

«Φεύγω από την Ευρωβουλή, πρόσφερα ό,τι μπορούσα»

> «Δεν θα διεκδικήσω επανεκλογή, διαφωνώ με εκείνους που κάθονται δεινοσαυρικά σε μια καρέκλα»

Δρ. ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Μετά από τριάντα χρόνια εξέσκησης της ογκολογίας στην Κύπρο, ο Δρ. Αδάμος Αδάμου επέλεξε να προσφέρει στον τομέα της πολιτικής της υγείας και με καμάρι λέει ότι έδωσε ένα κομμάτι της ψυχής του για να τιμήσει την πατρίδα μας στην Ευρωβουλή. Την ίδια όμως στιγμή ξεκαθαρίζει πως δεν τον ενδιαφέρει μια δεύτερη θητεία στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και καταγγέλλει ότι κάποιιοι, τους οποίους δεν κατονομάζει, παρενέβησαν για να μη δημιουργηθεί το ακτινοθεραπευτικό-ογκολογικό της Λεμεσού.

ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ

Πεθυμίσατε την Κύπρο; Δεν μου έλειψε ποτέ η Κύπρος αφού έρχομαι κάθε Πέμπτη βράδυ και φεύγω Δευτέρα. Επειδή δεν υπάρχει κατευθείαν πτήση καθημερινά, θέλω δώδεκα ώρες ταξίδι για να πάω στο γραφείο μου όπως και άλλοι συνάδελφοί μου. Οι Κυπριακές Αερογραμμές παρά τα επανειλημμένα διαβήματά μας, αλλά και του προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν κατόρθωσαν να δώσουν μια αποτελεσματική λύση. Η Μάλτα που είναι πολύ πιο μικρή χώρα έχει καθημερινές πτήσεις για Βρυξέλλες. Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς αλλά όλους τους κρατικούς και μη αξιωματούχους που ταξιδεύουν πολύ συχνά στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αν μας κούρασε κάτι αφάνταστα είναι αυτό το εβδομαδιαίο πτήσινο-έλα. Αν όπως λένε οι υπεύθυνοι των Κυπριακών Αερογραμμών είναι ζημιολόγοι πτήση, ας έλθει το κράτος να την επιδοτήσει.

Η δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι σχολείο, πανεπιστήμιο. Εκεί συνυπάρχεις και συνεργάζεσαι με διαφορετικές φυλές και κουλτούρες, πρέπει να πείθεις με επιχειρήματα, όχι με φωνασκίες που όχι μόνο δεν περνούν, αλλά εξαργιώνουν τους Ευρωπαίους συνομιλητές σου.

Σε ποια επιτροπή ανήκετε; Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

Επέλεξε το ΑΚΕΛ για το φιλολαϊκό του πρόγραμμα. Είμαι ένας άνθρωπος με σοσιαλιστικές ιδέες, μου αρέσει και με εκφράζει η βοήθεια τους ανθρώπων.

«Θήσει οδοντία η οποία θα είναι μια υποχρεωτική για τα κράτη μέλη και θα αφορά την ασφάλεια και ποιότητα των οργάνων μεταμόσχευσης. Είναι καλά να αντιγράφουμε παρόμοια που πέτυχαν όπως αυτό της Ισπανίας, η οποία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δότες. Η Κύπρος έχει την πρώτη θέση σε ζωντανούς δότες, αλλά σε πωμιακίους είμαστε από τους τελευταίους.

Η Ισπανία τι έκανε; Κάτι πολύ απλό. Όρισε στις μονάδες εντατικής παρακολούθησης των νοσοκομείων της έναν ειδικό επιστήμονα ο οποίος αναγνωρίζει τους πιθανούς δότες και προσεγγίζει την οικογένειά τους. Ασκήθηκε επίσης πολύ καλός συντονισμός όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα.

Γιατί είμαστε στις τελευταίες θέσεις στους πωμιακούς δότες; Διότι δεν υπάρχει η κουλτούρα και η ενημέρωση, με επακόλουθο να έχουμε μια τεράστια λίστα αναμονής για μεταμοσχεύσεις. Οσάκις έλθει στην επιφάνεια το θέμα αλλά και όταν υπάρχει περίπτωση δωρεάς οργάνων που παίρνει την ανάλογη δημοσιότητα βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και από άλλους. Στην Ισπανία έπαιξε σημαντικό ρόλο η ευαισθητοποίηση του κόσμου από τα Μέσα Μαζικής Ενπληρωσης.

Τι τίμημα πληρώνει ένας ευρωβουλευτής όταν θέλει να διακριθεί; Το τίμημα της σκληρής δουλειάς. Τον πρώτο χρόνο της θητείας μου, με την ενεργητικότητα που επέδειξα, ήμουν ένας από τους τρεις υποψήφιους για το βραβείο της χρονιάς στον τομέα της υγείας. Δημιούργησα μαζί με δυο άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές την κίνηση κατά του καρκίνου, MAC (Members of the European Parliament Against Cancer) που σήμερα αριθμεί με 70 μέλη. Καταφέραμε να κάνουμε τον καρκίνο προτεραιό-



Συμφέροντα μπλόκαραν τη δημιουργία ογκολογικού

Μέχρι πού φτάνουν οι φιλοδοξίες σας; Ολοκλήρωσα τις φιλοδοξίες μου. Πάντα ήθελα να προσφέρω στον άνθρωπο. Από μαθητής πρόσφερα, στην Αθήνα βοήθησα στο κτίσιμο της ογκολογίας με τρεις συναδέλφους, γυρίζοντας στην Κύπρο έστησα την παθολογική ογκολογία, με πόλεμο έγιναν αυτά που βλέπετε σήμερα, τα οποία χρειάζονται αλλαγές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση της θεραπείας του καρκίνου στην Κύπρο. Είναι ανεπαρκής, χρειάζεται αναθεώρηση και ανάπτυξη.

Κάθε πόλη να έχει το δικό της ογκολογικό κέντρο; Βέβαια, είναι και μέσα στο πρόγραμμα του Προέδρου Χριστόφια η αποκέντρωση. Δεν μπορεί να

μονοπωλεί υπηρεσίες μόνο ένα κέντρο που δεν είναι δημόσιο και το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το δημόσιο. Θα έπρεπε να γινόταν εδώ και χρόνια το ακτινοθεραπευτικό-ογκολογικό της Λεμεσού αλλά και πλήρες ογκολογικό στο νέο Γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε εκείνο της Λεμεσού σε πρώτη φάση και ποιοι βοήθησαν ώστε να χαθούν δωρεές πέραν του ενάμιση εκατομμυρίου λιρών. Ξέρω ποιοι απειλούσαν δημοσιογράφους και εφημερίδες για να μη γράφουν.

Γιατί δεν βγήκατε δημόσια να τους καταγγείλετε; Διότι δεν είχα τεκμηριωμένες αποδείξεις.

νοικιά του με ελιζώω να καταφέρω να ολοκληρώσω με τη λήξη της θητείας μου.

Γιατί επιλέξατε τη διεκδικήσατε επανεκλογή στις ευρωεκλογές; Πέντε χρόνια στην Ευρωβουλή είναι ικανοποιητικός χρόνος για προσφορά. Πιστεύω στην ανανέωση των προσώπων, δεν συμφωνώ με εκείνους που κάθονται δεινοσαυρικά σε μια καρέκλα. Έδωσα ένα κομμάτι της ψυχής μου για να τιμήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή και είμαι ικανοποιημένος με όσα έκανα.

Με τη λήξη της θητείας σας στην Ευρωβουλή, κλείνει το πέρασμα του Ιατρού Αδάμου από την πολιτική; Αυτό δεν το ξέρω, μπορεί το κόμμα μου να θελήσει να με αξιοποιήσει αλλιώς. Μπορεί να ξαναζητήσετε την ψήφο του λαού για ένα άλλο πόστο; Ούτε αυτό δεν το ξέρω. Σίγουρα δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος ευρωβουλευτής.

Υποψήφιος βουλευτής; Είναι πολύ μακριά το 2011 για να το συζητούμε.

Μπορεί να σας δώμε Υπουργό; Δεν είμαι εγώ που αποφασίζω, δεν εξαρτάται από μένα. Είναι το κόμμα και τα όργανά του που αποφασίζουν και η απόφασή τους είναι σεβαστή από μένα.

Θα θέλατε να επανέλθετε στην ενεργή ιατρική; Όχι με τον ίδιο τρόπο που δούλευα προηγουμένως, περισσότερο θα ήθελα να κάνω διοίκηση που να αφορά τα θέματα υγείας.

Η ιατρική σας έλειψε; Μου έλειψε η επαφή με τον κόσμο, όχι η επιστήμη της ιατρικής την οποία δεν

έπαθα να παρακολουθώ. Κάθε Παρασκευή στην Κύπρο βλέπω τους ασθενείς μου, για μια γνώνμη.

Γιατί επιλέξατε την πολιτική από την ιατρική; Επέλεξα την πολιτική στον τομέα της υγείας. Ο λόγος που τραβήχτηκα μετά από 30 τόσα χρόνια ενεργού ιατρικής, σε μια ειδικότητα τόσο ψυχοφθόρα, ήταν γιατί ένιωθα την ανάγκη να αποσυρθώ μετά που αρρώστησα. Επέλεξα να προσφέρω στον τομέα της πολιτικής της υγείας.

Ποια μάχη στο θέμα υγείας δεν κατάφερε ακόμα να κερδίσει η Ευρώπη; Η υγεία είναι ευθύνη των κρατών μελών, άρα δεν υπόκειται σε ντιρεκτίβες. Το σοβαρότερο πρόβλημα όμως για μένα είναι οι σημαντικές διαφορές και ανισότητες στους τομείς της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και υποστήριξης των πιο συχνών νοσημάτων αλλά και η γήρανση του πληθυσμού. Η μόνη ντιρεκτίβα που θα υποστούν τα συστήματα υγείας είναι αυτή που έρχεται τώρα, της διασυννοιακής περιθαλψής και τα δικαιώματα των ασθενών, την οποία μας παρουσίασε η Επίτροπος Υγείας Αντρούλα Βασιλείου και είχε δουλέψει προηγουμένως ο Μάρκος Κυπριανού και πριν το τέλος του 2008 θα την έχουμε ψηφίσει και έτσι θα την εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα κράτη μέλη. Θα δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη της ΕΕ να επιλέγει τη χώρα νοσηλείας του. Η διακίνηση και τα δικαιώματα των ασθενών είναι από τις σημαντικότερες οδηγίες αυτής της πενταετίας της Ευρωβουλής.

Δεν δέχομαι τον όρο ευρωσκεπτικιστής

Η δική σας θητεία θα σημαδεύει και με την ιστορική έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας; Ιστορικά είναι τα κράτη που την απέρριψαν όπως η Ιρλανδία, η οποία ήταν η μόνη χώρα που δεν μπορούσε να μην κάνει δημοψήφισμα. Να είστε βέβαια ότι αν έκαναν δημοψήφισμα και σε άλλες χώρες μέλη θα έπαιρναν πολλά όχι και αυτό αντανάκλα την άποψη του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος αισθάνεται ότι είναι μακριά από τις αποφάσεις που δρομολογούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελλών. Αν θέλει η Ευρώπη να εφαρμόσει τις αρχές και αξίες που προεβεί αλλά και τις δημοκρατικές αρχές να ενημερωθεί σωστά τον Ευρωπαίο πολίτη και μετά να ρωτήσει τη γνώμη του.

Γι' αυτό έκαναν τη Συνθήκη της Λισαβόνας, για να φέρουν πιο κοντά τον πολίτη με τα κέντρα λήψεως αποφάσεων των Βρυξελλών. Αν και ελαφρώς βελτιωμένη σε σύγκριση με το Ευρωστάγμα απέχει πολύ ακόμα από του να φέρει κοντά τον πολίτη. Θα μου πείτε αφού είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε τώρα, τη συνθήκη της Νίκαιας δηλαδή, γιατί δεν την ψηφίσαμε. Εμείς τη θέλουμε πολύ καλύτερη. Από πότε είναι κακό να διεκδικείς το καλύτερο; Πρέπει δηλαδή σώνει και καλά να δέχεται ό,τι σου σερβίρουν χωρίς προσπάθεια βελτίωσης; Είναι ή δεν είναι έλλειμμα δημοκρατίας να μη δέχεται να ακούσεις την άλλη άποψη;

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει μόνο αρνητικά; Όχι έχει και θετικά όπως ο ενισχυμένος ρόλος του κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, η ενσωμάτωση της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά τα αρνητικά είναι πολύ περισσότερα. Με την καταψήφισή από μέρους της ομάδας μας της συνθήκης δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον της ολοκληρωμένης Ευρώπης. Έχουμε ξεκαθαρίσει πολλές φορές αυτή τη θέση μας. Θέλουμε όμως πιο κοινωνική Ευρώπη, δεν συμφωνούμε με την υιοθέτηση του νέο-φιλελεύθερου μοντέλου διακυβέρνησης, δεν συμφωνούμε με τους προληπτικούς πολέμους στον βωμό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το είδαμε στην πράξη. Αιματοκυλίστηκε το Ιράκ το Αφγανιστάν, η Γιουγκοσλαβία. Τις περισσότερες φορές χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών. Προς τι παρακαλώ; Μα φυσικά για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της υπερδύναμης. Βλέπετε οι αρχές και αξίες εφαρμόζονται εκεί που συμφέρει μόνο. Όμορφος κόσμος αγελαϊκά πλασμένους. Ζητούμε μια πολιτική για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ευρωπαϊκή και όχι εξαρτημένη από τις ΗΠΑ. Ανασυχώμε για την επίθεση που γίνεται στις κατακτήσεις των εργαζομένων και τόσα άλλα.

Είστε ευρωσκεπτικιστής; Δεν δέχομαι ούτε για μένα αλλά ούτε και για το ΑΚΕΛ τον όρο αυτό. Δεν είμαστε αρνητικοί στα πάντα. Πολλά πράγματα τα ψηφίσαμε, αλλά υπάρχουν θέματα για τα οποία έχουμε διαφορετική προσέγγιση και γνώμη. Ευρωσκεπτικιστής είναι εκείνος που δεν δέχεται την ενωμένη Ευρώπη και θέλει να φύγει από εκεί.

Απέτυχε η Ενωμένη Ευρώπη; Έκανε ορισμένα βήματα μπροστά αλλά όχι τα ουσιαστά βήματα εκδημοκρατισμού, κοινωνικής δικαιοσύνης και πρόνοιας. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν έγινε τίποτα, μας σέρνουν από τη μύτη οι Αμερικανοί.

Η Κύπρος είναι ενεργός σταίρος; Βέβαια, θα μπορούσε όμως να είναι πιο ενεργητική. Όταν πρωτοπήγαμε μιλούσαμε για δεικέλες καρτέλες στις διάφορες επιτροπές, εκείνα τα κενά έχουν συμπληρωθεί και λαμβάνουμε όλο και περισσότερο μέρος στις συζητήσεις και στη διαμόρφωση πολιτικής της Κομισιόν, πρέπει όμως να γίνουμε καλύτεροι.



Είμαστε η γενιά του Πολυτεχνείου

> Τα παιδικά χρόνια στη Λεμεσό με το... νυφοπάζαρο και τη μάχη για το μεροκάματο

Πώς ήταν η παιδική σας ηλικία; Δύσκολη και φτωχική, οι γονείς μου ήταν βιοπαλαιστές, ο πατέρας μου εργαζόταν για 48 χρόνια στην ΚΕΟ, η μητέρα μου δούλευε κατά καιρούς σε διάφορα σπίτια. Μεγάλωσαν τρία παιδιά, εγώ είμαι ο πρώτος, μετά ο Άριστος και τρίτος ο Γιώργος.

Το σπίτι σας ανήκε σε Τουρκοκύπριο; Ναι και παιδιά παίζαμε στην αλάνα με Τουρκοκύπριους. Δεν θα ξεχάσω τους διαπληκτισμούς καμιά φορά της μάνας μου με την κυρία Εμινέ λόγω εμάς των παιδιών. Μια μέρα της έριξε μια πέτρα και τρέχαμε τη μάνα μου στο νοσοκομείο. Ήταν άλλη εποχή.

Τι αφήνει σε ένα παιδί τέτοια εποχή; Τον καθορίζει με την έννοια της πρόωρης ωρίμανσης. Εργαζόμενος από δώδεκα χρονών και όταν πήγα στο γυμνάσιο είχα ειδική άδεια από τον γυ-

μνασιάρχη για να δουλεύω ως οπερατέρ το βράδυ στον κινηματογράφο. Στην αρχή ήμουν στο οίνε Βόλος, μετά στο Πορδαμλί και τέλος στο Ριάλτο. Είχα την ευκαιρία να δω όλα τα έργα της εποχής εκείνης. Τα καλοκαίρια έκανα και δεύτερη δουλειά την ημέρα, δούλεψα επιπλαϊνός, καφετζής, είμαι από τους πρώτους που δούλεψαν και έκτισαν τη γαλακτοβιομηχανία του νομού μου, Κρίστη Γεωργαλλίδα. Ήταν η εποχή που η Γλάδοττωνος ήταν το νυφοπάζαρο της Λεμεσού, τα σινεμά γέμιζαν, ερχόντουσαν από τις τέσσερις για να πάρουν θέσεις.

Όταν ήσουν ερωτευμένος... Επειδή δεν μπορούσε να αγιξεί την κοπέλα, την έβλεπες από το φραγμό του Λαντείου ή περίμενες να πάς ένα Σάββατο βράδυ στη δικαστική "Ορόσκοπο" για να χορέψεις.

Τι θέλατε να γίνετε μεγαλώνοντας; Δεν ξεκί-

νησα για να γίνω γιατρός, ήθελα να γίνω φιλόλογος. Όταν το είπα στον πατέρα μου μου απάντησε: «για να σε σπουδάσουμε θα στραγγίσει το αίμα μας, θέλω να γίνεις γιατρός ή γραμματικός». Γι' αυτό πήγα ιατρική. Μου έστελλε €30 το μήνα.

Πώς ήταν τα φοιτητικά χρόνια; Οριαστά. Έχω τις καλύτερες εμπειρίες.

Ήταν δύσκολη εποχή με τη Χούντα; Είμαστε η γενιά του Πολυτεχνείου. Φάγαμε και καμιά με το ρόπαλο. Ήταν μια στυγνή δικτατορία, η οποία δεν είχε κανένα όριο στο πώς συμπεριφέρονταν στον κόσμο.

Πώς βρεθήκατε στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ; Είχα προτάσεις από όλα τα κόμματα όταν εξέφρασα την επιθυμία να προσφέρω από την πλευρά της πολιτικής στον τομέα της υγείας. **Γιατί επιλέξατε το ΑΚΕΛ;** Για το φιλολαϊκό του

πρόγραμμα. Είμαι ένας άνθρωπος με σοσιαλιστικές ιδέες, μου αρέσει και με εκφράζει να βοηθώ τους ανθρώπους.

Ένας βουλευτής μπορεί να αλλάξει πράγματα; Έχω κάνει αρκετά πράγματα στη Βουλή. Όταν παρουσιάσεις τεκμηριωμένα τις απόψεις σου, συνήθως πείθεις. Θέλησα να ασχοληθώ με την πολιτική για να προσφέρω στον τομέα που κατέχω, δεν πήγα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Αδάμο Αδάμου; Τι να πω για μένα; Είμαι λεμεσιανός χαρακτήρας... Διπλόδη γλεντζές. Βέβαια, όταν βρεθώ με τους φίλους στη Λεμεσό, τραγουδούμε, χορεύουμε, στη διασκέδαση είμαι Λεμεσιανός. Μικρός στο καρναβάλι έκοβα χαρτοπόλεμο με τις εφημερίδες και τον πωλούσα ένα γρόσι το κουτάκι.