

ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Μιλά με πάθος για την Αμμόχωστο, την αγαπημένη πόλη που μετά από 33 χρόνια κινδυνεύει να χαθεί στο χρόνο. Γι αυτό διεκδίκησε ο Αλέξης Γαλανός τη δημαρχία Αμμοχώστου με στόχο να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης πρώτα εσωτερικά, επανδραστηριοποιώντας τους Αμμοχωστιανούς, και μετά διεθνή, με πρώτιστο στόχο την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Η γεωγραφία δεν πρέπει να διχοτομεί την ιστορία

> «Δεν μπήκα στην πολιτική για να αποκομίσω οφέλη, δόξες και τιμές»

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ

ΝΙΩΘΕΤΕ δικαιωμένος μετά από τη σκληρή προεκλογική μάχη; Δεν είναι θέμα δικαίωσης. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ο αγώνας για την αγαπημένη πόλη που μετά από 33 χρόνια κινδυνεύει να χαθεί στο χρόνο και τους πολίτες της να χάνουν το ενδιαφέρον τους. Έτσι ο ρόλος μου είναι διπλός, όχι μόνο να εργαστώ μαζί με άλλους για την επιστροφή στην πόλη μας, αλλά ταυτόχρονα να επανενώσω και να δραστηριοποιήσω τους πολίτες της Αμμοχώστου που βρίσκονται στα διάφορα σημεία της Κύπρου για να διεκδικήσουν την πόλη τους.

Έχασαν οι Αμμοχωστιανοί το ενδιαφέρον τους; Μετά από 33 χρόνια, έχοντας απογοητευτεί, αυξήθηκε ο βαθμός της αδιαφορίας για τη διεκδίκηση. Είναι φυσικό με τις παλιές γενιές που φεύγουν και τις νέες γενιές που έρχονται να έχει αδυνατίσει κι ο κοινωνικός ιστός της πόλης.

Οι Βαρσοβιότες ζούσαν για χρόνια με τη βαλίτσα της επιστροφής στο χέρι. Το δράμα σήμερα είναι ότι δεν κρατούν πια τη βαλίτσα στο χέρι.

Γιατί η Τουρκία να δώσει πίσω την κλειστή πόλη της Αμμοχώστου; Αν θεωρήσει ότι το συμφέρον της είναι να ανοίξει την κλειστή πόλη για να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες πορείας προς την Ευρώπη ή βελτίωση σχέσεων της, τότε θα το κάνει. Βέβαια δεν το βλέπω εύκολο σήμερα. Υπάρχει μια ερημωμένη πόλη, μια πρόκληση στην Ευρώπη, προερχόμενη από μια χώρα που κτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Καθήκον μας είναι να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου στην Ευρώπη, να υποδείξουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα με τον πιο πειστικό τρόπο και να πείσουμε την εδώ κυβέρνηση και πολιτικό κόσμο να χρησιμοποιήσουν πιο δυνατά αυτό το χαρτί προς τα έξω. Ίσως μέρος του προβλήματος να είναι το ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε υψώσει δυνατή φωνή διεκδίκησης όχι μόνο προς τα έξω αλλά και προς τους δικούς μας.

Είπατε ότι κάποιος αντιμετωπίζει τους προσφυγικούς δήμους ως σωματεία μνήμης τα οποία ορβήνουν. Ποιοι είναι αυτοί; Δεν μιλάω για συγκεκριμένους πολιτικούς αλλά μάλλον για μια δημοσιογραφική νοσηρότητα η οποία βλέπει τους πρόσφυγες ως τρίτης κατηγορίας πολίτες και τους αντιμετωπίζει με μια αναληγή σαν να πρόκειται για ένα αναγκαίο κακό.

Για παράδειγμα; Το 1991 κτίστηκε στη Δερύνεια το Πολιτιστικό Κέντρο Κατεχόμενης Αμμοχώστου το οποίο όμως δεν ανήκει στον Δήμο Αμμοχώστου αλλά στο κράτος. Αυτό το κέντρο θα έπρεπε να ανήκει στην κυβέρνηση αλλά προς το παρόν το κράτος δίνει μόνο μια επιχορήγηση η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων του κέντρου κι έτσι αναγκάζεται ο δήμαρχος να απαιτεί από διάφορους οργανισμούς και ιδιώτες για να συμπληρώσει το ποσό που απαιτείται για τη λειτουργία του κέντρου. Γενικά πιστεύω ότι δεν δίνεται στους προσφυγικούς δήμους εκείνη η δύναμη να προχωρήσουν σε μια επιθετική, διεκδικητική πολιτική.

Μήπως φταίει και οι ίδιοι οι πρόσφυγες με τη στάση τους; Οι Αμμοχωστιανοί υπήρξαν λιγότερο διεκδικητικοί, ίσως γιατί κάποιος έντεχνα θυματοποίησαν την Αμμόχωστο ρίχνοντας το ψεύτικο σύνθημα της αμμοχωστοποίησης του Κυπριακού και με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν ένα κόμπλεξ φιλότιμου στους Αμμοχωστιανούς. Αυτό αντιμετωπίσαμε το 1978 με το αμερικανοκαναδικοβρετανικό σχέδιο, με το οποίο θα επιστρεφόταν η πόλη χωρίς καμιά δέσμευση. Εγώ τάχθηκα τότε υπέρ του.



ΦΩΤ. Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Είσατε από τους λίγους. Θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς υπήρξαμε θύμα του Ψυχρού Πολέμου.

Και του εσωτερικού επιχειρηματικού πολέμου κάποιων πόντων. Συμφωνώ μαζί σας ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε την τουρκική εισβολή και δεν υπήρξε μια πολιτική από την αρχή όπως θα έπρεπε, ισότιμη και αναμοχθιστική.

Με τη συλλογή υπογραφών νομίζετε ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα ή είναι μια μέθοδος παλαιωμένη; Μπορεί να πει κάποιος ότι η συλλογή υπογραφών είναι παλαιωμένη, όμως θέλω να ζητησω τον πατριωτισμό των Αμμοχωστιανών, να δημιουργήσω μια ώθηση για διαφύση πάνω σε έναν κεντρικό άξονα, να προβληθεί για πρώτη φορά η ιδιαιτερότητα της Αμμοχώστου σε μια δύσκολη περίοδο. Έτσι θα ανοίξουμε βιβλία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου για μερικούς μήνες να γίνει μια εσωτερική διαφύση.

Δεν είναι τραγικό να πρέπει να γίνει εσωτερική διαφύση; Δεν είναι τραγικό, διότι πρέπει να δώσουμε στον Αμμοχωστιανό την ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα η ευκαιρία κάτι να γίνει. Το κείμενο που θα υπογραφεί, θα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων αλλά θα τονίζεται η ιδιαιτερότητα της Αμμοχώστου. Θα συζητηθεί στη Βουλή και εκεί θα περάσει ένα ψήφισμα με το οποίο Ευρωπαίοι πολίτες θα

ζητούν από την Ευρώπη την απόδοση σε αυτούς της ευρωπαϊκής πόλης της Αμμοχώστου που κρατά στρατός και που συνδέεται με την Ευρώπη. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Κογκρέσο, στα Ηνωμένα Έθνη.

Αν δωθεί πίσω η Αμμοχώστος υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, θα δεχτείτε ως δήμαρχος; Θα ήταν λάθος να συζητούμε τέτοια πράγματα που θα δώσουν αρνητικά μηνύματα. Η επιστροφή της Αμμοχώστου ή η σωστή κινητικότητα στην οδό Λήδρας είναι κινήσεις που δημιουργούν αντίστροφη μέτρηση στη σημερινή καταθλιπτική κατάσταση που οδηγεί στη διχοτόμηση. Ανεξάρτητα αν στο δημοψήφισμα κάτω από τις τότε συνθήκες ψήφισα «όχι», είμαι άνθρωπος που θέλει επανένωση της Κύπρου, διότι θεωρώ προδοσία τη διχοτόμηση της Κύπρου, θεωρώ απαράδεκτο η γεωγραφία να διχοτομήσει την ιστορία.

Νιώθετε ότι οδεύετε προς τα εκεί; Φοβούμαι πως να διότι καλλιεργείται στον κόσμο μια εντύπωση μηδενισμού, αδιαφορίας και μοιρολατρίας. Διπλάδι εφόσον δεν μπορούμε να πετύχουμε την ιδεώδη λύση, είναι καλύτερο το στάτους κβο! Αλλά δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο απώλειας των κατεχομένων εδαφών. Η οικοδομική δραστηριότητα που υπάρχει, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο και στο τέλος θα χαθεί το αντικείμενο λύσης που είναι οι περιουσίες.

Κάποιος πρόσφυγας ανέλαβαν από μόνοι τους να επιλύσουν το πρόβλημα των περιουσιών τους, ένα θέμα που είχατε θέξει ως Πρόεδρος της Βουλής σε ανώτατο χρόνο. Δεν βλέπω να γίνονται σοβαρά διαβήματα για το θέμα των περιουσιών, βλέπω δικαστικές αποφάσεις να αρχίζουν να δικαιώνουν τουρκικά ένδικα μέσα και εμείς να χάνουμε την ουσία, να μην ακούγεται πια τόσο πολύ το θέμα του τουρκικού κατοχικού στρατού που αν ήταν ένα κεφάλαιο που θα έπρεπε να ανοίξει στην Ευρώπη, είναι τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο και η Αμμοχώστος. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι πιο σοβαρό κεφάλαιο να ανοίξουν τα λιμάνια της Τουρκίας για να αναγνωριστεί ο θύτης το θέμα! Για μένα η πρώτη κίνηση αναγνώρισης θα ήταν αν σήκωνε τα στρατεύματά της. Δεν θέλω να κάνω κριτική αλλά απλά και εξίσταμαι για κάποια πράγματα.

Μετανιώσατε για τη στήριξη στις προηγούμενες προεδρικές του Τάσου Παπαδόπουλου; Δεν θα το έλεγα.

Τον στήριξα γιατί είχε σωστές θέσεις στο Κυπριακό. Σας απογοητεύσει; Δεν μπόρεσα να απαντήσω αυτό το ερώτημα με ένα ναι ή ένα όχι. Ως δήμαρχος Αμμοχώστου αν θέλω να κάνω καλά τη δουλειά μου, θα πρέπει να συνεργασθώ και με τον Πρόεδρο του κράτους και με όλη την πολιτική ηγεσία. Όμως δεν είμαι «yes man».

Θα πάω στην Αμμόχωστο με το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελικά ο Αλέξης Γαλανός τι είναι, δημόσιος, συναγερμικός, ανεξάρτητος; Ο Αλέξης Γαλανός είναι εκείνο που δήλωσε πριν από τις εκλογές, για την Αμμόχωστο είμαι ανεξάρτητος και αδέσμευτος. Όμως δεν μπορώ να ξεχάσω τις καταβολές μου που βασίζονται σε κάποια πιστεύω που έχουν σχεση με το χώρο του κέντρου και το ΔΗ.ΚΟ.

Από το οποίο ποτέ δεν διαγραφίκατε. Ποτέ δεν διαγράφηκα αλλά και δεν διέγραψα, εκείνο που έγινε, είναι ότι δεν ανανέωσα την ταυτότητά μου.

Ο Μάριος Κάργιαν ήταν δικός σας συνεργάτης. Ναι, του έχω ιδιαίτερη εκτίμηση και εύχομαι να πετύχει.

Μετανιώσατε για κάποιες πράξεις σας με τις οποίες θέσατε τον εαυτό σας εκτός του κόμματος, διότι θα μπορούσατε να είσατε εσείς ο διάδοχος του Σπύρου Κυπριανού; Έχω μετανιώσει για αρκετά πράγματα στη ζωή μου, όχι όμως γι' αυτό. Αισθάνθηκα πως υποστηρίζοντας τη δεύτερη πενταετία τον Κληρίδη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, διασφαλιζόταν η πορεία προς την Ευρώπη και ήμουν έτοιμος να δεχτώ τις επιπτώσεις.

Μια πολιτική απομόνωσης για αρκετό καιρό. Όχι μόνο, ένας πόλεμος που δέχτηκα, μια αχαριστία από πολλές πλευρές. Όλα αυτά όμως είναι παρελθόν.

Κάποιοι λένε ότι επιδίωξατε τη δημαρχία της Αμμοχώστου για να βγείτε από αυτή την απομόνωση. Όχι, το θέμα της απομόνωσης είχε τελεωθεί, το μόνο που πέτυχα με τη δημαρχία της Αμμοχώστου, ήταν να βγω από την καλή ζωή που είχα μετά από πολλές περιπέτειες υγείας, για να μπω σε ένα νέο αγώνα, αρκετά δύσκολο.

Γιατί κάνατε αυτό το βήμα; Διότι αισθανόμουν ότι το όφελος προς την Αμμόχωστο. Δεν μπήκα στην πολιτική για να αποκομίσω οφέλη, δόξες και τιμές. Μπήκα το 1975 για να βοηθήσω την Κύπρο και την Αμμόχωστο, διότι τότε περιμέναμε να επιστρέψουμε νωρίς. Με τίποσε η Αμμοχώστος εκλέγοντας με βουλευτή πέντε θητείες και Πρόεδρο της Βουλής, τώρα θέλω να τιμήσω την Αμμοχώστο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που ίσως να μην υπάρχει άλλη ευκαιρία.

Θα πάτε στην Αμμόχωστο; Ναι, με το Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να συναντηθούμε με το «δήμαρχο» της εντός των τειχών πόλης διότι προσφέρεται η Αμμοχώστος για συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ως ένα παράδειγμα συμβίωσης και συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Γιατί δεν πήγατε μέχρι τώρα; Γιατί δεν ήθελα να πάω. Τώρα όμως δεν είναι προσωπικό μου θέμα.

Ποια Αμμοχώστο κουβαλάτε μέσα σας; Την αμμοδιά της, τους δρόμους, τις εκκλησίες, τα καφενεία της, το γραφείο και το σπίτι μου, αλλά βασικά τη θάλασσα εκεί, την πλατιά, τη μεγάλη, όπως λέει και το ποίημα του Παλαμά.

Η μυρωδιά είναι της αλμύρας της θάλασσας... και των λεμονιών του Άι-Μέμνονα.



Με περιμένει πολύ σκληρή δουλειά

Πως ήταν η παιδική ηλικία; Τα παιδικά χρόνια ήταν ήσυχια. Θυμούνται τους δασκάλους και τις παρέες του σχολείου και μερικές φιλίες που διατηρώ μέχρι σήμερα.

Ήσασταν καλός μαθητής; Λένε πως ήμουν άριστος μαθητής, παρ' όλο ότι δεν διάβαζα πολύ. Προτιμούσα τα λογοτεχνικά βιβλία και την παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά και τις βόλτες στις γειτονιές με το ποδήλατο. Τελειώνοντας το γυμνάσιο πήγα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου έκανα σπουδές στα οικονομικά - πολιτικές επιστήμες και πήρα το MA Economics. Επίσης έκανα αργότερα νομικά στο Λονδίνο στο Inner Temple και είμαι Barrister at Law.

Γυρίζοντας πίσω στην Κύπρο τι κάνατε; Πήγα στην Αμμόχωστο, στις δουλειές της οικογενείας μου, στην εταιρεία Αδελφοί Γαλανού. Ήταν τότε που κτίσαμε τις βιομηχανίες για τρόφιμα, τον αλευρόμυλο και τη βιομηχανία μπισκότων. Αυτά σήμερα βρίσκονται υπό

τουρκική κατοχή και εγώ προσωπικά δεν πήγα να συναντησω αυτούς που τα εκμεταλλεύονται. Οι βιομηχανίες αυτές βρίσκονται στην περιοχή Αγίου Λουκά Αμμοχώστου και ήταν τότε πρωταγωνιστικές στην κυπριακή αγορά.

Είσατε παντρεμένος... με την Αλεξάνδρα, το γένος Νίκου Δημητρίου. Έχω δυο παιδιά, τον Αλέξανδρο από τον πρώτο μου γάμο με την Αννούλα Αϊβαλιώτου και τον Χρίστο με την Αλεξάνδρα. Αν έχει ένα άνθρωπο που μου παραστάθηκε και με βοήθησε στην πολιτική, είναι η γυναίκα μου, η οποία μεγάλωσε σε μια πολιτική οικογένεια. Πάντα συζητούμε και πολλές φορές έχει δίκαιο.

Πάντα μια συνέντευξη φ' όλης της ύλης με τον Αλέξη Γαλανό συνοδεύεται με τη συλλογή αστυνομικών μυστογραμμάτων και με το ότι είναι ένας δοπινεύς. Δεν έχω πλέον καιρό να διαβάζω αστυνομικά μυστογραμματα, ούτε να μπω σε ένα αεροπλάνο με τη

συζύγιο μου και να πάμε διακοπές. Αν κλέψω τρεις μέρες για την Αθήνα, πρέπει να κανονίσω και κάποιες συναντήσεις. Με περιμένει πολύ σκληρή δουλειά για να πετύχουμε κάτι καλύτερο για την Αμμόχωστο.

Ο εαυτός σας είναι ο μεγαλύτερος σας εχθρός; Όχι και έτσι, αλλά ούτε και ο μεγαλύτερος μου φίλος. Έχω πάντα επίγνωσι της σχολής καρτέ που λέει, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσεις το μεγαλύτερό σου εχθρό, δεύτερο να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις το μεγαλύτερο σου φίλο και τρίτο να αντιμετωπίσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Όταν καταλάβεις ότι και τα τρία είναι το ίδιο πράγμα, τότε είσαι έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύω ότι έχω καιρό πλέον να ασχολούμαι με τον εαυτό μου γιατί θεωρώ τώρα ως δήμαρχος Αμμοχώστου, ότι ανέλαβα τη μεγαλύτερη ευθύνη από ποτέ. Πρέπει όμως να βασίζομαι στον εαυτό μου γιατί οι συμπολίτες μου βασίζονται σε μένα.