



Ιδρύεται Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης

ΑΝΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: Στο επίκεντρο της προσπάθειας παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διάρκεια των σπουδών τους

Δεν μπορεί να προσποιηθεί ούτε να κάνει πράγματα που δεν την αντιπροσωπεύουν. Ως πρώτη κυρία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των αναγκών και στην επίλυση των προβλημάτων, σε ό,τι έχει ουσία. Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας Αντρη Αναστασιάδη θυμάται τις δύσκολες στιγμές στο Ευρογρουπ και παραδέχεται πως ήταν ίσως οι χειρότερες μέρες της ζωής τους, μια που εκεί που είχαν φτάσει τα πράγματα χρειάστηκε να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για να μπορεί η οικονομία του τόπου να ορθοποδήσει. Τονίζει ότι μπήκαμε στην σωστή πορεία και η Κύπρος θα ανακτήσει τη θέση που της αξίζει στην Ενωμένη Ευρώπη. Για το Κυπριακό εύχεται να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να επιτευχθεί συμφωνία. Ανακοινώνει την ίδρυση Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με επίκεντρο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

-Κλείνετε δυο χρόνια στο Προεδρικό, πόσο άλλαξε η ζωή σας;

-Όπως ξέρετε, η ανάμιξη μου στα κοινά δεν είναι διόλου πρόσφατη αλλά πολύχρονη. Οστόσο η ζωή μου όντως άλλαξε με την εκλογή του Νίκου στην Προεδρία, καθώς ανέλαβα σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της πρόσφατης Ιστορίας μας, με σωρεία προβλημάτων που αγχίζουν πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Επειδή λοιπόν θέλω να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο και δυνάμεις ούτως ώστε να μπορέσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τα προβλήματα του κόσμου. Εκείνο, όμως, που πραγματικά με ευχαριστεί, είναι όταν μπορούμε, στο μέτρο του δυνατού, να συνεργαστούμε σε αυτή την προσπάθεια.

-Αυξάνονται τα άτομα που καταφεύγουν κοντά σας και ζητούν βοήθεια;

-Ναι, πάρα πολύς κόσμος καταφεύγει κοντά μου για βοήθεια, για θέματα ιατρικά, οικονομικά, θέματα σπουδών των παιδιών μου και γενικότερα κάθε λογής προβλήματα που όπως αντιλαμβάνεστε επηρεώνονται λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Ευτυχώς στις προσπάθειές μας για εξερεύση λύσεων έχουμε πολιτικούς και πρόθυμους συμπαραστάτες. Τρανό παράδειγμα αποτελεί ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, τον οποίο συνάντησα κατά την επίσκεψή μου στην Αμερική και του τμήματός μου, στα οποία ανταποκρίθηκε άμεσα. Το ένα αφορούσε τον Αναρρωτήριο του Ερυθρού Σταυρού στη Λεμεσό. Μετά από τα εγκαίνια του τμήματος «Στέλλα Σουλίου» οι γονείς των παιδιών του ειδικού σχολείου του Υπουργείου Παιδείας ζήτησαν τη βοήθειά μου ώστε να γίνουν πιο ανθρώπινες οι συνθήκες στο σχολείο, διότι η κατάσταση ήταν δυστυχώς άσχημη. Ήταν πραγματικά συγκινητική η στήριξη του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έστειλε το αναγκαίο χρηματικό ποσό από το ταμείο που έχει δημιουργήσει για να βοηθήσει την Κύπρο. Τελόσπαστα το εργατικό μου Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κύπρο. Και θα ήθελα για ακόμα μια φορά να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Πρόκειται πραγματικά για έναν εξαιρετικό ηγέτη και ένα υπέροχο άνθρωπο.

-Ποια ήταν η καλύτερη παράκλησή σας;

-Ανέλυσα στον σεβασμιότατο την έγνοια και την ευαισθησία μου όχι μόνο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά και γι' αυτά που διακρίπουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών προβλημάτων των γονιών τους, όπως επίσης και κάθε περίπτωση που χρήζει άμεσης βοήθειας. Του ανέφερα την επιθυμία μου να συσταθεί ένα ταμείο γι' αυτές τις ανάγκες που να το διέπει η απόλυτη διαφάνεια και η στήριξη σε παιδιά και οικογένειες με ένα θεσμοθετημένο και αξιόπιστο τρόπο. Συγκινήθηκα πραγματικά από την προθυμία του να ενισχύσει αυτό το ταμείο άμεσα με ένα σημαντικό ποσό. Του ζήτησα ωστόσο να περιμένει διότι στόχος μου ήταν και είναι η σύσταση αυτού του ταμείου με διάφανο και ορθολογικό τρόπο που να αποτελεί θεσμό που δεν θα λήξει με τη δική μας προεδρία, αλλά θα υπάρχει συνέχεια. Τώρα πλέον που καταφέραμε να ιδρυθεί ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης και να έχει τύχει της έγκρισής από το Υπουργείο και την Βουλή, θα είμαστε σύντομα σε θέση να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Πρόκειται για μια προσπάθεια με την πολίτην συμμε-



ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Επικεντρώνομαι σε ό,τι έχει ουσία

-Τα σχολία για το πώς ντύνεστε, τι κάνουν οι κόρες και γαμπροί σας;

-Είμαι ανεπιτήδευτος άνθρωπος, δεν μπορώ να προσποιηθώ ούτε να κάνω πράγματα που δεν με αντιπροσωπεύουν. Συνεχίζω τη ζωή μου όπως ήταν πριν, διότι αν έκανα σιδηρόδρομο απλά θα προσποιούμουν και απεχθόνομαι την προσποίηση. Ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει και ουδένω τον ενδιαφέρει πώς ντύνομαι εγώ. Επικεντρώνομαι όπως σας είπα στην αντιμετώπιση των αναγκών και στην επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, σε ό,τι έχει ουσία.

-Με τις τόσες υποχρεώσεις που έχετε, καταφέρνετε να βρίσκεστε με την οικογένειά;

-Παρασκευή με Κυριακή είμαστε πάντα Λεμεσό και κάθε Σάββατο μεσημέρι τρώμε όλη η οικογένεια μαζί. Μετρά πλέον η ποιότητα του χρόνου και όχι η ποσότητα.

-Χρόνος για μαγειρέμα υπάρχει;

-Βέβαια! Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει χρόνος και τρόπος για όλα. Λατρεύω να μαγειρεύω και να μαζεύω όλη την οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Είμαι από τη φύση μου άνθρωπος της οικο-

γένειας.

-Ο Πρόεδρος μεταφέρει στο σπίτι τα προβλήματα της πολιτικής;

-Δεν θέλω να μεταφέρω στο σπίτι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Αλλά μόλις τον δω, καταλαβαίνω, με το που μπαίνει στο σπίτι δηλαδή, αν κάτι τον απασχολεί.

-Ζητάτε με τον Πρόεδρο τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει;

-Ναι, τα δύσκολα πάντα τα συζητούμε, του λέω την άποψή μου, με ακούει αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει βεβαίως ο ίδιος. Λαμβάνει όμως υπόψη τη γνώμη μου. Τις δύσκολες στιγμές στο Ευρογρουπ ήμουν μαζί του στις Βρυξέλλες. Ζήσαμε θα πρέπει να πω τις χειρότερες ίσως μέρες της ζωής μας. Ήταν κάτι το τρομερό. Δυστυχώς, εκεί που είχαν φτάσει τα πράγματα, χρειάστηκε να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για να μπορέσει η οικονομία του τόπου να ορθοποδήσει. Δείξαμε ωστόσο ως λαός τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που μας διακρίνει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ωστόσο ήδη προχωρούμε στην σωστή κατεύθυνση. Ενωμένοι, θα τα καταφέρουμε!

τοχή του γενικού ελεγκτή, της γενικής λογίστριας, του Υπουργείου Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας.

-Πώς θα χρηματοδοτηθεί;

-Από εισφορές. Όπως προανέφερα, ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής προτίθει να μας παραχωρήσει ένα σημαντικότατο ποσό, αλλά υπάρχουν και

ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΠΕΙΛΕΣ

-Είδατε άτομα τα οποία θεωρούσατε φίλους, αντί να σας στήριζαν τη δεδομένη στιγμή, να μην ήταν εκεί;

-Νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων έκανε τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή μετά την απόρριψη της πρώτης πρότασης από τη Βουλή. Όπως προανέφερα, μπήκαμε στη σωστή πορεία και αφήσαμε τα πιο δύσκολα πίσω μας. Η Κύπρος πρέπει να ανακτήσει τη θέση που της αξίζει στην Ενωμένη Ευρώπη, και θα την ανακτήσει.

-Τώρα πρόκειται το ίδιο;

-Έχω μια βαθιά πίστη ότι και στο εθνικό θα βρεθεί κάποια λύση. Βλέποντας τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε συνάψει, πιστεύω ότι η Κύπρος μας είναι ενδυναμωμένη. Ελπίζω να δημιουργηθούν οι συνθήκες για διάλογο, μακριά από απειλές και απaráδεκτες κινήσεις όπως αυτές που είδαμε από πλευράς της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Εύχομαι πραγματικά η στάση της Τουρκίας να επιτρέψει να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου αλλά και να επιδείξει τη θέληση για επίλυση του Κυπριακού. Βεβαίως πρόκειται το εθνικό, αφού πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας, το οποίο ευχόμαστε να είναι ευαίμονο σε μια επανενωμένη και ευημερούσα πατρίδα.

-Ο Πρόεδρος θα είναι συνεπής με τα πιστεύω του όσον αφορά στη λύση του Κυπριακού;
 Το απέδειξε άλλωστε η πολυετής του πολιτική πορεία. Κοιτάξε, ο ίδιος θα πει τη γνώμη του και θα συμβουλευθεί τον κόσμο, αλλά σε ένα δημοψήφισμα την απόφαση θα την λάβει ο ίδιος ο κυπριακός λαός. Εύχομαι να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να επιτευχθεί μια συμφωνία. Τότε ελπίζω να प्रतिανέσει η λογική, διότι κάθε φορά που επλήξαμε διαφορετικά, εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν ήταν για το καλό μας. Να θυμίσω ως πρόσφατο ασεκτικό παράδειγμα το θέμα του κουρέματος. Αν δεχόμασταν την πρώτη πρόταση, η Λαϊκή Τράπεζα ενδοχόμενως να σωζόταν.

Ήμουν, είμαι και θα παραμείνω χαμηλών τόνων. Δηλαδή, παραμένω ο εαυτός μου.

-Το 2013 ζήσατε δυο ακραία συναισθήματα, την εκτίμηση στην προεδρία της Δημοκρατίας και λίγο μετά το κούρεμα.

-Ναι, αυτό που λέει ο Σωκράτης ότι το γλυκό και το πικρό είναι τόσο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους που φαίνονται ένα και τα παρομοιάζει με τα δυο κέρασια, ότι όταν κόψεις το ένα έρχεται και το άλλο. Αυτό μας συνέβηκε. Μετά την εκλογή στην Προεδρία με εκείνους όλους τους πανηγυρισμούς, που να ξέραμε τι μας περίμενε.

-Ζώντας τα δυο ακραία συναισθήματα;

-Σε κάνουν να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου, να εκτιμάς τα πράγματα που σου δίνει ο Θεός και να παρακαλείς να είσαι σε θέση να βοηθήσεις τον κόσμο που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

-Πώς ήταν το 2014;

Υπήρχε αλλαγή και ξανάρχισαν τα πράγματα να βρίσκουν το δρόμο τους. Υπάρχει ωστόσο ακόμα ανεργία, υπάρχει ακόμη πρόβλημα αλλά πιστεύω ότι με την εργατικότητα και την ουλογοική προσπάθεια θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες και το 2015 θα είναι καλύτερο. Αισιόδοξα και με θετική σκέψη διορθώνονται πολλά πράγματα. Όταν είσαι μίζερος και αρνητικός τα αποτελέσματα θα είναι πάντα αρνητικά. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν τα πάντα και είναι απαισιόδοχοι, συζητούν συνεχώς προβλήματα. Η θετική σκέψη και το να βλέπεις αισιόδοξα το μέλλον βοηθά για ένα καλύτερο αύριο. Τα πιο δύσκολα στη

Θέλω να δω τον τόπο μου να ευημερεί

● Τα πιο δύσκολα στη ζωή μου μόρεσα να τα ξεπεράσω πιο εύκολα με τη θετική σκέψη

● Προσπαθώ να μη χάνω τα ωραία των εγγονιών μου

Συνεργασιμός ίδιες αξίες νέα προοπτική.



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ευπρόσδεκτη η κριτική εφόσον είναι καλοπροαίρετη

-Η προεδρία Αναστασιάδη ξεκίνησε...

κάτω από τις δυσκολότερες συνθήκες και με ανύπαρκτους πόρους. Με τη βοήθεια του Θεού αλλά και λόγω της ευαισθησίας και του αλtruισμού που μας διακρίνουν ως λαό, βρίσκονται οι λύσεις και οι πόροι για να συμπληρώσουμε τα κενά και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες.

-Πώς βλέπετε τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη;

Αυτό νομίζω ότι είναι ο κόσμος που πρέπει να το απαντήσει και όχι εγώ. Εκείνο βέβαια που εισπράττω από τον κόσμο είναι μια γενικότερα θετική αποτίμηση αλλά και αναγνώριση των πρωτοφανών συνθηκών που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Με την πρόσφατη περίπτωση της ΑΗΚ, που προχώρησε από τον κόσμο είναι μια γενικότερα θετική αποτίμηση αλλά και αναγνώριση των πρωτοφανών συνθηκών που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Με την πρόσφατη περίπτωση της ΑΗΚ, που προχώρησε από τον κόσμο είναι μια γενικότερα θετική αποτίμηση αλλά και αναγνώριση των πρωτοφανών συνθηκών που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Με την πρόσφατη περίπτωση της ΑΗΚ, που προχώρησε από τον κόσμο είναι μια γενικότερα θετική αποτίμηση αλλά και αναγνώριση των πρωτοφανών συνθηκών που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.

-Πώς εισπράττετε τα διάφορα σχόλια που ακούτε ή γράφονται για σας; Απογοητευτική από κάποιους ανθρώπους βλέπεται μια άλλη τους όψη;

- Η κριτική, εφόσον είναι καλοπροαίρετη, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη. Όταν τα δικά σου κίνητρα

είναι θετικά και ειλικρινή, τότε κρατάς αυτά που αξίζουν και προσπερνάς τα μικρά και ασήμαντα.

-Υπήρξε και το θέμα του οικοπέδου που είδε το φως της δημοσιότητας...

-Στη δική σας μάλιστα εφημερίδα και χαίρομαι που θίγεται το θέμα επειδή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Υπήρξε δυστυχώς παραφιλολογία για δήθεν προνομιακή τιμή. Το γεγονός και μόνο ότι την ίδια περίοδο και στην ίδια ακριβώς περιοχή, τόσο η ΑΗΚ, που προχώρησε μάλιστα σε αγορά αριθμού οικοπέδων, όσο και ένας άλλος ιδιώτης, εξασφάλισαν χαμηλότερες τιμές από αυτήν που εγώ κατέβαλα για να αγοράσω το οικοπέδο που γενιτνάζει με το σπίτι μου και μάλιστα με το μειονέκτημα ότι εφάπτεται με υποσταθμό της ΕΦΚ, μιλτά από μόνο του και αποδεικνύει περίτρανα πόσο αβάσιμος ήταν ένας τέτοιος ισχυρισμός. Τόσα χρόνια συνθησάσαμε να δεχόμαστε κριτική, ακόμα κι όταν είναι έκδηλες οι πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτή όμως τη φορά δεν σας κράβω ότι πικράθηκα γιατί η όλη επίθεση ήταν αναιμία για τον πλέον αποδεδειγμένο πλάση αμφιβολίας. Εν πάση περιπτωση, δεν θέλω να αναλώνω δυνάμεις στα μικρά και ασήμαντα. Ο κόσμος υποφέρει, έχει προβλήματα και εκεί εστιάζω τις προσπάθειές μου.

Πικράθηκα γιατί η όλη επίθεση για το οικοπέδο ήταν αναιμία και εντελώς αβάσιμη

έχει τη μόρφωση και τα προσόντα μπορείς να βρεις τον δρόμο σου, έστω και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

-Με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνούμε, με την Τρόικα και το Μνημόνιο, και με ανύπαρκτους οικονομικούς πόρους, πώς αντεπεξέρχεστε στην αυξανόμενη ζήτηση για βοήθεια από τους συνανθρώπους μας;

-Κάθε φορά που χρειάζομαστε ένα ποσό για να βοηθήσουμε συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται άνθρωποι που απλόχευα χειρίζονται βοήθειες. Άρα υπάρχει και θεία πρόνοια και ευλογία θα έλεγα. Εκείνο που θέλω να καταστήσω σαφές είναι ότι για όλα τα ποσά που λαμβάνουμε ως εισφορές και δίνουμε για στήριξη συμπολιτών μας, γίνεται ενδελεχής έλεγχος και υπάρχει η αναγκαία διαφάνεια. Εξάλλου ενημερώνονται αυτοί που προβαίνουν στις εισφορές και από κοινού διαθέτουμε τα ποσά εκεί που υπάρχει πραγματικό ανάγκη. Αυτό για μένα ήταν απολύτως απαραίτητο σαν πάγια πολιτική, γι' αυτό άλλωστε θεσμοθέτησα τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με αυτό τον τρόπο. Άλλωστε, τώρα πλέον που ο φορέας θεσμοθετείται, θα διαθέσει δικό του λογαριασμό στην Κεντρική Τράπεζα όπου και θα κατατίθενται οι εισφορές.

-Είναι ψυχοφόρο να ασχολείστε με τον άνθρωπο νόνο;

-Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Η αδελφή μου ήταν κοινωνική λειτουργός και επαρκιακός λειτουργός, το Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού, και όταν τη ρωτούσα πώς μπορούσε να ασχολείται με όλα αυτά τα προβλήματα, μου απαντούσε ότι να αρουγυράζεται και να προσπαθεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, είναι μια διαδικασία που σε κάνει περισσότερο άνθρωπο.

