



Δύο οι σωτήριοι άξονες για την Κύπρο

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ: Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα και Αίγυπτος-Κύπρος-Ελλάδα οι βάσεις άμυνας στα επιδρομικά σχέδια της Τουρκίας

Η μόνη άμυνα μας στα επιδρομικά σχέδια της Τουρκίας είναι οι δύο σωτήριοι άξονες Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα και Αίγυπτος-Κύπρος-Ελλάδα, επισφραγίζει η δρ Ελένη Σταύρου, διδάκτωρ Μεσανατολικών Σπουδών, σύμβουλος του προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα Μέσης Ανατολής και μέλος του Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών. Τονίζει πως είναι καιρός όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η Κύπρος δεν είναι τόσο μικρή όσο εμείς πιστεύουμε, διότι ισχύς δεν είναι μόνο οι μετρήσιμες ένοπλες δυνάμεις, αλλά και η συνισταμένη πολλών άλλων παραγόντων και συντελεστών.

-Ποιοι πιστεύετε είναι οι στόχοι της Τουρκίας;
-Οι στόχοι της Τουρκίας γίνονται πιο αυθαίρετοι και παράνομοι όταν μάλιστα στρέφονται εναντίον χώρας μικρότερου μεγέθους από πλευράς στρατιωτικής ισχύος. Αφού τον έλαβε την εξουσία ο Ερντογάν, η εξωτερική κυρίως πολιτική της χώρας αντανάκλασε την προσωπικότητά του. Η Τουρκία έστρεψε το σκηνικό με τους τζιχαντιστές και μέσα σε αυτά τα σχέδια της εξέχουσα θέση είχε η ανακαίωση της προέλασης της αξίας και του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον κορινιακό του πολέμου που εξελίσσεται στην Συρία και το Ιράκ, οι προκλήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο νομίζει ότι θα περνούν απαρατήρητες και θα μένουν αναπάντητες, διότι δεν θα χύνεται αίμα. Θέλνει να μειώσει κάποιες πρόσφατες επιτυχίες που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή την πολύ καρποφόρα επίσκεψη του προέδρου Αναστασιάδη στην Αμερική, την τεραστίως σημασίας αναβάθμιση της σχέσης μας με το εβραϊκό λόμπι και την συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον οποίο έβρισε ο Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ακολούθησαν τα χαστούκια που εισέπραξε η Τουρκία και ο Ερντογλου στη διάσκεψη της Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου δεν κατάφεραν να περάσουν ούτε λέξη για το ψευδοκράτος, και η μη εκλογή της στο Συμβού-

Έπρεπε να αδειοδοτήσουμε και την ΑΟΖ των κατεχομένων



Η Ρωσία διακήρυξε την αποφασιστικότητά της

-Η Ρωσία ενστερνίζεται τα συμφέροντα της Κύπρου, έκανε ασκήσεις Πολεμικού Ναυτικού σε μεγάλη θαλάσσια έκταση ανατολικά της Αρμοκώστου μεταξύ Κύπρου και Συρίας...

-Η Ρωσία με ασκήσεις του στόλου της με πραγματικά πυρά, δίπλα στα τουρκικά σκάφη, διακήρυξε την αποφασιστικότητά της να προασπίσει, με κάθε τρόπο, τα κοινά συμφέροντα Ρωσίας-Κύπρου έναντι της τουρκικής αλπειάς. Επίσης δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να επιτεθεί κατά της Συρίας, που είναι ο βασικός όρος που θέτει η Τουρκία για να πολεμήσει τους τζιχαντιστές, διότι χάρη στην στήριξη της Ρωσίας άντεξε ο Άσαντ στον πόλεμο της Δύσης για την ανατολή του. Η Συρία αποτελεί το μόνο γεωστρατηγικό έρσιμα της Ρωσίας στην περιοχή. Δεύτερον, η Ρωσία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διασπάσει τον άξονα Ιράν-Συρία. Να μην ξεχνούμε ότι τότε που το τουρκικό μαχητικό καταρρίφτηκε από τη Συρία με ρωσικό πυράλο, η Τουρκία σιώπησε. Ακόμα και τώρα, που το Ιράν θα πολεμά δίπλα σε Αμερικανούς, Γάλλους, Γερμανούς και Βρετανούς, θα συνεχίσει να είναι σύμμαχος του Άσαντ όπως και η Ρωσία. Οι χώρες που κατονομάσει είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και μαζί με τη Γερμανία ελέγχουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τρίτον, η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να απειλεί, να υποσκάψει και να προωθήσει τα σχέδιά της εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι αν η Τουρκία ελέγχει την Κύπρο εκπορίζει για πάντα τη Ρωσία από την πιο νευραλγική περιοχή του πλανήτη και η Κύπρος αποτελεί ένα πολύ φιλόξενο έρσιμα για την Ρωσία. Τέταρτον, η Ρωσία έχει αναπτύξει μετά από δεκαετίες πολύ καλές σχέσεις με τη νέα Αίγυπτο, που υβρίζει ο Ερντογάν διότι του χάλασε τα όραματά.

Όταν έρχεται η Τουρκία να εισβάλει στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το επιχείρημα ότι εκπροσωπεί τάχα τα δικαιώματα ενός ανύπαρκτου κράτους, θα ήταν εύκολο και νομικά κατοχυρωμένο η Κυπριακή Δημοκρατία να αναθέσει σε ένα αξιόπιστο κράτος να ενεργεί εκ μέρους της

λι Ασφαλείας. Με βάση αυτά, η μεγάλη πρόκληση της Τουρκίας στην ΑΟΖ μας στρέφεται και κατά του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Αμερικής, της Ελλάδας, της ΕΕ της Ρωσίας και του ΟΗΕ. Είναι ολοφάνερο ότι ένας από τους στόχους της είναι να εντάξει στις συνομιλίες για το Κυπριακό το ζήτημα της ΑΟΖ και των κοιτασμάτων.

-Διαχειρισθήκαμε σωστά την ΑΟΖ μας;
-Δεν είναι ειδικός τεχνικός στο Κυπριακό, αλλά για χρόνια λέω δημόσια ότι ήταν μεγάλο λάθος που διακηρύξαμε και αδειοδοτήσαμε μόνο την ΑΟΖ των ελεύθερων περιοχών. Έπρεπε να αδειοδοτήσουμε και την ΑΟΖ των κατεχομένων. Θα έπρεπε να δίνουμε τα προνόμια εκμετάλλευσης αυτής της ΑΟΖ σε κάποια πολύ δυνατή χώρα, όπως το Ισραήλ. Είναι το μόνο που θα είχε το συμφέρον, τη θέληση και τη δύναμη να τα αξιοποιήσει. Όταν έρχεται η Τουρκία να εισβάλει στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το επιχείρημα ότι εκπροσωπεί τάχα τα δικαιώματα ενός ανύπαρκτου κράτους, θα ήταν εύκολο και νομικά κατοχυρωμένο η Κυπριακή Δημοκρατία να αναθέσει σε ένα αξιόπιστο κράτος να ενεργεί εκ μέρους της. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η ΑΟΖ και νόμιμη ΑΟΖ ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και όχι στην ελληνοκυπριακή ή την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το κράτος είναι ο μόνος ιδιοκτήτης των φυσικών πόρων της επικράτειάς του και δικαιώματα πάνω στους πόρους αυτούς νομιμοποιούνται να έχουν μόνο αυτοί που ανήκουν και αναγνωρίζουν αυτό το κράτος και κανέναν άλλον. Δεν νοείται να ζητά η Τουρκία τους πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν χαρακτηρίζει ανύπαρκο το κράτος μας. Είναι καιρός όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η Κύπρος δεν είναι τόσο μικρή όσο εμείς πιστεύουμε, διότι ισχύς δεν είναι μόνο οι μετρήσιμες ένοπλες δυνάμεις, αλλά και η συνισταμένη πολλών άλλων παραγόντων και συντελεστών.

-Η ισχύς της Κύπρου είναι αρκούντως ικανή για να τα βγάλει πέρα με τα σχέδια της Τουρκίας;
-Η συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα στην Αθήνα είναι πολύ μεγάλης πολιτικής, στρατηγικής και εθνικής σημασίας. Με την εννοποίηση της ζώνης ευθύνες έρευνας και διάσωσης των δύο χωρών, αφού έχει ήδη προηγηθεί ανάλογη με το FIR, διακηρύσσεται έμπρακτα η εθνική ενότητα και αλληλεγγύη του έλληνοσμου. Διακηρύσσεται η προσήλωσή στην διεθνή μονιμότητα από δύο χώρες μέλη της ΕΕ έναντι μιας υποψήφιας χώρας

της οποίας η ενταξιακή πορεία κερκισοβατεί. Η συμφωνία έρχεται μετά την αυστηρή τοποθέτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλων ανωτάτων αξιωματούχων της ΕΕ. Το Ισραήλ και η Αίγυπτος γνωρίζουν πολύ καλά πως να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους που πηγάζουν από τη συνεργασία τους με εμάς και ήδη το πράττουν. Το ίδιο και οι χώρες που εταιρείες τους επενδύουν στις θάλασσες της κρατικής μας υπόστασης. Οι δύο σωτήριοι άξονες είναι Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα και Αίγυπτος-Κύπρος-Ελλάδα. Η λειτουργία των δύο αξόνων είναι η μόνη άμυνά μας στα επιδρομικά σχέδια της Τουρκίας.

-Θα γίνει συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στις 8-9 Νοεμβρίου στο Κάιρο...
-Ναι, και θα είναι ιστορικής σημασίας. Μετά θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Κύπρο. Το Ισραήλ ποτέ δεν θα αφήσει να χαθεί το στρατηγικό βάθος που του προσφέρει η Κύπρος επιτρέποντας στην Τουρκία να ελέγχει την κυπρι-

ακή ΑΟΖ, ή να καταστήσει τη Συρία και τον Λίβανο δορυφόρους της. Υπόψη ότι ο Λίβανος δεν έχει επικυρώσει ακόμα τη Συνθήκη οριοθέτησης της ΑΟΖ μας από τη Βουλή του. Ούτε η Αίγυπτος θέλει να αφήσει να χαθεί το στρατηγικό βάθος που της προσφέρει η Κύπρος γιατί καταποντιστήκαν τα όνειρα του Ερντογάν να μείνει ο Μόρσι και οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι στην εξουσία και μαζί να ελέγχουν την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οι δύο αυτοί άξονες διασταυρώνονται στην Κύπρο και καταλήγουν στην ανατολική πύλη της ευρωπαϊκής ηπείρου. Αν προστεθεί και ο κάθετος άξονας Ρωσίας-Συρίας-Κύπρου-Αιγύπτου συναποτελούν ισχυρή τροχιά για τις τουρκικές επιβολές. Η Κύπρος, πέρα από όσα λέγονται, έχει δεδομένη κάποια στήριξη από τη ΗΠΑ και κάποιες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες διότι επενδύουν την ΑΟΖ μας. Η συμπαράταξη επίσης της Κύπρου με το στρατόπεδο των πολιτισμένων χωρών που πολεμούν τους τζιχαντιστές πολλαπλασιάζει τη δύναμή της. **-Είσατε σύμβουλος της Κυβέρνησης, μέλος του**

Συμβουλίου Γεωστρατηγικών Μελετών, πιστεύετε ότι αξιοποιούμε τη γεωστρατηγική μας θέση;
-Βέβαια, και φαίνεται από τη συμφωνία με την Ελλάδα, τις δρομολογημένες επισκέψεις και συναντήσεις κορυφής με τις γειτονικές χώρες. Τα μέτρα δεν εξαγγέλλονται γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά πιστεύω ότι η Κυβέρνηση περιμενε τις προκλήσεις αυτές της Τουρκίας.

-Η Τουρκία μέχρι πού θα προχωρήσει;
-Υπάρχουν όρια μέχρι πού θα πάει. Θα κάνει αυτό που μπορεί, αλλά σκέφτεται και το κόστος. Βρίσκεται σε ενταξιακή πορεία και θέλει να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή. Οι σχεδιαστές της πολιτικής της Τουρκίας θα τα λάβουν υπόψη. **-Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να υπάρξουν συνομιλίες για λύση του Κυπριακού;**
-Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο, θα δει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε επίσης έναν πολύ έμπειρο υπουργό Εξωτερικών, γνώστη των θεμάτων και με χρόνια πείρας στην ΕΕ.

Θα πληρώσει η Τουρκία την ατιμία απέναντι στους Κούρδους

-Πώς εξηγείτε την στάση της Τουρκίας στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών;

-Όταν η Τουρκία δεν κατάφερε να ανατρέψει τον Άσαντ προχώρησε αδιάστατα στην αγαπημένη της μέθοδο, που είναι η προβοκάτσια. Σκόρπισε τον όλεθρο ρίνοντας χημικά όπλα εναντίον αμάχων, κάτι που το φόρτωσε πέσει στον Άσαντ και σκοπό είχε να ρυμουλκήσει την Αμερική για να τον ανατρέψει. Απέτυχε όμως και τότε συγκρότησε τον στρατό του ISIS, τον κατέυθινε εναντίον του, Ιράκ και Συρίας, και τους έσωψε σε ένα αγώνα φρίκης που έχει ανατριχιάσει όλη την ανθρωπότητα. Ακολούθησε παρελκυστική στάση για να αποδείξει ότι μόνο η ίδια μπορεί να τους νικήσει εύκολα και γρήγορα χωρίς να πάει κανένα φέρετρο Αμερικανού ή Ευρωπαίου στρατιώτη και ζητάει ανταλλάγματα. Αν τα ανταλλάγματα της δεν ικανοποιηθούν θα συνεχίσει την ίδια στάση, με τεράστιο όμως κόστος εσωτερικά και εξωτερικά. Μπορεί για την Αμερική να είναι πολύτιμη, αλλά η εμπιστοσύνη απέναντι στην Τουρκία έχει κλονιστεί πάρα πολύ.

-Οι άμεσοι στόχοι της Τουρκίας είναι οι Κούρδοι;
-Ναι, ο Ερντογάν εξεπάτησε τους Κούρδους ψηφοφόρους στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, τους αποκάλυψε αδελφία του και τον ανέδειξε στην προεδρία. Τώρα παρέχει απόλυτη ελευθερία και κάλυψη στους τζιχαντιστές. Τους ανέθεσε να εξαλείψουν τους Κούρδους από την κοιτίδα του PKK και εξαπάτησε τον ηγέτη τους Οτσαλάν, διότι εδώ και καιρό διεξάγει διάλογο μαζί του. Τον έπεισε και ανέστηλε την έντονη δράση του PKK.

-Ο Αρμυνολάχ Οτσαλάν προειδοποίησε ότι εάν το Κομάνι πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών στη

βόρεια Συρία, η ειρηνευτική διαδικασία Κούρδων και Άγκυρας «έχει τελειώσει».

-Ναι, ο Ερντογάν άνοιξε τα σύνορα της Τουρκίας μόνο για μια κατεβύθιση, αυτή που επιτρέπει στους κούρδικους πληθυσμούς να εκκενώνουν την πατρίδα τους και να έρχονται στην Τουρκία να ζητήσουν σωτηρία, αλλά έχει κατακλείσει την άλλη διόδο, αυτή που επιτρέπει τους Κούρδους της Τουρκίας να πάνε να πολεμήσουν στο πλευρό των ομοεθνών τους στο Κομάνι. Την ατιμία αυτή την περιμένα

όταν είδα ότι η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας δεν καταδίκασε ονομαστικά τους τζιχαντιστές αλλά μίλουσε για τρομοκρατικά κινήματα. Αυτή την ατιμία απέναντι στους Κούρδους πιστεύω ότι η Τουρκία θα την πληρώσει, διότι οι εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι πρόσφυγες και τα εκατομμύρια των ομοεθνών τους εντός της Τουρκίας θα διεξαγάγουν μακροχρόνια κούρδική Ιντιφάντα.

-Ήδη σε τουρκικές πόλεις οι Κούρδοι διαδηλώνουν παραμένοντες στους δρόμους και στα οδοφράγματα

Βαρύ τίμημα θα έχει ο Ερντογάν για την αλαζονεία του

-Ο Ερντογάν θα πληρώσει κάποια στιγμή την αλαζονεία του;

-Πιστεύω να, θα οδηγηθεί κάποτε στον απαγχονισμό διότι θα δημιουργήσει στην Τουρκία τόσα πολλά προβλήματα με τον έξω κόσμο αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα έχει τους Κούρδους, πριν ήταν τα σκάνδαλα της Κυβέρνησής του, αλλά κατάφερε να εκλεγεί πανηγυρικά πρόεδρος, διότι ο τουρκικός λαός πιστεύει ότι έχει όραμα, όμως μακροπρόθεσμα δεν θα αποδίξει. Η Οικονομία άρχισε να έχει προβλήματα, η πολιτική του με τους γειτονες καταρρέει, όπως και η αξιοπιστία του στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, την ΕΕ. Όλοι βλέπουν ότι είναι αναξιοπύστος. Θα πληρώσει την αλαζονεία του.



και συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας.

-Ακριβώς, και με τη στάση που κρατά η Τουρκία απομνημονύει στο εξωτερικό. Ίσως ο Ερντογάν και το κόμμα του τελικά αποκαθελθούν διότι αν πέσει το Κομάνι όλους αυτούς τους σφαγιασμένους θα τους χρεωθεί. Οι Κούρδοι της Συρίας ήταν το κύριο ορμητήριο του PKK και το αρχηγείο τους. Το καθεστώς Άσαντ αναγκάστηκε να διώξει τον Οτσαλάν από την Συρία διότι η Τουρκία του έστειλε τελεσίγραφο, είτε τον διώκνει είτε εισβάλει και τον παίρνει, και είχαν έτοιμα τα τανκς στη μεθόριο. Αυτοί οι Κούρδοι πολεμούσαν με το στρατόπεδο του Άσαντ εναντίον των τζιχαντιστών, ενώ οι Κούρδοι του Ιρακινού Κοινοβουλίου πολεμούν εναντίον του Άσαντ και συνεργάζονται με την Τουρκία, ελπίζοντας ότι πολύ σύντομα θα ανακηρυχθούν το ανεξάρτητο κράτος τους. Έχουν συμφωνίες με την Τουρκία και μέσω αυτής εξάγουν το πετρέλαιό τους, κάτι που τώρα έχουν και οι τζιχαντιστές.

-Γιατί είναι τόσο σημαντική η πόλη Κομάνι;
-Το Κομάνι είναι το κεντρικό από τα τρία κούρδικα αυτόνομα «καντόνια» της Συρίας, και η κατάληψή του από το Ισλαμικό Κράτος θα συνιστούσε σοβαρό πλήγμα για τις ελπίδες των Κούρδων να υλοποιηθούν κάποτε τους εθνικούς τους πόθους. Στην πόλη αυτή επίσης έχουν επικρατήσει κάποιοι πρωτοποριακοί θεσμοί, όπως η κοινωνική ισότητα των φύλων, η ελευθερία στη θρησκεία και κάποιες εφαρμογές της «άμεσης δημοκρατίας».

-Απέτυχε η διεθνής κοινότητα;
-Ναι, ξεκάθαρα, όχι μόνο η Δύση αλλά και οι άλλες αραβικές χώρες. Τους στρατολόγησαν για να ανατρέψουν τον Άσαντ και ήδη, εκτός ελέγχου, απειλούν όλη την ανθρωπότητα. Τώρα άφρασαν τους Κούρδους

μόνο να τους αντιμετωπίσουν.

-Ποια είναι η λύση;

-Η λύση είναι απλή, όλη η ανθρωπότητα από τη σημαία του ΟΗΕ να τους επιτεθεί, όχι μόνο με αεροπορικές επιδρομές. Πρέπει να γίνουν κεραίες επικειρήσεις για τον τους νικήσουν, διότι οι τζιχαντιστές έχουν πολύ προηγμένο εξοπλισμό. Πιστεύω ότι μετά από κάποια φάση θα αναγκαστεί η ανθρωπότητα να το κάνει, και όσο συνεχίζουν να σκοτώνουν θα αρχίσει η κοινή γνώμη σε Αμερική και Ευρώπη να πιέζει για μια λύση. Προς το παρόν οι κοινωνίες αυτές δεν σπώνουν ακόμη έναν πόλεμο με κεραίες δυνάμεις. Όσο συνεχίζουν οι τζιχαντιστές να κλέβουν κοριτσάκια και γυναικείες, να τα παντρεύουν με μαχαπίες και να τα βιάζουν, να τα παλύνουν, να αναγκαστεί η διεθνής κοινότητα να διεξάγει κεραίες επικειρήσεις.

-Κίνδυνος η Κύπρος από τους τζιχαντιστές;
-Οι Αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να αποτρέψουν την οποιαδήποτε διακίνησή τους μέσω της χώρας μας.

-Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος;

-Πρέπει να καταστροφούν οι τζιχαντιστές στα μέρη που πολεμούν, δηλαδή στο Ιράκ και τη Συρία με κεραίες επικειρήσεις, για να μη διαρρουν σε άλλες χώρες.

-Για πάνω από τρεις μήνες γίνονται βομβαρδισμοί, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

-Διότι η Δύση και οι αραβικές χώρες που εμπλέκονται δεν είναι διατεθειμένοι να στείλουν κεραίες δυνάμεις, μήπως βαλτώσουν εκεί, όπως έγινε προηγουμένως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οι Κούρδοι Πεσμεργκά μπορούν να τους νικήσουν αν βοηθηθούν.