



Επί των επάλξεων του ΑΚΕΛ από την επομένη

ΕΛΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ: Ο Χριστόφιας και η οικογένειά του νιώσαμε τον κατατρεγμό - το άσπρο έγινε μαύρο την πενταετία

Η επομένη μέρα θα βρει τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σύζυγό του επί των επάλξεων του ΑΚΕΛ, όπως μας αποκαλύπτει η Έλση Χριστόφια, αλλά δεν ξέρει ακόμα από ποια θέση. Εξομολογείται πως το ατύχημα στο Μαρί ήταν και παραμένει μια ανοικτή πληγή, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και είναι κάτι που με πόνο ψυχής θα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Η πενταετία ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, όπως λέει με συγκίνηση, πήρε περισσότερα από αυτά που προσέφερε, με την έννοια των εμπειριών, των συσαιοθημάτων και της καταξίωσης.

-Η επομένη μέρα πού σας βρίσκει; Επί των επάλξεων του ΑΚΕΛ, αλλά δεν ξέρω από ποια θέση, διότι ακόμη είναι νωρίς. Το ίδιο θα κάνει και ο πρόεδρος Χριστόφιας.

-Επί των επάλξεων εργαζόμενοι στο κόμμα ή από το σπίτι σας; Το σπίτι είναι χώρος για την οικογένεια, αν θέλουμε να είμαστε επί των επάλξεων πρέπει να συμμετέχουμε μέσα από μια οργανωμένη προσπάθεια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

-Ο Πρόεδρος βασανίζεται από προβλήματα υγείας; Ναι, τον βλέπω και το ζω πόσο βασανίζεται από προβλήματα υγείας. Θεωρώ ότι ήταν τόσο η δύναμη και η αποφασιστικότητα του να φανεί αντίξοος των προσδοκιών αυτών που τον εμπιστεύτηκαν, που άφηνε στην πάντα κάθε πρόβλημα. Είχε πόνους από αρθρίτιδα, εμφανιζόταν στην τηλεόραση και κανείς δεν το καταλάβαινε, ψυχραιμίας και αποφασιστικός. Έκανε μια ηρωική προσπάθεια να αντεπεξέλθει. Η μεγαλύτερη πίκρα είναι ότι αντί να του που ευχαριστώ, τον κατηγορούσαν.

-Η πενταετία άφησε μόνο πίκρα; Όχι, η πενταετία, εκτός από την πίκρα για τα όσα συνέβησαν, άφησε μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση στον Πρόεδρο και σε μένα διότι πετύχαμε μέσα από τις γνωστές αντιξοότητες και βάσανα να φανούμε αντίξοοι των προσδοκιών του απλού ανθρώπου που μας εμπιστεύτηκε. Για μένα η πενταετία ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και λέω με συγκίνηση ότι πήρα περισσότερα από αυτά που προσέφερα, με την έννοια των εμπειριών, των συσαιοθημάτων και της καταξίωσης. Νιώθω ότι αποχώρησα από το Προεδρικό Μέγαρο με αισθήματα συγκίνησης αλλά και ικανοποίησης γιατί υπήρξε η καταξίωση των στόχων που είχαμε. Οι εμπειρίες βοήθησαν στο να διορθώνεις κάποια λάθη του παρελθόντος, να συμπληρώνεις κάποια κενά, γι' αυτό είπα ότι πήρα περισσότερο από ό, τι έδωσα. Φεύγω εξοπλισμένη με εφόδια για να είμαι πιο αποτελεσματική για εκπλήρωση των οραμάτων που έχουμ μπροστά μας.

-Ο Καζαντζάκης έλεγε «να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη Γης. Αν δεν σωθεί εγώ φύγω». Έτσι είναι; Έτσι είναι, ο κάθε άνθρωπος οποιανδήποτε θέση κι αν έχει στην κοινωνία έχει ευθύνη έναντι του τι συμβαίνει γύρω του, άρα είναι γι' αυτόν το λόγο που ο κάθε πολίτης πρέπει να μαθαίνει την πραγματικότητα για το τι συμβαίνει γύρω του, για να έχει την κατάλληλη στιγμή τη σωστή κρίση για να τοποθετηθεί για το μέλλον του. Φυσικά η μεγαλύτερη ευθύνη βαρύνει τους ηγέτες, αυτούς που έχουν το πάνω χέρι προκειμένου να καθοδηγήσουν σωστά τα πράγματα, αλλά και οι πολιτικοί ηγέτες για να μπορούν να λειτουργούν σωστά πρέπει να παίρνουν μνήματα από τους πολίτες, οι οποίοι όταν δεν είναι σωστά πληροφορημένοι και δεν προσπαθούν οι ίδιοι να παίρνουν την σωστή πληροφορία, γίνονται έρμαιο στα χέρια των ηγεσίων που μπορεί να μην κάνουν τους σωστούς χειρισμούς για κεφαλαίωδη θέματα.

-Είπατε κάποια στιγμή αυτή την πενταετία το «φτάω εγώ»; Καθ' όλη τη διάρκεια όχι μόνο της πενταετίας αλλά όλης της ζωής μου, είμαι ο άνθρωπος της συνεχούς αυτοκριτικής, κάνω κάτι και το βρωδύ διερωνάμαι αν είναι σωστό. Με κατατρίχει συνεχώς αυτό το αίσθημα της αυτοκριτικής των δικών μου ενεργειών διότι ξέρω ότι κανείς δεν είναι τέλειος και πρέπει να κάνουμε ενδοσκόπηση για να κάνουμε λιγότερα λάθη.

-Μα κύριε; Θα δυσκολευτεί να σας απαντήσω, όταν συμβαίνει κάτι μπορώ πιο εύκολα να πω ότι αυτό που είναι ήταν λάθος.

-Με τι συσαιοθήματα αποχαριτεύσατε το Προεδρικό; Με ανάμικτα συσαιοθήματα. Από τη μια



ΦΩΤΟ: Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ

Δεν δαιμονοποιεί το μνημόνιο ο Χριστόφιας

-Νιώθετε ανακούφιση που δεν υπογράψατε το μνημόνιο; Αυτό είναι πολύ επαισιόδοξο, ανεξάρτητα με τον τρόπο που το αναγάγου σε θέμα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή η Κυβέρνηση ήταν έτοιμη να υπογράψει μέχρι την τελευταία ημέρα, φτάνει να μην καταστρατηγούντα κεκτημένα που αποκτήθηκαν για τους εργαζόμενους και τον λαό με αγώνες και θυσίες. Εφθόνος οι κατ' αρχήν συμφωνίες επιβεβαιώνονταν, ο Πρόεδρος ήταν έτοιμος να τις υπογράψει. Θέλουμε το δάνειο. Δεν φοβόμαστε ούτε δαιμονοποιεί το μνημόνιο ο Πρόεδρος, αλλιώς δεν θα το ζητούσε.

-Λέγεται ότι δεν θέλει να το υπογράψει για να βγει την επομένη στους δρόμους να διαμαρτυρή-

ται. Όχι, αυτό είναι πολύ απλοποιημένη τοποθέτηση, που δεν είναι στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του Προέδρου, ούτε του χαρακτήρα του να κάνει κάτι τέτοιο.



-Μα είπατε σε κάποια φάση ότι θα διαδηλώσει στους δρόμους με τους εργαζόμενους. Ναι, το είπατε από την άποψη ότι είναι τόσο πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και νιώθει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, και είναι έτοιμος να βγει στους δρόμους μαζί τους. Το παρουσιάσαν όπως ήθελε, η παραπληροφόρηση που λέγαμε. Η ίδια η ζωή έδειξε ότι ο πρόεδρος Χριστόφιας πολεμήσε από όλες τις απόψεις και από το ύψιστο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

η συγκίνηση γιατί αποχωρίζεται ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες αυτά τα πέντε χρόνια, αλλά αφήνεις πίσω σου και ένα κομμάτι της ζωής σου. Προσπαθήσαμε να φανούμε αντίξοοι των προσδοκιών των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό που δεσμεύτηκε έναντι του λαού το πέτυχε, όσο ήταν δυνατόν υπό τις περιστάσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε είχαμε την ατυχία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την ατυχία να γίνουν κάποιες λανθασμένες ενέργειες από την πλευρά των τραπεζών με τα γνωστά επακόλουθα, να βρεθούμε στη δεινή θέση με την Τρόικα. Το ατύχημα στο Μαρί για μας, ήταν και παραμένει, μια ανοικτή πληγή. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και είναι κάτι που με πόνο ψυχής θα θυμώμαστε σε όλη μας τη ζωή. Την πενταετία είχαμε αυτές τις αντιξοότητες που δεν επέτρεψαν στην Κυβέρνηση να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό της έργο. Δόθηκαν παροχές στα ασθενέστερα στρώματα του λαού για μια πιο δίκαιη κοινωνία, αλλά η κρίση υποχρέωσε την Κυβέρνηση να περικόψει κάποια πράγματα.

-Πρωθήσατε επιδόματα τα οποία περικόψατε. Με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, όμως το ευχάριστο είναι ότι δόθηκαν τόσα επιδόματα στους πολίτες ώστε και με τις περικοπές που έγιναν, να παίρνει πιο πολλά απ' ό, τι προνομιούμενος. Έχει παραχθεί πάρα πολύ μεγάλο έργο, το ανέλυσε ο Πρόεδρος στο διάγγελμά του, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Κάνοντας έναν απολογισμό, από άποψη οικονομίας και εσωτερικής διακυβέρνησης μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι, διότι ανάλογα με τις αντικει-

μενικές συνθήκες που υπήρξαν, επιτεύχθηκε ο στόχος για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

-Νιώθετε να φτάει για το 26,91% που πήρε Σταύρος Μαλάς στον πρώτο γύρο των εκλογών; Η πληροφόρηση που δινόταν στον κόσμο αυτά τα πέντε χρόνια δεν ήταν αντικειμενική, ήταν παραπληροφόρηση. Μιλούσε ένας από την Κυβέρνηση και απέναντι δέκα άλλοι που έλεγαν τα αντίθετα, με αποτέλεσμα να περνούσαν στον κόσμο λανθασμένα μηνύματα. Ο λόγος για τον οποίο πήρε το συγκεκριμένο ποσοστό ο Σταύρος Μαλάς είναι επειδή ήταν μέλος της Κυβέρνησης Χριστόφια ως υπουργός Υγείας. Έγινε μια πλύση εγκεφάλου του κόσμου μέσα από την παραπληροφόρηση και πέτυχαν να υποσκάψουν την εμπιστοσύνη αρκετού κόσμου έναντι της Κυβέρνησης.

-Μα είναι μέλη του ΑΚΕΛ... Ναι, αλλά το ΑΚΕΛ δεν έχει δικά του τα ΜΜΕ.

-Έχει όμως καλούς μηχανισμούς. Έχει καλούς μηχανισμούς αλλά όση προσπάθεια και να γίνει από οργανωτικής πλευράς, όταν τα ΜΜΕ σε βομβαρδίζουν κάθε μέρα με διαφορετικά μηνύματα, ακόμα και άνθρωποι της Αριστεράς συγχύζονται.

-Δεν αισθάνεστε ότι κάνατε λάθη; Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι δεν έγινε το παραμικρό λάθος, είναι φυσιολογικό μέσα από τη δουλειά να γίνονται λάθη, σε όλες τις κυβερνήσεις έγιναν λάθη, επειδή τα ΜΜΕ και η αντιπολίτευση ήταν σωστή, δεν ήταν αυτό το εξοντωτικό που παρατηρήθηκε αυτή την πενταετία, έτσι ο κόσμος δεν έδωσε τόση σημασία. Σήμερα βλέπουμε το φαινόμενο πράγματα όπως το Μαρί, που δεν ήταν ευθύνη του Προέδρου, να ρίχνονται όλα στον Πρόεδρο μέχρι και η παγκόσμια

οικονομική κρίση. Τα ΜΜΕ είναι η τέταρτη εξουσία, αλλά δεν ρίχνω όλη την ευθύνη σε αυτά, διότι γράφουν αυτό που τους λένε οι πολιτικοί ηγέτες.

-Ο κόσμος έχει κρίση, δεν επηρεάζεται από τα ΜΜΕ. Σύμφωνα, αλλά η κρίση του καλλιεργείται μέσα από την πληροφόρηση που έχει και είναι φυσιολογικό να αντιδρά αναλόγως. Μου είπατε πιο πριν για τον ρόλο του ΑΚΕΛ. Εγώ λέω ότι είναι κατόρθωμα ότι με όλη αυτή την πολεμική εις βάρος του διότι στηρίζει την Κυβέρνηση, ότι ο Σταύρος Μαλάς πέρασε στον δεύτερο γύρο, ανεξάρτητα αν δεν πήρε τα ποσοστά του ΑΚΕΛ. Είναι χάρη στη δουλειά που έκανε το ΑΚΕΛ.

-Τι μεσολάβησε ώστε ο λαοφιλής Πρόεδρος να δλώνει φεύγοντας ότι κάνατε κατατρεγμένους; Ο Δημήτρης Χριστόφιας είναι γνωστό ότι είναι ένας ειλικρινής, ευαίσθητος και διαοριστικός άνθρωπος, έχει πολλά αυτοσεβασμό, τόσο που εκτιμώντας τις πραγματικότητες να παίρνει τολμηρές αποφάσεις, πόσω μάλλον για ένα τέτοιο καίριο θέμα που σχετίζεται με την επανειλημμένη της προεδρίας της Δημοκρατίας. Σίγουρα μιλώντας προς το λαό είπα με ειλικρίνεια και ευθύτητα, ότι ένιωσα κατατρεγμένος. Είναι γεγονότος και το νιώσαμε κι εμείς, η οικογένειά του. Ο Πρόεδρος με αγάπη για τον τόπο του, τον συνάνθρωπο, ανέλαβε από αυτή την έπαλξη να υπηρετήσει τον λαό, να υπερβάλει εαυτό για να βγάλει από τα αδιέξοδα του Κυπριακού και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αντί ευχαριστώ, αντιμετώπισε όλο αυτό τον κκεκόνα που είπα πιο πριν. Ο Πρόεδρος είπα την αλήθεια, υπάρχει κατατρεγμός και όχι μόνο, δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που εκπέμπουν ακόμα και μίσος. Παρά όλα αυτά, όπου πάει

Εργαστήκαμε μεθοδικά για την ισότητα και την καταξίωση των γυναικών

-Ποιο το μεγαλύτερο επίτευγμα της διακυβέρνησης Χριστόφια για τη γυναίκα, μια και στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας; Η Κυβέρνηση Χριστόφια, με βάση τις προγραμματικές της δεσμεύσεις, εργάστηκε μεθοδικά για προώθηση της ισότητας αντρών και γυναικών και στήριξη του αγώνα των γυναικών για οικονομική και κοινωνική καταξίωση. Υλοποίησε ουσιαστικά μέτρα και πολιτική την ισότητα στην εργασία για να κτυπηθεί η ανισομοσθία και η γυναικεία ανεργία. Αύξησε τον κατώτατο μισθό σε μια

σειρά από επαγγέλματα με ισχυρή γυναικεία απασχόληση. Βελτίωσε τη νομοθεσία για να προστατεύει ακόμα περισσότερο την εργαζόμενη γυναίκα και για να πατάξει το απαράδεκτο φαινόμενο απολύσεων εγκύων γυναικών. Στήριξε την εργαζόμενη μητέρα με τη λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων. Εκπονήθηκε για πρώτη φορά εθνική στρατηγική για αντιμετώπιση η βία στην οικογένεια που στην συντριπτική πλειοψηφία έχει ως θύμα τη γυναίκα. Έχει ενταχθεί η ισότητα των φύλων στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Χαρακτηριστικό της προσοχής που έδωσε στα κέντρα λήψης αποφάσεων, είναι η συμμετοχή τεσσάρων γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο.

-Μήνυμα αγώνα για να περάσουμε τις δύσκολες ώρες

έχει να στείλει το μήνυμα της ανάγκης για συναδέλφωση, αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών όλου του κόσμου, μεταξύ των γυναικών του τόπου μας όπου κι αν ανήκουν, προκειμένου μέσα από την αλληλεγγύη μας να περάσουμε τις δύσκολες ώρες για να ανατείλει και πάλι ο ήλιος της ελπίδας και της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Διότι μέσα στα πλαίσια κρίσεων πάντοτε επικρατεί ο νόμος και το δίκαιο του ισχυρού έναντι των αδυνάτων και αυτό πρέπει ενωμένες να αντιμετωπίσουμε. Να ενωσουμε τις δυνάμεις μας εμείς που ανήκουσα στα ασθενέστερα στρώματα, και το λέω συνειδητά, με την έννοια ότι στα πλαίσια μιας παγκόσμιας κρίσης ορισμένοι κάνουν τα πλούτη τους περισσότερα και οι υπόλοιποι δυσπραγούν, και αυτό είναι άδικο όπως και η πολιτική που ακολουθείται σήμερα στην Ευρώπη. Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει λιτότητα ξεκινώντας από τα ασθενέστερα στρώματα και δεν λαμβάνονται μέτρα για να δώσουν αυτοί που έχουν για αντιμετώπιση της κρίσης, για να μπορέσουν τα ασθενέστερα στρώματα ανακουφισμένα να συμβάλουν στην αναδόμηση της κοινωνίας και στην ανάπτυξη. Οι αγώνες των γυναικών είναι πολιτικοί και εύχομαι μέσα από όλα αυτά τα κακά που μας βρῆκα να επικρατήσει η σύνεση, η λογική και η αλληλεγγύη ανάμεσά μας και τότε είμαι αισιόδοξη ότι θα πάμε καλά.

-Ποιο μήνυμα στέλνει η φετινή 8η Μαρτίου; Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ο Πρόεδρος δεν φαντάζεστε με πόση συγκίνηση δεχόμαστε την αγάπη και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο απλός άνθρωπος και είναι από αυτή που παίρνει δύναμη, την στήριξη από τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν τα καλά αυτά της πενταετίας.

-Υπάκου και άνεργοι άνθρωποι. Σίγουρα, η ανεργία είναι το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Κύπρος αυτή την στιγμή και είναι σχετικό με τα όσα συμβαίνουν στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ανάγκης ανακατανομής των τραπεζών που δεν δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και έτσι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Είναι πραγματικά με πόνο ψυχής που βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Έγιναν προσπάθειες από την Κυβέρνηση, λήφθηκαν κάποια μέτρα για ανάπτυξη, δυστυχώς στα πλαίσια της πολεμικής που δέχτηκε η Κυβέρνηση υποσκάφτηκαν και αυτές οι ενέργειες. Δεν φταίει η Κυβέρνηση για την ανεργία.

-Τι απαντάτε σε αυτόν που έχασε τη δουλειά του, δεν έχει να φάει, δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του; Νιώθω μεγάλη θλίψη και κάνω ό, τι μπορώ να τον στηρίξω. Να δω αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ευκαιρίας για κάποια δουλειά, προσγγίσαμε ανθρώπους με χρήματα και έδωσαν σε αυτούς που δεν έχουν. Θα συνεχίσω κώνω ό, τι περνά από το χέρι μου για να βοηθήσω. Θα περάσουμε τις δύσκολες ώρες, χρειάζεται χρόνος και σωστή πολιτική. Επειδή αυτό με χαρακτηρίζει ως Κύπριους το καλώς νοούμενο γινάτι και το φιλότιμο, θα τα καταφέρουμε.

Νιώθω και θα νιώθω πικρία... μας πνίγει το άδικο

-Το γινάτι του Προέδρου δεν στάθηκε καλός σύμβουλος, λένε κάποιοι. Αυτά που του καταλογίζουν δεν σημαίνει ότι είναι και η πραγματικότητα. Δυστυχώς έγινε το άσπρο μαύρο αυτή την πενταετία, για μένα δεν ευσταθεί κάτι τέτοιο. Εγώ τον ζω από κοντά και βλέπω ότι θα έπρεπε να φεύγει με τιμές με αυτό που πρόσφερε στον τόπο και είμαι ακράδαντα πεπεισμένη ότι αν δεν ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας στην προεδρία του κράτους και ήταν άλλος, δεν θα κρατιόταν η Κύπρος σε όση με αυτό τον τρόπο μέσα από όλη αυτή την κρίση. Ως Πρόεδρος υλοποίησε τις δεσμεύσεις του για τις κοινωνικές παροχές, το φυσικό αέριο κλπ βοήθησε την Κύπρο να σταθεί. Αν λεγόταν α αλήθεια στους πολίτες, δεν θα υπήρχε αυτή η σύγχυση με αποτέλεσμα να πέσει η δημοτικότητα του Προέδρου συγκριτικά με το όταν

άρχιζε, όπως σωστά το παρατηρήσατε. Δεν φταίει ο Πρόεδρος γι' αυτό, αλλά την ευθύνη τη φέρουν ακέραια οι πολιτικοί εκείνοι που συμπεριφέρθηκαν με τους γνωστούς τρόπους.

-Ξεκίνησε με το ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ να τον στηρίζει στο Κυπριακό, και καταλήγει να φεύγει πικραμένος. Δεν ευθύνεται ο ίδιος για τούτο, να επαναλάβω, ευθύνονται αυτοί που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, η ίδια η πραγματικότητα τα λέει, όχι εγώ επειδή είμαι η σύζυγός του. Ας μας πουν, δεν είναι αυτή η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος που έκανε του σωστούς χειρισμούς για να βγάλει την ελληνοκυπριακή πλευρά από τη γωνιά και να έχουμε υγιείς βάσεις για το Κυπριακό; Δεν είναι αυτός ο Πρόεδρος που έκανε τόσα και δεν λέχθηκε λέξη; Είχαμε μια πολύ πετυχημένη Προεδρία του Συμβου-



λίου της ΕΕ, μας έδωσαν οι πάντες συχαρητήρια και σωστά λέχθηκε ότι βοήθησε ο επικεφαλής Α. Μαυρογιάννης και ο λειτουργός. Αλλά ας πει ο κ. Μαυρογιάννης πόσο ο Πρόεδρος έλεγχε τα πράγματα για να γίνουν όπως έπρεπε και ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξε ο ίδιος ο Πρόεδρος. Δυστυχώς, εξ αιτίας του τρόπου που παρουσιάστηκαν τα πράγματα, σαν να μην υπήρχε ο Πρό-

εδρος και όλα έγιναν ως εκ θαύματος μόνο από τους λειτουργούς. Αυτό είναι άδικο αν λάβει κανείς υπόψη ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώπιον πολλών δημοσιογράφων, όλοι οι ηγέτες μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, μέχρι σημείου που έπεσε η αίσουσα από τα χειροκροτήματα και εξέφρασαν λύπη που θα χάσουν ένα τέτοιο συνεργάτη όπως τον πρόεδρο Χριστόφια. Τίποτα δεν έδειξαν τα ΜΜΕ στην Κύπρο.

-Μιλάτε με πικρία. Ναι, νιώθω πικρία και θα νιώθω σε όλη μου τη ζωή. Δεν μπορώ να ξεπεράσεις εύκολα αυτό που βιώσαμε τα πέντε χρόνια, μας πνίγει το δίκιο, όχι μόνο για μας αλλά και για τον τόπο μας, διότι μέσα από αυτή την αναπομπούλα υποσκάφτηκαν θεσμοί, αξίες και αυτά πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον. Θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί της ευθύνη που έχουν έναντι του τόπου και να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Πρέπει να αφήσουμε στην πάντα τέτοιου είδους συμπεριφορές, διότι δεν πάμε καλά ως τόπος. Αυτές οι συμπεριφορές θα μας καταστρέψουν ολοσχερώς. Παρόμοιες συμπεριφορές που υπέσκαπταν κάποτε τον Μακάριο έκαναν το πραξικόπημα και μας έφεραν τους Τούρκους, που τους έχουμε ως σήμα στον τόπο μας. Θα γίνει κάτι χειρότερο και θα μας μείνουν πάντα οι Τούρκοι με αυτά τα μυαλά.

-Νιώθετε να γίνετα αυτό; Αν συνεχίσουμε με τις ίδιες συμπεριφορές κινδυνεύουμε. Ελπίζω με τον νέο Πρόεδρο να επικρατήσει η νηφάλια σκέψη, η προσήλωση σε αρχές και στα συμφέροντα του τόπου και όχι τα συμφέροντα ορισμένων προσώπων. Για να σταματήσει ο κόσμος να αισθάνεται τους πολιτικούς και την πολιτική, θα πρέπει οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη να δείξουν το καλό παράδειγμα και να ενωθούν τις δυνάμεις του τόπου γιατί είναι τόσο πολλές οι αντιξοότητες για το πολιτικό μας πρόβλημα και για την οικονομία, που μόνο με την ενότητα, μέσα από σωστές συμπεριφορές, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.