



Χωρίς διαφωνία δεν υπάρχει δημοκρατία

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ: Οι δεσμεύσεις μου είναι το Ευαγγέλιο και η συνείδησή μου

Τρικυμισμένη περίοδος οι αρχιεπισκοπικές εκλογές, για τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας. Μια περίοδος, η οποία τον ωρίμασε και τον προετοίμασε στις πραγματικότητες της σημερινής ζωής. Ο ίδιος δηλώνει πως αν δεν έβρισκε τον Μητροπολίτη Κύκκου Νικηφόρο, με το ανοικτό πνεύμα, δεν θα μπορούσε να εκφραστεί. Παραδέχεται πως θέλει να αυτονομηθεί πλήρως και πως σε μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει.



ΦΩΤ. Α. ΜΑΝΩΛΗ

Ποιες είναι οι ανάγκες της σημερινής εποχής; Πνευματικές και φυσικές όπως ήταν πάντοτε, απλώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων έχουν σήμερα διαφοροποιηθεί. Γι' αυτό, η Εκκλησία πρέπει να βρίσκει τρόπους μέσα από μια εκσυγχρονισμένη ποιμαντική πολιτική να ελίσσεται στον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων και να εξελίσσεται όσον αφορά την ανάπτυξη των προγραμμάτων της. **Τώρα με την οικονομική κρίση τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πώς βοηθά η Εκκλησία;** Ποικιλοτρόπως. Την Εκκλησία πρέπει να την αντιλαμβάνεστε ως ένα θεσμό που έχει επαφή και με τον τελευταίο πολίτη. Η Μητρόπολη Ταμασού δεν είναι ένας απρόσωπος θεσμός, είναι οι 75 ιερείς στις κοινότητες με τα 500 στελέχη και τους εκατοντάδες συνεργάτες. Επεκτεινόμαστε με το φιλανθρωπικό μας έργο, μέχρι και το τελευταίο σπίτι. Η Εκκλησία της Κύπρου πήρε μια απόφαση στην τελευταία της Σύνοδο και οργανώσε μια συνοδική επιτροπή κοινωνικής πρόνοιας και φιλανθρωπίας, της οποίας προϊστάται. Θα δημιουργήσουμε μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εκτός από το έργο των κατά τόπους Μητροπόλεων, θα αναλαμβάνει το γενικότερο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, έτσι ώστε, όλα να γίνονται με έναν πιο συστηματικό τρόπο.

Η Εκκλησία θα έπρεπε στους δύσκολους καιρούς που περνούμε να δίνει τα λεφτά της στον κόσμο παρά να

Μαθητεύσαμε πάνω στα λάθη μας για να προοδεύσει η Εκκλησία της Κύπρου

επενδύει σε επιχειρήσεις και να θέλει να αγοράσει αερογραμμές. Η Εκκλησία της Κύπρου ως Σύνοδος ξεδιειπάρα πολλά στη φιλανθρωπία και εγκρίνει τους προϋπολογισμούς για κάθε Μητρόπολη. Δίνει πολλά χρήματα σε σημείο που αυτό άρχισε να κλονίζεται τα θεμέλιά της, διότι υπάρχει οικονομική κρίση και έχουν πολλαπλασιαστεί τα αιτήματα. Τα δυο τρίτα της ημέρας τους, ο Αρχιεπίσκοπος και ο κάθε Μητροπολίτης υπογράφουν επιταγές και βρίσκουν χρήματα για τον κόσμο.

Βοηθάτε Τουρκοκύπριους με προβλήματα υγείας; Ναι, βοηθούσα μέσα από τον συντονισμό του Μητροπολίτη Κύκκου. Τώρα ως Μητροπολίτης Ταμασού προσπαθώ, αλλά δεν έχω την οικονομική ευκαιρία. Ποτέ όμως δεν ζήτησα κάτι από τη Μονή Κύκκου και να μου το αρνηθεί. Στο μέτρο βέβαια που μπορεί, διότι σήμερα είναι δύσκολο τα πράγματα.

Είστε εξαρτημένοι από τη Μονή Κύκκου; Είμαι πλήρως ανεξαρτητοποιημένος, όχι όμως οικονομικά.

Ποιοι σας βοηθούν οικονομικά; Το μισθό των υπαλλήλων μου τον πληρώνει η Αρχιεπισκοπή και μέρος των λειτουργικών μας εξόδων η Μονή Κύκκου, η οποία μάς κτίζει τη νέα μεγάλη μητρόπολη στο Επισκοπεϊό, αλλά δεν απαιτούν να ακολουθώ τη δική τους πολιτική πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.

Διαφωνείτε μαζί τους σε κάποια θέματα; Χωρίς διαφωνία δεν υπάρχει δημοκρατία. Κανένας δεν μπορεί να ποδηγετήσει τη σκέψη μας, πόσο μάλλον όταν είσαι Επίσκοπος. Δεν θα ήμουν συνεπής έναντι των ανθρώπων που με ψήφισαν Μητροπολίτη, αν δεν είχα ελεύθερη βούληση, να εκφράζομαι και να κινούμαι χωρίς οποιοδήποτε δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις μου είναι το Ευαγγέλιο και η συνείδησή μου.

Πού διαφωνείτε με τον Κύκκου Νικηφόρο; Στο ότι «βοηθά περισσότερους από ό, τι πρέπει». Έχει περισσότερη πίστη από μένα στον Θεό. Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα της φιλανθρωπίας, λογικά δεν θα πρέπει να τα βγάζουν πέρα. Πάντα μου λέει να έχω πίστη, η Παναγία θα στεθεί. Ομολογώ ότι με εκφράζει η πνευματική πολιτική του Μητροπολίτη Κύκκου. Έζησα κοντά του 18 χρόνια. Είμαι πνευματικό του παιδί, αλλά πολλές φορές σε θέματα καθημερινότητας έχουμε διαφορετική άποψη και ο καθένας τραβά το δρόμο του. Επιμένει να κάνω αυτό

Εμείς έχουμε εθνικό φρόνημα, όχι εθνικιστικό

Συμφωνείτε με την εθνική γραμμή του Αρχιεπισκόπου; Συμφωνώ ότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε και ως τέτοιο πρέπει όλοι να το αντιλαμβάνονται. Μην ξεχνάτε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι πολιτικός και ενδεχομένως να μπορεί να λέγει κάποια πράγματα που οι πολιτικοί για διάφορους λόγους δεν μπορούν. Εμείς έχουμε ιστορική ευθύνη να διατηρούμε τον ελληνικό χαρακτήρα της χριστιανικής Κύπρου, με σεβασμό προς τις μειονότητες.

Βέβαια πολλές φορές με τις δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος φέρνει σε δύσκολη θέση τον Πρόεδρο Χριστόφια. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δηλώνουμε ως αρχιερείς. Νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρόεδρος Χριστόφιας πρέπει να λαμβάνουν τα μηνύματα ο ένας από τον άλλο και να συνεργάζονται. Πρέπει να ενωθούμε τις δυνάμεις μας στα εθνικά ζητήματα, διαφορετικά θα χάσουμε. Ανυσυχώ πάρα πολύ γιατί βλέπω κάποιους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τα εθνικά μας θέματα, να προβαίνουν σε ακρότητες και δεν μιλώ για τον Αρχιεπίσκοπο. Από την άλλη πρέπει να έχουμε όρια και κόκκινες γραμμές.

Εσείς πώς τα βιώνετε; Μέσα μας γίνεται ένας πόλεμος, της ελληνικής μας καταγωγής και της κρι-

στιανικής μας ιδιότητας. Είμαστε Έλληνες σε μια πολυπολιτισμική Κύπρο και μας προσβάλλει βδύναυσα όταν κάποιος λέει ότι η Κύπρος δεν είναι ελληνική. Με ενοχλεί όταν προσπαθούν να ξεχωρίσουν την Κύπρο από την ελληνική της ιστορία.

Πολλοί θεωρούν αυτή τη θέση εθνικιστική. Δεν είναι εθνικιστική αλλά εθνική. Εμείς έχουμε εθνικό φρόνημα, όχι εθνικιστικό. Το εθνικό φρόνημα είναι να αντιλαμβάνεσαι την ιστορική σου ταυτότητα χωρίς να θέλεις να την επιβάλεις στους άλλους, τους Τουρκοκύπριους για παράδειγμα. Όπως εγώ δεν έχω πρόβλημα ο μουσουλμάνος να τελεί τη δική του ακολουθία στο μιναρέ, πρέπει και εκείνοι να δέχονται τη δική μου λειτουργία. Η Εκκλησία πρέπει να δείχνει τη μέριμνα και την αγάπη της σε όλους, ανεξάρτητα θρησκευμάτων.

Είστε υπέρ της επαναπροσέγγισης; Ναι, ο στόχος της διαπίστευσης που επαναπροσέγγισης είναι σε ανθρώπινο επίπεδο: να τα βρω με τους Τουρκοκύπριους, να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι εισβολή και κατοχή, ότι η διχοτόμηση είναι η καταστροφή της Κύπρου. Οι διαιρέσεις του νησιού είναι το τέλος μας και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να βρούμε μια λύση όπου να ζούμε ειρηνικά, αναγνωρίζοντας όμως κάποια πράγματα.

Πηγαίνετε συχνά στα κατεχόμενα; Όχι τόσο συχνά όσο προηγουμένως διότι έχω πάρα πολλές ευθύνες ως Μητροπολίτης. Τώρα που ανέλαβα το ΚΕΝΘΕΑ προσπαθώ να κάνουμε κάτι κοινό με τους Τουρκοκύπριους, για το θέμα της πρόληψης των ναρκωτικών. Πιστεύω πολύ στην ανθρώπινη συνεργασία.

Πώς αντιμετωπίζετε ένα ρασοφόρο; Στην αρχή με σκεπτικισμό, διότι η ιστορία της Εκκλησίας μας με τους Τουρκοκύπριους δεν είναι η καλύτερη. Πρέπει και αυτοί να αντιληφθούν ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι τα άτομα που την απαρτίζουν και στη Σύνοδο έχουμε εμπνευσμένους αρχιερείς που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά στην επαναπροσέγγιση. Όπως θέλω να δεχτώ τους Τουρκοκύπριους όπως είναι και να τους εντάξω στην κυπριακή κοινωνία, θέλω και οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι στην Κύπρο υπάρχει μια ιστορία, μια παράδοση, μια πίστη την οποία πρέπει τουλάχιστον να σεβαστούν. Πάρα πολλοί το αποδέχονται, το πρόβλημά μου είναι με τους έποικους και τις εντολές που έρχονται από την Τουρκία. Υπάρχουν άλλα συμφέροντα που καθοδηγούν οργανωμένα τον κόσμο. Αν μας αφήνουν μόνους μας, πιστεύω ότι θα τα βρούμε. Μιλώ με Τουρκοκύπριους και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, διότι είμαι σε μια ηλικία που δεν έχω βιώσει τραυματικά το παρελθόν.

Βέβαια ο τρόπος που έχει εκλεγεί ο νυν Αρχιεπίσκοπος δεν είναι προς μίμηση. Ήταν μια τρικυμισμένη περίοδος όπου πάθαμε και μάθαμε όλοι μας. Πιστεύω ότι όλοι βγήκαμε νικητές από την άποψη ότι είδαμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τις ανθρωπίνες αδυναμίες και φιλοδοξίες να υπερβαίνουν την πνευματική μας ιδιότητα. Αυτή η εμπειρία μάς δίδαξε πολλά και ωφέλιμα σήμερα η Σύνοδος. Μαθητεύσαμε πάνω στα λάθη μας για να προοδεύσει η Εκκλησία της Κύπρου και κοινή μας απόφαση ήταν ο κάθε Μητροπολίτης να προσπαθήσει να θεραπεύσει αυτό τα τραύματα.

Εσείς τι κάνατε; Πήγα και συγχωρήθηκα από όσους αδελφούς είχα εκκρεμότητες.

Ποια είναι η σχέση σας με τον Λεμεσού Αθανάσιο; Πάρα πολύ καλή, συνεργαζόμαστε και είναι πνευματικός σε ένα από τα μεγαλύτερα μου μοναστήρια, του Αγίου Ηρακλείδου.

Μιλώσατε για την εποχή των αρχιεπισκοπικών εκλογών; Ναι, αναγνωρίσαμε ότι οι καταστάσεις προχώρησαν εκεί που δεν έπρεπε, έκανε ο καθένας την αυτοκριτική και προσευχθή και προχωρούμε. Η πρώτη μου επίσκεψη εκτός Κύπρου μετά τις εκλογές ήταν στη Μονή Βατοπεδίου, πήγα στον Ηγούμενο και αλληλοσυγχωρηθήκαμε διότι είχα πρόβλημα μέσα μου. **Γιατί;** Διότι φρόνησε στο κόσμο ότι η Μονή Βατοπεδίου και η Μονή Κύκκου είναι διαφορετικές καταστάσεις και νοοτροπίας. Είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού και δεν θα πρέπει οι προσωπικές πνευματικές μας ιδιαιτερότητες να δημιουργούν πρόβλημα στην κοινή πάρα πολλή. Ακόμη και σήμερα ως Μητροπολίτης μου υπενθυμίζει ότι έφυγα από τη Μονή τον δίσωκο από την Εκκλησία. Είτε άθελά μου είτε πθελήμενη δημιουργήθηκε μέσα από τις αρχιεπισκοπικές εκλογές μια σύγκρουση, την οποία πρέπει να αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό έπρεπε να θεραπευτεί, να γίνει αυτοκριτική και όλοι μαζί να προχωρήσουμε προσπαθώντας να μην ξαναεπαναλάβουμε τα ίδια λάθη.

Δεν συμβιβάζομαι με τη διχοτόμηση

Γεννημένος το 1971... οι μνήμες μου είναι το «δεν ξεχνάω» και τα συλλαβήτριά. Ήμουν από τους πρώτους μαθητές που πήγαν να διαμαρτυρούν όταν ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος. Είμαι από οικογένεια προσφύγων, η μητέρα μου από τον Καραβά και ο πατέρας μου από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου και δεν συμβιβάζομαι με την διχοτόμηση, με το ότι ένα κομμάτι της πατρίδας μου είναι κατεχόμενο.

Πήγατε στα σπίτια των γονιών σας; Ναι και έκλαψα πικρά. Με ενοχλούν πάρα πολύ τα καζάνια, η πορνεϊα στα κατεχόμενα, το οργανωμένο έγκλημα όπως με ενοχλούν και στις ελεύθερες περιοχές. Όταν πήγα στο στρατό ήθελα να πάω ένα όπλο και να σκοτώσω όσους περισσότερους Τούρκους μπορούσα. Τώρα, που πηγαίνω στα κατεχόμενα βλέπω παιδιά, οικογένειες και λέω είναι αυτοί που ήθελα να σκοτώσω; Μήπως υπάρχει ένας άλλος τρόπος να τα βρούμε εκτός από τον πόλεμο; Βέβαια δεν ξέρω αν με καλέσει η πατρίδα μου και πρέπει να αμυνθώ τι θα λειτουργήσει, η κληρική μου υπόσταση ή η ελληνική... Γι' αυτό πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, με ενοχλεί πάρα πολύ η φυγοστρατία. Για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε πρέπει ο άλλος απέναντι να ξέρει ότι σε μια πολεμική σύρραξη θα έχει κόστος. Πιστεύω ότι με τους Τουρκοκύπριους μπορούν να γίνουν πολλά βήματα στον ανθρώπινο τομέα και εύχομαι να επηρεάσουν τα κέντρα αποφάσεων στην Τουρκία για να τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε μια σωστή λύση.

Το βλέπετε να γίνεται; Πολύ φοβόμαι ότι αυτό δεν γίνεται. Είμαι όμως από τους αισιόδοξους κληρικούς που πιστεύει στο θαύμα. Η χάρις του Θεού θα βοηθήσει τους ανθρώπους και θα τα βρούμε. **Μας απογοητεύουν καθημερινά οι εξελίξεις, αλλά δεν τα βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε το «δεν ξεχνάω».**

Έμεινε μόνο στο γραμματόσημο. Εκνευρίζομαι όταν αντιμετωπίζουμε το «δεν ξεχνάω» με αυτό τον τρόπο. Έτσι γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Πιστεύω ότι τα εθνικά θέματα ξεκινούν από τα πνευματικά. Η Εκκλησία πρέπει να παίξει σωστά τον αγιαστικό της ρόλο, πρέπει να βοηθήσει στην εξημέρωση του ανθρώπου, την καταλάγιαση των παθών του, στην ανάπτυξη των πθών και των αξιών στην ψυχοσύνθεσή του. Ένας άνθρωπος που ξέρει να λέει όχι στους πειρασμούς και να στις ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα πετύχει και στα εθνικά θέματα. Στη Μητρόπολή μου δίνω πολλή σημασία στην πνευματική καλλιέργεια. Βρῆκα καλούς συνεργάτες και οργάνωση προγραμμάτων πνευματικά, κοινωνικά, αθλητικά, πολιτιστικά και εργαζόμαστε στα να βοηθήσω τον άνθρωπο να παίρνει σωστές αποφάσεις. Πρέπει να γίνει μεγάλη πνευματική επανάσταση στην Κύπρο. **Οι πολιτικοί μας; Είναι εικόνα της κοινωνίας μας, άρα εξήγησαν της κοινωνίας σημαίνει και εξήγησαν της πολιτικής. Με ενοχλούν πολλά πράγματα στην πολιτική ζωή.**



Η εκκλησιαστική ζωή και η ιεραποστολή με αναπαύουν

Με τι αρχές μεγαλώσατε; Νιώθω προνομιούχος διότι οι γονείς μου με πρόεξαν και τους έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Εξαμελής οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα ήθελαν να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, μας νουθετούσαν με αγάπη, υπήρχε διάλογος και κρατώ το δικό τους παράδειγμα. **Ο πατέρας σας ήταν...** ανώτερος αστυνόμος. Μεγάλωσα με αυστηρές αρχές, αγάπη προς την πατρίδα, την Εκκλησία και τον συνάνθρωπο. Οι γονείς μου είναι ανθρωπιστές και το μετέφεραν σε μένα. **Ήσασταν ένα πνεύμα ελεύθερο.** Είναι γεγονός ότι έκανα τις δικές μου επαναστάσεις, μου άρεσε η διασκεδαστική, είμαι πολύ κοινωνικός και πέρασα μια πολύ ευχάριστη παιδική και εφηβική ηλικία, με τις χαρές του κόσμου. Η οικογένειά μου είχε οικονομική ευχέρεια, η μητέρα μου είχε ανθρωπλαιο, ο πατέρας μου έναν καλό μισθό, δεν μας στέρησαν ποτέ τίποτα. Το δυστυχία του πόνου τη γνώρισα στη Μονή Κύκκου. **Τι σας έκανε να στραφείτε στο μοναχισμό;** Ακόμα και εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά μπορώ να το εντοπίσω στη νηπιακή μου ηλικία. Δεν ξέρω γιατί αλλά από πολύ μικρός ήθελα να γίνω ιερέας. Μεγαλώνοντας, ενώ ήθε-

λα να σπουδάσω οικονομικά, να αναπτύξω την οικογενειακή επιχείρηση των ανθοπωλείων, στο στρατό που είχα περισσότερο χρόνο να σκεφτώ, εντόπισα να μη με αναπαύει αυτό που πήγα να κάνω. Αποφάσισα να ψάξω την ιεροσύνη. Αρχισα να μιλώ με κληρικούς, να διαβάζω βιβλία, μπήκα στην Ιερατική Σχολή, μου άρεσε πάρα πολύ και εκεί ανακάλυψα το μοναχισμό. Όταν πήγα πρώτη φορά στη Μονή Κύκκου, ένιωσα ότι ήταν το σπίτι μου. Βρῆκα τον εαυτό μου. Η εκκλησιαστική ζωή και η ιεραποστολή με αναπαύει. **Σπουδάσατε και στη Μόσχα στο Ζακόροκ.** Ναι, στην αρχή θα πήγα να σπουδάσω στη θεολογική σχολή της Βοστώνης, αλλά μόλις είχε γίνει η περεστρόικα και ο Ηγούμενος μού είπε ότι ήταν καλύτερα να σπουδάσω στη θεολογική σχολή της Ρωσίας, για να ανοίξουμε γέφυρες επικοινωνίας με την εκεί ορθοδοξία. Στην αρχή δεν ήθελα, αλλά με έπεισε για το καλό της Εκκλησίας και της Μονής. Μεγάλωσα σε μια εθνικόφρονα οικογένεια και θεωρούσα απαγορευμένη για μένα περιοχή τη Ρωσία. Γνώρισα νέο κόσμο, ένα φοβερό πολιτισμό, πλούσια παράδοση και αντιλήφθηκα ότι καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κρίνω τους ανθρώ-

πους σύμφωνα με την κομματική τους τοποθέτηση αλλά με το πόσο άνθρωποι είναι. Με ωφέλησε πάρα πολύ η σπουδή μου στη Ρωσία, με έκανε καλύτερο κληρικό και άνθρωπο. **Διαπρέπει τις επαφές, φέρατε αρχιερείς από Ρωσία και πρώην ανατολικές χώρες;** Ναι, έφερα πάρα πολλούς αλλά όλα αυτά γίνονταν με το συντονισμό του Μητροπολίτη Κύκκου. Αν δεν έβρισκα αυτό τον Ηγούμενο, με το ανοικτό πνεύμα, δεν θα μπορούσα να εκφραστώ. Μου άνοιξε τα φτερά, μου έδωσε δυνατότητες, με νουθέτησε, με παιδαγώγησε, με εκπαιδευσε στην ιεραποστολή και του οφείλω πάρα πολλά. Ακόμη και σήμερα ως Μητροπολίτης μου υπενθυμίζει ότι έφυγα από τη Μονή με το αεροπλάνο, με το αεροπλάνο με πολλές φορές να δυσκολεύομαι, διότι θέλει να πάθω και να μάθω. Θέλει να αυτονομηθώ πλήρως και σε μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει. **Πώς αντιμετωπίζετε τις ανθρωπίνες συμπεριφορές όπως το θυμό;** Από τη φύση μου δεν θυμώνω εύκολα, αλλά αυτό καμιά φορά γίνεται στοιχείο εκμετάλλευσης. Όταν διοικείς είσαι υπόχρεος να είναι αυστηρός διότι πρέπει να αντιληφθούν αυτοί που εξαρτώνται από σένα το τι πρέπει να γίνει.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός για σας; Στα εθνικά θέματα η Τουρκία και στα πνευματικά ο εγωισμός. Πιστεύω ότι πρέπει να καταπολεμήσω ακόμη περισσότερο τον εγωισμό μου και σε κάποια θέματα χρίζω καλύτερευσης. Προσπαθώ. **Θα είναι εγωιστικό ένας νέος 40 χρονών όπως εσείς, να έχει φιλοδοξίες για Αρχιεπίσκοπος;** Θα ήταν φοβερά υπερβία, απρεπές και ακάριστο. **Ανθρώπινο όμως.** Ναι, αλλά για μένα θα ήταν βλασφημία να σκέφτομαι κάτι τέτοιο, διότι από πολύ νωρίς μου έχουν δοθεί τόσα πολλά. Η μεγαλύτερη μου φιλοδοξία είναι να καταστήσω τη Μητρόπολη Ταμασού ωφέλιμη στον κόσμο, δημιουργώντας μια υποδομή φιλανθρωπίας και σωστής πνευματικής διαχείρισης. Θέλω να φέρνω όσο περισσότερο κόσμο προς τον Χριστό και αν ο άνθρωπος απέναντί μου δεν είναι ορθόδοξος, να τον βοηθήσω να ανακαλύψει τον ανθρωπιο του, για να γίνει καλύτερος. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Υπάρχουν ικανότητες, που μπορώ να τα καταφέρουν καλύτερα από μένα, στη θέση του Αρχιεπισκόπου. Έχω τραυματικές εμπειρίες από τις αρχιεπισκοπικές εκλογές και δεν θέλω ποτέ ξανά να εμπλακώ σε τέτοιες ιστορίες.