



Ώρα για δικοινοτικό κίνημα για επανένωση

ΕΡΑΤΩ ΚΟΖΑΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ: Θα έχουμε πολύ περισσότερα οφέλη στην κοινή μας πατρίδα παρά διαιρεμένοι

Τη σκέψη για δημιουργία ενός παγκύπριου δικοινοτικού κινήματος το οποίο με μια φωνή να στηρίζει και να αγωνιστεί από τα διάφορα πολιτικά μετερίζια για την επανένωση της Κύπρου, καταθέτει η τέως υπουργός Εξωτερικών Εράτω Κοζάκου Μαρκουλλή. Δηλώνει ότι πρέπει όχι μόνο με τα λόγια αλλά με έργα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναβαθμίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να στείλουν το μήνυμα στην Τουρκία ότι καταβάλλουν προσπάθειες για να λυθεί το πολιτικό μας θέμα. Η ίδια θα έδινε προτεραιότητα στην προώθηση μιας επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Αναστασιάδη στον Λευκό Οίκο. Σε ό,τι αφορά στο δημοψήφισμα στη Σκωτία, η κ. Μαρκουλλή επισήμανε ότι είναι ένα μήνυμα που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ως Κύπριοι.

- Το δημοψήφισμα της Σκωτίας σταμάτατε τα αποσχιστικά κινήματα;

- Είμαι πολύ ευτυχής από το αποτέλεσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη διότι υπάρχουν πολλές εθνικιστικές αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη. Μέσα από αυτό το δημοψήφισμα δίνεται ένα μήνυμα ότι μαζί, μέσα από ένα ενωμένο κράτος έστω κι αν υπάρχουν διαφορετικές κοινότητες, εθνοτικές κ.λπ., με την ένωση των δυνάμεων όλων υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύς. Είναι ένα μήνυμα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο όσον αφορά στο δικό μας πρόβλημα, ότι μια συνεργασία και συνύπαρξη Ελλνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε κοινό κράτος θα ήταν προς όφελος και των δύο κοινοτήτων.

Η ενεργός εμπλοκή των πολιτών στο ίδιο το γίνεσθαι της λύσης, μέσω ενός τέτοιου κινήματος θα μπορούσε να φέρει απτά αποτελέσματα

Γι' αυτό πιστεύω ότι το δημοψήφισμα στη Σκωτία έδωσε το μήνυμα της ενότητας των κρατών και ευρύτερα της ενότητας της Ευρώπης. Η ΕΕ που είναι ένα έργο ενοποίησης των κρατών και των λαών της Ευρώπης δεν μπορεί να αποσχιστεί και να κατακερματιστεί με τέτοιου είδους αποσχιστικά κινήματα. **- Ετοιμάζονται στις 9 Νοεμβρίου οι Καταλανοί.**

- Ναι, αλλά είναι διαφορετική περίπτωση. Στη Σκωτία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 η λεγόμενη Συμφωνία του Εδιμβούργου μεταξύ της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της τοπικής κυβέρνησης της Σκωτίας για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, ήταν επομένως κάτι νόμιμο. Όμως στην περίπτωση της Καταλονίας υπάρχει η έντονη αντίρρηση της κεντρικής κυβέρνησης για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος και αναμένεται η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας για ακύρωση του σχετικού διατάγματος, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει. Αν τελικά διεξαχθεί το δημοψήφισμα παρά την ακύρωση του από το Συνταγματικό Δικαστήριο θα αποτελεί μια παράνομη αποσχιστική ενέργεια που δεν θα έχει οποιαδήποτε νομικά αποτελέσματα.

- Τι κρύβεται πίσω από το σχόλιο σας στο twitter «μαζί έχουμε οφέλη στην κοινή μας πατρίδα, μπορεί αυτό να είναι το μήνυμα ενός παγκύπριου κινήματος»;

- Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στη Σκωτία θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και εμείς εδώ στην Κύπρο γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ακούγονται φωνές για τη διατήρηση του υπάρχοντος status quo και της μονιμοποίησης της διαίρεσης της Κύπρου και του λαού της. Ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και στις δύο κοινότητες που δεν έχουν ζήσει τη συμβίωση, ακούγονται συνθήματα όπως «κείνοι από εκεί και εμείς από εδώ». Δηλαδή με απλά λόγια δικοινοτικό του νησιού. Είναι γι' αυτό που επιβάλλεται οι δυνάμεις που πιστεύουν στην επανένωση και στις δύο κοινότητες, ανεξαρτήτως κομματικής και άλλης πολιτικής προέλευσης να συνενωθούν σε ένα παγκύπριο κίνημα που να δώσει το ισχυρό μήνυμα ότι μαζί, Ελλνοκυπριοί και Τουρκοκυπριοί, θα έχουμε πολύ περισσότερα οφέλη στην κοινή μας πατρίδα παρά διαιρεμένοι. Μαζί είναι από κάθε άποψη καλύτερα.

- Ετοιμάζετε ένα δικοινοτικό πολιτικό κόμμα; Σε κα-



Ό,τι καλύτερο ο διορισμός Άιντα

- Το Κυπριακό μπαίνει σε μια νέα φάση με τον νέο ειδικό σύμβουλο του ΓΓ του ΟΗΕ Έσπεν Μπαρθ Άιντα.

- Λόγω του ότι γνωρίζω προσωπικά τον νέο ειδικό σύμβουλο και εκτιμώ τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τις αρχές που προεβλήθη, εκτιμώ ότι ο διορισμός του είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στην παρούσα χρονική συγκυρία. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα έχει δώσει μια πολύ θετική εντύπωση με τις δηλώσεις, την προσέγγιση αλλά και την προσωπικότητά του. Παρ' όλον ότι η Νορβηγία δεν είναι μέλος της ΕΕ ο ίδιος δηλώνει ευρωπαϊκός και είναι μια ανοικτή προσωπικότητα, χωρίς προσωπικές αιχμές, που κατά την άποψή μου θα κάνει το παν για να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού, μέσα στα πλαίσια πάντοτε των καλών υπηρεσιών που παρέχει ο ΓΓ των Η.Ε. Η χώρα του Νορβηγία έχει μια μακρά και επιτυχή παράδοση συμμετοχής σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, καθώς και σε προσπάθειες επίλυσης συγκρούσεων και υπενθυμίζω ότι αποτελεί τη χώρα που φιλοξένησε την απονομή του Βραβείου Νομπελ για την Ειρήνη. Εύχομαι να λυθεί το κυπριακό κατά τη διάρκεια της θητείας του και η ειρήνη επιτέλους να επικρατήσει στο νησί μας.

μία περίπτωση δεν αναφέρθηκε σε πολιτικό κόμμα, δόξα τω Θεώ υπάρχει υπερπληθώρα και στις δύο κοινότητες, αλλά έθεσα έναν προβληματισμό για την πιθανότητα ή τη σκέψη. Για σκέψη πρόκειται προς το παρόν, δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα παγκύπριο δικοινοτικό κίνημα που με μια φωνή να στηρίζει και να αγωνιστεί από τα διάφορα πολιτικά μετερίζια για την επανένωση. Εγώ, προσωπικά, θα ήμουν διατεθειμένη να ενώσω τις δυνάμεις μου με άλλους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Ελλνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, που έχουν τα ίδια οράματα. Πιστεύω ότι η κοινωνία μας έχει ωριμάσει για μια τέτοια εξέλιξη. Εξάλλου, το εναλλακτικό είναι να μην κάνουμε τίποτα και να διαιωρίζεται το status quo που κινδυνεύει με την πάροδο του χρόνου χωρίς λύση να ταμειωθεί με τη δικοινοτομία.

- Ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος ενός τέτοιου κινήματος;

- Η συσπείρωση των δυνάμεων από όλους τους πολιτικούς χώρους που αγωνίζονται για την επανένωση. Η δημιουργία κοινών στόχων που στη μελλοντική επανενωμένη πατρίδα θα χρειαστούν για την επίτευξη της ενότητας και της λειτουργικότητας του κράτους. **- Οι πολιτικοί χρειάζονται την πίεση της κοινωνίας των πολιτών για να προχωρήσουν σε λύση;**

- Αυτό είναι απαραίτητο και δυστυχώς στην περίπτωση της Κύπρου η κοινωνία των πολιτών δεν έδρασε ποτέ ως ομάδα πίεσης έναντι της πολιτικής ηγεσίας,

Ήλθε μετά ο Νταβούτογλου με άλλες δηλώσεις και έκανε αναφορά στην Κοινή Διακήρυξη.

- Ναι, αλλά στην πράξη οι ενέργειες τους παραβιάζουν τα συμφωνηθέντα του περασμένου Φεβρουαρίου. Κατά την άποψή μου η Κοινή Διακήρυξη παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να στηρίξουμε τις προτάσεις μας αλλά και την όλη μας διαπραγματευτική τακτική για τη λύση του κυπριακού. Υπάρχει αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην μία κυριαρχία, στην μία διεθνή προσωπικότητα και την μία ιδιγένεια του Ομοσπονδιακού κράτους που αποτελούν τα τρία βασικά στοιχεία που παραπέμπουν στην ενότητα του κράτους και στην ομοσπονδία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να έχουμε ως καθοδηγούσα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα τώρα, η τουρκική πλευρά επιμένει να προχωρήσουμε στη διαδικασία του «πάρε-δώσε», με εννοκλεί πολύ αυτός ο όρος που παραπέμπει σε τουρκικό παζάρι. Όμως το κοινό ανακοινωθέν λέει ότι θα πρέπει όλα τα άλλα βασικά θέματα που αποτελούν το Κυπριακό, περιλαμβανομένου ασφαλώς και του εδαφικού, περιουσιακού, θεμάτων ασφαλείας, επικών κ.λπ., να τεθούν στο τραπέζι και να συζητηθούν αλληλένδετα. Να υποβληθούν δηλαδή προτάσεις και να γίνει μια πρώτη διαπραγμάτευση επί όλων ανεξαιρέτως των θεμάτων. Αυτή την περίοδο που διερχόμαστε τώρα αναμένω ότι θα υπάρξει αυτή η ουσιαστική διαπραγμάτευση επί όλων των θεμάτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη και τελική φάση, αυτή δηλαδή του

«**Ήλθε μετά ο Νταβούτογλου με άλλες δηλώσεις και έκανε αναφορά στην Κοινή Διακήρυξη.**»

- Ναι, αλλά στην πράξη οι ενέργειες τους παραβιάζουν τα συμφωνηθέντα του περασμένου Φεβρουαρίου. Κατά την άποψή μου η Κοινή Διακήρυξη παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να στηρίξουμε τις προτάσεις μας αλλά και την όλη μας διαπραγματευτική τακτική για τη λύση του κυπριακού. Υπάρχει αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην μία κυριαρχία, στην μία διεθνή προσωπικότητα και την μία ιδιγένεια του Ομοσπονδιακού κράτους που αποτελούν τα τρία βασικά στοιχεία που παραπέμπουν στην ενότητα του κράτους και στην ομοσπονδία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να έχουμε ως καθοδηγούσα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα τώρα, η τουρκική πλευρά επιμένει να προχωρήσουμε στη διαδικασία του «πάρε-δώσε», με εννοκλεί πολύ αυτός ο όρος που παραπέμπει σε τουρκικό παζάρι. Όμως το κοινό ανακοινωθέν λέει ότι θα πρέπει όλα τα άλλα βασικά θέματα που αποτελούν το Κυπριακό, περιλαμβανομένου ασφαλώς και του εδαφικού, περιουσιακού, θεμάτων ασφαλείας, επικών κ.λπ., να τεθούν στο τραπέζι και να συζητηθούν αλληλένδετα. Να υποβληθούν δηλαδή προτάσεις και να γίνει μια πρώτη διαπραγμάτευση επί όλων ανεξαιρέτως των θεμάτων. Αυτή την περίοδο που διερχόμαστε τώρα αναμένω ότι θα υπάρξει αυτή η ουσιαστική διαπραγμάτευση επί όλων των θεμάτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη και τελική φάση, αυτή δηλαδή του

Τεράστιας σημασίας μια επίσκεψη Αναστασιάδη στον Λευκό Οίκο

- Ο Αντιπρόεδρος Μπίντεν ερχόμενος στην Κύπρο δεν κατάφερε να πείσει την Τουρκία ώστε να μπου ενταχιστούν στην κλειστή πόλη της Αμμοχώστου...

- Φαντάζεστε μέχρι ποιού βαθμού άσκησε επιρροή η Τουρκία στην όλη εξέλιξη που δεν επέτρεψαν (στην πραγματικότητα ο κατοκικός ηγέτης) στον ίδιο τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να αναφέρει το θέμα αυτό στην επίσημη ανακοίνωση μετά την πολύωρη συνάντηση του Αντιπροέδρου Μπίντεν με τους δύο ηγέτες και έγινε όλη η γνωστή σκηνοθεσία. Θα ήθελα όμως να εκφράσω και τον έντονο προβληματισμό μου για τις πρόσφατες δηλώσεις που έγιναν ότι δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι θα επισκεφθεί την Κύπρο αν υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Δυστυχώς με τέτοιες δηλώσεις οι Αμερικανοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την Κύπρο ως μια προβληματική χώρα. Από τη μια οι εξαγγελίες του Αντιπροέδρου Μπίντεν και του Προέδρου Ομπάμα ότι η Κύπρος αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό καταίρο στο θέμα των υδρογονανθράκων και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και από την άλλη η πραγματοποίηση επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ (που δεν έχει πραγματοποιηθεί από την δεκαετία του 1960) βρίσκεται υπό αίρεση. Αυτό πιστεύω ότι είναι προβληματικό και αντιφατικό. Αν πράγματι οι ΗΠΑ θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα προς την Τουρκία και θέλουν να βοηθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, θα έπρεπε αυτή η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ή/και μια επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στον Λευκό Οίκο να πραγματοποιηθούν χωρίς προϋποθέσεις για να δοθεί αυτό το ισχυρό μήνυμα. Πρέπει όχι μόνο με τα λόγια αλλά με έργα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναβαθμίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να στείλουν το μήνυμα στην Τουρκία ότι καταβάλλουν προσπάθειες για να λυθεί το πολιτικό μας θέμα. Προσωπικά θα έδινα τεράστια σημασία και προτεραιότητα στο να προωθηθεί μια επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στον Λευκό Οίκο.

«Παρε-δώσε».

- Πιστεύετε ότι ο Ερντογάν εννοεί όταν λέει ότι θέλει λύση;

- Όχι, κατά την άποψή μου δεν το εννοεί. Τουλάχιστον δεν εννοεί τη λύση με βάση αυτά που εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν προϋποθέσεις για πραγματική επανένωση του νησιού μας και του λαού μας με τηρτισμό των πολιτικών της. Το γεγονός ότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια έχει επενδύσει τεράστια κεφάλαια στις κατεχόμενες περιοχές, τώρα με τη μεταφορά νερού και αργότερα με τη μεταφορά ηλεκτρισμού, με τη δημιουργία σημαντικών υποδομών και τουριστικών εγκαταστάσεων από Τούρκους επιχειρηματίες ή από το ίδιο το τουρκικό κράτος, η μαζική μεταφορά αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων επικών προς στήριξη των πολιτικών της, η πλήρης τουρκοποίηση των κατεχομένων περιοχών ως να αποτελούν επαρχία της Τουρκίας, αποδεικνύουν τις πραγματικές προθέσεις της που είναι: Να συνεχίσει να ασκεί πλήρη έλεγχο των κατεχομένων περιοχών με ευρύτερο στόχο την ενοσωμάτωσή τους. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν γινόμαστε δεκτές μνημονίων περί δήθεν πολιτικής βούλησης της Τουρκίας για λύση. Αυτές οι γενικολογίες πρέπει να συγκεκριμένον και η Τουρκία να αρθεί ενώπιον των δικών της ευθυνών για τη συνεχιζόμενη διαίρεση και κατοχή της Κύπρου. Είναι αδιανόστο 40 χρόνια μετά την εισβολή η Τουρκία να συνεχίζει να «κρίνει» τις χείρας της ως εάν μια άλλη χώρα, μια άλλη δύναμη να εισέβαλε και να συνεχίζει να κατέχει στρατιωτικά την Κύπρο.

Οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν πραγματική πίεση στην Τουρκία

- Οι σχέσεις Τουρκίας - Αμερικής περνούν κρίση;

- Οι ΗΠΑ ακόμα θεωρούν την Τουρκία ως μια σημαντική χώρα στην περιοχή και προσπαθούν να την εμπλέξουν στην προσπάθεια εναντίον των τζιχαντιστών. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να μην εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις επιδρομές εναντίον των τζιχαντιστών. Αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στις ΗΠΑ, όπως είχαν δημιουργηθεί και στο παρελθόν όταν η Τουρκία αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της εναντίον του Ιράκ. Παραμένει, όμως, μια χώρα που είναι εξαιρετικής σημασίας για τις ΗΠΑ, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ αλλά και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχοντας σύνορα με οκτώ χώρες της περιοχής.

- Αυτό μπορεί να επηρεάσει το Κυπριακό με δεδομένη την επιρροή των ΗΠΑ στην Τουρκία;

- Οι ΗΠΑ ουδέποτε άσκησαν πραγματικές πιέσεις στην Τουρκία εκτός από την πολύ σύντομη περίοδο μετά την εισβολή με το αμερικανικό εμπάργκο που διήρκεσε μόνο μερικούς μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν στηρίξει την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Όταν έγινε η ανακρίση του ψευδοκράτους, οι ΗΠΑ το καταδικάσαν και ουδέποτε αναγνώρισαν την αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα. Ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα του αντιπροέδρου Μπίντεν όταν επισκέφθηκε την Κύπρο ήταν η δήλωσή του ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μια μόνο

κυβέρνηση στην Κύπρο, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σίγουρα, όμως, δεν φτάνουν στο σημείο να ασκήσουν πραγματικές πιέσεις εναντίον της Τουρκίας.

- Βλέπετε σήμερα και με την εμπειρία σας τόσο χρόνια ως διπλωμάτης, μια διαφοροποίηση στο ρόλο των ΗΠΑ για επίλυση του Κυπριακού;

- Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις στο χώρο μας. Αναφέρομαι στο θέμα των υδρογονανθράκων που έχουν δώσει μια δυναμική και έχουν δημιουργήσει ένα νέο ενδιαφέρον όσο αφορά τις ΗΠΑ για τη λύση του Κυπριακού αλλά και γενικότερα για την σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η περιοχή αυτή είναι στις άμεσες προτεραιότητες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα λόγω του Ισραήλ και των σημαντικών ποσοτήτων υδρογονανθράκων τα οποία σίγουρα θέ-

Υπάρχει πραγματικά αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον και συμφέρον το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε

λουν να προστατεύσουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αμερικανική εταιρεία στο Ισραήλ και στην Κύπρο που διεξάγει έρευνες. Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων για τις ΗΠΑ αποτελεί το έναυσμα για ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την επίλυση του Κυπριακού, ούτως ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη συνεργασία στην περιοχή. Αν λυθεί το Κυπριακό δεν θα υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας της επανενωμένης ομοσπονδίας Κύπρου με την Τουρκία. Και σε κάποιο στάδιο ίσως εξομαλυνθούν πλήρως και οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Υπάρχει πραγματικά αυξημένο



ενδιαφέρον και συμφέρον των ΗΠΑ το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε.

- Πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στη λύση;

- Οι ΗΠΑ πρέπει να ενγύκουν ιδιαίτερα προς την Τουρκία και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να την πείσουν ότι είναι προς όφελος της η επίλυση του Κυπριακού και ο τερματισμός της στρατιωτικής κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους. Ένα τέτοιο όφελος ερμηνεύεται όχι μόνο πολιτικά, γιατί θα απαλλαγεί από ένα πρόβλημα που ταλαιώνει την εξωτερική της πολιτική για δεκαετίες και την εμποδίζει να προχω-

Η ΛΕΥΚΟΣΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

- Είναι πολύ κοντά μας η απειλή των τζιχαντιστών, μια που άρχισαν οι πιέσεις των Τορμάνο από το Ακρωτήριο στο Ιράκ; Η απειλή των τζιχαντιστών βρισκείται ούτως ή άλλως κοντά μας γεωγραφικά. Η χρήση των βρετανικών Βάσεων διαχρονικά είτε για αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ, είτε στη Λιβύη είναι καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη, παρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις μας και των απαιτήσεων μας να ενημερωμάστε τουλάχιστον εκ των προτέρων για τις ενέργειες των Βρετανών, σε θέματα που άπτονται και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της διεθνούς συμμαχίας εναντίον των τζιχαντιστών, που έχει συμπεριλάβει πολύ μεγάλο αριθμό χωρών, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί η ίδια ασφαλώς να συνδράμει στρατιωτικά, όμως η χρήση των βρετανικών Βάσεων που βρίσκονται στο νησί μπορεί να λόγω αποστάσεως από την περιοχή να κριθεί άκρας αποτελεσματική στους επιδιωκόμενους στόχους. Και σε αυτή την περίπτωση πάντως η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να απαιτήσει να ενημερωμάται πλήρως για τις ενέργειες των Βρετανών και των συμμάχων τους, ούτως ώστε να έχει πλήρη εικόνα στα θέματα ασφάλειας της επικράτειας της και της περιοχής.

Είναι πολύ κοντά μας η απειλή των τζιχαντιστών, μια που άρχισαν οι πιέσεις των Τορμάνο από το Ακρωτήριο στο Ιράκ; Η απειλή των τζιχαντιστών βρισκείται ούτως ή άλλως κοντά μας γεωγραφικά. Η χρήση των βρετανικών Βάσεων διαχρονικά είτε για αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ, είτε στη Λιβύη είναι καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη, παρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις μας και των απαιτήσεων μας να ενημερωμάστε τουλάχιστον εκ των προτέρων για τις ενέργειες των Βρετανών, σε θέματα που άπτονται και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της διεθνούς συμμαχίας εναντίον των τζιχαντιστών, που έχει συμπεριλάβει πολύ μεγάλο αριθμό χωρών, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί η ίδια ασφαλώς να συνδράμει στρατιωτικά, όμως η χρήση των βρετανικών Βάσεων που βρίσκονται στο νησί μπορεί να λόγω αποστάσεως από την περιοχή να κριθεί άκρας αποτελεσματική στους επιδιωκόμενους στόχους. Και σε αυτή την περίπτωση πάντως η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να απαιτήσει να ενημερωμάται πλήρως για τις ενέργειες των Βρετανών και των συμμάχων τους, ούτως ώστε να έχει πλήρη εικόνα στα θέματα ασφάλειας της επικράτειας της και της περιοχής.