

Εμπιστεύθηκε την επιλογή ενός πολύ καλού του φίλου, του Άδωνι Γιάγκου, και η συνάντησή μας διευθετήθηκε στη Λευκωσία, στο Rustico tastes & tales, στην Προδρόμου, κοντά στα γραφεία του Φιλελευθέρου. Την ώρα που ετοιμαζόμουν να κατέβω από το αυτοκίνητο, ένα χέρι μου άνοιξε την πόρτα. «Ούτε ραντεβού να είχαμε», του είπα γελώντας. Μπήκαμε αντάμα στο εστιατόριο. Μας είχαν κρατήσει το τραπέζι με τον καναπέ, στη γωνιά για να 'μαστε πιο ήσυχα, όπως τους είχα ζητήσει όταν έκανα την κράτηση.

Δεν βγαίνετε συχνά έξω, σχολιάζω. «Πολύ σπάνια και σε αυτά τα θέματα αφήνομαι στην άποψη των άλλων, είμαι πολύ εύκολος στο φαί». Πάνω στο τραπέζι ένας μικρός κατάλογος με νηοσιμια φαγητά. Σκεφτόταν να πάρει σουπιές με σπανάκι ή καλαμάρι σκάρας με ρόκα και πουρέ ρεβιθίου με καρότο. Αποφασίσαμε να πάρουμε και τα δυο, να τα μοιραστούμε. Για πρώτο σαλάτα με καρδιάς μαρούλι, μας το σύστησε ως σπεσιαλιτέ ο Άδωνις, και για ποτό, μπόλικο νερό. «Ο,τι και να μου έλεγες να παραγγείλω, εγώ θα το δεχόμουν», ψέλλισε μετά που δώσαμε την παραγγελία. «Από μικρός δεν ήμουν δύσκολος στο φαί, σε σύγκριση με τους δυο αδελφούς μου, είμαι πολύ καταδεκτικός. Εύκολος και στο ντύσιμο, φορώ ό,τι μου φέρει η γυναίκα μου». Δεν δίνετε σημασία στην εμφάνιση, επεσήμανα. «Θυμούνται το χρώμα των ματιών των ανθρώπων αλλά όχι το τι ρούχα φορούν». Χρόνο για ξεκούραση, για χαλάρωση έχετε, συνεχίζω. Πέντε ώρες ύπνο το βράδυ και μοιά με μία το μεσημέρι, απαντά. «Είμαι οπαδός της σιέστας, είμαι του κόμματος του κ. Αναστασιάδη σε αυτό το θέμα», λέει γελώντας. «Ξυπώ 5:15 το πρωί και περπατώ γύρω στα 45 λεπτά με τη γυναίκα μου και τη σκυλίτσα μας». Είναι η μόνη ώρα που συναντιέστε, σχολιάσα. «Όχι, το ευτύχημα ή δυστύχημα είναι ότι η γυναίκα μου η Ηλέκτρα είναι και συναγωνίστριά μου. Δεν θα μπορούσα να τα έκανα όλα αυτά χωρίς να είχα την συντροφιά και στήριξη της και δεν εννοώ αυτό που λένε ότι πίσω από κάθε άντρα βρίσκεται μια ισχυρή γυναίκα. Θεωρώ ότι είναι δίπλα μου και όχι πίσω μου».

Πώς νιώθετε αυτό τον καιρό; Πολύ καλά, δεν έχω άγχος, παρά την αιφνιδιαστική, παράλογη και παράτυπη συνανομία ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ για αλλαγή του εκλογικού μέτρου, μείωση της κρατικής χορηγίας για την προεκλογική εκστρατεία από 120.000 ευρώ στις 58.000, την περικοπή του χρόνου προβολής στην κρατική τηλεόραση και πολλά άλλα που έκαναν τον τελευταίο καιρό σε βάρος μας με προφανή στόχο να μας διώξουν, ειδικά εμάς, από την πολιτική.

Γιατί ειδικά τους Οικολόγους; Διότι είναι οι Οικολόγοι που τους δημιουργούν πραγματικά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Με τους άλλους λίγο-πολύ τα βρίσκουν. Υπήρξαν περιπτώσεις που τα μικρότερα κόμματα συνεργάστηκαν με τα μεγάλα, ιδιαίτερα με το ΔΗΣΥ για να περάσουν συγκεκριμένες αντιλαϊκές πολιτικές. Οι «προβληματικοί» είναι οι Οικολόγοι γιατί έχουν μια εναλλακτική παρουσία και προσέγγιση στην πολιτική. Παρά λοιπόν τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, το ευτύχημα είναι ότι δεν με διακατέχει άγχος και αγωνία.

Είναι η πρώτη φορά που δίνετε τη μάχη ως πρόεδρος του κινήματος... Ναι, την προηγούμενη φορά ηγέτης ήταν η Ιωάννα Παναγιώτου ως γενικός γραμματέας.

Αυτή είναι μια επιπλέον ευθύνη; Ναι, ταυτόχρονα είναι και η πρώτη φορά που πέρα από το Κίνημα Οικολόγων στη συνεργασία πολιτών έχουμε μια καλή ομάδα από οργανώσεις και κινήματα όπως η Ένωση Δανειοληπτών «Ευνομία», το Κίνημα Ανεξαρτήτων Ελεύθερων Πολιτών, ο «Ζυγός-κίνημα ανεξαρτήτων πολιτών», η ομάδα «Ενεργοί Πολίτες», η κίνηση «Μητέρα Κύπρος», το Κίνημα Ελευθερία Λαού Ειρηνική Αντίσταση «ΕΛΕΙΑ» και ανεξάρτητες προσωπικότητες. Είναι ένα όραμα που είχα από την ίδρυση του κινήματος των Οικολόγων, ζητούσα πάντα τη διεύρυνση, το άνοιγμα στην κοινωνία, τον εμπλουτισμό θέσεων και παρεμβάσεων σε θέματα που δεν είχαμε την τεχνονογνώση ούτε την επιστημονική εμπειρία. Με τις οργανώσεις που συνεργαζόμαστε έχουμε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό. Στη δημόσια προβολή νιώθω ότι δεν είμαι πλέον μόνος.

Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με την οικολογία; Θέλω να είμαι ειλικρινής, μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως οικολογία, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος και τις εναλλακτικές θέσεις για την οικονομία, για τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και φύσης, όμως μαθαίνουν και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έχουν την καλή διάθεση να γνωρίσουν από κοντά τις θέσεις μας, να συμπλεύσουν μαζί μας και εμείς υιοθετούμε τις δικές τους θέσεις πάνω στην οικονομία, τη διαφάνεια, στην



Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

Έχουμε ευκαιρία να μπούμε στη Βουλή με 4-5 βουλευτές

ΤΙ ΦΑΓΑΜΕ ΤΙ ΠΗΡΩΣΑΜΕ

Rustico tastes & tales

1 Ζήνωσης Κιτιέως & Προδρόμου Λευκωσία

-Σαλάτα με καρδιάς μαρουλιών	7,50 ευρώ
-Σουπιές με σπανάκι	12,00 ευρώ
-Καλαμάρι σκάρας με ρόκα και πουρέ ρεβιθίου με καρότο	12,00 ευρώ
-1 μπουκαλί νερό	2,50 ευρώ
Σύνολο:	34,00 ευρώ

οριζόντια ψηφοφορία, πάνω στα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των δανειοληπτών, την ανάγκη να περιοριστεί η τραπεζική αυθαιρεσία στην χώρα μας. Τώρα στον προεκλογικό αγώνα δημιουργείται μια αλληλεπίδραση, υπάρχει μια αμφίδρομη δημοκρατική σχέση.

Τι καινούριο μπορεί να βγει μέσα από τη δημιουργία του νέου κοινωνικού-οικολογικού κινήματος; Μια πιο δυνατή καθαρή φωνή στα πολιτικά πράγματα της Κύπρου. Το στόιχημα που έχουμε τώρα είναι να γίνουμε πιο μεγάλο πολιτικό κίνημα, να έχουμε περισσότερους βουλευτές αλλά να παραμείνουμε τίμιοι και καθαροί.

Ένα πολιτικό κίνημα μεγαλώνει με την απήχηση που έχουν οι θέσεις του στους ψηφοφόρους και όχι με το να φέρνει άλλα κινήματα μαζί του... Το δεύτερο που αναφέρει είναι το μέσο. Προέκυψε δεν από ποιοτικές έρευνες που κάναμε, όπου εντοπίσαμε ως μειονέκτημα την έλλειψη ικανού αριθμού προσώπων που να παρουσιάζουν το κίνημα δημόσια. Άρα με τον εμπλουτισμό όχι μόνο των θέσεων μας αλλά και των προσώπων, πιστεύω ότι πετυχαίνουμε τη διεύρυνση των πολιτικών μας θέσεων, τη δημιουργία θεματικών που δεν υπήρχαν και ταυτόχρονα έχουμε το προσωπικό να τις παρουσιάζει επάξια.

Στην πορεία των 20 χρόνων του κινήματος είχατε ικανά στελέχη τα οποία σας εγκατέλειπαν... Δεν είχα στελέχη που έφυγαν με την έννοια της εγκατάλειψης.

Τελευταία εκροή η τένος υπεύθυνη Τύπου του κινήματος. Σε μια 20χρονη παρουσία αρκετοί θα φύγουν και πολύ περισσότεροι θα μπου, γι' αυτό υπάρχει θετικό πρόσημο. Το Κίνημα Οικολόγων ξεκίνησε το 1996 τις εκλογές με 1% και έφτασε το 2,2% και τώρα κτυπά πέραν 4%-5% επειδή έρχονται καινούρι-

για στελέχη και αναπληρώνουν τα κενά από τυχόν αποχωρήσεις, που είναι φυσικό να υπάρχουν για λόγους πολιτικής διαφάνειας.

Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε καλά-καλά την συζήτηση και μας διέκοψε το φαγητό. Ανάμεσα στη σαλάτα και το καλαμάρι, πιάσαμε την κουβέντα εκεί που την είχαμε αφήσει για το νέο αίμα που μπήκε στο κίνημα, για την πολιτική ώσμωση, όπως τη λέει. «Μεγάλη ασφάλεια είναι να έχεις και προσωπικότητες όπως τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και τον Κυριάκο Τσιμίλη, ισχυρές υποψηφιότητες όχι μόνο από άποψη ψηφοφόρων αλλά και ιδεολογίας», λέει με καμάρι και συμπληρώνει ότι «το μόνο που απομένει είναι να τους πείσουμε να προβάλλουν την υποψηφιότητά τους, διότι είναι σεμνοί άνθρωποι και αυτό στην πολιτική δεν είναι προσόν».

Πολλοί θεωρούν ότι τόσα χρόνια μόνο εσείς ξεχωρίζετε από τους Οικολόγους διότι δεν φέρνεται άλλο κίνημα να αναδειχτούν μέλη σας ξεπεράσουν... Μακάρι να ήταν έτσι, να είχα αυτή τη φιλοδοξία, δυστυχώς έγινε το αντίθετο. Τις περισσότερες φορές που στήριζα άτομα να αναδειχθούν για να γίνουν οι φυσικοί διάδοχοι στην αρχηγία, απογοητεύτηκα. Δεν ήταν αντίξοι των προσδοκιών και των φιλοδοξιών μου. Νομίζω ότι τα παραδείγματα είναι γνωστά, δεν πρέπει να κάνουμε αναφορά σε ονόματα. Αντίθετα, πολύ καλή περίπτωση είναι η Ιωάννα Παναγιώτου στην οποία παρέδωσα την αρχηγία το 2008 και ήταν άξια ηγέτης. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις δυστυχώς ατύχησα. Η βουλευτική θέση είναι ανοικτή για όλους. Εγώ δεν μπήκα στις εκλογές με το χρίσμα του αρχηγού, χρειάζομαι τον σταυρό προτίμησης, άρα οποίος μαζέψει περισσότερους από μένα θα είναι

«Μεγάλο στοίχημα είναι να μετατρέψουμε τη συμπάθεια σε ψήφο, να γίνουμε πιο μεγάλο πολιτικό κίνημα»

Αν επανεκλεγώ, στα μέσα της θητείας μου θα παραιτηθώ για να πάρει τη θέση μου ο επόμενος, αν καταφέρει να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό σταυρών προτίμησης

στη Βουλή. Αν επανεκλεγώ, στα μέσα της θητείας μου θα παραιτηθώ για να πάρει τη θέση μου ο επόμενος αν καταφέρει να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό σταυρών προτίμησης.

Κομβικό σημείο οι εκλογές αυτές για το Κίνημα Οικολόγων; Βεβαίως είναι κομβικό σημείο διότι είναι η ευκαιρία που μας δίνεται να ξεφύγουμε από τους κινδύνους της μονοπροσωπείας. Μας δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία να βγούμε από το στενό πλαίσιο του μονοεδρικού κόμματος και να γίνουμε μια υπολογίσιμη πολιτική δύναμη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, με 4-5 βουλευτές.

Αν δεν καταφέρετε να μπει στη Βουλή οι ευθύνες θα βαρύνουν τον ηγέτη; Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να μην μπούμε στη Βουλή. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν το εντελώς αντίθετο.

Βέβαια οι ενδείξεις δείχνουν περισσότερα ποσοστά σε σας ως ηγέτη παρά στο κίνημα. Η ίδια συμπάθεια για μένα υπάρχει και για τους Οικολόγους. Το μεγάλο στοίχημα για τους Οικολόγους σε αυτές τις εκλογές είναι να μετατρέψουν τη συμπάθεια σε ψήφους.

Κάτι που μέχρι τώρα δεν καταφέρατε. Ναι, δεν καταφέραμε στις προηγούμενες εκλογές να μετατρέψουμε τη συμπάθεια σε ψήφους. Τώρα λέμε ξεκάθαρα στον κόσμο, δεν αρκεί το like, πρέπει και να ψηφίσεις. Στις 22 Μαΐου δεν θα μετρώμε τα like μέσα στην κάλπη αλλά ψήφους. Πιστεύω ότι οι συνθήκες άλλαξαν και τα πρόσωπα του ψηφοδελτίου του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασίας Πολιτών μπορούν να κάνουν πραγματικότητα αυτόν το στόχο, να μετατρέψουν δηλαδή τη συμπάθεια σε ψήφους.

Δίνετε την αίσθηση ότι ενώ είστε ένα περιβαλλοντικό κίνημα αφήνετε το περιβάλλον στο περιθώριο. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί θέμα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και να μην έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μετρήσατε πόσα νομοσχέδια καταθέσαμε στη Βουλή με θέμα το περιβάλλον, πόσες ερωτήσεις κάναμε.

Πολλοί σας θεωρούν λαϊκιστές, ότι λέτε μεγάλα λόγια γιατί είστε μικρό κόμμα. Είναι η ευκαιρία μας να αποδείξουμε ότι μπορούμε για μεγάλα οράματα όντας μεγαλύτερο κόμμα από ό,τι σήμερα, παρμένοντες τίμιοι και ρομαντικοί με αυξημένο αριθμό βουλευτών στη νέα Βουλή.

Η σκανδαλογία πουλά; Δεν είμαι σίγουρος αν πουλά. Η πολλή σκανδαλογία έχει τον κίνδυνο της ανασίας αν μείνει μόνο εκεί. Πρέπει να υπάρξει και τιμωρία.

Μιλίσατε για πολλά σκάνδαλα αλλά έμειναν εκεί... Για παράδειγμα για τα ΧΥΤΑ Πάφου και ΧΥΤΥ Κόνιας πρώτοι εμείς μιλήσαμε το 2007.

Σήμερα όμως οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη... Ενώ είχαμε την καθαρή ματιά για να δομώ τα σκάνδαλα και να τα αναδείξουμε, ενώ δεν είχαμε καμιά μορφή διαπλοκής με οικονομικά συμφέροντα, η ανάδειξη των σκανδάλων δεν οδήγησε και στην περαιτέρω διερεύνησή τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η κοινωνία δεν ήταν τόσο απαιτητική. Και ακόμα περισσότερο θα το ληψώ να πω και στο ότι δεν υπήρχαν τότε που παρουσιάζαμε τα θέματα οι δυο σημαντικοί πολιτικοί αξιωματούχοι, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Κώστας Κληρίδης, οι οποίοι είναι θετικοί στο να απορροφούν όλες τις πληροφορίες που τους μεταφέρουμε και σε μεγάλο βαθμό να τις αξιοποιούν.

Οι έρευνες όμως δεν ξεκίνησαν από τους Οικολόγους... Ακόμα και το 2007 που γράψαμε το θέμα του ΧΥΤΥ ως σκάνδαλο για την προφορά που δόθηκε στην εταιρία Χελέκτωρ ήταν με βάση τα πορίσματα της τότε Γενικής Ελέγκτριας Χρυστάλλας Πωρκάτζη, όπως και η πιο πρόσφατη με τους πασσάλους της Ηλεκτρικής και η ιστορία με τις μίζες στα αμυντικά προγράμματα που είπαν κάποιοι πρόσφατα ότι τάχα αποκάλυψα. Δεν αποκάλυψα τίποτα, απλώς μετέφερα διαπίστωση του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν σε καλύτερη θέση από μένα να ξέρει πόσες μίζες δόθηκαν και σε ποιους. Το ίδιο και για την υπόθεση ελικοπτερών και πολλά άλλα. Ως κίνημα δεν έχουμε πρόσβαση στις πηγές, στα στοιχεία, όταν όμως περιέλθουν στην αντίληψή μας δεν χαρίζομαστε σε κανένα. Δεν έχουμε ιδιότυπες Σέρλοκ Χολμς, είμαστε το μικρό παιδί που αποκαλύπτει στην κοινωνία ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός.

Έμεινε εκτεθειμένη η Βουλή ως σύνολο αλλά και οι 56 βουλευτές

Πόσο περίφανος νιώθετε από τη θητεία αυτής της Βουλής; Καθόλου, γιατί αυτή η Βουλή είχε από τους πρώτους μήνες να αντιμετωπίσει πολύ σκληρές και δυνατές προκλήσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις απέτυχε. Χωρίς να λέω ότι είναι οι χειρότεροι βουλευτές που πέρασαν από το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι συνέβησαν πράγματα που έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τη Βουλή ως σύνολο αλλά και τους 56 βουλευτές.

Αυτή η απαξίωση φαίνεται και από το αυξημένο ποσοστό αποχής που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις; Αυτό είναι απόρριψη συνολικά των κομμάτων, δεν είναι θέμα μόνο προσωπικής συμπεριφοράς των βουλευτών. Κάποιοι από αυτούς που αναδείχθηκαν πρωταθλητές σε συμπεριφορές κοινωνικά απαράδεκτες, τους βλέπουμε να φγουράρουν και πάλι στην πρώτη γραμμή των ψηφοδελτίων των κομμάτων τους. Τα ίδια τα κόμματα δεν προχωρούν σε αυτοκαθαρισμό, με αποτέλεσμα την καθολική απαξίωση από πλευράς των πολιτών.

Ποια ήταν η χειρότερη στιγμή για σας; Οι νύχτες του Μνημονίου. Εγώ ήμουν από αυτούς που ενώ ψήφισα και στα δυο «όχι» δεν βρήκα τίποτα το πρωικό. Και γενικά δεν βρίσκω πολύ πρωϊκό στα «όχι», προτιμώ το τολμηρά «ναι». Πιο ανήσυχος ήμουν στο πρώτο «όχι» διότι ήξερα ότι δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο. Εκεί πηγαίναμε στο άγνωστο. Στο δεύτερο δικό μου «όχι» στο «ναι» τις πλειοψηφίες ήξερα ότι θα οδηγούμα-

σαν στο Μνημόνιο, υπήρχε ως πούμε η λεγόμενη «ασφάλεια του σκλάβου».

Τολμηρό το «ναι» για τα €1,8 δισ. της Λαϊκής; Είναι από τις περιπτώσεις που όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ελαφρυντικά υπάρχουν και προτάσσονται συχνά, αλλά είναι μια από τις λάθος αποφάσεις που πήραμε. Και οι 56 δεν είχαμε τα κότσια να αντιμετωπίσουμε τον εν πολλοίς παραφουσκωμένο κίνδυνο ότι η κατάρευση της Λαϊκής θα οδηγούσε σε καθολική καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν μέχρι σήμερα, όπως ο κ. Δημητριάδης και η κ. Γιωρκάτζη, ότι αυτή η απόφαση ήταν σωστή.

Η αποχή πόσο σας φοβίζει; Πολύ, με φοβίζει ως πολίτη πρώτα από όλα. Πιστεύω ότι στις οποιεσδήποτε εκλογές δεν πρέπει οι πολίτες να απέχουν διότι η αποχή κατά την άποψη μου δεν είναι πολιτική πράξη, εκτός αν έχεις την άποψη ότι η δημοκρατία είναι ένα σύστημα το οποίο απεχθάνεσαι και δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύω ότι έχουμε τη χειρότερη

δημοκρατία στον κόσμο. Αντίθετα, ως θεσμοί ως σύστημα ίσως να είναι από τα καλύτερα αυτό της Κυπριακής Δημοκρατίας παρά το γεγονός ότι έχει μια έλλειψη διότι το Σύνταγμα κτίστηκε με την παρουσία Τουρκοκυπρίων. Παρόλα αυτά λειτουργεί η δημοκρατία σε υψηλό επίπεδο. Τα πρόσωπα νομίζω δεν λειτουργούν σωστά, ίσως γιατί δεν υπάρχει η κουλτούρα διοίκησης. Πολύ εύκολα

καταστρατηγούνται βασικές αρχές διοίκησης λόγω προσωπικών σχέσεων, κομματικών δεσμεύσεων, λόγω το ότι είναι μικρός ο τόπος κ.ο.κ.

Το Μνημόνιο μάς διδάξε κάτι; Θα μπορούσε να μας διδάξει περισσότερα. Λυπούμαι που τόσες θυσίες έγιναν μόνο για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους οι τράπεζες σε ό,τι αφορά κάποιους κανόνες της ΕΕ, να μειωθεί κάποιο προσοστό στη Δημόσια Υπηρεσία με αρνητικά επακόλουθα σε ορισμένους τομείς και τελικά να ικανοποιηθούν κάποιοι δείκτες της οικονομίας και όχι να έχουμε πραγματική αλλαγή. Αν λυπούμαι περισσότερο από όλα σε σχέση με το Μνημόνιο είναι το ότι έχει κυβίλει μαύρο δάκρυ, έχει υπάρξει πολύς πόνος και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ήθελε.

Θα μου πείτε έναν καλό λόγο γιατί κάποιος να επιλέξει το δικό σας κόμμα στις 22 Μαΐου; Γιατί το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών είναι η πιο ασφαλής επιλογή για τον κάθε ψηφοφόρο, είναι εκείνη η επιλογή που όσα υποσχεταί τα εφαρμόζει, δεν μπαίνει στη διαπλοκή και τη διαφθορά, ο λόγος μας δεν γίνεται ψεύτικος. Πιστεύουμε ότι οι πολίτες δεν θα μείνουν μόνο στην εκτίμηση και την αγάπη, δεν θα μείνουν μόνο στο like αλλά θα μας ψηφίσουν στις 22 Μαΐου. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για το Κίνημα των Οικολόγων να ξεφύγει από το πλαίσιο του μονοεδρικού κόμματος και να γίνει ένα πολυσυλλεκτικό πολυπρόσωπο κίνημα που να βλέπει τον ουρανό σαν την οροφή των επιδιώξεων και των οραμάτων του.

