



## ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Δεν επεδίωξε τη δημοσιότητα ούτε τη δόξα, αλλά η πορεία του στην Αστυνομία τον έφερε σε τέτοιες υπηρεσίες που πάντα ήταν στο προσκήνιο. Ο Ιάκωβος Παπακώστας, ο νέος αρχηγός Αστυνομίας σε μια ανθρώπινη συνέντευξη μιλά για τη ζωή του, για τον άνθρωπο που τον κράτησε στο αστυνομικό Σώμα και παραδέχεται ότι ήταν φοβερά δύσκολο να υπηρετεί στο ίδιο Σώμα με το μεγαλύτερο του αδελφό.



# Αν κρύβεσαι πίσω από καρέκλες δεν κερδίζεις τους αστυνομικούς σου

> «Πολλές δύσκολες επιχειρήσεις που άφησαν εποχή πέρασαν από το χέρι μου»

ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ

**Ε**ΧΕΙ μαγεία αστυνομική στολή; Θα έλεγα ότι είναι βαριά. Είναι τόσα τα θέματα και τα προβλήματα που χειρίζεται ένας αστυνομικός μέσα σε ένα 24ωρο, που θα πρέπει να είναι ψυχικά ρωμαλέος.

**-Υπάρχει μερίδα αστυνομικών που δεν τιμά τη στολή;** Η Αστυνομία είναι ένας οργανισμός των 5700 μελών, θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι είναι αγελαϊκά πλάσμενοι όλοι οι συνάδελφοι. Κάποιες ενέργειες μελών μας, κάποτε μας γέμισαν ντροπή.

**-Περιμένετε τον διορισμό σας στη θέση του αρχηγού;** Όταν διορίστηκα στη θέση του υπαρχηγού είχε διαφανεί αυτή η πορεία, βέβαια δεν ήταν απόλυτα σίγουρο διότι οι δυο αυτές θέσεις είναι θέσεις διορισμού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

**-Η πορεία ανέλιξης σας πώς ήταν;** Πέρασα από πολλές συμπληγάδες. Υπηρετώ για είκοσι χρόνια στην πλέον δύσκολη Μονάδα της Αστυνομίας τη Μ.Μ.Α.Δ. και εκεί έμαθα την τέχνη του «διοικείν». Στο πεδίο της τιμής και του αγώνα πρέπει να δείξεις στα μέλη του Τμήματός σου ότι συμπάσχεις και είσαι μαζί τους. Ο ηγέτης διοικεί διά του παραδείγματός του.

**-Αυτό είναι κάτι που μάθατε από την υπηρεσία σας στο Εφεδρικό Σώμα;** Τα χρόνια που υπηρέτησα στο Εφεδρικό ήταν πολύ δύσκολα. Οι συνθήκες μας έφεραν κοντά τον ένα με τον άλλο διότι κινδύνευε πραγματικά η ζωή μας.

**-Πώς γινόταν όταν στα είκοσι σου χρόνια βρίσκεσαι να πολεμάς τον φίλο σου;** Πάντα στη σκέψη μας κυριαρχούσε το συναίσθημα ότι απέναντί μας δεν είχαμε εχθρό, αλλά ένα συμπολίτη μας, ο οποίος για τα πιστεύω του έφτασε στο κατώτατο να ανατινάξει Αστυνομικούς Σταθμούς και να σκοτώνει πολίτες. Ήταν τραυματικές εμπειρίες για όλους όσους υπηρετήσαμε τότε στο Εφεδρικό. Οι αναμνήσεις δεν είναι ό,τι καλύτερο.

**-Πού σας βρήκε το πραξικόπημα;** Ήμουν στην Αρχιεπισκοπή για μια αποστολή όπου παρέμεινα και έλαβα μέρος στην αντίσταση εκεί. Όταν το βράδυ αποφασίστηκε από τους αξιωματικούς μας να παραδοθούμε, μια ομάδα από δεκατρία άτομα διαφώνησαν με την απόφαση και εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και τη σύγχυση, καθήλωσαμε να οδηγήσουν στις Κεντρικές Φυλακές.

**-Εκεί σας βρήκε η εισβολή;** Ναι, στη φυλακή. Με τους πρώτους βομβαρδισμούς, οι δεσμοφύλακες μας άνοιξαν τα κελιά και αλαφιασμένοι τρέχουμε στους δρόμους να γλιτώσουμε, την ώρα που βομβαρδιζόταν η περιοχή και έπεφταν οι πρώτοι αλεξιπυρσίδες στο προγεφύρωμα του Κιόνελι. Με μια ομάδα αστυνομικών καταταχθήκαμε εθελοντικά στο στρατό και λάβαμε μέρος στις επιχειρήσεις της Πράσινης Γραμμής. Ενισχύσαμε τη γραμμή αμύνοντες τον Τράκονα και πήραμε μέρος στη μάχη του Χοροστασίου και της Παλουριώτισσας. Μετά συνωνθήκαμε με τις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς στον



Πενταδάκτυλο και συγκεκριμένα στον Άγιο Ερμούλαο, όπου περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές.

**-Τι σας άφησαν αυτές οι εμπειρίες;** Θλίψη και απογοήτευση, γιατί είδαμε το μέγεθος της προδοσίας που ήταν η αιτία να χαθεί η μισή Κύπρος. Κατάγομαι από την Αγία Τριάδα και όταν στη δεύτερη εισβολή έπαυσε η γραμμή της Μίας Μηλιάς και τα άρματα μάχης ξεχύθηκαν στον κόρφο της Μεσοορίας, τότε πραγματικά συνειδητοποιήσα ότι το παιχνίδι ήταν χαμένο.

**-Οι δικοί σας... παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Αγία Τριάδα μέχρι τον Αύγουστο του 1976 οπότε μετά από πιέσεις των Τούρκων, ήλθαν στις ελεύθερες περιοχές.**

**-Πήγατε από τότε στην Αγία Τριάδα;** Πήγα τότε που επιτράπηκε το προσκλήμα στον Απόστολο Ανδρέα αλλά το μετάνιωσα, διότι έβρισκαν από την μνήμη μου οι όμορφες εικόνες της Κερπασιάς. Είδα τα πάντα καταστρεμμένα, μεταγλωττισμένα, ήταν κάτι που με είχε συγκλονίσει.

**-Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια στην Αγία Τριάδα;** Δύσκολα, με την έννοια ότι από παιδί εργαζόμουν στα καπνά και είχα στερηθεί πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι 16 χρόνων φορούσα μπαλαχμένο μαθητικό παντελόνι. Παρακαλούσαμε να μην κλείσουν τα σχολεία το καλοκαίρι διότι θα πηγαίναμε στα καπνά. Ξεκινούσαμε δουλειά από τις τρεις το πρωί και δεν υπήρχε χρόνος για παιχνίδι. Κέντρο για μας ήταν ένα μπάνιο στη θάλασσα αφού πρώτα έπρεπε να τελειώσουμε τις δουλειές.

**-Τι θέλατε να γίνετε μεγαλώνοντας;** Μικρός ήθε-

λα να γίνω γιατρός. Όταν όμως πήγα γυμνάσιο και είδα ότι οικονομικά δεν θα μπορούσα να σπουδάσω, με τράβηξε ο στρατός, λόγω του ότι ο αδελφός μου είχε καταταγεί το 1960 στο στρατό και αυτό με επηρέασε.

**-Ο αδελφός σας Κώστας ήταν το πρότυπό σας;** Ναι, διότι με περνούσε δώδεκα χρόνια και όταν τον είδα με τη στρατιωτική στολή μαγεύτηκα. Όμως εμπαίνεσε, με έβαλε να δείξω στους υπόλοιπους πως στρώνεται ένα κρεβάτι και με όρισε υπεύθυνο της σειράς των νεοσυλλεκτών. Χάρη στο Λούκα Γεωργίου έμεινα στην Αστυνομία διότι με επαίνεσε την στιγμή που πραγματικά το χρειαζόμουν.

**-Η πορεία στο αστυνομικό Σώμα πώς ήταν;** Δεν επεδίωξα τη δημοσιότητα ούτε τη δόξα, αλλά η πορεία μου μέσα στην Αστυνομία με έφερε σε τέτοιες υπηρεσίες που πάντα ήμουν στο προσκήνιο. Πολλές δύσκολες επιχειρήσεις πέρασαν από το χέρι μου και υπερηφανεύομαι διότι τις φέραμε σε αίσιο πέρας.

**-Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή;** Μια αεροπειρατεία το 1987. Ένα τζάμπο 747 των κουβερτιανών αερογραμμών προσεγγίστηκε Μεγάλη Παρασκευή στο αεροδρόμιο Λάρνακας με ομήρους και τρομοκράτες. Ενώ σχεδιάζαμε την επίθεση σκότωσαν μπροστά μας δυο ομήρους και τους έριξαν κάτω από το αεροπλάνο. Φανταστείτε την ψυχολογία μας, ξέραμε ότι η ζωή αυτών των ανθρώπων βρισκόταν στα χέρια μας αλλά δεν μπορούσαμε να επεμβούμε διότι δεν είχαμε ούτε τις γνώσεις, ούτε τις εμπειρίες για μια τέτοια επιχείρηση. Μετά από τρεις μέρες το αεροσκάφος εφοδίστηκε με καύσιμα και αναχώρησε.

**-Τι κάνετε μετά τον στρατό;** Ένας φίλος με έπεισε το 1972 να δώσουμε εξετάσεις για αεροναυτοί στις Κυπριακές Αερογραμμές. Πέτυχα στις εξετάσεις αλλά για κάποιους λόγους δεν προσλήφθηκα. Είχα απογοητευτεί και ήμουν απελπισμένος.

**-Όλα τα όνειρά σας ανατρέπονταν.** Ναι, οι ανατροπές μου κόστισαν, αλλά με έκαναν πιο δυνατό. Παράλληλα όμως είχα δώσει εξετάσεις για την Αστυνομία. Περίμενα τα αποτελέσματα.

**-Σας τραβούσε η στολή;** Ναι, με τραβούσαν τα επαγγέλματα με στολή. Γυρίζοντας λοιπόν απογοητευμένος στο σπίτι, μετά την απόρριψη μου από τις Κυπριακές Αερογραμμές, ήλθε ένας αστυνομικός και μου ανακοίνωσε ότι είχα περάσει τις εξετάσεις της Αστυνομίας. Παρουσιάστηκα στη Σχολή 29 Μαΐου 1972. Ένιωσα ότι ξαναπήγα στο στρατό και πήρα την απόφαση να φύγω. Όμως το επό-

μενο πρωινό ξύπνησα και όπως το συνήθιζα, έστρωσα το κρεβάτι μου όπως μας δίδαξαν στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και κατέβηκα στην πρωινή αναφορά. Ένας από τους κληροτρόχλους τότε εκπαιδευτές, ο Λοχίας Λούκας Γεωργίου, επιθώρησε τους θαλάμους και ζήτησε να μάθει ποιος είχε στρώσει το πρώτο κρεβάτι. Απάντησα εγώ. Με επαίνεσε, με έβαλε να δείξω στους υπόλοιπους πως στρώνεται ένα κρεβάτι και με όρισε υπεύθυνο της σειράς των νεοσυλλεκτών. Χάρη στο Λούκα Γεωργίου έμεινα στην Αστυνομία διότι με επαίνεσε την στιγμή που πραγματικά το χρειαζόμουν.

**-Η πορεία στο αστυνομικό Σώμα πώς ήταν;** Δεν επεδίωξα τη δημοσιότητα ούτε τη δόξα, αλλά η πορεία μου μέσα στην Αστυνομία με έφερε σε τέτοιες υπηρεσίες που πάντα ήμουν στο προσκήνιο. Πολλές δύσκολες επιχειρήσεις πέρασαν από το χέρι μου και υπερηφανεύομαι διότι τις φέραμε σε αίσιο πέρας.

**-Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή;** Μια αεροπειρατεία το 1987. Ένα τζάμπο 747 των κουβερτιανών αερογραμμών προσεγγίστηκε Μεγάλη Παρασκευή στο αεροδρόμιο Λάρνακας με ομήρους και τρομοκράτες. Ενώ σχεδιάζαμε την επίθεση σκότωσαν μπροστά μας δυο ομήρους και τους έριξαν κάτω από το αεροπλάνο. Φανταστείτε την ψυχολογία μας, ξέραμε ότι η ζωή αυτών των ανθρώπων βρισκόταν στα χέρια μας αλλά δεν μπορούσαμε να επεμβούμε διότι δεν είχαμε ούτε τις γνώσεις, ούτε τις εμπειρίες για μια τέτοια επιχείρηση. Μετά από τρεις μέρες το αεροσκάφος εφοδίστηκε με καύσιμα και αναχώρησε.

## Δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες, μού αρέσουν τα απλά πράγματα

**-Είστε μοναχικός άνθρωπος;** Γεννήθηκα στη θάλασσα που λατρεύω, αλλά με μαγεύει το βουνό. Έχω ένα μικρό εξοχικό σπίτι στη Βαβατινιά και εκεί καταφεύγω για πνευματική περιουσία και ηρεμία. Μου αρέσει να είμαι μόνος και να ασχολούμαι με τη γη.

**-Είστε αυστηρός με τον εαυτό σας;** Πάρα πολύ αυστηρός και απαιτητικός. Ήμουν νευρικός και ευεξίστος ειδικά όταν υπηρετούσα στη Μ.Μ.Α.Δ. Ακόμα και με αυτό τον αδελφό μου που ήταν διοικητής μου, πολλές φορές συγκρούσθηκα. Τώρα όμως άλλαξα, είμαι πολύ πιο ήρεμος.

**-Το να υπηρετούν δυο αδέρφια στο ίδιο Σώμα... είναι φοβερά δύσκολο.** Ερχόμασταν συχνά σε σύγκρουση διότι πάντα έπαιρνα το μέρος των αστυνομικών μου. Ο αδελφός μου ήταν πολύ απαιτητικός από μένα, έπρεπε να ήμουν το καλύτερο παράδειγμα.

**-Όταν έφυγε ο αδελφός σας από το αστυνομικό Σώμα ανασάνατε;** Ναι και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έφερα βαρέως διότι οι συνάδελφοί μου πίστευαν ότι η ανέλιξη μου οφειλόταν αποκλειστικά στον αδελφό μου. Η αλήθεια είναι ότι δουλέψα πολύ σκληρά χωρίς ποτέ να κοιτάζω το ρολόι.

**-Νιώθατε τη δυσφορία των συναδέλφων σας;** Σίγουρα και αυτό με ενοχλούσε. Η παρότρυνση του αδελφού μου ως προϊστάμενου μου με βοήθησε πάρα πολύ διότι ήταν το πρότυπο που προσπαθούσα να μιμηθώ.

**-Ός διοικητής της Μ.Μ.Α.Δ. νιώθατε ότι έπρεπε να ξεπεράσετε τη δική του πορεία;** Δεν ήθελα να τον ξεπεράσω αλλά να του μοιάσω γιατί άφησε πίσω του ένα εξαιρετικό έργο. Ο Κώστας Παπακώστας ίδρυσε αυτή τη μονάδα που είναι μια από τις καλύτερες της Αστυνομίας.

**-Θα σού μιλήσει και εσάς κάποια στιγμή Βουλευτή;** Δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες, σε αυτό τον τομέα δεν μοιάζω καθόλου με τον αδελφό μου. Εμένα μου αρέσουν τα απλά πράγματα. Μου αρέσει το κυνήγι, όχι για να σκοτώσω πουλιά αλλά να περπατήσω στη φύση, να αστείευτώ με τους φίλους μου και να φάμε το βουνό.

**-Πώς είστε ως οικογενειάρχης;** Ίσως ένα μεγάλο λάθος που έκανα στη ζωή μου είναι ότι έβαλα την υπηρεσία πιο ψηλά από την οικογένειά μου. Ευτυχώς έχω μια ικανότατη σύζυγο, την Κούλα, η οποία ανέλαβε την ανατροφή των παιδιών μας και σήμερα καμαρώνω την 28χρονη κόρη μας Μαρία, που μας χάρισε έναν εγγονό, τον Παναγιώτη 16 μηνών και τώρα είναι έγκυος δίδυμα και τον 24χρονο γιο μας Μιχάλη, ο οποίος σπουδάζει λογιστικά. Είμαστε φίλοι με τα παιδιά, έχουμε στενή επαφή και άριστη επικοινωνία.

**-Είσατε αυστηρός με τα παιδιά;** Αυστηρός αλλά με αγάπη. Το εξοχικό σπίτι με βοήθησε πάρα πολύ, διότι η διαδρομή είναι περίπου μια ώρα, μέσα στο αυτοκίνητο συζητάς και αναπτύσσεται ο διάλογος. Στο σπίτι βρισκόμαστε κοντά ο ένας στον άλλο και τα παιδιά έχουν να λένε ότι πέρασαν ωραία παιδικά χρόνια. Δεν τους στέρνω τίποτα, προσπαθώ να συμπληρώσω τα κενά της απουσίας μου με διακοπές στο εξωτερικό αλλά και στον κατασκηνωτικό χώρο της Μ.Μ.Α.Δ. στο Παραλίμνι, όπου συνδέθηκαν και οι οικογένειές μας. Μέχρι σήμερα με τα παιδιά μου είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση.

## Στόχος μας μια Αστυνομία ανθρώπινη και περήφανη



**-Ποιο στοίχημα βάλατε με τον εαυτό σας ως αρχηγός της Αστυνομίας;** Να κάνω την Αστυνομία ανθρώπινη και περήφανη. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές και συνέβησαν δυστυχώς περιστατικά για τα οποία δεν είμαστε περήφανοι, έπεσαν πάνω μας οι ποινικοί ανακριτές και καλά έκαναν, αλλά αυτό επηρέασε αρνητικά τους αστυνομικούς. Έναρξα επίσης των πειθαρχικών υποθέσεων έναντι των αστυνομικών, πολύ επιφυλακτικούς και τους στερήσαμε την πρωτοβουλία.

**-Το νιώσατε και εσείς;** Ναι, τώρα είμαστε πιο προσεκτικοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινωνία άλλαξε και ο πολίτης θέλει την Αστυνομία να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του. Στις διαλέξεις μου τονίζω ότι το στοίχημα που κολούναται οι αστυνομικοί να κερδίσουν είναι όταν καταγγέλλουν έναν παραβάτη αυτός να φεύγει ευχαριστημένος.

**-Η ένωση αστυνομικών προκαλεί βία;** Δεν πρέπει να δώσουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε αστυνομικρατούμενη κοινωνία. Η βία δεν αντιμετωπίζεται με βία και αν μιλούμε για τη βία στα γήπεδα είναι μια παράλογη κατάσταση που πρέπει να μελετήσουν ειδικοί ψυχολόγοι.

**-Γιατί έχετε αξιολογήσει τα τροχαία ως το υπ' αριθμόν ένα**

**πρόβλημα;** Έχουμε 100 περίπου νεκρούς κάθε χρόνο. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ η πλήρης εφαρμογή του συστήματος φωτισοεισθήμανσης. Δευτερον αλλά όχι ήσσονος σημασίας προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση των ναρκωτικών.

**-Τι κάνατε λάθος με τα ναρκωτικά;** Δεν έχουμε πάρει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και αρνήσαμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Το θέμα των ναρκωτικών είναι μια γάγγραινα που κατατρώει τη σύγχρονη κοινωνία και καταστρέφει τους νέους. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για την Αστυνομία να καταπολεμήσει από μόνη της αυτή τη μαστίγα. Όμως εργαζόμαστε μέρα και νύχτα με στόχο να πετύχουμε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα, τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή.

**-Η λαθρομετανάστευση είναι...;** το τέταρτο πρόβλημα και όλοι γνωρίζουμε ότι το κύμα των λαθρομεταναστών έρχεται από τα κατεχόμενα. Το τετραετές πρόγραμμα που έχουμε εξαγγείλει είναι μεγαλεπήβολο. Ξέρουμε ότι θα περάσουμε μέσα από πολλές δυσκολίες αλλά υποσχόμαστε ότι θα δουλέψουμε με κέφι, με πολλή όρεξη και ενθουσιασμό. Θέλουμε να πετύχουμε.

**-Τι ώρα πηγαίνετε γραφείο;** Ξυπνώ στις 5.30 και γυμνάζομαι για μισή ώρα. Στις 6.30 είμαι στο γραφείο και μαζί με το επιτε-



λείο μου κάνουμε τον τελικό έλεγχο του προγράμματος της ημέρας. Τελειώω στις 4-5 το απόγευμα, ξεκουράζομαι για καμιά ώρα και μετά είτε πάω σε κάποια κοινωνική υποχρέωση είτε γυρίζω στο γραφείο για να δουλέψω χωρίς τηλεφωνήματα και επισκέψεις.

**-Έχετε ένα όνειρο;** Και βέβαια έχω το δικό μου όνειρο. Να ξεπεράσω τον πήχη που έθεσαν οι προκατόχοί μου και να παραδώσω στον επόμενο αρχηγό μια Αστυνομία ανθρώπινη, σύγχρονη και ευρωπαϊκή, ανοικτή στο κοινό, δίπλα στον πολίτη και καταξιωμένη στη συνείδηση του λαού.