



Αποφασίσαμε να μην υποστηριχθεί ο υποψήφιος της συγκυβέρνησης

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Η δημοκρατία μπορεί να αντέξει τη διαφορετική άποψη

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος των Οικολόγων ήταν να μην υποστηριχθεί ο υποψήφιος της συγκυβέρνησης για την προεδρία της Βουλής, επισημαίνει η γενική γραμματέας του κινήματος Ιωάννα Παναγιώτου. Εξηγεί πως με την υποψηφιότητα Περδίκη εξέφραζαν την πολιτική καταδίκη και των δύο υποψηφιοτήτων του «ενδιάμεσου χώρου», οι οποίοι επέλεξαν να εξυπηρετήσουν τις προεδρικές φιλοδοξίες των δύο πόλων.

Έχετε δεύτερες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε την προεδρία της Βουλής; Όχι, την χειριστήκαμε με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε μια πλειοψηφία της τάξης του 70% και μια συνέπεια στη βασική μας θέση, ότι ο ενδιάμεσος χώρος χρειαζόταν ανανέωση, συνέπεια, ενδυνάμωση και ενότητα, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο αν υπήρχε ένας υποψήφιος από τον ενδιάμεσο χώρο.

Και αυτός μπορούσε να ήταν ο δικός σας υποψήφιος; Όλοι ήξεραν ότι η άποψή μας ήταν να βρεθεί ένας από τον ενδιάμεσο χώρο. Κυρίως ένας από τους δύο ή κάποιος τρίτος από τα δικά τους κόμματα. Με τη δική μας υποψηφιότητα εκφράζαμε την πολιτική καταδίκη και των δύο υποψηφιοτήτων του «ενδιάμεσου χώρου», οι οποίες επέλεξαν να εξυπηρετήσουν τις προεδρικές φιλοδοξίες των δύο πόλων. Τελικά τήρησαμε αποχή για να μην οδηγηθεί η εκλογή στην «παράταση». Η αιφνίδια αλλαγή της διαδικασίας που οδήγησε σε τρίτη ψηφοφορία και οι φήμες που κυκλοφόρησαν λίγη ώρα πριν τη διαδικασία.

Έχουν δεσμευτεί τόσο ο κ. Καρογιάν όσο και ο κ. Ομήρου, πριν από την εκλογή προέδρου της Βουλής, ότι θα πάρουν και οι δυο την πρωτοβουλία για να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ των δυνάμεων του ενδιάμεσου χώρου, και ελπίζουμε ότι θα το πράξουν



Δεν γίνεται η πολιτική να ποδοσφαιροποιείται

Ο Λόος σε αυτές τις βουλευτικές έστειλε ένα μήνυμα. Το οποίο δεν πρέπει να γίνει μόνιμο και ελπίζουμε να το έλαβαν αυτοί που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζονται την εξουσία. Οι πολίτες απαιτούν σεβασμό. Η αποχή σε μεγάλο βαθμό εκφράζει απαξίωση, κυρίως από τους νέους, που ζητούν να τους δοθεί ελπίδα, να τους δοθεί επιλογή. Πιστεύω ότι η ασυνέπεια των πολιτικών, η οικονομική κρίση και η πελατειακή σχέση έχουν κουράσει, γι αυτό πρέπει να υπάρξουν λύσεις. Οι πολίτες θέλουν να δουν τους πολιτικούς να συνεργάζονται για το δημόσιο συμφέρον.

Βλέπετε να μπορεί να γίνει; Αν πάρουν τα μηνύματα, ναι.

Μέσα από την πόλωση έρχεται η συσείρωσή... κυρίως των μεγάλων κομμάτων που έχουν τον οργανωτικό μηχανισμό. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές επιδιώκεται η πόλωση με χρήση παραδοσιακών μεθόδων, αντί να πηγαίνουμε μπροστά πάμε πίσω. Θυμούνται πράγματα που έφταναν σύγκρουση στην ιστορία του τόπου, αυτή η τακτική πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται να ποδοσφαιροποιείται η πολιτική ούτε να γίνεται πολιτική της ατάκας. Οι πολίτες θέλουν να δουν ένα όραμα για το μέλλον και όχι να μαλώνουμε για το παρελθόν. Η αύξηση των ποσοστών μας προήλθε κυρίως από νέους ανθρώπους. Είναι ελπιδοφόρο για μας. Το κράτος έπρεπε να εργαστεί κατά της αποχής με μια εκστρατεία που να καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν. Το Κίνημα Οικολόγων έκανε τη δική του καμπάνια κατά της αποχής, όμως αυτό έπρεπε να γίνει από όλους. Η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα κόμματα δεν επηρεάζονται από την αποχή, αφού οι στόχους τους είναι απλά αριθμητικούς, στη λογική του ποιο κόμμα θα είναι πρώτο σε ποσοστό.

Οι πολίτες θέλουν να δουν ένα όραμα για το μέλλον και όχι να μαλώνουμε για το παρελθόν

Βέβαια το φαινόμενο της αποχής είναι πανευρωπαϊκό. Ναι, δεν είναι κυπριακό φαινόμενο, αλλά καλό είναι να κάνουμε πρόληψη για να μη φτάσουμε στα ψηλά ποσοστά της Ευρώπης. Η Κύπρος είναι μικρή χώρα, μπορεί πιο εύκολα να αντιμετωπίσει την αποχή όπως πιο εύκολα μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές άμεσης δημοκρατίας. Να μη ξεχνάμε ότι η Κύπρος έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό πρόβλημα, το Κυπριακό.

σία, για ενδεχόμενη ψήφιση Περδίκη από τους Βουλευτές ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ σε περίπτωση στόχου «ήττας» της υποψηφιότητας Καρογιάν, με λόγο να μην εκλεγεί ο κ. Ομήρου, οδήγησαν στην απόσυρση της υποψηφιότητας των Οικολόγων και στην αποχή.

Είχατε όμως δηλώσει επανειλημμένως ότι θα ψηφίζατε κάποιον... Ναι, προσωπικά είχα αυτήν την άποψη και το είχα δηλώσει, αλλά η Κεντρική Επιτροπή δεν θέλησε στην απόφαση της να αφαιρέσει τη δυνατότητα της αποχής. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος που πήρε απόφαση η Κεντρική Επιτροπή μετά από συζήτηση και όχι ως επικύρωση απόφασης άλλου οργάνου.

Ποια ήταν η απόφαση σας; Ότι θα κάναμε μέχρι την υστάτη προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός υποψήφιος από τον ενδιάμεσο χώρο. Αν δεν το πετύχαινε θα καταθέταμε τη δική μας υποψηφιότητα.

Αληθεύει ότι το κίνημα είχε αποφασίσει να μην στηρίξει Μάριο Καρογιάν; Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν να μην υποστηριχθεί ο υποψήφιος της συγκυβέρνησης. Ευχαριστώ τα ψήφισμα του κ. Καρογιάν αν ήταν ο υποψήφιος του ενδιάμεσου χώρου. Η μεγάλη αποχή που είδαμε στις βουλευτικές σχετιζόταν με την έλλειψη συναισθησης και ενότητας στον ενδιάμεσο χώρο, η οποία οδήγηε στον διπολισμό. Δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό να άγονται και να φέρονται τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου από τα δυο μεγάλα. Όταν έχουν τη δυνατότητα πρέπει να συνεργάζονται και να καταθέτουν δυναμικά άποψη.

Αυτό δείχνει έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας; Δείχνει περισσότερο στενοκομματική αντίληψη, κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει.

Από τις επαφές που είχατε, η επανένωση του μεσαίου χώρου που ακούει εδώ και χρόνια... χρειάζεται πραγματική βούληση από όλες τις δυνάμεις για να γίνει. Δεν εννοούμε να δημιουργηθεί ένας εν-

Είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ

Τι πέτυχε το κίνημα κάτω από τη δική σας ηγεσία; Αύξηση των ποσοστών του και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα η Κύπρος; Οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια. Πρέπει να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει μια τελευταία έρευνα που δείχνει ότι τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι Κύπριοι έχουν να κάνουν με τους ρύπους. Έχουμε αυξήσει σε καρδιοπάθειες, αλλεργίες, άσθμα, καρκίνο, αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν.

Βέβαια τα αγουροκιά μας... είναι εντάξει προς το παρόν. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφική ασφάλεια χρειάζονται συνεχείς και σοβαρούς ελέγχους.

Τους έχουμε; Εν μέρει, γι' αυτό ακούτε συχνά το κίνημά μας να απαιτεί να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παρανομιούντων και να πληρώνουν γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη.

Πώς είναι η καρέκλα εξουσίας τα δυο αυτά χρόνια; Δεν είναι καρέκλα εξουσίας, είναι μια θέση εργασίας. Είναι δύσκολος ο δρόμος όταν εκπροσωπείς ένα μικρό κόμμα και είσαι γυναίκα. Για

μένα ήταν κίνητρο, διότι ήθελα να δείξω στις νέες γυναίκες ότι πρέπει να συμμετέχουν, είναι στοιχείο της προσωπικής μου ιδεολογίας. Δεν είμαι πολιτικός με την κλασική έννοια του όρου, είμαι οικολόγος και προσπαθώ να κάνω αυτά που ανέλαβα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Νιώσατε κάποιες στιγμές άβουλα; Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως εκτός κινήματος. Όταν πρέπει καθημερινά να αποδεικνύουν τον εαυτό τους. Σήμερα νιώθω κάπως πιο άνετα. Είστε ένα συνσταλαμένο άτομο. Υπάρχει η έννοια του μέτρου για μένα, ο βασικός κανόνας για την οικολογία είναι να βρίσκεσαι πάντα το όριο και να μη ξεφεύγεις για να υπάρχει βιωσιμότητα. Αυτό σου επιτρέπει να κάνεις διάλογο και να καταλήγεις σε ένα αποτέλεσμα. Οι εντάσεις και η όξυνση δεν εί-

ναι στοιχεία του χαρακτήρα μου, ούτε βοηθούν τον τόπο, την οικολογία ή την πολιτική.

Είστε αυστηρός κριτής του εαυτού σας όσον αφορά την επικοινωνιακή σας εικόνα; Ναι, πολύ αυστηρός. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις παίζει ρόλο το πόσο κουρασμένος είσαι, κάποια προσωπικά θέματα κ.ο.κ. Είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ. Αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι να εκφρασώ σωστά και εμπειριστικώς την θέση του κινήματος και να διεκπεραιώσω αυτά που πρέπει.

Η γενική γραμματέας του κινήματος δεν είναι βουλευτική, δεν είναι έμμισθη του κινήματος, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα; Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα έχω μια εργασία την οποία πρέπει να τρέξω. Επίσης ζω στη Λεμεσό ενώ η πολιτική γίνεται κυρίως στη Λευκωσία, και δουλεύω στον Άγιο Αμβρόσιο. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά κουραστικό. Είμαι γενική γραμματέας, εργαζόμενη, μητέρα, και έχω πολλά που πρέπει να διεκπεραιώσω για το βιοπορισμό μου.

Θα επανοδικολογήσετε το φαινόμενο της θέσης του γενικού γραμματέα του κινήματος; Αυτό θα το δούμε όταν θα έλθει η ώρα.

αίος χώρος, διότι στον ενδιάμεσο χώρο υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες, μπορεί όμως να υπάρξει μια συνεργασία, και στα θέματα που υπάρχει συμφωνία, όπως π.χ. στο Κυπριακό, να υπάρχει κοινή υποστήριξη. Ένας από αυτούς τους τομείς που θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία ήταν η εκλογή προέδρου της Βουλής. Έχουν δεσμευτεί τόσο ο κ. Καρογιάν όσο και ο κ. Ομήρου, πριν από την εκλογή προέδρου της Βουλής, ότι θα πάρουν και οι δυο την πρωτοβουλία για να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ των δυνάμεων του ενδιάμεσου χώρου και ελπίζουμε ότι θα το πράξουν.

Πολλά πράγματα που εκφράστηκαν δημόσια δεν έγιναν δέσμευση και το κίνημα το χει εδώ και χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά εμείς μένουμε στην άποψη ότι τα λόγια πρέπει να συνάδουν με τις πράξεις και επιλέγουμε να το πράτ-

με. Όσοι δεν το πράττουν μένουν εκτεθειμένοι στους πολίτες και την κοινωνία.

Δεν είναι ενοχλητικό να σας υποσχονται κάτι και στην πορεία να μην το κάνουν; Ναι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι κι αυτό ένας από τους λόγους που οδηγούν στην απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πελατειακή σχέση σε ένα μεγάλο βαθμό στην Κύπρο, άρα η ασυνέπεια φτάνει μέχρι τον πολίτη και οδηγεί στην απαξίωση. Για να αποφευχθεί χρειάζεται συνέπεια από τους ίδιους τους πολιτικούς και μια ευέλικτη γραφειοκρατία για να περνούν τα πράγματα από τις διαδικασίες και όχι μέσα από το ρουσφέτι, το οποίο στο τέλος εξαργυρώνεται με ψήφους.

Τι αίσθηση σας άφησε η εκλογή του προέδρου της Βουλής; Ότι το κάθε κόμμα βλέπει τα πράγμα-

τα από τη δική του σκοπιά και με βάση τα δικά του συμφέροντα.

Συνεργασίες προεδρικών; Ναι. Να θυμόμαστε ότι προηγούνται οι δημοτικές εκλογές και συνήθως οι συνεργασίες στήνονται στη βάση του πάρε-δώσε με το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε.

Βλέπετε συχνά να γίνονται συναλλαγές; Ναι, γίνονται, γι' αυτό και εμείς στις επαφές που είχαμε με τα άλλα κόμματα, προσπαθήσαμε να θέσουμε γραπτώς ένα πλαίσιο συζήτησης για να έχουμε ένα πλαίσιο συναντίληψης σε κάποια θέματα, τα οποία να μπορούσαμε να προωθήσουμε και να έχουν μια κατάρτη. Για εμάς π.χ. είναι σημαντικό το θέμα της απλής αναλογικής, της οριζόντιας ψηφοφορίας, της αποιουρνηκοποίησης της Μεσογείου, της ανακρίσιμης της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερης από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κ.ά. Όταν υπάρχουν

προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει το κίνημα από το 2004 και τα άλλα κόμματα μας είπαν ότι δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα, διερωτώμαστε κι εμείς γιατί δεν προχωρήσαν.

Είχατε την αίσθηση ότι σας έλεγαν «να» διότι ήθελαν την ψήφο των Οικολόγων για την εκλογή του δικού τους υποψηφίου; Πιθανόν. Αυτό θα φανεί στην πορεία.

Αλλάζει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν πλέον τα άλλα κόμματα το κίνημα; Αυτό θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι όταν ένας μικρός χώρος καταφέρνει για τρίτη συνεχώς εκλογική διαδικασία να εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο και να αυξάνει τα ποσοστά του, η κοινωνία τον έχει αποδεχτεί και τον στηρίζει.

Θεωρείτε πλήρη στη δημοκρατία ότι ο Ζαχαρίας Κουλιάνης δεν ψήφισε τον πρόεδρο του κόμματός του; Ανεξάρτητα από το πώς προσωπικά βλέπω το όλο θέμα, πιστεύω ότι είναι υπερβολή να μιλάμε για πλήρη στη δημοκρατία. Η δημοκρατία μπορεί, πιστεύω, να αντέξει τη διαφορετική άποψη ή τη διαφωνία.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Εκκαθάριση αν συμμαχίες για την προεδρία της Δημοκρατίας; Όλα είναι ρευστά. Απλά, αυτές οι κινήσεις αφήνουν ανοικτούς διαδρόμους επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτικών χώρων. Κυρίως τα μεγάλα κόμματα προσπαθούν να κάνουν ανοίγματα προς τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Ο καθένας προσπαθούσε να ρίξει γέφυρες και σε άλλους πολιτικούς χώρους ενόψει προεδρικών εκλογών, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα παραμείνουν έτσι τα πράγματα.

Απογοητευμένη που δεν καταφέρατε να πάρετε την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις που σας έδωσαν; Δεν αποφασίστηκαν ακόμα οι προεδρίες των επιτροπών. Η αλήθεια είναι ότι και εντός Βουλής οι προεδρίες των επιτροπών διαμοιράζονται στη βάση των κομματικών ποσοστών και όχι στη βάση της καλύτερης και πιο αποδοτικής λειτουργίας των επιτροπών και κατ' επέκταση του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι που με απογοητεύει, όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, που θα ήθελαν να δουν ένα γίγαντα για παράδειγμα στην προεδρία της Επιτροπής Υγείας ή ένα γεωπόνον στην προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας και λόγους δημοσίου συμφέροντος.



Όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, χαμένο είναι το περιβάλλον

Οι βουλευτικές ήταν ένα test για σας μια που ήταν οι πρώτες σας ως γενική γραμματέας; Ναι, ήταν ένα test που πέτυχε. Το ένιωθα ως μεγάλη ευθύνη.

Η προεκλογική δεν είχε περιβαλλοντική συνείδηση... Πατί η ατζέντα η οποία καθορίζεται από πολλούς άλλους και από τα ΜΜΕ δεν ήταν περιβαλλοντική. Αυτό που εμείς κάναμε ήταν με μια σειρά δημοσιογραφικών διασκέψεων και με εκπλώσεις να παρουσιάσουμε τα θέματα περιβάλλοντος, γυναικών, νεολαίας, κοινωνικού χαρακτήρα. Κάναμε έξι εκπλώσεις κατά των χημικών αεροψεκασμών και πολλές άλλες. Το βασικό μας θέμα ήταν η πρόσινη ανάπτυξη, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συσχετισμός της οικολογίας με την οικονομία.

Αποτελεί μια διέξοδο στην οικονομική κρίση. Βέβαια το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πληρώσουμε την πράσινη ανάπτυξη. Αντέχουμε νοομένου ότι θα βοηθηθεί και ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς. Είναι καλύτερα παρά να δίνονται εφάπαξ χορηγίες ή επιδόματα, να δίνονται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης. Για παράδειγμα, αντί να δίνεις σε μια πολυτεκνη οικογένεια ένα επιδόμα το μήνα, θα είναι καλύτερα να της δώσεις δωρεάν μια φωτοβολταϊκή στέγη για να γλυτώνει λεφτά τα επόμενα 25 χρόνια από το ηλεκτρικό του ρεύμα, βοηθώντας το νοικοκυριό, την οικονομία και το περιβάλλον. Αν δεν πληρώσουμε την πράσινη ανάπτυξη θα έχουμε να πληρώσουμε τις συνέπειες από την απορρύπανση, εισαγωγή ενέργειας καθώς και τις συνέπειες στην υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Στην προεκλογική έδοξήκατε... πολύ μεγάλο ποσό που για μένα είναι προκλητικό. Το Κίνημα Οικολόγων έκανε την πιο ολιγοέξοδη προεκλογική εκστρατεία και αυτό φάνηκε ήδη από δημοσιεύματα που αφορούσαν την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων από τα ΜΜΕ.

Ποια είναι η ανταπόκριση των κομμάτων στις περιβαλλοντικές σας εκκλήσεις; Στα λόγια υπάρχει θετική ανταπόκριση, όμως όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων το περιβάλλον είναι ο χαμένος. Σπριζάτε τους τελευταίους δυο προέδρους Δημοκρατίας, αλλά δεν υπολοίπων τις υποσχέσεις τους. Σπριζάμε τον Τάσο Παπαδόπουλο και τη δεύτερη Κυριακή τον Δημήτρη Χριστόφια. Κάποια θέματα προχώρησαν και κάποια όχι. Δημοιουργήθηκε επί Τάσσο Παπαδόπουλου ο θεσμός του επιτρόπου Περιβάλλοντος και είχε γίνει μια προσπάθεια η οποία συνεχίστηκε αρχικά και από τον Δημήτρη Χριστόφια

για να γίνει το Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Ξαφνικά το νομοσχέδιο αποσύρθηκε και δεν πήραμε ακόμη απάντηση γιατί αποσύρθηκε. Αναμένουμε από αυτή την Κυβέρνηση να το υλοποιήσει. Πετύχαμε όμως την έναρξη του προγράμματος για τις ΑΠΕ, την απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων, το πρόγραμμα χορηγιών για ανακύκλωση του νερού στα σπίτια, την τροχοδρόμηση της χρήσης λεωφορείων κ.α.

Ήταν καυστικός στις δηλώσεις του ο βουλευτής σας για την έλλειψη περιβαλλοντικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Σας βρίσκει σύμφωνη; Βεβαίως και συμφωνώ. Ο βουλευτής μας εκφράζει τις θέσεις του κινήματος. Η έλλειψη περιβαλλοντικής πολιτικής της Κυβέρνησης φαίνεται ξεκάθαρα από τις στατιστικές της ΕΕ και την έρευνα της Eurostat, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάσει ο κ. Περδίκης και τα οποία κάθε άλλο παρά περίφρασαν μας κάνουν. Ως οικολόγοι επιλέγουμε να λέμε την αλήθεια και αυτό κάναμε και σε αυτήν την περίπτωση.

Αυτό στέλνει ένα μήνυμα για τις μελλοντικές συνεργασίες των Οικολόγων; Καθόλου.