



Η Ανόρθωση είναι το μόνο που έχει μείνει από την Αμμόχωστο για τον 57χρονο νέο πρόεδρό της, δικηγόρο Κυριάκο Κουσίο. Διαβεβαιώνει ότι το ποδοσφαιρικό σωματείο δεν θα είναι πολιτικό μαγαζί κανενός ούτε και πρόκειται να δώσει τροφή σε οποιονδήποτε για να πει ότι παρακίνησε βία. Παράλληλα εκμυστηρεύεται ότι η υποψηφιότητά του το '95 για το αξίωμα του δημάρχου του Στροβόλου, ήταν μια από τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής του.



ΦΩΤ: Α. ΜΑΝΩΝΙΣ

Γιατί δεν με ενδιαφέρει η επιστροφή στην πολιτική

Ήταν δίλημμα για σας η επιλογή Ανόρθωσης ή Κεραυνός Στροβόλου; Καθόλου. Είμαι φίλος του Κεραυνού Στροβόλου και μπορούν να συνυπάρξουν. Ο Κεραυνός με φιλοξενεί σχεδόν καθημερινά μετά τη δουλειά για να πω τον καφέ μου, να δω τους φίλους μου, να παίξω καμιά φορά πλόδα. Πώς βιώσατε τις δημοτικές εκλογές του '95; Ήταν μια καμπή στην πολιτική και προσωπική μου ζωή. Είχα αποφασίσει το 1985 όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής ότι δεν θα με ενδιέφερε να γίνω βουλευτής. Διότι ήταν τραυματική η προεκλογική εκστρατεία; Αντίθετα, απλά αντιλήφτηκα ότι ο ρόλος του βουλευτή είναι πολύ άχαρος και δεν θα ήθελα να τον παίξω. Γι' αυτό σφραγίσατε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; Εντελώς τυχαία βρέθηκα εκεί, όταν ο τότε επαρχιακός γραμματέας μου είχε προτείνει να βάλω υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Βελτιώσεως Στροβόλου. Με πολλή πίεση αποδέχτηκα και εκλέχθηκα το 1983. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει έντονα επηρεάσει τη ζωή και τον χαρακτήρα μου. Είναι ένας τομέας που μπορείς πραγματικά να προσφέρεις, να αφισείς τη σφραγίδα σου. Δεν μετάνιωσα που πήγα εκεί. Για τι μετανιώσατε; Το ότι σε κάποιο στάδιο της ζωής μου αναγκάστηκα να βρεθώ αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο τον οποίο εκτίμησα και αγάπησα πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω

ότι μπορεί να μετανιώνω που το έκανα. Ο ΔΗ.ΣΥ. επέλεξε εσάς ως υποψήφιο δήμαρχο Στροβόλου και ήλθε ο μετέπειτα δήμαρχος Ιωσήφ Χατζιωσιφίη να θέσει από μόνο του υποψηφιότητα. Σημασία έχει το ότι ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο αγάπησα και εκτίμησα. Με επέλεξε να ήμουν αντιδήμαρχός του. Είχαμε μια άσχημη συνεργασία στην αρχή και στο τέλος μοιραία βρεθήκαμε αντιμετώπι. Ήταν μια από τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής μου. Ήταν το αντίο με την πολιτική καριέρα; Ναι και δεν θέλω να επανέλθω. Κάποιοι χρησιμοποιούν την προεδρία ενός σωματείου ως εφαλτήριο για πολιτική καριέρα. Όχι εγώ, αν ήθελα είχα προτάσεις για να γίνω υπουργός. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική ζωή. Τι θέλετε από τη ζωή; Να πάω πίσω στην Αμμόχωστο και να χαρώ τα δυο μου εγγόνια από τη μεγάλη μου κόρη. Έχω τρία παιδιά και οι τρεις δικηγόροι στο γραφείο μου. Βλέπετε την επιστροφή στην Αμμόχωστο; Θέλω να πιστεύω ναι, αλλά βαθιά μέσα μου δεν το βλέπω. Πήγατε με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων; Όχι, θέλω να κρατώ τις θύμψεις που είχα. Είχαμε χαμένες ευκαιρίες για την Αμμόχωστο; Νομίζω πως όχι, διότι οι ευκαιρίες είχαν μεγάλο αντίτιμο και κόστος.

Η Ανόρθωση δεν είναι πολιτικό μαγαζί

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΣΙΟΣ: Είναι το μόνο κομμάτι της Αμμοχώστου που μας έχει απομείνει

Σας αρέσουν τα δύσκολα; Δεν θα έλεγα ότι είμαι μαζοχιστής αλλά έχω συνθηθεί στα δύσκολα, ιδιαίτερα μετά την προσφυγιά όταν εκποτισμένοι έπρεπε να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. Ήμουν 22 χρόνων, στο πτυχίο της Νομικής κι ενώ είχαμε οικονομική άνεση στην Αμμόχωστο, ξαφνικά χάσαμε τα πάντα κι έπρεπε να εργαστώ για να μπορέσω να συνεχίσω τις σπουδές μου στην Αγγλία. Μετά ξεκίνησα μια νέα ζωή στη Λευκωσία χωρίς να έχω ένα φίλο να πούμε καλημέρα. Πώς αντιδράτε στα δύσκολα; Με προεμιά και συγκρότηση. Είμαι άνθρωπος που αξιοποιεί τους συνεργάτες του, δεν θέλω να αναδεικνύομαι μόνο εγώ. Στην Ανόρθωση έχουμε ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί να με βοηθήσει να περάσουμε τα δύσκολα. Υπάρχει μια γυναίκα στο συμβούλιο; Ναι, είναι η πρώτη γυναίκα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ανόρθωσης, η Αίγινη Χατζηπαπαδοπούλου.

μελών και ήδη πήραμε μέτρα για το θέμα της ενόπτιας. Δηλαδή; Το γεγονός ότι δεν έχουμε αναφερθεί με αρνητικότητα για τα παλιά Συμβούλια, το ότι έχουμε ευχαριστήσει τις προηγούμενες διοικήσεις, τον Τιμούρ Κετοπάγια, ο οποίος είναι μια ανεξίτηλη ιστορία για την Ανόρθωση. Αλλά και πηγή αντιπαλοτήτων. Ξέρετε κάποια προσωπικότητα που ανέβηκε τόσο ψηλά που να μην έχει φανατικούς φίλους αλλά και φανατικούς εχθρούς; Ο Κετοπάγια έγραψε ιστορία στην Ανόρθωση αλλά και γενικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα, που καμιά φορά παρεξηγείται με τον τρόπο που μιλά. Για μένα ο Τιμούρ Κετοπάγια αξίζει κάθε τιμή και θα το δείξει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πορεία. Κατάλαβε το λόγο για τον οποίο έφυγε από την Ανόρθωση; Νομίζω πως μπορεί να υπολογισώ. Μετά την καλή πορεία της Ανόρθωσης στο Champions League, όταν επήλθε η σύγκρουση μεταξύ του τότε Προέδρου Αντρέα Παντελή με τη μηλη του διοικητικού συμβουλίου, ο Τιμούρ θεώρησε ότι είχε υποχρέωση να στηρίξει τον Πρόεδρο.



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γίνονται όμως και πολλές άλλες ενέργειες κυρίως στα ΜΜΕ που φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η Ανόρθωση γυρίζει σελίδα, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να δώσει τροφή σε οποιονδήποτε για να πει ότι παρακίνησε βία. Η Ανόρθωση θα ασκήσει καλόπιστη κριτική σε μια προσπάθεια να ανυψώσουμε το επίπεδο των θεσμών και του ποδοσφαίρου. Διατελέσατε πάνω από δέκα χρόνια μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Αρνηθήκατε όμως να πάτε ως εκπρόσωπος της Ανόρθωσης. Ναι, διότι δεν θεωρώ σωστό να με διορίσει ένα σωματείο στο δικαστικό σώμα και να καλούμαι να το δικάσω την επόμενη μέρα. Δίνεις υποψίες για διαπλοκές διότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια αλλά και να φανταίνεται. Αυτό δεν το δέχομαι ούτε και σήμερα. Αυτό δεν είναι και μια άλλη πηγή προβλημάτων; Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ποια είναι η τούρτα; Όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως.

Δεν θεωρώ σωστό τα σωματεία να διορίζουν εκπρόσωπο στη Δικαστική και θα ζητήσω να αλλάξει αυτό. Ίσως θα πρέπει να μας προβληματούμε και πάλι το θέμα του αθλητικού δικαστή. Από τη στιγμή που τα μέλη διορίζονται από σωματεία είναι πολύ λογικό όσοι δεν έχουν εκπροσώπους να έχουν παράπονο και να κατηγορούν τους άλλους για διαπλοκές. Τον τελευταίο καιρό ασκείται κριτική στη Δικαστική για ανομοιομορφία στις αποφάσεις της. Αυτό δίνει τροφή σε αυτά που σας είπα. Αν είχαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή δεν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Έχουμε σοφές κεφαλές που θα είναι αποδεκτές; Δεν θέλω να υποτιμήσω τον Κύπριο. Έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο μόρφωσης και σοβαρούς ανθρώπους, όμως καταρωθήκαμε να τους απομακρύνουμε από τα γήπεδα. Αν τους φέρουμε πίσω, νομίζω θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Μπορώ να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι δηλώσεις των παραγόντων δεν εκτρέφουν χουλιγκανισμό

Πώς κρίνετε το ρόλο της Αστυνομίας στην πάταξη του χουλιγκανισμού; Πολύ δύσκολη ερώτηση. Προέρχομαι από μια γενιά που αντιμετωπίζει διαφορετικά την Αστυνομία από τους νέους σήμερα. Στην ηλικία μου όταν έλεγες αστυνομικός σήμαινε εμπέδωση νόμου και τάξης, σήμαινε εξουσία. Σήμερα δυστυχώς έχουμε καταρτήσει τις εξουσίες της. Ο αστυνομικός δέχεται τις περισσότερες φορές επίθεση και αν πάει να αρνηθεί πιθανόν να βρεθεί και κατηγορούμενος. Με αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι δέχομαι την επιβολή της εξουσίας της Αστυνομίας με τρόπο που να πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το κύρος της Αστυνομίας έχει τρωθεί και εμείς οι ίδιοι έχουμε οδηγήσει τον αστυνομικό σε αρνητικά καθήκοντα, τα οποία δεν είναι εκείνα που θα καταστειλούν ούτε το χουλιγκανισμό ούτε την παρανομία.

Όταν οι παράγοντες των ομάδων κάνουν ένα ρεσιτάλ από τα ΜΜΕ για αδικίες και στιγμή παικνίδια, δεν παρακινούν τους οπαδούς; Είναι δυνατόν μετά από τα επεισόδια να γίνουν μόνο 2-3 συλλήψεις; Εσείς δεν έχετε ποιο είναι οι θερμοί οπαδοί της Ανόρθωσης; Μόλις ανέλαβα την προεδρία ένα από τα θέματα που συζητήσαμε είναι αυτό της βίας στα γήπεδα. Η πρώτη επιτροπή που ιδρύθηκε ήταν αυτή. Έχω στην κατοχή μου λίστα ονομάτων που έχουν εντοπιστεί την προηγούμενη σεζόν να δημιουργούν επεισόδια και πρόθεσή μου είναι να τους συναντήσω και αν παρσεται ανάγκη η Ανόρθωση δεν θα διστάσει να τους κληρώσει ανεπιθύμητους στο Αντώνης Παπαδόπουλος.

Η Αστυνομία δεν έχει τη λίστα αυτών των προσώπων; Δεν το γνωρίζω. Τα συγκεκριμένα άτομα δεν ανήκουν στους οργανωμένους οπαδούς της Ανόρθωσης.

Ποιες είναι οι ευθύνες των παραγόντων για τα επεισόδια βίας; Δεν θα ήθελα να είμαι απόλυτος, οι παράγοντες μπορούν να προσφέρουν θετικά αν το επιθυμούν για τον περιορισμό της βίας, όμως το θέμα δεν είναι πρόβλημα ποδοσφαίρου, είναι κοινωνικό. Μπορεί να φαίνεται πιο έντονα στα γήπεδα, αλλά δεν δημιουργήθηκε από τα γήπεδα.

Οι δηλώσεις των παραγόντων... δίνουν δικαιολογία, αλλά δεν εκτρέφουν χουλιγκανισμό. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών από το νηπιαγωγείο. Μα αυτά τα σκούμ πολλά χρόνια, γίνονται σπασμωδικές ενέργειες και μετά τις ξεκινάμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που ξέσπασε στον τελευταίο αγώνα της Ανόρθωσης με την Ομόνοια, όταν διακόπηκε ο αγώνας. Όταν μερίδα οπαδών της Ομόνοιας άρχισε να προσβολά αυτοκίνητα και σπίτια, είδα τον αρχηγό της Ομόνοιας μαζί με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου να πηγαίνουν να τους αποτρέπουν διακινδυνεύοντας οι ίδιοι τις ζωές τους. Αυτό δεν εκτιμάται;

Αγωνίστηκε σκληρά μετά την εισβολή και δεν μου περισσεύουν χρήματα

Τι είναι για σας η Ανόρθωση; Το μόνο που έχει μείνει από την Αμμόχωστο. Είναι μια συνέχεια της ζωής μου και απόλυτα συνυφασμένη με την παιδική μου ηλικία. Όταν ανέβηκα στο βήμα της γενικής συνέλευσης ως πρόεδρος, έβλεπα μπροστά μου την Αμμόχωστο, το Α' Γυμνάσιο, το Λύκειο Ελληνίδων, το σπίτι μου στο Κάτω Βαρώσι. Ακόμα και τώρα που σας το λέω συγκινημένος. Ήσασταν ποδοσφαιριστής; Ποτέ, από παιδί ακολουθούσα την Ανόρθωση ως φίλαθλος, την αγάπησα ως ιδέα και ιστορία. Ο πατέρας μου όταν είχε αναπαυθεί το σωματείο της Ανόρθωσης με πήρε να το δω, μου εξήγησε για τους εθνικούς αγώνες της Ανόρθωσης, ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου. Εκδηλωτικός φίλαθλος; Δυστυχώς πολύ εκδηλωτικός και τώρα πρέπει να προσέχω. Ποια είναι η πρόκληση για σας; Δεν ξεκίνησε από πρόκληση αλλά από το γεγονός ότι έβλεπα το σωματείο της Ανόρθωσης να τολμάει τον τελευταίο χρόνο από δική μου, αντιπαλότητας, από το διαμορφωμένο των οπαδών και μελών της σε διάφορες φάτριες που μοιραία την οδηγούσαν σε καταβράθωση. Η διαφορά ξεκινά από τα οικονομικά; Δεν νομίζω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να δημιουργήσουν δική μου. Μπορεί να είναι η αντιπαλότητα για την ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης, είτε λόγω προβολής, είτε λόγω διαφορετικής προσέγγισης. Το νέο διοικητικό συμβούλιο πήθε μέσα από την εντολή ενότητας της γενικής συνέλευσης. Καλύπτει όλα τα φάσματα των

Αγωνίστηκε σκληρά μετά την εισβολή και δεν μου περισσεύουν χρήματα

ούσα της ομάδας, η δικαιοσύνη και τα εσωτερικά προβλήματα. Τελικά βρισκόμαστε πάντα τον τρόπο να γαυρωθούμε τις μεγάλες επιτυχίες... γνήσιοι Έλληνες δεν είμαστε; Το οικονομικό θέμα με τον κ. Παντελή έχει διευθετηθεί; Από ό,τι ξέρω υπάρχει μια καταγγελία στην Αστυνομία για το θέμα αυτό και έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα με πολιτική αγωγή για την επανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού που ζητά η Ανόρθωση. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμη σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Η Ανόρθωση σήμερα πόσα χρωστά; Οι οικονομικές της υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που λήγουν 31/12/09 είναι 2.300.000 ευρώ. Αν υπολογίσουμε και τα αναμενόμενα έσοδα, το έλλειμμα περιορίζεται στις 800 περίπου χιλιάδες ευρώ, για το τέλος του 2009. Δεν έχουμε ακόμη παραλάβει επίσημα μέχρι το Μάιο του 2010 για να ξέρουμε την ακριβή κατάσταση. Βέβαια ήσασταν στο Συμβούλιο που είχε αναλάβει χρέος οκτώ εκατομμύρια λίρες. Ναι, έχω περάσει πιο δύσκολα. Τότε με Πρόεδρο τον ασέμνητο Κυριάκο Θεοχάρους, τον άνθρωπο που με εισήγαγε στα διοικητικά της Ανόρθωσης, πράγματι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Όχι μόνο ξεπεράστηκαν αλλά στη δική μας θητεία η Ανόρθωση απέκτησε το ιδιόκτητο γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σύντομα η αίθουσα διασκέψεων

μάς θα εγκατασταθεί με το όνομα «Κυριάκος Θεοχάρους». Σας περισσεύουν λεφτά και δεν ξέρετε τι θα κάνετε; (γελά) Δεν νομίζω να περισσεύουν σε κανένα λεφτά. Μα ο Πρόεδρος καλείται να βάζει λεφτά στο σωματείο. Αγωνίστηκε σκληρά μετά την εισβολή για να φτάσω εδώ, δεν μου περισσεύουν χρήματα. Η Ανόρθωση μπορεί να αντεπεξέλθει με σωστή οικονομική διαχείριση από μόνι της χωρίς να έχει ανάγκη κανένα. Σήμερα τα έσοδά της είναι γύρω στα πέντε εκατομμύρια, με λίγη προσπάθεια μπορούν να αυξηθούν και αν η πορεία της στην Ευρώπη φέτος ή το επόμενο χρόνο είναι καλή, θα έχουμε ακόμη περισσότερα έσοδα. Αν λοιπόν νοικοκυρευτού-

με και αυτό αφορά όλα τα σωματεία, και αν σταματήσουμε να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη, πιστεύω πως μπορούμε να διαχειριστούμε ένα σωματείο χωρίς να χρειάζεται να βάζουμε το χέρι βαθιά στη δική μας τσέπη ή στην τσέπη των φίλων μας. Το νέο Συμβούλιο ήδη αποφάσισε μείωση του προϋπολογισμού. Αυτό δεν θα μειώσει την απόδοση της ομάδας; Είναι σχετικό. Αν είμαστε πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας και αν τα σωματεία δεν ανεβάζουμε τις τιμές των ποδοσφαιριστών και αν αξιοποιήσουμε τα δική μας φυτόρια, τις Ακαδημίες μας... Πώς θα ζήσουμε οι ατζέντες; Δεν είμαι από εκείνους που μιλά αρνητικά για τους ατζέντες, κάνουν τη δουλειά τους. Από

εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Χωρίς ονόματα κρατάτε πως θα έλθει ο όλος στο γήπεδο για να εξυπηρετήσει και τα κομματικά συμφέροντα; Σας διαβεβαιώνω ότι η Ανόρθωση δεν θα είναι πολιτικό μαγαζί κανενός. Μα η κομματικοποίηση του ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Μπορεί να πει κανείς ότι η Ανόρθωση κομματικοποίησε το ποδόσφαιρο; Πολυκοποιήσε; Ήν ένα βαθμό, μπορεί να πολιτικοποιηθεί από τους οπαδούς αλλά όχι από το επίσημο Σωματείο. Δεν πρόκειται να επιστρέψω κομματικοποίηση καθ' οποιονδήποτε τρόπο της Ανόρθωσης. Αντίθετα στους οπαδούς και τα μέλη της.

Λάθος να χρησιμοποιείται η χορηγία για μισθούς ποδοσφαιριστών

Η Ανόρθωση κάνει διπλά συμβόλαια; Δεν περιμένετε βέβαια να μου απαντήσετε θετικά. Γιατί δεν περιμένετε; Είπαμε διαφάνεια και ειλικρίνεια. Άλλα δηλώνουν και άλλο παίρνουν οι ποδοσφαιριστές; Ειλικρινά θα σας απαντήσω ότι δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ανόρθωση. Ακούω να γίνεται από σωματεία. Από που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν άλλα συμβόλαια για το μισθό και άλλα για την εκμετάλλευση του ονόματος. Δεν είναι προκλήτικο οι ομάδες με τέτοιους προϋπολογισμούς να παίρνουν κρατική χορηγία, εν μέσω οικονομικής κρίσης; Είναι θέμα προσέγγισης. Αν τα σωματεία χρησιμοποιούν την κρατική χορηγία για τον πολιτισμό, για αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, για αναβάθμιση των χώρων τους, για να ελκύσουν νέους στις Ακαδημίες τους, για να τα επενδύσουν σε σπουδαίες προσφέρει στην κοινωνία μας, θεωρώ ότι δεν είναι λάθος. Αν όμως την παίρνουν για να αυξήσουν τους μισθούς των ποδοσφαιριστών, να είναι λάθος. Τα σωματεία θα πρέπει να καταβάλουν... τόσο το

ΦΠΑ όσο και τις φορολογίες. Αυτή η διοίκηση θα το πράξει. Δεν θεωρώ σωστό τα σωματεία τα οποία πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Η ίδια η ΟΥΕΦΑ με εγκύκλιο που έστειλε στις αρμόδιες ομοσπονδίες για μελέτη, πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε περιορισμούς στους προϋπολογισμούς των ομάδων. Πληροφορούμαι ότι δεν θα μπορεί το ποδοσφαιρικό τμήμα να έχει προϋπολογισμούς πέραν των 75% των καθαρών εσόδων του. Θα βρεθούν χορηγοί. Αν παίρνουμε τα πάντα αρνητικά, δεν θα βρούμε λύση. Αν δηλώσει ο χορηγός ότι θα δώσει άλλα ποσά, τότε θα πρέπει να τα καταβάλει. Δεν είναι παράλογα τα ποσά που δίνονται για κάποιες μετεγγραφές; Θα πρέπει να αποφασίσουμε επί θεμάτων πολιτικής. Θέλουμε να έχουμε κάποιο επίπεδο ποδοσφαίρου ώστε να παρουσιαζόμαστε



με αξιώσεις στην Ευρώπη; Αν ναι, θα πρέπει να βρούμε μια λύση κάποιο στο μέσο. Σίγουρα δεν είμαι υπέρ των αλόγιστων δαπανών, γι' αυτό η Ανόρθωση θα μειώσει φέτος τον προϋπολογισμό της, θα είναι γύρω στα έξι εκατομμύρια, ενώ πέρσι ήταν πάνω των οκτώ. Δίνουμε τα εκατομμύρια για να φέρνουμε ποδο-

σφαιριστές, το ποδόσφαιρο όμως παίζεται στα γήπεδα ή πίσω από κάποιες κλειστές πόρτες; Θέλω να πιστεύω πως μόνο στο γήπεδο. Δυστυχώς το τι ακούγεται... Μα η ΟΥΕΦΑ κατήγγειλε στημένα παικνίδια. Άλλο καταγγέλλω και άλλο αποδεικνύω. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για στημένα παικνίδια από παίχτες, για στοιχήματα, για εξαγορά διαιτητών, για ομάδες που έδωσαν παικνίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι σε θέση να τα πιστοποιήσω, αλλά ούτε να τα αμφισβητήσω. Είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τις αθλητικές αρχές του τόπου, διότι αν τα παικνίδια παίζονται εκτός γηπέδων, είναι ό,τι χειρότερο και θα διώξει τον κόσμο από τα γήπεδα. Τα πολλά χρήματα καταστρέφουν το ποδόσφαιρο; Μα μόνο το ποδόσφαιρο καταστρέφουν τα πολλά χρήματα; Δεν καταστρέφουν και την κοινωνία και τους θεσμούς;

Χρειάζομαστε το ποδόσφαιρο; Θα έλεγα ότι είναι μέρος της ζωής μας και έγινε μια αναγκαία τιμή. Έχουν εμπλακεί άτομα υπόπονο θηκικής διοικήσεις των σωματείων; Αν το βλέπουμε έτσι, τότε θα παραδώσουμε το χώρο του ποδοσφαίρου εκεί που δεν ανήκει. Πρέπει να γίνεται έλεγχος. Το ποδόσφαιρο ελκύει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, αλλά δυστυχώς δημιουργείται και μια αρνητική κουλτούρα με την εξαγωγή του χουλιγκανισμού. Η Ανόρθωση έχει τα φυτάρια της αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο παραγωγής ποδοσφαιριστών, αλλά και σωστών ανθρώπων. Αν λοιπόν μας προβληματούσει αυτό το θέμα και το αντιμετωπίσουμε στη σωστή του διάσταση, ίσως να μπορούμε να πείσουμε το γονίο να φέρει τα παιδιά του στο γήπεδο. Το 2011 η Ανόρθωση γιορτάζει τα 100χρονα της και είναι ιδανική ευκαιρία να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχει διακριθεί στον πολιτισμό, στους εθνικούς μας αγώνες, είχε μέλη τον Κυριάκο Μάτση, τον Αντώνη Παπαδόπουλο που τιμητικά το όνομά του δόθηκε στο γήπεδό μας.