



Να μην αφήσουμε τις εκκλησίες να καταρρεύσουν

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Η καλλιέργεια της μνήμης των αγαθών σχέσεων που είχαμε θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα

Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου Βασίλειος είναι της άποψης πως πρέπει να δημιουργούνται μνήμες με τις λειτουργίες στα κατεχόμενα. Μας προτρέπει να επαναφέρουμε τις μνήμες της καλής συμβίωσης μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, διότι η μέχρι τώρα πολιτική της αντιπαράθεσης, δεν μας έβγαλε πουθενά. Τονίζει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε και να μην αφήσουμε τις εκκλησίες μας στις υπό κατοχή περιοχές να ξεχαστούν και να καταρρεύσουν. Πρέπει να δουλέψουμε, υποδεικνύει, ανεξάρτητα από το τι κάνει η πολιτική μας ηγεσία για λύση του Κυπριακού. Με έκπληξη πληροφορήθηκε ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση να γίνει και φέτος η Ακολουθία του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορινό και πιστεύει ότι ο Θεός εργάζεται μέσα από αυτό τον ταπεινό τρόπο.

Πέρα τη Μεγάλη Παρασκευή, 56 χρόνια μετά τις δικονομικές ταραχές που διέκοψαν τη θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Εξορινού, στην Αμμοχώστο, εκατοντάδες πιστών εκκλησιάστηκαν στην ιστορική εκκλησία και μίλησαν για ένα «θαύμα που φάνταζε αδύνατο, πριν από λίγο καιρό». - Αυτό αποτελούσε όντως ένα θαύμα. Βεβαίως ακόμα και τα θαύματα που έκανε ο Χριστός προκαλούν άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές αντιδράσεις. Θα θυμάστε μετά τις δηλώσεις που έγιναν, αρκετοί προσπάθησαν να αμαυρώσουν εκείνη την ημέρα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αμαυρωθεί διότι όντως είναι εκπληκτικό το γεγονός που ζήσαμε. Σήμερα στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό έχουμε τοποθετήσει μόνιμα εικόνες, έξι μεγάλες στο εικονοστάσι, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου σε ξεχωριστό προικονοστάσι και αγιά-αγιά θα συμπληρωθούν όλες οι εικόνες του εικονοστασίου με εισφορές που έγιναν από πιστούς. Αυτό αποτελεί πλέ-

Θα γίνει και φέτος η Ακολουθία του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορινό



Αποκαθίσταται και ο μικρός βυζαντινός ναός της Αγίας Ζώνης, του 14ου αιώνα, στην παλιά πόλη της Αμμοχώστου - Άγνωστο από πότε έχει να λειτουργηθεί

Πνευματική και κοινωνική η αποστολή της Εκκλησίας

-Κυριακή των Βαΐων σήμερα, Εβδομάδα Παθών, Σταύρωσης, για ποια Ανάσταση μπορεί να ελπίζουμε; -Μπορεί να εξέφρασα μια απαισιοδοξία όσον αφορά τη λύση από ανθρώπινης πλευράς, αλλά όπως με την ανθρώπινη λογική η Ανάσταση δεν θα μπορούσε να είναι κατανοητή, όμως έγινε η Ανάσταση του Χριστού, έτσι πρέπει να επικαλούμαστε και τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος οδηγήθηκε προς τον σταυρό για να είναι παρούσα στη ζωή μας η ελπίδα της Ανάστασης.
-«Όπου επλεόνασεν η αμαρτία υπερεπίσσευσεν η χάρις του Θεού». Σήμερα εκτός του εθνικού υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, της εξαθλίωσης και πρωτοστατείτε στην κοινωνική προσφορά; -Αλλοίμονο αν η Εκκλησία δεν εγκύψει πάνω στον ανθρώπινο πόνο, στη δυστυχία. Η Εκκλησία έχει δυο πόδια- το ένα είναι η πνευματική της αποστολή και το άλλο η κοινωνική της. Αν πούμε ότι η Εκκλησία δεν έχει να κάνει τίποτε με τα κοινωνικά ζητήματα, τότε θα περπατά κούρατο. Εγώ το θεωρώ καθήκον και δεν το κάνουμε για να φανούμε, είναι η αποστολή μας. Ο Χριστός πολλαπλασίασε τα ψωμιά για να προσφέρει στους ανθρώπους που πεινούσαν. Αυτό το θαύμα του

πολλαπλασιασμού των άρτων και της δίκαιης κατανομής των αγαθών είναι που επιδιώκει η Εκκλησία. Δεν θέλω ούτε να υποτιμήσω οποιονδήποτε άλλη προσφορά, χαίρομαι όταν υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί μη εκκλησιαστικοί που δουλεύουν για τον άνθρωπο.
-Σε περιόδους κρίσης ενώ ο κόσμος θα έπρεπε να στρεφόταν περισσότερο κοντά στην Εκκλησία βλέπουμε να αγγίζουν και την Εκκλησία η απαξίωση των θεσμών και της εμπιστοσύνης του κόσμου. -Θα σας πω αυτό που βιώνω καθημερινά εδώ στη μητροπολιτική μου περιφέρεια. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην κοινωνική διακονία που πρέπει να έχει η Εκκλησία μας. Εμείς έχουμε τη «Φωλιά Αγάπης» που είναι το λεγόμενο κοινωνικό παντοπωλείο, διανέμουμε τρόφιμα σε περισσότερες από 500 οικογένειες στην περιοχή μας, όλα είναι από πρόσφορα ανθρώπων που μας είπαν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε άλλους θεσμούς και είναι βέβαιοι ότι αυτά που δίνουν ο' εμάς θα αξιολογηθούν όπως πρέπει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και όταν ζητήσουμε τη βοήθεια του κόσμου μας τη δίνει. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από τις οποιαδήποτε έρευνες γίνονται με κάποιο αδιευκρίνιστο σκοπό και μιλούν για απαξίωση.

Έγινε λειτουργία και στο αρχαίο μοναστήρι του Τοχνιού

-Σας δίνουν εύκολα άδεια να τελείτε λειτουργίες; Ζητήσαμε άδεια για να λειτουργήσουμε κάποιες εκκλησίες όπως είναι η Παναγία η Τράπεζα που είναι στην κατεχόμενη Ακέρητου και για δεύτερη φορά απέρριψαν το αίτημά μας, διότι η πολιτική των κατοκικών αρχών πλέον είναι να πηγαίνουν επί τόπου, να εξετάζουν την κατάσταση της εκκλησίας. Αν διαπιστώσουν ότι τους προσβάλλει, δεν δίνουν άδεια διότι δεν θέλουν να εκτεθούν. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο που πρέπει να δουλέψουμε διότι θα αναγκαστούν με τον τρόπο αυτό να ενδιφερόμενοι για την αποκατάστασή τους, ώστε να μην δίνεται η εικόνα της καταστροφής και της βεβήλωσης. Ο Μακαριότατος θέλει για παράδειγμα να ζη-

τήσει να επιστραφεί ο Απόστολος Βαρνάβας μέχρι την τελική λύση σε μας, να ανήκει στην Εκκλησία. Το εκκόμασε. Αυτό δυστυχώς είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, γίνονται συζητήσεις, θέλει υπομονή. Το τελευταίο διάστημα, όμως, έχουν επιτρέψει να γίνουν αρκετές λειτουργίες. Ήδη έγινε η θεία λειτουργία στο αρχαίο μοναστήρι του Τοχνιού και με έκπληξη πληροφορήθηκα με τι έγινε αποδεκτή η αίτηση μας να γίνει και φέτος η Ακολουθία του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο τον Εξορινό. Πιστεύω ότι ο Θεός εργάζεται μέσα από αυτό τον ταπεινό τρόπο.
-Οι Αμμοχωσιτινοί έχουν υπομονή, είναι η ομάδα εκείνη των προσφύγων που για δεκαετίες ζούσαν με τις βαλίτσες κάτω από

το κρεβάτι έτοιμοι για επιστροφή. Είναι θέμα υπομονής; -Παίζουν με την ψυχολογία μας. Μας δημιουργούν φροδίες ελπίδες, εξαγγελίες ότι θα δοθεί το Βαρύσι και μετά υπάρχει ο μηδενισμός γιατί δεν γίνεται τίποτε.
-Για 40 χρόνια. -Ναι, είναι ψυχοφόρο αυτό, όπως ψυχοφόρο είναι για όλο τον κυπριακό λαό κάθε φορά που έχουμε μια νέα κυβέρνηση αρχίζουν οι συνομιλίες, λέμε ότι πάμε για λύση, αλλά τελικά οδηγούμαστε στην αποτελμάτωση των πάντων. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε για τον πολιτισμό και τα μνημεία μας, για τον άνθρωπο.
-Έιστε αισιόδοξος; -Οχι, δεν είμαι αισιόδοξος.

δρες αλλά σας απαγορεύθηκε και ακούστηκε ότι υπάρχει χέρι δικών μας ιερών. -Γι' αυτό ανέφερα τα αμφιλεγόμενα θαύματα, διότι υπήρχαν ακόμα και δικό μας άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να χαιρετίσουν αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή πάνω από τρεις χιλιάδες άνθρωποι πήγαν όχι μόνο για να λειτουργηθούν στην εκκλησία αλλά αποτελούσαν μια σιωπηρή διαδήλωση. Έλεγαν με την παρουσία τους, θέλουμε να επιστρέψουμε στους τόπους μας, είναι δικά μας. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα κατεχόμενα μια τέτοια μεγάλη συγκέντρωση που να εκφράζει αυτό τον πόθο και έπρεπε όλοι να το χαιρετήσουμε. Ενόκλησε και τις κατοκικές αρχές το ότι συγκεντρώθηκε τόσος κόσμος. Φοβήθηκαν ότι μπορούσε να ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση που θα ανέτρεπε όλους τους σχεδιασμούς τους. Γι' αυτό δεν μας επέτρεψαν να λειτουργήσουμε λίγες μέρες μετά και στο χωριό μου που είναι το Μοναστήρι του Τοχνιού της Παναγίας, διότι είχε φανεί ότι θα είχε μεγάλη κοσμοσυρροή.
-Από τον κατοκικό στρατό περιμένει κανείς αντιδράσεις, από τους δικούς μας κύκλους και κυρίως της Εκκλησίας; -Από την Εκκλησία είχαμε κάποια αντίδραση του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη Πάφου αλλά δεν θα μπω στον σχολασμό. Εκείνο που

λέω και επαναλαμβάνω είναι ότι πρέπει να κάνουμε τον αγώνα για να μην αφήσουμε τις εκκλησίες μας να ξεχαστούν, να καταρρεύσουν και να καταστραφούν. Όταν μας δίνουν το παραμικρό πρέπει να το παίρνουμε, διότι αν περιμένουμε να τα πάρουμε όλα μαζί, δεν θα πάρουμε τίποτα. Πρέπει να εφαρμόσουμε κι εμείς μια τακτική.
-Κάποιοι διερωτώνται τι προσφέρουν όλα αυτά; -Σας είπα ότι δημιουργήθηκε η συνείδηση και σε εκείνους ότι δεν είναι δικά τους. Όπως έχουμε εμείς τις ακραίες καταστάσεις έχουν και εκείνοι χειρότερες. Την ημέρα της ακολουθίας του Επιταφίου στον Άγιο Γεώργιο Εξορινό ήλθε μια ομάδα από τους αντιδραστικούς και η "αστυνομία" του ψευδοκράτους τους έφυγε σπικωτούς, διότι δεν ήθελαν να δημιουργηθεί κατάσταση που θα τους εξέθετε παγκοσμίως. Δημιουργούνται μνήμες με τις λειτουργίες. Αν δεν κρατήσουμε εμείς αναμμένη τη δάδα για να τη μεταφέρουμε στις νέες γενιές, τότε θα έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μου έκανε εντύπωση πριν 6-7 μήνες όταν είχα πάει με μια ομάδα από κατοκίους της Περιστερωπιγής να δουν το χωριό τους. Η πρώτη προτεραιότητα των κατοκικών ήταν να πάνε στην εκκλησία τους και μετά να δουν τα σπίτια τους. Αν καταρρεύ-

σουν οι εκκλησίες μας τότε χάνεται ο χριστιανικός χαρακτήρας. Δείτε τη Μικρά Ασία που ήταν το λαμπρό Βυζάντιο, επειδή δεν μπορούσαν να κρατηθούν οι εκκλησίες έχει τουρκοποιηθεί ο τόπος. Να μην καταπιάνουμε έτσι.
-Πηγαίνετε συχνά στα κατεχόμενα; Ποια είναι η σχέση με τους Τουρκοκύπριους; -Θα σας πω ένα γεγονός: Επισκέφτηκα με κάποιον από τους αδελφούς Αρχιερείς τη μεσαιωνική πόλη της Αμμοχώστου και περπατήσαμε για να δούμε τις εκκλησίες και τα άλλα αρχαία μνημεία. Όταν περάσαμε από ένα καφενείο όπου καθόντουσαν Τουρκοκύπριοι, σπώθηκα, μας χαϊρέτησαν και επέμεναν να καθίσουμε μαζί τους να μας κεράσουν καφέ. Χρειάζεται να δείξουμε τη δική μας ανοικτοσύνη, να επαναφέρουμε τις μνήμες της καλής συμβίωσης μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, να θυμηθούμε όλα τα θετικά που είχαμε για αιώνες. Βεβαίως μας πληγώνουν τα αρνητικά. Για παράδειγμα και μένα σκότωσαν τον θείο μου και τα ξαδέλφια μου μετά την εισβολή, όταν τους κρατούσαν ομήρους, έχουμε πληγές μέσα μας, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τις αντιθέσεις. Μέχρι τώρα η πολιτική μας ήταν της αντιπαράθεσης, μας έβγαλε πουθενά; Δεν μας έβγαλε. Η

Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ

-Οι τελευταίες αγιοκαταξείες, ο Παΐσιος και προηγουμένως ο Πορφύριος, τι μνημεία στέλνουν στον σημερινό άνθρωπο; -Θα ξεκινήσω με λόγια του Αποστόλου Παύλου ο οποίος λέει ότι «όπου επλεόνασεν η αμαρτία εκεί υπερεπίσσευσεν η χάρις» (Επιστολή προς Ρωμαίους 5,20), δηλαδή όπου βλέπουμε έναν κόσμο αμαρτωλό με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και μας πνέει στεναχώρια και κατάθλιψη, εκεί η χάρις του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι το σημάδι του Θεού ότι παρά την πορεία που εμείς παίρνουμε απομακρυνόμενοι από τον Θεό, εντούτοις ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και μας δείχνει τα σημάδια του. Η χάρις του Θεού μπορεί να έχει ακόμα και μέσα σε έναν αμαρτωλό κόσμο τα σημεία της Αγιότητας. Η Αγιότητα είναι τρόπος με τον οποίο πρέπει να παραδειγματιστούμε και να οδηγηθούμε κι εμείς κοντά στο Θεό, να δημιουργήσουμε την ελπίδα μέσα στον εαυτό μας.
-Ποιος είναι Άγιος; -Ο Άγιος είναι αυτός που με τη ζωή του αποτελεί μια συνεχή διαμαρτυρία για την πορεία που παίρνει ο κόσμος απομακρυσμένος από το Θεό, αλλά βεβαίως αποτελεί και τον τρόπο αγασμού του κόσμου και το παράδειγμα προς μίμηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος» δηλαδή όταν τιμούμε ένα μάρτυρα, έναν Άγιο, καλούμαστε να μιμηθούμε την αγιότητά του.
-Οι προβλέψεις του Γέροντα Παΐσιου για τους πολέμους στην περιοχή και την τύχη της Κύπρου και ότι η Τουρκία θα πταπειθεί και θα πάμε πίσω στα κατεχόμενα χωρίς πόλεμο; -Θα αποδεχθεί με το χρόνο. Μακάρι να γίνουν αυτά, αλλά να μην τα μεταφέρουμε σε πολιτικό και εθνικιστικό επίπεδο.

Χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να προβάλλουν δικές τους επιδιώξεις

-Ταξιδεύετε συχνά, έχετε μεγάλες διασυνδέσεις με Εκκλησίες του εξωτερικού και ιδιαίτερα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πού βρίσκεται ο διαθρησκευτικός διάλογος μεταξύ των θρησκειών και τι ρόλο μπορούν να διαδραματίζουν στην αντιμετώπιση της θρησκευτικής τρομοκρατίας; -Όταν έγιναν οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ., θορυβήθηκαν και άρχισαν να καλούν διαθρησκευτικές συναντήσεις για να στήσουν ένα τείχος ενάντια στην τρομοκρατία. Θυμώμαι πως, λιγότερο από ένα μήνα μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, έγινε μια τέτοια συνάντηση που τέθηκε υπό την αιγίδα

του Οικουμενικού Πατριάρχη στις Βρυξέλλες, στο κέντρο της ΕΕ. Δεν επιδιώκεται η δημιουργία μιας θρησκείας με συγκριτικά στοιχεία, δεν επιδιώκουμε δηλαδή να ενώσουμε την πίστη μας με την πίστη του Ισλάμ ή τον βουδισμό κ.λπ. διότι είναι αδύνατο. Επειδή όμως το σύνολο των θρησκειών διατείνονται ότι σε επίπεδο κοσμικό εξυπηρετούν τον άνθρωπο, πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το σημείο ούτως ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της θρησκείας από ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία για να προβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα, επιδιώξεις, ιδεολογίες. Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός να δέχεται να βλέπει έναν τζιχαντιστή να σφάζει τους

ανθρώπους; Μπορεί εμείς να δεχόμαστε τον ιερό πόλεμο; Αν η θρησκεία είναι της αγάπης, τότε δεν χωρούν αυτές οι πράξεις που παρατηρούμε σήμερα στον κόσμο μας, γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να επιδιωχτεί η θρησκεία να μην γίνεται όργανο από οποιουδήποτε προβάλλουν και επιβάλλουν τα συμφέροντά τους. Ακόμα πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι μπορεί να υπερβαίνουμε τα όρια και να κάνουμε την πίστη μας εθνικιστικό λάβαρο. Δεν σπάνουν τέτοια ενώνον του Θεού. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Τι είναι το μήνυμα του Θεού προς τον άνθρωπο- να αναπτύξει έναν εθνικισμό και να βάζει το Θεό να είναι πρωτοστάτης του πολέμου; Από πού κι ως πού;

ALPHA BANK

10.000
μίλια δώρο

Τώρα, με διπλά μίλια, σας φέρνουμε πιο κοντά στο επόμενο σας ταξίδι!

Αποκτήστε την Aegean Visa έως τις 30 Απριλίου 2015 στα Καταστήματα της Alpha Bank