



# Οι νέοι παίκτες στον πολιτικό στίβο

ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

## Ο κόσμος έχει μπουκτίσει από τα ψεύτικα μεγάλα λόγια

Αποτελούν τη νέα γενιά των πολιτικών. Μιλούν για τη διαφορά που μπορούν να φέρουν με την εκλογή τους στη Βουλή. Αναλύουν την απαξίωση στην πολιτική. Σχολάζουν την πόλωση, την ανεργία, τον ρατσισμό, την πρόκληση, την υπέρβαση. Καταθέτουν το προσωπικό τους όραμα.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ

## Μεγάλη πρόκληση να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών

Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει ένας νέος στη Βουλή; Μέσα από την αγωνιστική του διάθεση, τη διεκδικητική πολιτική, μέσα από τη διαφορετική προσέγγιση στο νέο και το ριζοσπαστικό, μπορεί να λειτουργήσει με αυθεντικότητα για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις της εποχής μας. Όλα αυτά τα πετυχαίνει ένας νέος όταν καθοδηγείται από πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες, λειτουργώντας μέσα από την οργανωμένη πάλι, αντιπροτεινόμενες νέες - φρέσκες ιδέες, νέους αγώνες που στο επίκεντρο τους βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Πιστός στον αγώνα ενάντια στην κατοχή και τη δικτοποίηση, κόντρα στον εθνικισμό και τον σοβινισμό, στην πάλη μας για μια επανενωμένη πατρίδα στην οποία τα παιδιά της, Ελληνόκυπριοι και Τουρκοκύπριοι θα είναι αφέντες στον τόπο τους. Ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και στη γενικότερη προσπάθεια των πολυεθνικών μονοπωλίων και όσων τα υπηρετούν, επιδιώκοντας να οδηγήσουν την ανθρωπότητα, τους εργαζόμενους και τους λαούς αιώνες πίσω.

Πιστεύω ότι και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί μπορούν να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Φτάνει να υπάρχει αλληλοσεβασμός, κοινοί στόχοι και οράματα. Εξάλλου, την πολιτική δεν θα πρέπει να την προσεγγίζουμε με βάση ηλικιακά κριτήρια αλλά με την ιδεολογία που προσβέβει. Ο εκουχρονισμός δεν έρχεται με την αλλαγή των πολιτικών προσώπων αλλά με τις πολιτικές που ακολουθούνται. **Όραμα και στόχος...** κάθε νέου ανθρώπου θα πρέπει να είναι μια ανθρωποκεντρική κοινωνία. Απευθύνουμε λοιπόν, πρόσκληση στον αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία, σε όλους εκείνους τους νέους που δεν βολεύονται με τα κατεστημένα, που κλείνουν τα αυτιά τους στις σειρήνες της υποταγής και της μοιρολατρίας και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν μαζί μας για επανένωση και ειρήνη. Μαζί μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις και τα οράματα της προοδευτικής νεολαίας του τόπου μας. **Ευρηματική προεκλογική εκστρατεία...** δεν επιτυγχάνεται με τις επικοινωνιακές στάκες, τον άκρατο λαϊκισμό και τους προσωπικούς παραγοντισμούς όπως δυστυ-

χώς συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις σήμερα, αλλά με τη συλλογική, ζωντανή, προσωπική και ανθρώπινη επαφή με τον κόσμο. Μια ευρηματική εκστρατεία πρέπει να διέπεται από ανθρωποκεντρικές - φιλολαϊκές θέσεις και πολιτικές. Ο λόγος βλέπει, ακούει και κρίνει και έχει κουραστεί να παρακολουθεί την ισοπεδωτική - μονότονη συγχωρδία που τελείται εναντίον του Προέδρου Χριστόφια και του ΑΚΕΛ. Ο κόσμος έχει μπουκτίσει από τα ψεύτικα μεγάλα λόγια που δυστυχώς ορισμένοι εκστομίζουν με θράσος ακολουθώντας συμβουλές από επικοινωνιολόγους για να εξυμνητήσουν τα ψηφοθηρικά τους συμφέροντα. \* Ο Χάρης Καραμανός είναι υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.



Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει ένας νέος στη Βουλή; Αυτό που η ίδια η ζωή, θα έλεγα, έχει ανάγκη. Την συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα, την ανανέωση. Η ανανέωση είναι σύμφυτη με την ίδια τη ζωή. Όλα αλλάζουν αργά ή γρήγορα. Οι κοινωνίες και τα κόμματα που θα προσαρμοστούν πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες είναι αυτά που θα κερδίσουν το μέλλον. **Πόλωση - αντιπαράθεση.** Έχω την άποψη πως ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον τις άγονες αντιπαράθεσεις, την τεχνητή πόλωση, τον λαϊκισμό, τα ανέξοδα συνθήματα. Είναι νομίζω ώρα να μιλήσουμε με τη γλώσσα των επιχειρηματιών, της γνώσης και της λογικής. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν τεκμηριωμένες προ-

τάσεις για το παρόν και το μέλλον. Η πολιτική είναι για να παράγει αποτελέσματα. Αποτελέσματα για τους πολίτες. Όχι για να υπηρετεί προσωπικές ατζέντες και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Όλα αυτά, έχουν απαξιώσει την πολιτική, ιδιαίτερα στα μάτια της νέας γενιάς. Και αυτό καταγράφεται και μέσα από τα υψηλά ποσοστά αποχής στις εκλογές. Τα αρνητικά φαινόμενα που παρακολουθούμε καθημερινά, είτε αναξιοκρατία είτε διαφθοράς και διαπλοκής, οδηγούν τους πολίτες στο να αποστασιοποιούνται πλέον από την πολιτική και τους πολιτικούς και να θεωρούν πως όλα γίνονται για το προσωπικό συμφέρον και την καρέκλα. **Η μεγαλύτερη πρόκληση...** σήμερα για την πολιτική και τους πολιτικούς είναι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Να συμφιλιώσουμε την ηθική με την πολιτική. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα, να εργαστούμε ως πολιτικοί εταίροι και όχι ως πολιτικοί αντίπαλοι. Μόνο έτσι θα πεί-

σουμε τους πολίτες ότι είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα. Άλλωστε, ευθύνη γι' αυτά τα αρνητικά φαινόμενα που έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, φέρουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, στον άλφα ή στον βήτα βαθμό. Το πιο σημαντικό όμως είναι να επιβεβαιώσουμε στην πράξη καθημερινά, με την πολιτική μας στάση και συμπεριφορά, τη βούλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι στα λόγια αλλά με έργα. **Οι πολίτες...** είναι αυτοί που θα κρίνουν στο τέλος αν μπορούμε να αλλάξουμε πορεία συνολικά ως κοινωνία. Η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο, όπως έλεγε ο Γκάντι, ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Οι πολίτες έχουν τη δύναμη στις εκλογές να στείλουν μηνύματα μέσα από την κάπη. Να στείλουν το μήνυμα πως πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε κατεύθυνση.

\* Ο Χριστόφορος Φωκαΐδης είναι υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ στην Αρμόκωστο.

ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

## Αφετηρία για ανανέωση των ιδεών η απαξίωση της πολιτικής

Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει ένας νέος στη Βουλή; Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, σε μια εξελισσόμενη πολιτισμική κοινωνία, όπως η κοινωνία της Κύπρου μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφώς αντιληπτό ότι και η δομή της πολιτικής σκέψης και κατ'επέκταση των πολιτικών χρειάζεται ανανέωση. Αυτό ακριβώς είναι που μπορεί να προσφέρει ένας νέος πολιτικός με την εκλογή του στη Βουλή. Μετά από έντονο προβληματισμό αποφάσισα να κατέλθω ως υποψήφιος βουλευτής γιατί μια πιθανή εκλογή μου, πιστεύω ότι θα μου δώσει την ευκαιρία με φρέσκιες και αναθεωρητικές ιδέες και με το όραμα ενός νέου του σήμερα, να προσφέρω στην κυπριακή κοινωνία, στο μέτρο του δυνατού, ό, τι της χρειάζεται για να καταστεί σύγχρονη.



**Το φαινόμενο της απαξίωσης της πολιτικής...** δεν πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για αδιαφορία ενάντια της, παρά το γεγονός ότι γι' αυτή η στάση των πολιτών δεν είναι τυχαία, αλλά αφετηρία για ανανέωση των ιδεών μέσα από την ανανέωση των πολιτικών προσώπων, χωρίς τούτο να σημαίνει την απαξίωση της προσφοράς των παλαιών πολιτικών. Είναι δεδομένο και γενικά αποδεκτό ότι κανείς δεν αποτελεί ανεξίτηλη πηγή. Ως εκ τούτου αντί να απαξιώνεται η πολιτική αυτή καθαυτή, επιβάλλεται μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών να γίνεται η ευκαιρία σε νέους πολιτικούς. Το να απαξιώνει ο πολίτης την πολιτική απέχοντας δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη της διακρίσεως της κατάστασης, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει η δημοκρατία. **Η οικονομική κρίση...** λειτουργεί ανατρεπτικά σ' αυτό που ονομάζουμε καλό βιοτικό επίπεδο και συμβάλλει με τρόπο

καταλυτικό στην ανάπτυξη της ανεργίας. Μαστιγωτικά όμως λειτουργεί στην περίπτωση των νέων, χιλιάδες νέοι και νέες με την ολοκλήρωση των σπουδών βρίσκονται αντιμέτωπη με την ανεργία. Το δημόσιο είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να τους απορροφήσει, γι' αυτό η Πολιτεία πρέπει μέσα από θεσπιζόμενα προγράμματα να διευκολύνει την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει προϋποθέσεις αξιοπρεπούς εργοδοτήσής τους στον ιδιωτικό τομέα.

**Όραμα.** Η μονολιθική αντιμετώπιση των πραγμάτων και των δεδομένων είναι για μένα ξένα, σαφώς πρέπει να δημιουργήσουμε την κοινωνία του αύριο στοχεύοντας σε μια αξιοπρεπή ίσων ευκαιριών προς τους νέους κοινωνία. Το ενδιαφέρον μου για τους νέους δεν περιορίζεται τους ορίζοντες των στόχων μου, με τρόπο που να απαξιοεί την πιο παραγωγική τάξη των εν ενεργεία εργαζομένων και των δικαιοκτών τους.

**Η απαξίωση για την πολιτική από τους νέους...** οφείλεται ενδεχομένως περισσότερο στην έλλειψη χρόνου λόγω ενός ασφυκτικού τρόπου ζωής, στην αδιαφορία για τα πολιτικά θέματα και στην απαρξία και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπα των πολιτικών, παρά σε ένα διαφορετικό όραμα για την κοινωνία. Αυτό που οι νέοι βιώνουν, κυρίως από το σύστημα, είναι η έλλειψη αξιοκρατίας ή αλλιώς η έλλειψη ειλικρίνειας και αντικειμενικότητας. Ίσως για πρώτη φορά οι νέοι έχουν με το μέρος τους τη λογική. Ίσως η νέα γενιά να βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από τις παλαιότερες. **Η πολιτική πραγματικότητα...** βεβαίως είναι σύνθετη και σίγουρα όχι μόνο αρνητική. Οι νέοι πολίτες θέλουν να προσφέρουν στον οποίο δυνατό βαθμό, αλλά χάνονται στον λαβύρινθο του συστήματος, απογοητεύονται και αποστασιοποιούνται. Πολλές φορές στεγανά και κατεστημένα κλείνουν τον δρόμο και οδηγούν σε αδιέξοδα. Οι νέοι οφείλουν να συμμετέχουν, να κρίνουν και να απαιτούν, να συνδιμορφώνουν την πολιτική πραγματικότητα.

**Εθνικιστής;** Αυτοί που μας ονομάζουν εθνικιστές, μόνο ένα έχω να πω, ότι εμείς οι σοσιαλιστές της Κύπρου είμαστε οι τελευταίοι που θα υπογράψουμε διχοτόμηση του νησιού. Το ζήτημα για εμάς είναι η επίβουλη του ελληνικού έθνους στην Κύπρο. Με μια διχοτόμηση υπάρχει κίνδυνος αφανισμού του κυπριακού ελληνισμού και ταυτόχρονα αυξάνονται τα εθνοβαρβάρικα δικαιώματα της Τουρκίας στο νησί.

**«Καρτερούμε»...** Εμείς οι ΕΔΕΚΙΤΕΣ βρεθήκαμε και βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για ελευθερία και δημοκρατία. Μιλήσαμε και μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια. Οι αποφάσεις μας ήταν και είναι πάντα βασισμένες στην εμπειρία του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής δικαιώματα και τις ελευθερίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. **Λάθη.** Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακολουθεί λανθασμένη στρατηγική, την οποία εκμεταλλεύεται η άλλη πλευρά και προχωρήσει σε μονομερείς παραχωρήσεις (εκ περιτροπής προεδρία, παραμονή 50.000 εποίκων) που δεν είναι αποδεκτές από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί, η πορεία που ακολουθούμε είναι λανθασμένη, η αναγκαιότητα εθνική συνεννόηση απουσιάζει. Για την ΕΔΕΚ είναι ώρα ευθύνης. Δεν μπορούμε να συμπράξουμε σε υποχωρήσεις που είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε μια στρατηγική που είναι ζημιογόνα. **Οικονομική κρίση.** Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί αποφάσεις και μέτρα. Στροφή σε μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Δημοσιονομική ενδυνάμωση, με ήπια προσαρμογή και τη μέγιστη δυνατή προστασία στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Δεν είναι τα φορολογικά μέτρα που θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι ώρα αποφάσεων, αλλά και ευθύνης για την κυβέρνηση.

\* Ο Νέμος Κουτσοκομμής είναι πρόεδρος της σοσιαλιστικής Νεολαίας και υποψήφιος βουλευτής ΕΔΕΚ στη Λευκωσία.

ΝΕΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΟΜΜΗΣ

## Δεν μπορούμε να συμπράξουμε σε υποχωρήσεις που είναι απαράδεκτες

**Ελευθερίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.** **Λάθη.** Δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ακολουθεί λανθασμένη στρατηγική, την οποία εκμεταλλεύεται η άλλη πλευρά και προχωρήσει σε μονομερείς παραχωρήσεις (εκ περιτροπής προεδρία, παραμονή 50.000 εποίκων) που δεν είναι αποδεκτές από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί, η πορεία που ακολουθούμε είναι λανθασμένη, η αναγκαιότητα εθνική συνεννόηση απουσιάζει. Για την ΕΔΕΚ είναι ώρα ευθύνης. Δεν μπορούμε να συμπράξουμε σε υποχωρήσεις που είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε μια στρατηγική που είναι ζημιογόνα. **Οικονομική κρίση.** Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί αποφάσεις και μέτρα. Στροφή σε μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Δημοσιονομική ενδυνάμωση, με ήπια προσαρμογή και τη μέγιστη δυνατή προστασία στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Δεν είναι τα φορολογικά μέτρα που θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι ώρα αποφάσεων, αλλά και ευθύνης για την κυβέρνηση.



ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

## Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη στους καιροσκόπους πολιτικάντηδες

Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει ένας νέος στη Βουλή; Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, σε μια κοινωνία που πάσχει από σήψη, διαπλοκή και έλλειψη ιδανικών και προτύπων οι νέοι μπορούν να φέρουν και όραμα για το μέλλον αλλά και την ικανότητα για υλοποίηση αυτού του οράματος. Άλλωστε είναι σχήμα οξύμωρο να αποφασίζουν κάποιος για το μέλλον αυτού του τόπου χωρίς τα κύτταρα που θα αποτελέσουν το μέλλον. **Απαξίωση πολιτικής.** Οι νέοι αρνούνται τη συμμετοχή στα κοινά και αυτό είναι εμφανές. Είναι λάθος να μεταφραστεί όμως αυτό σε αδιαφορία των νέων για το μέλλον τους και το μέλλον του τόπου. Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη στους καιροσκόπους πολιτικάντηδες, στον αναχρονισμό και στην υποταγή που προκρίνει σήμερα ο παλαιοκομματισμός. Αρνούνται να συμμετάσχουν σε ένα χώρο όπου επικρατεί, και είναι η πραγματικότητα, η ανειλικρίνεια και τα συμφέροντα εξουσίας. Οι νέοι χρειάζονται όραμα και άτομα ικανά που να τους εμπνεύσουν και να πείσουν ότι μπορούν να το υλοποιήσουν. **Μη συμμετοχή...** σημαίνει στέρηση του κατεστημένου, στέρηση των επιπτώσεων,



της πρωτοβουλίας, της επανόρθωσης νέων ανθρώπων. Ένας Μάτσος, ένας Αυξεντίου, ένας Κάρυος, ένας Παλληκαρίδης διαμόρφωσαν τον ρου της ιστορίας, πήγαν κόντρα στα τετριμμένα και άλλαξαν το κατεστημένο. **Διζωνική Δικονομική Ομοσπονδία;** Οι εποχές αλλάζουν με τρομερούς ρυθμούς και εμείς παραμένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν με αποτέλεσμα να μας προλαβαίνουν και να μας προσπερνάνε οι εξελίξεις. Δεν μπορεί σε μια ανεπτυγμένη χώρα που θέλει να λέγεται σύγχρονη και ευρωπαϊκή, να επιδιώκουμε λύσεις αντιδημοκρατικές με το αιτιολογικό ότι συμφωνήσαμε σε αυτές πριν 30 ολόκληρα χρόνια. Η διζωνική δικονομική ομοσπονδία, με το περιεχόμενο που της δίνεται σήμερα προκρίνει τον ρατσισμό και οδηγεί σε κατάσταση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και οι πολίτες θα δώσουν ένα μάθημα σε όλους εκείνους που υπονομεύουν το μέλλον τους. Με την ψήφο τους μπορούν.

Ο Σταύρος Βιολάρης είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΕΥΡΩΚΟ στη Λευκωσία.

ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΚΑΔΑΚΗ

## Θα ήταν χρήσιμο αν και στην πολιτική υπήρχαν κόκκινες κάρτες

Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει ένας νέος στη Βουλή; Ο τόπος μας χρειάζεται νέους ανθρώπους που με τις γνώσεις, το όραμα και την όρεξή τους θα σωθούν την Κύπρο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη. Η παραδοσιακή κουρασμένη και διεφθαρμένη πολιτική μπορεί και πρέπει να αλλάξει με την παρουσία των νέων ανθρώπων στη Βουλή. **Ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής.** Πιθανώς να ήταν χρήσιμο εάν η πολιτική ζωή έπαιρνε μια μορφή ποδοσφαιροποίησης και κυρίως στο κομμάτι της ένδειξης καρτών. Όταν δηλαδή ένας παίκτης παραβιάζει τους όρους του παιχνιδιού τότε παίρνει κόκκινη ή κίτρινη κάρτα. Αυτό δεν γίνεται στην πολιτική ακόμα, παρόλο που ο διατιπής στην περίπτωση αυτή είναι οι πολίτες που με την ψήφο προσδιορίζουν τις νόρμες που θέλουν οι πολίτες του τόπου να ακολουθούν. Εκείνο που δεν πρέπει να γίνεται είναι η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. **Μεγάλη πρόκληση...** είναι να γίνεται λόγος για τους δίπλους χαμηλούς μισθούς των βουλευτών και να δίνονται διπλές και τριπλές συντάξεις σε κάποιους «επιλεκτούς» της κοινωνίας μας, όταν παράλληλα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παλεύει καθημερινά να



τα βγάλει πέρα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. **Ο μαθητικός συνδικαλισμός...** θα μπορούσε να καρποφορήσει στην περίπτωση που οι μαθητές θα λειτουργήσουν μακριά από την εξυπηρέτηση των οποιωνδήποτε κομματικών συμφερόντων. **Ανεργία...** έχει κτυπήσει τους νέους. Οι τεχνοκράτες αποδίδουν την αύξηση της ανεργίας μεταξύ των νέων στην οικονομική κρίση, όμως με τη συνέχιση της αναξιοκρατίας και της ευνοιοκρατίας δίνεται μεγαλύτερη ώθηση στην αύξηση της ανεργίας.

Η Αλεξία Σακαδάκη είναι γενική γραμματέας Νεολαίας Οικολόγων και υποψήφια βουλευτής στη Λευκωσία.