



Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες προς τον λαό

ΠΗΤΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Δυστυχώς οι πολιτικοί σκέφτονται τον εαυτό τους, αλλά δεν είναι η ώρα γι' αυτό

Η ηγεσία αυτή τη στιγμή έχει ευθύνη για εθνική αφύπνιση, γιατί δεν επιτρέπεται ο Κύπριος να χάσει την αυτοπεποίθησή του, επισημαίνει ο γκουρού του μάρκετινγκ, ο Πίτερ Οικονομίδης. Ο λαός τονίζει πρέπει να θυμάται ότι είναι αυτός που δημιούργησε το οικονομικό θαύμα μετά το '74 και μπορεί να το ξανακάνει. Προτρέπει την κοινωνία από τη μια να απλώσει δίκτυ προστασίας σε αυτούς που θα περνούν πάρα πολύ άσχημα και από την άλλη ένα μαγνήτη για να τραβά αυτούς που μπορούν να κάνουν κάτι και να το υλοποιήσουν. Αν ήταν στη θέση της κυβέρνησης θα είχε μια πολύ καλή διαχείριση κρίσεων. Εκφράζει τη σιγουριά ότι οι Κύπριοι μπορούν να ξαναδημιουργήσουν πολλά.

Είστε ο άνθρωπος που επινόησε το σλόγκαν «Σκέψου το, γίνεται» για την Τράπεζα Κύπρου. Σήμερα ακούγεται πολύ ειρωνικό. Κάθε σλόγκαν όταν πέσει σε ακατάλληλη στιγμή, εύκολα ακούγεται αλλιώς. Εγώ το έκανα τέλος του 2003. Ήθελα να περιγράψω τους Κύπριους, είναι άνθρωποι που έχουν πετύχει θαύματα και όταν σκεφτούν κάτι μπορούν να το υλοποιήσουν, το απέδειξαν τα χρόνια μετά το '74. Αυτό που έγινε σήμερα είναι τραγικό. Είμαι σίγουρος πως οι Κύπριοι θα ξαναδημιουργήσουν πολλά, γι' αυτό το σλόγκαν «σκέψου το, γίνεται» όπως το εννόω, ισχύει και για τώρα.

Ο μόνος τρόπος για να βγει από μια τέτοια κρίση είναι να δημιουργήσεις

Λέτε ότι οι Κύπριοι μπορούν να μετατρέψουν τα όνειρα σε πραγματικότητα. Βέβαια το όνειρο στην Τράπεζα Κύπρου το μετέτρεψαν σε εφιάλτη. Δυστυχώς έγινε εφιάλτης σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι Κύπριοι δεν θα ξανασπικόσουν τον εαυτό τους γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν.

Βέβαια αυτή τη φορά εμελι δημιούργησα τον εφιάλτη. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Παρακολούθησα στην τηλεόραση πριν λίγες βδομάδες το πιο συναρπαστικό πράγμα που έχω δει για χρόνια, ήταν κάτι μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας. Ήμουν με κάποιους φίλους όταν η Βουλή ψήφισε το «όχι» και είπα μαγκιά σας, σκέφτηκε πως κάτι είχατε κανονίσει. Είδα τον υπουργό Οικονομικών τον κ. Σαρρή να πηγαίνει για Μόσχα και είπα ότι σίγουρα πήγαινε να κλείσει μια συμφωνία. Αλλά κατάλαβα ξαφνικά πως δεν υπήρχε τίποτα.

Αυτό τι δείχνει; Είναι τραγικό. Δυστυχώς από την στιγμή που είχαμε προβλήματα στην Ελλάδα ήταν θέμα χρόνου να περιμένουμε τα προβλήματα και στην Κύπρο. Τα προβλήματα στις τράπεζες άρχισαν πριν αρκετά χρόνια. Δεν γνώριζα τότε ότι πολλοί άνθρωποι σε υπεύθυνες θέσεις ήξεραν αλλά δεν έκαναν τίποτα. Από την άλλη πλευρά βλέπω μια Ευρώπη που σε μια μέρα παίρνει μια σειρά από αποφάσεις και σκοτώνει την οικονομία μιας χώρας, μια οικονομία βασισμένη σε ένα πολύ μεγάλο τραπεζικό σύστημα που δυστυχώς ήταν άρρωστο. Ασκή κριτική σε αυτούς που το άφησαν άρρωστο τόσα χρόνια.

Εκουμε δύο ειδών ανθρώπους στην Κύπρο, αυτοί που κλέβουν το όνειρό τους πραγματικότητα και εκείνοι που το καταστρέφουν με την απληστία τους; Δεν ξέρω αν είναι τόσο καθαρή η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Κάποια στιγμή αυτό που κτίστηκε με όνειρο, που κτίστηκε με το σλόγκαν μου «σκέψου το, γίνεται» έγινε εφιάλτης επειδή κάποιος δεν το πρόσεξαν. Δεν μπορεί να πε κανείς ότι υπάρχουν αυτοί που φτιάχνουν και εκείνοι που καταστρέφουν. Καμιά φορά είμαστε καλοί σήμερα και κακοί αύριο για διάφορους λόγους.

Εξακολουθείτε να πιστεύετε σε αυτούς τους ανθρώπους, είπατε ότι είναι φίλοι σας και θα επιστρέψουν. Χωρίς αμφιβολία και θα σου πω γιατί. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, τα πράγματα για αρκετά χρόνια πήγαιναν χαλαρά καλά και τώρα ξαφνικά έχετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα μπροστά σου. Ο μόνος τρόπος για να βγεις από μια τέτοια κρίση είναι να δημιουργήσεις και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Κύπρο που είναι πολύ ικανοί να το πετύχουν. Αν ρωτήσεις έναν Αμερικάνο που είναι η Κύπρος μάλλον δεν ξέρει, ξαφνικά διαβάζει σχεδόν καθημερινά γι' αυτή και αρχίζει να δημιουργεί μια



Οι Ρώσοι δεν θα φύγουν, αγαπούν την πόλη

Το branding της Λεμεσού έχει τελειώσει; Είμαστε στην τελική φάση και νομίζω πως τώρα το χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ.

Όπως είπε κι ο δήμαρχος, η Λεμεσός θα υποστεί μεγάλο πλήγμα διότι υπάρχει ρωσική κοινότητα. Ήμουν πρόσφατα στη Λεμεσό και άκουσα ότι οι Ρώσοι δεν θα φύγουν διότι σας αγαπούν. Γνώριζα πολλούς που νιώθουν στη Λεμεσό σαν στο σπίτι τους. Έχουν διαλέξει να μένουν εκεί, όχι επειδή είναι πλυντήριο αλλά επειδή αγαπούν την πόλη. Το ίδιο ισχύει με κάποιους Άγγλους. Αυτή είναι η ομορφιά της Λεμεσού, είναι κοσμοπολίτικη εν αντιθέσει με τη Λευκωσία και πρέπει να τους κρατήσουμε όχι μόνο με το κεφάλι, αλλά με την καρδιά τους.

Τι Λεμεσό βρήκατε; Την ίδια όπως πάντα. Αυτό περιμένετε να δείτε όταν ερχόσασταν; Περιμένα να δω μια κατάσταση πολύ πιο καταθλιπτική από αυτό που συνάντησα. Αν είχα περάσει αυτό που περάσατε εσείς μέσα σε δυο βδομάδες, θα ήμουν πολύ κάτω, δεν το είδα στη Λεμεσό. Ήμουν με κάποιους ξένους, τους ρώτησα τι θα κάνουν και μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται να φύγουν. Τους ρώτησα αν ήταν μεγάλες οι επιπτώσεις στη δουλειά τους, μου απάντησαν ότι είχαν κάποιες επιπτώσεις αλλά είναι καλά και θα μένουν.

Μήπως νιώθουν ότι δεν φαίνεται οι Κύπριοι αλλά το Eurogroup, η Μέρκελ; Μιλώ πολύ με ταξιτζήδες διότι πιστεύω ότι ξέρουν πολλά. Δεν έχουν θυμό με τους Ευρωπαίους, αλλά με τους Κυπρίους. Κι αυτοί μου είπαν ότι οι Ρώσοι δεν θα φύγουν διότι αγαπούν τη Λεμεσό.

Το «Energetic Limassol» είναι το city-brand name; Ναι. Αυτό το branding πρέπει να ακολουθήσει το αρχικό μας σχέδιο, να το μοιράσουμε σε κάθε πολίτη, σε κάθε Λεμεσιανό, να το νιώσει, να το κάνει δικό του. Σε ιδανικές συνθήκες θα ήθελα αυτό το λογότυπο πίσω από κάθε αυτοκίνητο στην Κύπρο. Πρέπει να το δώσουμε στην πόλη, όχι να κάνει κάποιος μια μεγάλη εκστρατεία.

Πότε θα παρουσιαστεί; Δουλεύω τώρα στις τελικές φάσεις και θα ξεκινήσει αρκετά σύντομα. Ο τρόπος που το κάναμε, τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή του κόσμου, ήμουν μαζί με τον δήμαρχο Αντρέα Χρίστου τον περασμένο Νοέμβριο στην Ιερουσαλήμ σε ένα συνέδριο και ήταν το επίκεντρο του συνεδρίου.

Η Λεμεσός είναι η πρώτη πόλη που κάνει branding; Όχι, είναι η πρώτη πόλη που κάνει branding με αυτόν τον τρόπο, μαζί με τους πολίτες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι πρωτοποριακό. Έκανε branding το Άμστερνταμ, η Νέα Υόρκη.

εικόνα για την Κύπρο που δεν ισχύει. Δεν μας ήξεραν, μας μαθαίνουν τώρα με λάθος τρόπο.

Πόσο διαρκεί μια άσχημη εικόνα; Εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί μια άσχημη εικόνα φοβάται πως διαρκεί πολλά χρόνια. Αν ήμουν στη θέση της κυπριακής κυβέρνησης θα έκανα αμέσως δυο πράγματα. Πρώτο να έχω μια πολύ καλή διαχείριση κρίσεων (crisis management), να μπορώ να δώσω μηνύματα μέσα από τον Τύπο, να δώσω αντίλογο σε αυτό που γράφουν. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει το δικό του διότι βγαίνει ένα χάος και αυτό βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Ο καθένας λέει τα δικά του και γίνεται χαμός. Λες τι γίνεται εκεί; Αυτό είναι πρόβλημα.

Το εισπράττει κι ο κόσμος, δεν ξέρει τι τον περιμένει κάθε λεπτό. Είναι τώρα η ώρα η ηγεσία να έχει μια καθαρή θέση προς τον λαό, αλλιώς η κοινωνία σπάει σε κομματάκια. Κι αυτό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε δει φαινόμενα όπως τη Χρυσή Αυγή ξαφνικά να βγαίνουν. Ο κόσμος ψάχνει για μια αφήγηση που να εξηγεί αυτά που γίνονται και τη βρήκαν στην Ελλάδα στη Χρυσή Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ.

Αν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον της Κύπρου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχαμε διαχείριση κρίσεων, θα μπορούσαμε να είχαμε

αλλάξει την εικόνα; Νομίζω πως ναί, τώρα βέβαια είναι αργά, τώρα μοιάζει με πλυντήριο, τότε ήταν ένα προβληματάκι.

Τα περισσότερα ΜΜΕ διεθνώς αναφέρονται σε πλυντήριο για την Κύπρο. Δεν είναι καλή εικόνα, είναι πρόβλημα. Το να σου πουν ότι έχεις ένα πρόβλημα με το ξέπλυμα, λες ντάξει θα το λύσω, το να σου λένε είσαι «πλυντήριο», έχεις πρόβλημα.

Οι πολιτικοί σκέφτονται τη δική τους προσωπική επικοινωνία και όχι της χώρας; Αν ισχύει αυτό που λες είναι εγκληματικό σε τέτοια περίοδο, γιατί κατά την άποψή μου αυτός που έχει ευθύνη πρέπει να σκεφτεί μόνο το καλό του λαού, τίποτα άλλο. Δυστυχώς όμως οι πολιτικοί σκέφτονται τον εαυτό τους, αλλά δεν είναι η ώρα γι' αυτό.

Πώς μπορείς να ξανακερδίσεις την εμπιστοσύνη εκείνων που έχασαν τα χρήματά τους; Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, είναι δύσκολο να δώσει κανείς μια απλή απάντηση. Νομίζω πως πρέπει να εξασφαλίσουμε πως δεν θα ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Πρέπει όλοι να ξέρουν πως αυτό ήταν και τελείωσε και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα. Αν εγώ έχω λεφτά δεν θα τα φέρω σήμερα στην Κύπρο, αυτό θέλει χρόνια για να επανέλθει. Νομίζω για

την ώρα πρέπει να ψάχνουμε για άλλα, τουρισμό, φυσικό αέριο, ναυτιλία.

Να μην επικεντρωθούμε στο πώς δεν θα φύγουν καταθέσεις ή στο πώς να επανέλθουν; Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτή τη στιγμή, η φωνή σου θα είναι χαμένη, πρέπει να σιγουρεύεις ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο και να εστιαστείς σε άλλα πράγματα που έχεις πολύ καλά.

Το φυσικό αέριο βλέπετε να το διαχειριζόμαστε σωστά, με μια Τουρκία να μας απειλεί συνεχώς; Η Κύπρος βρίσκεται σε μια πολύ ρευστή γεωπολιτική θέση, αυτό είναι καλό και κακό. Αυτό δίνει στην Κύπρο μια σημασία πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθός της, γι' αυτό έγινε κέντρο για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά από την άλλη είναι μια θέση επικίνδυνη και το είδαμε στην ιστορία. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος από την Τουρκία, αλλά μήπως είναι και μια ευκαιρία; Ρωτώ χωρίς να έχω απάντηση. Νομίζω πως ήλθε η ώρα να το σκεφτούμε, να το δούμε με πιο ανοικτά μάτια και μιλήω εγώ που η γιαγιά μου ήταν πρόσφυγας από την Τουρκία. Δεν είναι ότι δεν έχω ευαισθησίες σε αυτά τα θέματα.

Πώς ξεπερνάς τον φόβο σου; Πρέπει να μην χάνεις την αυτοπεποίθησή σου, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, διότι τότε μένεις μόνο με τον φόβο. Γυρνά πίσω στην ευθύνη που έχει η

Δίκτυ προστασίας πρέπει να απλώσει η κοινωνία

Οι νέοι αυτή τη στιγμή βλέπουν ανεργία και πείνα γύρω τους. Πολύ μεγάλος κίνδυνος, ειδικά αυτοί που είναι πολύ ικανοί το πιο εύκολο πράγμα είναι να σηκωθούν να φύγουν. Πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να τους κρατήσουμε. Ο μόνος τρόπος είναι να δώσεις εμπνευση στους νέους, να τους δώσεις ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν αυτά που έχουν να προσφέρουν. Η κοινωνία θα πρέπει από τη μια να απλώσει ένα δίκτυ προστασίας σε αυτούς που θα περνούν πάρα πολύ άσχημα, αλλά από την άλλη να δώσει μαγνήτη να τραβά αυτούς που μπορούν να κάνουν κάτι να το υλοποιήσουν. Να μένουν εκεί και να μην φύγουν. Δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτους, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, είναι η ώρα για συμμετοχή όλων σε μια προσπάθεια για να δώσει ευκαιρίες στα νέα παιδιά για να μην φύγουν.

Με φράζεις που λειτουργούν με περιορισμούς είναι δύσκολο να δώσεις μια ευκαιρία και ένα όραμα. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι δύσκολο, αλλά ήταν πιο δύσκολο όταν έχασες τη μοσή χώρα το '74 και το κατάφερες τότε. Μόνο όταν έχεις ελπίδα, μόνο όταν αισθάνεσαι αισιόδοξος μπορείς να κάνεις μια προσπάθεια. Διβάσσα κάπου ότι όταν έχεις κατάθλιψη για μισή ώρα είναι πιο κουραστικό από το να δουλεύεις σκληρά για μια βδομάδα και συμφωνώ. Όταν σκέφτεσαι μίζερα μέσα σε μια μαύρη τρύπα, δεν μπορείς να βρεις φως διότι τα μάτια σου δεν βλέπουν τόσο μακριά και αυτό σε σκοτώνει. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, αν αφερθείς, θα βγει από μέσα σου η λύση, αν είσαι χαμένος βαθιά μέσα στο πρόβλημα δεν θα βρεις τίποτα. Το ψάξιμο δεν πρέπει να είναι μαύρο αλλά είναι φωτεινό, αισιόδοξο, πρέπει να είναι «μυρώ», «πιστεύω», «θα τα καταφέρω» και όχι «αμάν τι θα κάνω», διότι τότε δεν

θα κάνεις τίποτα. **Άρα «σκέψου το, γίνεται».** Ναι, πείνει εντελώς σε αυτή την εποχή. Πρέπει πρώτα να το σκεφτείς και μετά να έχεις την τόλμη να το πραγματοποιήσεις και οι Κύπριοι έχουν την εξυπνάδα. Τους έχω μάθει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια διότι έκανα πολλές δουλειές στον νσί, ξέρω ότι είστε εξυπνοί, έχετε τεράστιο κουράγιο, έχετε την ελληνική τρέλα με την αγγλική πειθαρχία, είστε Έλληνες με round about.

Στο round about γυρίζεις γύρω και δεν σε βγάζει πουθενά. Ναι, αλλά δεν το εννοώ με αυτό τον τρόπο, το round about είναι ένας τρόπος να ελέγχεις την κίνηση, αυτό δείχνει πειθαρχία, σταματάς για να περάσει ο άλλος, δεν πας όπου θέλεις. Έχετε την τρέλα των Ελλήνων και την πειθαρχία από τους Άγγλους. Λυπάμαι που το λέω αλλά θα περάσετε μια άσχημη περίοδο, το πόσο θα διαρκέσει εξαρτάται από όλους σας. Η κυβέρνηση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει, να δώσει μια αφήγηση, να δώσει φως στο τούνελ, να μην κάνει βλακείες, διότι έχουμε δει να γίνονται βλακείες.

Βλέπετε διαφορές στον Κύπριο από τον Ελλαδίτη; Ναι, αν αυτό που έγινε στην Κύπρο όπου ξαφνικά έχασαν τόσα λεφτά, που δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες γινόταν στην Ελλάδα, φαντάζεσαι ποια θα ήταν η αντίδραση; Μίλησα με ένα φίλο μου διότι το Ισραήλ, ο οποίος μου είπε ότι αν το Ισραήλ αντιστάθηκε να γινόταν πόλεμος, είναι απίστευτο πόσο ήρεμα αντέδρασαν οι Κύπριοι.

Τι δείχνει για τον λαό; Δείχνει ένα λαό που πέρασε τέτοια πράγματα και στο παρελθόν, που καταλαβαίνει διότι έζησε το '74. Αλλά η κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική να μην σπάσει σε κομμάτια.



Άκρως σημαντικό να επέλθει κάθαρση

Η απόδοση ευθυνών θα φέρει την κάθαρση; Νομίζω ότι είναι σημαντικό, έχω πάντα το παράδειγμα της Νότιας Αφρικής, ένα από τα πιο έξιπνα πράγματα που έκαναν στο τέλος του apartheid ήταν μια Επιτροπή, στην οποία παραδεχόσαν τη λάθος που έκαναν. Η κάθαρση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρω ότι έγινε μια Ερευνητική Επιτροπή αυτό για μένα είναι πολύ θετικό, αλλά πρέπει να έχει συνέχεια να μην είναι μόνο λόγια.

Να νιώσει ο κόσμος ότι γίνεται κάτι σωστό. Ναι, γιατί ο κόσμος πληρώνει τώρα και δεν πρέπει να θυμώσει ότι το κάνει τζάμπα, πρέπει να καταλάβει γιατί το κάνει. Αυτή είναι όλη η ουσία.

Όχι για επικριτικούς λόγους να στήνεις Επιτροπές. Ναι, το βλέπουμε στην Ελλάδα και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ θυμό στην κοινωνία, γι' αυτό και η Χρυσή Αυγή. Ο κόσμος ψάχνει και όταν δεν βρει μια καλή απάντηση σε αυτό το δύσκολο που περνά, θα βγάλει θυμό και θα το ψάχνει αλλού.

Ο κόσμος έχει και τον φόβο του μνημονίου, βλέπει τι γίνεται στην Ελλάδα και φοβάται ότι θα έλθουν χειρότερα. Μακάρι να μην έχετε δεύτερο και τρίτο μνημόνιο στην Κύπρο, διότι αυτό που περνάτε ήταν μια πολύ μεγάλη δόση για τον λαό. Στην Ελλάδα έγινε με άλλον τρόπο, λίγο από εκεί και κάθε μέρα σχεδόν έχει και κάτι καινούργιο. Μακάρι να βγει το φυσικό αέριο αρκετά γρήγορα διότι είναι μια λύση. Φοβούμαι αν περάσατε σε άλλα μέτρα όπως Ελλάδα, η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη και άσχημη.

Οι Κύπριοι της διασποράς τι θα μπορούσαν να κάνουν σήμερα; Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της διασποράς. Οι Κύπριοι της διασποράς είναι άνθρωποι με δύναμη, που έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι

μια κουβέντα που είχα με έναν Έλληνα στη Μεμβούρνη, ο οποίος με ρώτησε πώς μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Του απάντησα να βρει ευκαιρίες για να συνεργάζεται με την Ελλάδα, να συμμετέχει στην Ελλάδα, αυτό είναι πιο σημαντικό. Άλλα να δώσω 100 ευρώ σε κάποιον, άλλο να βάλω 100 ευρώ για να δουλέψω μαζί του για το κοινό συμφέρον. Εγώ προτιμώ το δεύτερο.

Μπορούν να δημιουργήσουν στην Κύπρο θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για τους νέους και τις επιχειρήσεις που κλείνουν; Ναι, μήπως εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό ταμείο που θα δώσει λεφτά στα παιδιά που έχουν τρομερές ιδέες, για να μπορέσουν να τις πραγματοποιήσουν στην Κύπρο και όχι στο εξωτερικό.

Στην Ελλάδα λέτε ότι πολύ συχνά ακούς «δεν γίνεται με μαλάκα». Στην Κύπρο τι ακούτε; Το «κι να κάνω», αυτό ακούω πολλές φορές. Δεν ακούω το «δεν γίνεται» που στην Ελλάδα είναι αρρώστια. Αλλά το σλόγκαν «σκέψου το, γίνεται» είναι τελείως διαφορετικό, όταν μπορείς να το σκεφτείς τότε μπορείς και να το πραγματοποιήσεις. Έτσι είναι οι Κύπριοι.

Αν σας ζητούσαν να κάνετε ένα branding σήμερα για την Κύπρο ποιο θα ήταν; Αυτό που έκανα για την Τράπεζα Κύπρου «σκέψου το, γίνεται» ή κάτι παρόμοιο. Δεν είναι η φράση που μετρά αλλά ο χαρακτήρας των Κυπρίων. Είπα ότι το θάμα που λέγεται Κύπρος δεν είναι η Κύπρος, είναι οι Κύπριοι και γι' αυτό θα σταθούν στα πόδια τους. Το δημιουργήσα από τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να εκφράσει ένα branding για την Κύπρο, όχι η λέξη «σκέψου το, γίνεται» αλλά το «γαμώ το θα το κάνω», θα βρω τον εαυτό μου και ο Κύπριος το έχει αυτό, αλλά δεν το θυμάται.