

ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΑΡΡΗΣ

Απλό, προσιτό και καλών προθέσεων άνθρωπο χαρακτηρίζει τον εαυτό του ο Πολάκης Σαρρής, ο μέχρι πρότινος προεδρικός επίτροπος, ο «οικονομικός υπουργός» της προεκλογικής εκστρατείας του Τάσου Παπαδόπουλου που απασχόλησε πρόσφατα την κοινή γνώμη με την εισφορά των 50 χιλιάδων λιρών μιας ξένης εταιρείας, ένα πόστο που θα αναλάβει και πάλι, αν ο Τάσος Παπαδόπουλος αποφασίσει να επαυαδικδικήσει την Προεδρία.



Ο «υπουργός οικονομικών» της εκστρατείας Παπαδόπουλου

> Βασική αρχή είναι να καταλαβαίνεις τι κυρίως νθικά θέλει η ομάδα, ποιος είναι ο παλμός της

ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΟΛΩΜΩΝΙΔΟΥ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ

Σ ΑΣ ΕΛΕΙΨΕ το Προεδρικό; Όχι. Το επισκεπτομαι άλλωστε πολύ τακτικά.

-Πώς ήταν η εμπειρία του προεδρικού επιτρόπου; Θετική. Μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκτίσω εμπειρίες, να γνωρίσω ανθρώπους που δεν θα μπορούσα να τους είχα γνωρίσει διαφορετικά και να ζητώ καταστάσεις πρωτόγνωρες. Υπήρξαν μάλιστα και στιγμές συγκλονιστικές όπως η περίοδος των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο Ανάν και το δημοψήφισμα. Συγκλονιστική επίσης ήταν η επαφή και η ενασχόλησή μου με τα ζητήματα των εγκλωβισμένων, τα οποία υπήρξαν η πρώτη μου προτεραιότητα και θέλω να πιστεύω, άλλοι βεβαίως θα κρίνουν, ότι έκανα πολλά, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν και στιγμές που απογοητεύτηκα από κάποιες καταστάσεις, αλλά αυτό νομίζω είναι φυσιολογικό.

-Νιώσατε άβολα κάποια στιγμή; Δεν υπήρχε κανένας λόγος να νιώσω άβολα.

-Ποια ήταν η σχέση σας με τους συνεργάτες στο Προεδρικό; Πιστεύω άριστες. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κανέναν. Άλλωστε είμαι εύκολος στις συνεργασίες και αυτό βοήθησε.

-Υπήρξαν κάποιες διαφορές και επιλέξατε τη φυγή; Καμιά διαφωνία. Η αποχώρησή μου έγινε προκειμένου να επανέλθω στο επαγγελματικό περιβάλλον που πιστεύω ανήκω και που με ικανοποιεί απόλυτα.

-Δώσατε παραίτηση και μετά το δημοψήφισμα που ο Πρόεδρος δεν την αποδέχτηκε. Γράφτηκε τότε ότι ήταν για θέματα οικονομικά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ήταν λόγω θεμάτων οικονομικών. Μετά το δημοψήφισμα θεώρησα ότι ο χρόνος ήταν κατάλληλος για να επιστρέψω στις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του Προεδρικού. Ο Πρόεδρος δεν δέχτηκε την παραίτησή μου.

-Γιατί φύγατε τη δεδομένη στιγμή; Τα πολιτικά πράγματα ήταν τότε πολύ ήσυχια και είχα διασφαλιστεί ότι κανένα πρόβλημα δεν θα προκάλυψε στον Πρόεδρο η παραίτησή μου.

-Τελικά οι 50 χιλιάδες λίρες της εταιρείας Watford Petroleum Ukraine Holding Limited έπρεπε ή όχι να καταλήξουν στο ταμείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τάσου Παπαδόπουλου; Βεβαίως και έπρεπε να καταλήξουν εκεί αφού 'γ' αυτό το σκοπό δόθηκαν.

-Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ελέγχεται για παρανομίες στην Αγγλία και Ουκρανία, αλλά και για φοροδιαφυγή. Δεν έπρεπε να είσαστε προσεκτικοί; Την εποχή που έγινε η εισφορά, η ιδιοκτησία της εταιρείας ήταν διαφορετική και δεν υπήρχε κανένα τέτοιου είδους ζήτημα. Δεν γνωρίζω εάν για την τωρινή ιδιοκτησία υπάρχουν τέτοια θέματα και σε κάθε περίπτωση δεν με αφορά.

-Όταν δίνεις λεφτά, δεν είναι φυσικό να ζητήσεις ανταλλάγματα κάποια στιγμή; Δεν τίθεται θέμα πολιτικής τάξης; Θέμα θα ετίθετο μόνο εάν οι όποιες εισφορές οδηγούσαν σε αποφάσεις χαριστικές για όσους είχαν συ-



νευαφέρει. Ως υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του Τάσου Παπαδόπουλου και γνωρίζοντάς τον τόσο καλά, ουδέποτε δέχτηκα οποιαδήποτε εισφορά η οποία άμεσα ή έμμεσα είχε οποιαδήποτε σχέση με ανταλλάγματα ή χαριστικές συμπεριφορές. Ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για τις άλλες προεκλογικές εκστρατείες στην Κύπρο.

-Γιατί κάνει κάποιος μια εισφορά για έναν υποψήφιο; Για πολλούς λόγους. Κάποιοι γιατί πιστεύουν σε ένα κόμμα ή έναν υποψήφιο, κάποιοι γιατί συμμερίζονται τις απόψεις τους για πολιτικά θέματα, κυρίως το Κυπριακό, κάποιοι για να τα έχουν καλά με κάποια ή και όλα τα κόμματα και 'γ' αυτό υπάρχουν εταιρείες που χρηματοδοτούν περισσότερα από ένα ή και όλα τα κόμματα.

-Μετά τις εκλογές δεν σας ζήτησαν κάποια εξυπηρέτηση; Εξυπηρέτησή μου ζήτησαν και καμιά φορά μου ζητούν ακόμα απλοί πολίτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την πήραν.

-Ζητήσατε εισφορές από όλους τους πελάτες σας; Όχι

-Πόσα κοστίζει μια προεκλογική εκστρατεία; Αρκετά, αν και εξαρτάται από τις συνθήκες των εκλογών κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση είναι περίπου τα ίδια για όλους τους υποψηφίους.

-Οι εκλογές κερδίζονται ανάλογα με το ποσό που επενδύεις; Ασφαλώς όχι. Οι εκλογές κερδίζονται από τον υποψήφιο, την αξία και το πολιτικό του εκτόπισμα, τις θέσεις του στο Κυπριακό αλλά και τα καθημερινά ζητήματα, την επαφή του με τους πολίτες κ.λπ.

-Θα αναλάβετε το ταμείο και τις νέες προεκλογικές εκστρατείες του Προέδρου Παπαδόπουλου; Ευχόμενος και ελπίζοντας ότι θα είναι υποψήφιος και θα είναι ιδιότι έχει έργο ακόμα να τελειώσει, να θα είμαι, εκτός και αν δεν το θέλει ο ίδιος.

-Ποια είναι σήμερα η σχέση σας με τον Τάσο Παπαδόπουλο; Πολύ φιλική όπως ήταν πάντα.



Κυριακή αφιερωμένη στην οικογένεια

-Ποιος είναι ο κόσμος του Πολάκη Σαρρή; Η σύζυγος Αντρούλα Φιλιππίδου και οι δύο κόρες. Γνώρισα τη γυναίκα μου το 1975, εργαζόταν σ' ένα βιβλιοπωλείο απέναντι από το πρώτο μου γραφείο και ήρθε να μου πωλήσει νομικά βιβλία. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και παντρευτήκαμε σε πολύ σύντομο διάστημα. Πολύ νωρίς κάναμε και την πρώτη μας κόρη, τη Χριστίνα, η οποία είναι υπεύθυνη δικηγόρος στο γραφείο μου. Και οι δύο κόρες μου έχουν σπουδάσει και έχουν πάρει master.

-Πώς είναι η ζωή με τις δυο κόρες; Με τις κόρες μου έχουμε άριστες σχέσεις. Προσπαθώ ακόμα και τώρα την Κυριακή να τρώω με όλη η οικογένεια μαζί.

-Πώς ξεκουράζεστε; Με εξόδους, με ταξίδια όταν μπορώ με την οικογένειά μου και την Κυριακή όταν τρώω όλοι στο σπίτι.

-Μέχρι πού φτάνουν οι φιλοδοξίες σας; Είμαι ευχαριστημένος με το ό,τι πέτυχα μέχρι τώρα με κόπο και πολλή προσπάθεια. Εύχομαι υγεία για την οικογένειά μου και για μένα και λύση βιώσιμη και λειτουργική για την Κύπρο μας.

-Έχετε κάποιο στόχο ζωής; Πολλούς, που τους μοιράζομαι με την οικογένειά μου.

-Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Πολάκη Σαρρή; Έναν απλό, προσιτό και καλών προθέσεων άνθρωπο.

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΩΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ



Ο άνθρωπος της παρέας

-Πώς είναι η ζωή του Πολάκη Σαρρή σήμερα; Πολύ καλή, με την οικογένειά μου και πολύ περισσότερο ευτυχισμένη μετά τη γέννηση της πρώτης μου εγγονής, της Αντρέας. Δουλεύω βέβαια πολύ στο δικηγορικό μου γραφείο και ταξιδεύω πολύ επαγγελματικά, αλλά το απολαμβάνω όπως πάντα. Ξέρω, μετά την επιστροφή στο γραφείο μου, ένιωθα σαν να άρχιζα να εργαζομαι για πρώτη φορά και είχα όρεξη «πρωτάρη». Φροντίζω όμως να έχω χρόνο και για τους φίλους μου και για να ξεκλέβω χρόνο στα ταξίδια ώστε να συνδυάζω το τερπνό με το ωφέλιμο.

-Πηγαίνετε τακτικά και στο σωματείο του Κεραυνού Στρόβολου; Ναι, το σπίτι που γεννήθηκα είναι δίπλα από το σωματείο του Κεραυνού, μέγιστο μέσος στα γήπεδά του, έπαιζα ποδόσφαιρο στον Κεραυνό, διετέλεσα πρόεδρος για επτά χρόνια. Ο Κεραυνός για μένα είναι το δεύτερό μου σπίτι. Πηγαίνω μερικά βράδια για να βρω τους παλιούς συμπαίχτες, να φαμε κανένα μεζέ και να διασκεδάσουμε με τον δικό μας παραδοσιακό τρόπο. Εφύγα από την προεδρία του Κεραυνού όταν είχα πάει στη Δικαστική της ΚΟΠ, όπου έκανα οκτώ χρόνια. Παρατήρηθηκα όταν δεν άντεχα με αυτά που έβλεπα να γίνονται στο ποδόσφαιρο. Έκανα 15 χρόνια να ξαναδώ ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κύπρο. Παρακολουθούσα καλάθόσφαιρα.

-Είστε γλεντζές, άνθρωπος της παρέας; Ναι, μου αρέσει πολύ η καλή παρέα με φίλους, χωρίς να δια-

τρέχω τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ αν πω μια κουβέντα.

-Πώς ήταν τα μαθητικά χρόνια; Ζούσαμε σε μια κλειστή κοινωνία και το σχολείο ήταν το κέντρο της κοινωνικής μας επαφής. Με τους συμμαθητές του δημοτικού έχω ακόμα στενές σχέσεις. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άριστος μαθητής ή φοιτητής. Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, η μουσική μου έτρωγαν τον περισσότερο χρόνο.

-Οι γονείς σας τι δουλειά έκαναν; Ο πατέρας μου Κυριάκος είχε καθαριστήριο στον Στρόβολο και τον βοηθούσε η μητέρα μου. Είμαστε τέσσερα αδέρφια και κάναμε 11 κόρες. Ο πατέρας προσπαθούσε να μας λείπει τίποτα, αλλά είχαμε στερήσεις. Ως φοιτητής εργάστηκα πολλές φορές για να ανταπεξέλθω. Οι δυσκολίες συνεκτίθησαν και όταν επέστρεψα ως ασκούμενος δικηγόρος. Πολλές φορές πήγαινα πεζός από τη Λευκωσία στον Στρόβολο διότι δεν είχα λεφτά για λεωφορείο.

-Αυτές οι δυσκολίες σας καθόρισαν; Επειδή από έξι χρόνια, το 1953, είχα ένα τρομερό δυστύχημα στο καθαριστήριο του πατέρα μου, με αποτέλεσμα να χάσω το δεξί μου χέρι, όπου πήγαινα με δακτυλόδεκταν. Όταν πήγα πρώτη τάξη, αρκετό με έβλεπαν σαν κάτι το αξιοπερίεργο, υπήρχαν και οι κακεντρέχεις που απευθύνονταν περιφρονητικά και μειωτικά προς εμένα.

-Πώς αντιδρούσατε; Στην αρχή με πλήγωνε για πολλά χρόνια, αλλά με έκανε να πεισμώνω για να πε-

τύχω στη ζωή. Είχα και έχω αδελφικούς φίλους που μου συμπαροστάθηκαν. Δεν μπορέισα ξεπεράσει ως παιδί τέτοιο περιστατικό. Ως φοιτητής τα πράγματα ήταν καλύτερα, διότι στο εξωτερικό ο κόσμος δεν σε αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Ήταν τότε που άρχισαν να δημιουργούνται σύνδεσμοι ανανήμων, μου ζήτησαν να γίνω μέλος για να παίρνω οικονομική βοήθεια, αλλά αρνήθηκα.

-Γιατί; Πιστεύω ότι είσαι ανάπρος μόνο αν νιώθεις ανάπρος στο μυαλό. Τι σωματική αναπηρία όταν θέλεις, την ξεπερνάς. Από τη στιγμή που θα αισθανθείς ότι είσαι ανάπρος και εξαρτάσαι από άλλους, είσαι τελειωμένος. Το ότι το έπαθα πολύ νωρίς ήταν μειονέκτημα και πλεονέκτημα, διότι έμαθα να ζω μ' ένα χέρι. Πήρα άδεια οδηγού, έμαθα να γραφώ με το αριστερό, να δένω τη γραβάτα μου, τα κορδόνια του παπουτσιού μου. Θυμάμαι πως εγώ έφτιαχνα τις γραβάτες των συμφοιτητών μου.

-Η νομική πώς προέκυψε; Ο πατέρας μου ήθελε λόγω της φυσικής κατάστασής μου να γίνω φιλόλογος. Να παίρνω ένα σίγουρο μισθό. Πήγα στην Αθήνα να γραφτώ στη Φιλοσοφική. Η Σχολή ήταν δίπλα στο νεκροτομείο Αθηνών και όταν είδα τα φέρετρα, συγκλονίστηκα. Έτσι αποφάσισα να γραφτώ στη Νομική όπου φοιτούσαν οι φίλοι μου που είναι σήμερα επώνυμοι, Νίκος Αναστασιάδης, Μιχάλης Παπαπέτρου, Πέτρος Κληρίδης, Αντρέας Αγγελίδης και πολλοί άλλοι.

-Ήταν φίλοι από το γυμνάσιο; Ναι, με τον Νίκο Αναστασιάδη για τρία χρόνια καθόμσταν στο ίδιο θρανίο. Είμαστε πολύ φίλοι.

-Η γενιά σας έβγαλε πολλούς πολιτικούς; Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό οφείλεται στις τότε ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες. Η πρώτη φορά που αναμίχθηκα σε κόμμα, ήταν όταν ο Τάσος Παπαδόπουλος δημιούργησε την Ένωση Κέντρου. Εντάχθηκα διότι από τότε θαύμαζα τον Τάσο Παπαδόπουλο ως πολιτικό και συμφωνούσα με τις πολιτικές του θέσεις.

-Πότε γνωριστήκατε; Τον είχα γνωρίσει όταν ήρθα πίσω στην Κύπρο ως δικηγόρος. Όταν είχε την περιπέτεια μετά το πραξικόπημα, του συμπαραστάθηκα και το 1981 ήμουν από τα ιδρυτικά στελέχη της Ένωσης Κέντρου.

-Τι δεν σας πεί στην πολιτική; Η ζωή μέσα σε καλούπια ενώ ήμουν πάντα ελεύθερος άνθρωπος, οι αναρτές δεξιώσεις, τα δείπνα, οι κοινωνικές συνάξεις της πολιτικής.

-Τι σας ενοχλεί στην πολιτική; Πολλά πράγματα. Κατ' αρχάς η μειοκρίνεια πολλών πολιτικών. Μπορεί να μιλώ με κάποιον πολιτικό, να ξέρω τις απόψεις του και τον ακούω το βράδυ στην τηλεόραση να λέει άλλα.

-Πώς εισπράττετε τα αρνητικά σχόλια; Τα αρνητικά σχόλια ενοχλούν τον οποιονδήποτε. Κάνω ό,τι πιστεύω ότι είναι σωστό και δίκαιο, ασχέτως πολιτικού κόστους.