



Επιβεβλημένος ο συνεχής εκσυγχρονισμός

ΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε στο Δημόσιο το 2016 με διαδικασίες της δεκαετίας του 1960

Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία κι ο εκσυγχρονισμός να γίνεται συνεχώς, γιατί δεν μπορούμε να εργαζόμαστε το 2016 με διαδικασίες της δεκαετίας του '60 ή του '80. Αυτό τονίζει εμφατικά η Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως πρέπει να βλέπουμε μπροστά, να προλαβαίνουμε τα γεγονότα ούτως ώστε να μη ξαναζήσουμε καταστάσεις όπως αυτές που βιώσαμε από το 2013 και εντεύθεν με την κατάρρευση της οικονομίας, τα μνημόνια και το κούρεμα των καταθέσεων. Όπως εξηγεί έχουν τεθεί γερές βάσεις για μεταρρύθμιση της οικονομικής διαχείρισης του κράτους από πλευράς του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Υποχρέωση και ευθύνη, τονίζει, είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων για να έχουν την ευχέρεια να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Στο Γενικό Λογιστήριο, σημειώνει, δεν χαράσσουν πολιτική στον οικονομικό τομέα, αλλά μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική πληροφόρηση, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία προς τον πολίτη.



-Ανασάνετε ή τα δύσκολα δεν έχουν ακόμα περάσει; Οι εργασίες στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είναι ένας συνεχής αγώνας και πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και ομαδικότητα. Όλο το προσωπικό είναι συνεχώς επί των επάλξεων. Τα τελευταία χρόνια ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους μας.

-Νιώθετε τη σκιά της Τρόικας; Καλό θα ήταν να δούμε τη θετική πλευρά της παρουσίας της Τρόικας στην Κύπρο, καθώς τα θέματα που προωθήθηκαν μέσω της Τρόικας ήταν αρκετά και θα έπρεπε να είχαν γίν

Στόχος, η καλύτερη εισηγητικότητα των οφειλόμενων στο δημόσιο και η πιο έγκαιρη διαχείριση των κινδύνων

νει από χρόνια. Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να γίνεται συνεχώς, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε το 2016 με διαδικασίες της δεκαετίας του '60, του '70 ή του '80. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά, να προλαβαίνουμε τα γεγονότα ούτως ώστε να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις όπως αυτές που βιώσαμε από το 2013 και εντεύθεν με την κατάρρευση της οικονομίας, τα μνημόνια και το κούρεμα των καταθέσεων.

-Αν ήσασταν πιο αυστηρή θα μπορούσαμε να είχαμε αποφυγή τα δύσκολα; Δεν είναι θέμα αυστηρότητας. Όλοι μας έχουμε ευθύνες, ο καθένας από το πόστο στο οποίο υπηρετεί οφείλει να συμβάλει στη σωστή διαχείριση και χρηστή διοίκηση του κράτους.

-Βλέπατε πού οδηγούμασταν; Μετά από την παγκόσμια κρίση του 2008, τα οικονομικά δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν επιδεινωθεί σε βαθμό που ο εξωτερικός δανεισμός ήταν μη εφικτός. Ως Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δεν χαράσσουμε πολιτική στον οικονομικό τομέα, αλλά μπορούμε να συμβάλουμε στη σωστή πληροφόρηση, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία προς τον πολίτη.

-Κρούσατε τον κώδωνα του κινδύνου; Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας παρακολουθεί τα χρηματικά διαθέσιμα του κράτους επί καθημερινής βάσης. Ενημερώνουμε με σημειώματα τους εκάστοτε υπουργούς Οικονομικών όταν προβλέπονται προβλήματα ρευστότητας/οικονομικής επάρκειας. Θα ήθελα να την ευκαιρία να τονίσω ότι η λογιστική βάση της Δημοκρατίας στέκει σε εξαιρετικά γερά θεμέλια. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του κράτους είναι καταχωρημένα και δεν μπορούν να εξαφανισθούν ή να αμφισβητηθούν. Όλες οι υποχρεώσεις του κράτους επίσης τηρούνται ανελλιπώς και αποπληρώνονται χωρίς καμία καθυστέρηση.

-Η φωνή σας δεν εισακούστηκε; Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Με τις εισηγήσεις μας, τέθηκαν οι βασικοί πυλώνες για ενίσχυση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα.

-«Υπάρχει περιθώριο για αύξηση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα, χρειάζεται η εφαρμογή ενός Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης» μου είχατε πει

αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά σας τον Ιανουάριο του 2011. Έξι χρόνια μετά, ακόμη μιλούμε για διαφάνεια. Τόσο η διαφάνεια όσο και η λογοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες στην ενίσχυση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης του δημόσιου τομέα. Η διαφάνεια είναι αναπόσπαστο μέρος της υποχρέωσής μας για λογοδοσία. Έχουμε υποχρέωση να δείχνουμε την πραγματική εικόνα. Οφείλουμε να λέμε στον πολίτη ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020.

-Ένας άλλος τομέας μεταρρύθμισης που προωθείται είναι ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων; Η νομοθεσία μας είναι ήδη εναρμονισμένη με την ΕΕ και τώρα προχωρούμε ώστε να εφαρμόζονται οι νομοθεσίες με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, διότι όπως βλέπουμε υπάρχουν περιθώρια τεράστια βελτίωσης στον τομέα της εφαρμογής των νομοθεσιών των δημοσίων συμβάσεων.

-Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό; Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του. Σημειώνεται ότι στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τηρείται η πολιτική της

αναλλαξιμότητας του προσωπικού σε συστηματική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες που προκύπτουν. Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω και δημόσια το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τη σκληρή δουλειά, την ευσυνείδηση και την υπευθυνότητα που έχει επιδείξει σε μια περίοδο πρώτων αμφιπεπτώσεων, παγώματος νέων προσλήψεων και αύξησης των εργασιακών καθηκόντων. Επιπρόσθετα να τα πω πάνω, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προωθεί την επισκόπηση και αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων, των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών του, με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης που παρέχονται στα υπουργεία και στις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αποφασιστεί η συγκέντρωση της λογιστικής εργασίας σε επίπεδο υπουργείου, με πιλοτική εφαρμογή στο υπουργείο Υγείας, από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η παροχή χρηματοοικονομικής διαχείρισης στα υπουργεία.

-Έλπε αυτές τις μέρες ο διαγωνισμός των €15 εκατομμυρίων για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP); Από το 2014, Γερμανοί εμπειρογνώμονες, τους οποίους χρηματοδοτεί η γερμανική Κυβέρνηση, μας συμβουλεύουν και καθοδηγούν σε σχέση με την αγορά συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ERP. Προκρίναμε τον Μάιο τις προσφορές με τη μέθοδο της κλειστής διαδικασίας προσφορών. Στις 25 Αυγούστου υποβλήθηκαν οι προσφορές της πρώτης φάσης. Θα γίνει προεπιλογή για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση που θα είναι η αναλυτική προσφορά.

-Τι περιλαμβάνει το σύστημα ERP; Το ERP περιλαμβάνει όχι μόνο τη λογιστική ενότητα, αλλά επίσης τον προϋπολογισμό του κράτους, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και όλα τα μισθολόγια. Επιπρόσθετα, το ERP θα συνδεθεί με άλλα συστήματα που υπάρχουν σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Είναι ένα εκσυγχρονιστικό σύστημα το οποίο αναμένουμε να ολοκληρωθεί το 2019 σε διάφορες φάσεις, ούτως ώστε να έχουμε ένα πολύ δυνατόν εργαλείο για την οικονομική διαχείριση.

Να μην εφησυχάσουμε και γυρίσουμε σε νοοτροπίες παρελθόντος



-Το 2020 θα μπορεί να λέει η Κύπρος ότι έχει εκσυγχρονιστεί; Ο εκσυγχρονισμός δεν είναι κάτι που θα τελειώσει το 2020 αλλά αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Ο τρόπος προσέγγισής μας θα πρέπει να είναι να εκσυγχρονιζόμαστε συνεχώς και όχι μια φορά και τελειώσαμε. Ως μικρή χώρα δεν θα εφεύρουμε τον τροχό, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις καλές πρακτικές άλλων χωρών και αυτό κάνουμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

-Αν είχαμε κάνει τον εκσυγχρονισμό έγκαιρα, θα αποφεύγαμε πολλά από τα προβλήματα μας; Έχει λεχθεί κι αυτό. Πρόσφατα άκουσα έναν οικονομολόγο που έλεγε ότι αν στην Ελλάδα χρησιμοποιούσαν τη βάση των δεδουλευμένων πριν την κρίση, πιθανόν να αποφευγόταν η κρίση. Είναι πολύ σημαντικό το τι πληροφόρηση έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων και αν κάποιος πήρε λανθασμένη απόφαση θα πρέπει να λογοδοτήσει για την απόφασή του.

-Ο απλός πολίτης συνήθως καλείται να πληρώσει τις λανθασμένες αποφάσεις. Το κόστος οποιασδήποτε απόφασης, σωστής ή λανθασμένης, το επιβαρύνεται ο φορολογούμενος πολίτης. Όλοι είμαστε μέρος αυτού του κράτους, για αυτό ο καθένας μας θα πρέπει να συμβάλει με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευσυνείδηση στην καλή διαχείρισή του.

-Το αισθάνεστε καθημερινά; Εκείνο που πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, διότι για να φτάσουμε στην κρίση του 2013 όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης.

-Η νοοτροπία δεν αλλάζει με ένα ηλεκτρονικό σύστημα,

αλλάζει με την παιδεία. Πολύ σωστά.

-Βλέπετε να έχουμε πάρει τα μαθήματα από τα γεγονότα του 2013; Δεν έχουμε επιλογή να μην έχουμε πάρει μαθήματα από αυτά τα γεγονότα. Θα πρέπει όμως να μην εφησυχάζουμε και να γυρίσουμε σε νοοτροπίες του παρελθόντος.

-Υπάρχει μια αίσθηση ότι γυρίζουμε στο γνόμο παλιό κακό μοτίβο. Θα έλεγα ότι βλέπουμε τέτοια σύνδρομα αλλά πρέπει να καταφέρουμε να μην εδραιωθούν και να μας πāνε πίσω στις καταστάσεις του 2013.

-Μπορεί η Κυβέρνηση σήμερα να δώσει αύξηση μισθών, το σπινάλιο της κυπριακής οικονομίας; Δεν έχουμε την πολυτέλεια να νιώσουμε οικονομικά εύρωστοι ώστε να κάνουμε δαπάνες χωρίς προσοχή. Ήδη έχουμε τεράστιο δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών μας ούτως ώστε να βελτιωθούν οι οικονομικοί δείκτες. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε τεράστια ψηλά επίπεδα. Πληρώνουμε πέραν του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Οι κρατικές εγγυήσεις είναι στα 3 δις. ευρώ.

-Τότε γιατί σκεφτόμαστε την παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους; Είναι θέμα των κέντρων λήψης αποφάσεων. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας οφείλει να παρέχει ουσιαστική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Τη λογοδοσία για την απόφαση να αναλάβουν εκείνοι που την έχουν λάβει. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δεν παίρνει αποφάσεις, ούτε ασκεί πολιτική.

-Αν πάει να λάβει λάθος απόφαση ο υπουργός Οικονομ

Καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του κράτους

-Μέχρι το 2020 θα ολοκληρωθεί η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του κράτους; Υπάρχει προγραμματισμός για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες, μέσα στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για τη μετάβασή μας στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Η λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων προνοεί τη λογιστική αναγνώριση των εσόδων και εξόδων με την πραγματοποίηση του κάθε οικονομικού γεγονότος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισπραχθείς ή πληρωθείς. Η μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων συμπίπτει χρονικά με την πρωτοβουλία πολλών κρατών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

-Σε τι θα βοηθήσει; Η υιοθέτηση της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων στον δημόσιο τομέα θα ενισχύσει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων του κράτους και θα υποβοηθήσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων με την παροχή ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής και άλλης πληροφόρησης. Με την υλοποίηση του έργου θα παρέχεται η δυνατότητα στα υπουργεία να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να γνωρίζουν άμεσα τους χρεώστες και τους πιστωτές τους, γεγονός που θα βοηθήσει τον στόχο της καλύτερης εισπραξιμότητας των οφειλόμενων στο δημόσιο και πιο έγκαιρης διαχείρισης των κινδύνων σε σχέση με ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί η παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του κράτους και της γενικής κυβερνήσεως στο σύνολό της.

-Βασικά τι θα αλλάξει με τη μετάβασή μας στη βάση των δεδουλευμένων; Ο τρόπος παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων του κράτους, τα έσοδα και οι δαπάνες, θα αναγνωριστούν τα περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία παθητικού, οι πιστωτές και άλλες υποχρεώσεις. Θα ληφθούν για παράδειγμα υπόψη τα αρχαιολογικά μνημεία, τα δάση μας, όλα αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία του κράτους μας.

-Η αξία τους είναι υλική; Βεβαίως, για παράδειγμα η Εσθονία, που είναι ένα από τα παραδείγματα προς μίμηση στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, ανακάλυψε ότι ένα μεγάλο μέρος των δασών της είναι εμπορεύσιμο και μέσα στον ισολογισμό της έχει 800 εκατομμύρια ευρώ που είναι από τα δάση. Υπάρχουν λογιστικές πολιτικές που θα ακολουθήσουμε με διεθνή πρότυπα, με τις οποίες θα αναγνωρίσουμε τα αρχαιολογικά μνημεία, δρόμους, φράκτες, κτήρια, δάση, έργα υποδομής. Η Νέα Ζηλανδία, όταν μεταφέρθηκε στη βάση των δεδουλευμένων, ανακάλυψε ότι είχε ένα οικόπεδο στο κέντρο του Τόκιο μεγάλης αξίας.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

-Μέχρι τώρα δεν είδαμε κανένα να λογοδοτεί. Οφείλουμε να είμαστε απαιτητικοί και γι' αυτό η διαφάνεια είναι απαραίτητο στοιχείο όσον αφορά τη δημόσια διαχείριση. Εμείς ως Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δίνουμε τεράστια σημασία στη διαφάνεια. Θέλουμε τα πάντα που γίνονται να είναι εις γνώσιν του κόσμου, εκτός εκείνα που αφορούν την ασφάλεια του κράτους.

-Τη σπατάλη πώς την αντιμετωπίζετε; Με το να διασφαλίσουμε ότι δεν γίνεται. Οι τομείς που προωθούμε θα βοηθήσουν στην άσκηση καλύτερης χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κρατικών πόρων.