

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

“Σοβαρά τα προβλήματα στο ΤΕΠΑΚ κι η Πολιτεία δεν βοηθά να λυθούν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σταν Αντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτου
antigoni.drousiotou@phileleftheros.com



Το όραμά του, όταν ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, ήταν να ηγηθεί ενός συμβουλίου προσωπικοτήτων. Αντί τούτου συνάντησε πολλά προβλήματα από όσους επιλέγησαν, σημειώνει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Στάθης Παπαδάκης. Συναντήθηκε στο γραφείο του στη Λεμεσό. Μας μίλησε με ειλικρίνεια και αγανάκηση για τα όσα τον υποχρέωσαν να παρατηρήσει, θυμίζοντας πως μέσα σε πέντε χρόνια είναι ο τρίτος πρόεδρος που φεύγει προτού λήξει η θητεία του. Με εξαίρεση το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή, του οποίου η βοήθεια ήταν τεράστια, οι παρεμβάσεις κρατικών και πολιτικών αξιωματούχων, οι διορισμοί και άλλες αποφάσεις της Συγκλήτου δεν βοήθησαν στην καταπολέμηση της αναξιοκρατίας, της διαφθοράς και της διαπλοκής, σημειώνει. Δηλώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχαν και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, αλλά η Πολιτεία δεν βοηθά να λυθούν. Πιστεύει πως το ΤΕΠΑΚ έχει λαμπρό μέλλον, αλλά χρειάζεται ηγεσία και αλλαγή κουλτούρας.

Η έλλειψη Πειθαρχικού και ατιμωρησίας δημιουργήσε χάος

Παρατήθηκατε πυροβολώντας από την προεδρία του δ.σ. του ΤΕΠΑΚ. Ξάφτισε η απόφασή σας διότι είστε στενός φίλος του Προέδρου Αναστασιάδη.

Ναι και ο Πρόεδρος θεώρησε λίγο αδικαιολόγητη την παραίτησή μου, αλλά αισθανόμουν ότι έπρεπε να αποχωρήσω.

Γιατί;

Το Συμβούλιο του ΤΕΠΑΚ αποτελείται από 20 μέλη, τα 10 είναι εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών, των διοικητικών και των φοιτητών. Τα άλλα 10 είναι πολίτες. Από αυτούς, τους 3 εκλέγει η Συγκλήτος και τους 7 διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου τα εξωτερικά μέλη πρέπει να έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να προεδρεύουν στις επιτροπές του Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε επιτροπή διαχειρίζεται πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Γι' αυτό το Συμβούλιο πρέπει να στελεχώνεται από άτομα ευρείας αποδοχής από την κοινωνία των πολιτών, με συγκεκριμένες δεξιότητες, κυρίως στους τομείς διοίκησης και οικονομικών. Τονίζω στην Πολιτεία ότι έπρεπε να διοριστούν ικανοί και άξιοι, όχι αυτοί που ήθελαν να μπουν για προσωπικές φιλοδοξίες και όχι για να προσφέρουν, ή με βίση κομματικές στζέντες. Δυστυχώς, δεν εισακούστηκα.

Αυτό το είπατε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν να σας διορίσει;

Ναι. Όταν μου είπε ότι θα με πρότεινε για την προεδρία του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, στην αρχή αρνήθηκα, διότι είμαι κάποιας ηλικίας, έχω τα ενδιαφέροντά μου και δεν είχα χρόνο. Με παρακάλεσε και στο τέλος δέχτηκα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, για να κάνω ένα Συμβούλιο προσωπικοτήτων που θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στα πολύ δύσκολα καθήκοντά του. Έδωσα κάποια ονόματα τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στη Συγκλήτου. Δυστυχώς οι προτάσεις μου δεν εισακούστηκαν. Με εξαίρεση το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή, του οποίου η βοήθεια ήταν τεράστια, η Πολιτεία, δηλαδή Κυβέρνηση, Βουλή και κόμματα, με τις λανθασμένες επιλογές μελών του Συμβουλίου, με τις παρεμβάσεις κρατικών και πολιτικών αξιωματούχων, δεν βοήθησαν στην καταπολέμηση της αναξιοκρατίας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Γι' αυτό τα συνεχή σκάνδαλα τα οποία ταλανίζουν το ΤΕΠΑΚ. Από το 2012 που αυτονομήθηκε εγώ είμαι ο τρίτος πρόεδρος του Συμβουλίου που παραίτηται και η θητεία μας είναι τρία χρόνια. Αυτό και μόνο δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δείχνει ότι υπήρχαν και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν βοηθά η Πολιτεία να λυθούν.

Διότι διορίζονται άτομα για κομματικούς και προεκλογικούς σκοπούς;

Ακριβώς, το λέω καθαρά στην επιστολή παραίτησής



ΦΩΤΟ: Α. ΑΖΑΡΟΥ

Η κομματοκρατία συντηρεί τα σκάνδαλα στο ΤΕΠΑΚ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Δημιουργήσαμε ένα Πανεπιστήμιο το οποίο όχι μόνο δεν κατάφερε να ενσωματωθεί στην κοινωνία της Λεμεσού αλλά είναι γεμάτο διαπλοκές και αντιπαράθεσεις;

Ναι, και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με σωστή στελέχωση του Συμβουλίου. Πενήντα κτήρια διαχειρίζεται σήμερα το ΤΕΠΑΚ, 15 ιδιόκτητα και 35 ενοικιαζόμενα. Από τα 35 ενοικιαζόμενα για τα 25 έχουμε οικονομικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες, υπάρχουν απαιτήσεις και ανταπαιτήσεις πολλών εκατομμυρίων, με τα ενοικιαστήρια έγγραφα να βρίσκονται σε Γενικό Ελεγκτή, Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία για ποινική διερεύνηση. Ποιος θα τα ελέγξει αν δεν υπάρχει ένα δυνατό Συμβούλιο και ο καθένας θα επηρεάζεται από τους φίλους, συγγενείς κ.λπ. Αυτό είναι το πρόβλημα στα διοικητικά του ΤΕΠΑΚ. Στα ακαδημαϊκά είναι η πλήρης έλλειψη ελέγχου των ακαδημαϊκών. Διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να επιτρέπεται, κάνουν εταιρείες που συναλλάσσονται με το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν καθηγητές που δεν εργάζονται τον χρόνο που πρέπει και πολλές άλλες ατασθαλίες. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό €50 εκατ. ετησίως και όφειλε να ελέγχει τα οικονομικά και διοικητικά €500 περίπου ατόμων. Μόνο με ένα σωστά καταρτισμένο Συμβούλιο η Πολιτεία μπορεί να είναι ήσυχη ότι δεν θα υπάρξουν ατασθαλίες και διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Απασχολούμε δυσανάλογα του μεγέθους μας τον Γενικό Ελεγκτή.

μou που έστειλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το όραμά μου όταν διορίστηκα ήταν να κάνω ένα Συμβούλιο προσωπικοτήτων, αντί τούτου έγινε ένα Συμβούλιο με υπερπληθυσμό και κάποιων ατόμων, οι οποίοι δεν έχουν τις ικανότητες να στελεχώνουν τις επιτροπές. Διαφωνούσα και με τις επιλογές της Συγκλήτου τόσο για τα άτομα που επέλεξε για το Συμβούλιο, όσο και με κάποιες αποφάσεις της.

Δηλαδή;

Η Συγκλήτος έφερε πρόσφατα μια εισήγηση για συνδιοργάνωση ενός συνεδρίου από ακαδημαϊκούς και από το ΤΕΠΑΚ με άτομα τα οποία είναι υπό διερεύνηση από την Αστυνομία για ατασθαλίες. Τους είπαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Δυστυχώς, η Συγκλήτος, για δικούς της λόγους, πολλές φορές ανατρέπει τις εισηγήσεις του Πρωτανικού Συμβουλίου που απαιτείται από τον πρόεδρο, τους δύο αντιπροσώπους, και τον διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών, ακαδημαϊκοί αφοσιωμένοι στο έργο τους, με περαγμμένες από την προηγούμενη εργασία τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και με εξαιρετικό ερευνητικό έργο. Παρ' όλο που ο ρόλος του Συμβουλίου είναι τα διοικητικά και η οικονομική διαχείριση, ενώ για τα ακαδημαϊκά είναι η Συγκλήτος, πολλές φορές αναγκαστήκαμε να ανακατευθούμε σε θέματα που δεν ήταν δικά μας. Η ανατροπή

αποφάσεων της Συγκλήτου είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί.

Υπάρχει κόντρα μεταξύ Συμβουλίου και Συγκλήτου;

Δεν είναι κόντρα μεταξύ Συμβουλίου και Συγκλήτου, είναι κόντρα μεταξύ Πρωτανικού Συμβουλίου, δηλαδή πρόεδρο - αντιπροσώπων και Συγκλήτου.

Υπάρχει διαφορά στους ακαδημαϊκούς;

Ένας από τους λόγους των προβλημάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ΤΕΠΑΚ παρέμεινε χωρίς τη λειτουργία πειθαρχικού συμβουλίου, λόγω απροθυμίας των ακαδημαϊκών να το στελεχώσουν, διότι φοβόντουσαν ότι όταν έπαιρναν αποφάσεις κατά των συναδέλφων τους θα είχαν συνέπειες. Η έλλειψη Πειθαρχικού και ατιμωρησίας δημιούργησε χάος.

Σε αυτό το χάος σας βοηθά το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή;

Ναι, με τον έλεγχο παλαιών προβλημάτων με ενοικιαστήρια έγγραφα, καθώς και με διάφορες κατηγορίες και αντικατηγορίες μεταξύ ακαδημαϊκών για συμμετοχή τους, ή μελών των οικογενειών τους, σε εταιρείες που συναλλάσσονται με το Πανεπιστήμιο, για παράνομη και παράτυπη απασχόληση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τον χρόνο διδασκαλίας τους και διάφορες άλλες

“Υπήρξε μια κουλτούρα μη λογοδοσίας ακαδημαϊκών για τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο και από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, για τις σαββατικές τους άδειες

πιθανές παρανομίες και παρατυπίες. Γενικά υπήρξε αριθμό θεμάτων, μεταξύ άλλων να τα ερευνητικά τους προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο και από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, για τις σαββατικές τους άδειες και αρκετά άλλα.

Πώς δημιουργήθηκε η κουλτούρα μη λογοδοσίας;

Από τον καιρό που λειτουργήσε το ΤΕΠΑΚ υπήρχαν ομάδες οι οποίες εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα. Ο ένας έκλεινε τα μάτια στον άλλο, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει η σημερινή κατάσταση. Όταν ανέλαβα εγώ, πριν από 14 μήνες, η ηγεσία του ΤΕΠΑΚ ήταν τοσκαμμένη με τον Δήμο Λεμεσού, με το υπουργείο Παιδείας και με την Κυβέρνηση, λόγω του ότι υπήρχαν προσωπικές ατζέντες των διαφόρων. Για παράδειγμα, ενώ η απόφαση της Πολιτείας ήταν το ΤΕΠΑΚ να λειτουργεί σε δύο πόλους, στον πόλο Α, που είναι το κέντρο της πόλης, και στον πόλο Β, που είναι 500 μέτρα πιο πάνω στην κεντρική Αστυνομία και το παλιό νοσοκομείο, κάποιοι σκέφτηκαν να πάνε στο Βερεγκάρια, χωρίς να υπάρχει

τέτοιο θέμα. Αυτό τους έφερε σε αντιπαλότητα με τον Δήμο Λεμεσού και με το υπουργείο Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλα τα κοινά έργα μεταξύ Δήμου και ΤΕΠΑΚ. Όταν ανέλαβα οι σχέσεις μας με τον Δήμο Λεμεσού έγιναν άριστες, το ίδιο με το υπουργείο και την Κυβέρνηση. Προχωρούσαν τα πράγματα ομαλά.

Γιατί τότε αποφασίσατε να φύγετε, η ξεχειλιμένη ποτήρι;

Λόγω των τελευταίων αλλαγών στο Συμβούλιο και τους διορισμούς της Συγκλήτου που παρότι το Πρωτανικό είχε άλλες εισηγήσεις δεν τις ακολούθησε. Έβλεπα άτομα τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν έχουν τις δεξιότητες να στελεχώσουν τις επιτροπές, καθώς και άλλες αποφάσεις της Συγκλήτου όπως ανέφερα πιο πάνω.

Είναι σοβαρή κατηγορία αυτά που λέτε.

Ναι, το έχω πει σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μίλησα για τη μεγάλη εσωστρέφεια που υπάρχει, βασικά το ότι τσακωνόμαστε οι καθηγητές μεταξύ τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μίλησα για τους λίγους που αμαυρώνουν τις πράξεις των πολλών. Που δεν μπορούν να δείξουν θάρρος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και διαπλοκής, από όπου κι αν προέρχεται. Που δεν μπορούν να σταματήσουν να δέχονται εξωτερικές παρεμβάσεις από τους κρατικούς και κομματικούς αξιωματούχους που θέλουν να παρεμβαίνουν παντού.

Όταν αυτά λέγονται από έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει στην πολιτική λόγω της προσωπικής φιλίας με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, διατελέσατε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρόεδρος της Σγτα... τα λόγια σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Τα λέω και στον ίδιο τον Πρόεδρο. Γι' αυτό που συμβαίνουν στο ΤΕΠΑΚ δεν ευθύνεται ο Πρόεδρος. Ευθύνονται κάποιοι στο Προεδρικό.

Ποιοι;

Στο Προεδρικό υπάρχουν ορισμένοι σύμβουλοι του Προέδρου, που κατά τη γνώμη μου δεν τον συμβουλευτούν σε πολλές γενιτώσεις σωστά. Του το έχω πει επανειλημμένα, του ανέφερα συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά φαίνεται ότι ο Πρόεδρος πείθεται από τις απόψεις τους. Διετέλεσα υπουργός και έξερα πως στο Υπουργικό Συμβούλιο παίρνει το κάθε υπουργείο 20-30 θέματα, μιλιάς για 300 θέματα που πρέπει να λυθούν μέσα σε τρεις ώρες. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Πρόεδρος βασίζεται στους ανθρώπους που είναι γύρω του.

Χρειάζεται ηγεσία και αλλαγή κουλτούρας

Με αυτά τα δεδομένα πώς λειτουργεί το ΤΕΠΑΚ;

Έχει 3 χιλιάδες φοιτητές, 200 ακαδημαϊκούς και 200 διοικητικούς. Υπάρχουν πολλοί ακαδημαϊκοί που επιτελούν καλό έργο, με ερευνητικά προγράμματα, φέρνουν πολλά χρήματα στο Πανεπιστήμιο. Το ΤΕΠΑΚ τελευταίως πήρε πολλές διακρίσεις δυσανάλογες με την ηλικία του, διότι τα 10 χρόνια ακαδημαϊκής ζωής είναι ηλιακά. Η Μητρόπολη Λεμεσού είναι από τους κύριους υποστηρικτές του ΤΕΠΑΚ. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού εκτός του ότι προσφέρει υλική, ηθική και πνευματική στήριξη δίνει τροφή σε 800 άπορους φοιτητές, προσφέρει δωρεάν στέγη σε άπορους φοιτητές και ο Μητροπολίτης μαζί με μερικούς άλλους πατέρες προσφέρουν τον μισθό τους για υποτροφίες φοιτητών. Έχουμε διάφορες συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ναυτικό Επιμελητήριο, με το Τεχνολογικό Πάρκο που θα γίνει στο Πεντάκωμο, το Σωματείο Φίλοι του ΤΕΠΑΚ, δημαρχεία και κοινότητες, υπογράφτηκαν διάφορα πρωτόκολλα με άλλα πανεπιστήμια, έχει και πολλά θετικά το ΤΕΠΑΚ, δεν είναι μόνο αρνητικά. Απλώς λέμε ότι χωρίς τα αρνητικά θα μπορούσε να ηγηθεί πολύ καλύτερα. Για μένα δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες που θα έπρεπε για να είμαι εγώ ευτυχής για το μέλλον του Πανεπιστημίου.

Πώς αντιδρούν οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ όταν ακούν όλα αυτά;

Λυπούμαι να πω ότι είναι αμαρτία για τη νέα γενιά αυτά τα οποία γίνονται. Οι 3 χιλιάδες φοιτητές μας είναι εξαιρετικοί και πολλοί διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το

73% των αποφοίτων μας βρίσκουν δουλειά σε 6 μήνες, το 84% σε πλήρη απασχόληση και το 78% σε εργασία σχετική με το αντικείμενό τους, εργοδοτούνται σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και της Κύπρου. Οι φοιτητές μας πάνε πάρα πολύ καλά και ο εκπρόσωπος των φοιτητών στο Συμβούλιο ήταν από τα πιο υπέθυνα άτομα. Στη νεολαία βρισκόω μεγάλα ωριμότητα, μεγάλο αίσθημα ευθύνης και μεγάλη αγάπη για το μέλλον. Νομίζω ότι εκείνοι είναι οι ήρωες.

Ποια συμβουλή θα δίνετε στον νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ;

Να γνωρίσει καλά τα του ΤΕΠΑΚ τόσο τα διοικητικά όσο και για τα ακαδημαϊκά, να βρει μια μικρή ομάδα ατόμων την οποία να μπορεί να εμπιστευτεί και να συζητά μαζί τους, να προσπαθήσει να είναι συναινετικός τόσο με το Συμβούλιο όσο και με τη Συγκλήτου. Όπως είχα πει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να βγούμε έξω στην κοινωνία, η οποία είναι ώριμη, να δώσει στήριξη στο Πανεπιστήμιο. Έχω μιλήσει με κόσμο, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν πώς θα ζητήσεις μεγάλους χορηγούς για να βάλουν το όνομά τους σε μια έδρα; Πρέπει να διορθωθούν τα εσωτερικά και μετά πολύς κόσμος θα δώσει δωρεές για ονοματοθεσία εδρών, αιθουσών, κτηρίων. Και μιλώ για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Η σοφία της ομάδας είναι σημαντική, γι' αυτό και είναι δύσκολο για κάποιον να προεδρεύει όταν η ομάδα «δεν τραβά». Προσωπικά, μέλη του Συμβουλίου με προστάτευαν από ενδεχόμενες δικές μου λανθασμένες αποφάσεις. Το ΤΕΠΑΚ, πιστεύω, έχει λαμπρό μέλλον, αλλά χρειάζεται ηγεσία και αλλαγή κουλτούρας.

Στη Λεμεσό βρήκα την πατρίδα που δεν είχα ποτέ

Φτάσατε στη Λεμεσό 22 χρονών και σήμερα, στα 81 σας χρόνια, σας τιμούν για την προσφορά και φιλανθρωπία σας.

Ο πατέρας μου έλεγε, εκεί που θα ηγηθείς προσπάθησε να αφήσεις ίχνη διεύθυνσης, να φαίνεται η πατριωτική σου από εκεί που θα περνάς. Πραγματικά ήμουν άπατρις. Γεννήθηκα στην Αθήνα από πατέρα Κύπριο, οικονομικό πρόσφυγα, και μητέρα πρόσφυγα της Μικράς Ασίας. Πήγαμε στην Αίγυπτο, γυρίσαμε στην Αθήνα, πήγαμε στη Ρόδο... όπου ηγίαιναμε ήμασαν ξένοι και μας θεωρούσαν ξένους. Ήλθα στη Λεμεσό κι από την πρώτη μέρα με θεώρησαν δικό τους. Με αγάπησαν και τους αγάπησα. Αισθάνθηκα ότι βρήκα την πατρίδα που δεν είχα ποτέ. Αισθάνομαι ότι χρωστάω πολλά σε αυτή την πόλη. Ευτυχώς τόσο η γυναίκα μου όσο και τα παιδιά μου δεν είχαν καμία αντίρρηση για καμία δωρεά. Σε κάποιο στάδιο θέλω να ελπίζω ότι τα παιδιά μου θα ακολουθήσουν τα βήματά μου. Ο γιος μου Πάννης είναι ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η κόρη μου Ολίβια εδώ στην οικογενειακή μας επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με πετρελαιοειδή.

Έχετε ανακηρυχθεί μέγας ευεργέτης του Δήμου Λεμεσού, κάνετε ο ίδιος δωρεές και βοηθήσατε ώστε σημαντικοί συμπολίτες μας να κάνουν δωρεές στην πόλη.

Ναι, τελευταία δωρεά είναι το «Δημοτικό Εικαστικό Κέντρο - Αποθήκες Παπαδάκη» που θα εγκαινιάσει επίσημα τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τις αποθήκες μας στην οδό Στάθης Παπαδάκη, η οποία ενώνει την Αγίου Ανδρέου με τον παραλιακό δρόμο του μούλου, τις οποίες είχα αγοράσει το 1971. Κάποια στιγμή ο τότε δήμαρχος Λεμεσού Αντρέας Χρίστου, μαζί με τον διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Παύλο Παρασκευά μου ζήτησαν να τους τις νοικιάσω,

μετά να τους τις παραχωρήσω δωρεάν για ένα μεγάλο διάστημα και καταλήξαμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να τους τις δωρίσουμε. Έτσι κι έγινε. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες χρηματοδότησαν κατά 60% την ανακαίνιση του κτηρίου και θα βοηθούν στην οργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων. Το υπόλοιπο 40% το χρηματοδότησε το Δημαρχείο. Η οικογένειά μου ενδιαφερόταν πάντα για δωρεές στη Λεμεσό.

Εκδώσατε πρόσφατα το «Οδοιπορικό του Στάθης Παπαδάκη» που ξεκινά με τη φωτογραφία σας στο Δημαρχείο Λεμεσού και γράφει από κάτω «Μέγας Ευεργέτης».

Ναι, το έγραψα μόνο για την οικογένεια και μερικούς στενούς φίλους, που θεωρούνται η ευρύτερη οικογενειακά, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, γιατί υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η φιλία μας στην πολιτική μου σταδιοδρομία και περιέχει μέσα και δικές του φωτογραφίες.

Οι σχέσεις σας σήμερα άλλαξαν;

Καθόλου, οι σχέσεις μας είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν και με ολόκληρη την οικογένεια του Προέδρου, η πέραν των 35 ετών φίλια μας θα παραμείνει, ασχέτως αν είχαμε μια διαφορετική άποψη στο θέμα του ΤΕΠΑΚ. Πιστεύω, όμως, ότι η πραγματική φιλία βασίζεται στο να μπορεί να γίνει και κριτική πάντα με στόχο εποικοδομητικό.

Υπάρχει κάποιο στόχος που περιμένει υλοποίηση;

Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι, αλλά επειδή είμαι ανήσυχος πνεύμα κάτι θα βρεθεί. Έχουμε δημιουργήσει το 1998 μια ομάδα Λεμεσιανών ένα πολιτιστικό ίδρυμα, τον Ιανό, και προσπαθούμε μέσω του να κάνουμε διάφορα έργα. Θα αφοσιωθώ περισσότερο σε αυτό.