



20/Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ

Αναγκαία η κινητοποίηση των ενεργών πολιτών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΝΙΟΣ: Το πολιτικό σύστημα μοιάζει με τυφλούς που συζητούν για τα χρώματα

Το πολιτικό σύστημα έγινε σύστημα ελέγχου της εξουσίας αντί επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας...



ΦΩΤ.: Α. ΜΑΝΩΛΗΣ

Ορατός ο κίνδυνος του Μηχανισμού Στήριξης

Η Κύπρος κινδυνεύει να μπει σε Μηχανισμό Στήριξης; Ναι, ο κίνδυνος είναι ορατός. Θα αναγκαστεί το κράτος να στριφίξει μια από τις μεγάλες τράπεζες...

Γιατί φτάσαμε οι τεχνοκράτες να αναλαμβάνουν τα νιάτα της εξουσίας και οι πολιτικοί να εκτελούν τις αποφάσεις τους;

Απέτυχε η πολιτική; Περνούμε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού της πολιτικής. Βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια ότι οι παραδοσιακές ιδεολογίες...

Τι ξεπέρασε τις ιδεολογίες; Η σύγχρονη δομή της

Η σύγχρονη πολιτική επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού...

μεταβιομηχανική οικονομία. Οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί μεταξύ κεφαλαίου και εργαζομένων δεν υφίστανται πλέον.

Μήπως γιατί οι πολιτικοί δεν ακούν τους πολιτές; Το πολιτικό σύστημα έχει παγιωθεί στις δικές του δυναμικές...

Οι πολιτές βασικά παίρνουν την πολιτική στα χέρια τους; Αυτό που χρειάζομαστε τώρα είναι κινητοποίηση των ενεργών πολιτών.

Ανικανότητα αντίληψης ή ανευθυνότητα;

Η Κύπρος πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή στη θέση Ελλάδας και Ιταλίας όπου θα αναγκαστούν οι πολιτικοί να δώσουν τη θέση τους στους τεχνοκράτες;

τευση θα το στρίξει. Είδαμε τους τακτικισμούς Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ που έφεραν την Ευρωζώνη στα πλαίσια κατάρρευσης...

Αντιληφθήκατε τα προβλήματα μας; Δεν είμαι αισιόδοξος. Αν το πολιτικό σύστημα τα είχε αντιληφθεί θα είχε αντιδράσει πολύ...

Καθυστέρησαμε; Βεβαίως, γιατί αυτό βλέπουμε την κατάσταση να επιδεινώνεται. Όταν υπάρχει κρίση δημόσιων οικονομικών καλύτερα...

σομαίμε ότι σε πάγωμα μισθών αλλά σε μειώσεις, όπως έγινε στην Ελλάδα του 20%. Αν πετύχαινε να ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά...

Γιατί η κυβέρνηση επιμένει στις φορολογίες του πλούτου; Διότι συνθηματικά ακούγεται καλύτερα και είναι πιο εύκολο. Η φορολόγηση του πλούτου είναι μια βροχοπαιχνίδια...

Ποια είναι η λύση; Βλέπουμε την κινητοποίηση ενεργών πολιτών, οι οποίοι κατανούν εις βάθος τα προβλήματα για να μπορούν να ασκήσουν μια αντιπολιτική πολιτική...

Γυρίζουμε πίσω στη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας; Ακριβώς, όπως στην αρχαία Ελλάδα ανακάλυψαν την έννοια της δημοκρατίας του δήμου, και τον 18ο-19ο αιώνα τη δημοκρατία των εθνικών κρατών...

Βλέπετε τον Κύπριο να είναι ενεργός πολίτης; Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ελεύθερος λαός μόνο τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες με τα διάφορα κινήματα, αχαντισμένοι, αφηρημένοι, είναι ακριβώς η ωριμότητα της δημοκρατίας.

Μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο νόμισμα όπως το ευρώ χωρίς να υπάρχει ενιαία πολιτική; Αυτή ακριβώς είναι η κρίση που περνά τώρα η Ευρωζώνη. Έχει έλθει η ώρα να αντιμετωπίσουν κάποιους ελλατωματικούς σχεδιασμούς που για χρόνια τους έλεγαν κυρίως οι Αμερικανοί αναλυτές...

Ενώ το χρηματοοικονομικό σύστημα είχε παγκοσμιοποιηθεί δεν υπήρχαν επαρκείς παγκόσμιοι μηχανισμοί εποπτείας; Βλέπουμε την κατάσταση, δεν πρόνοιαν, δεν προστάτευαν τον μέλλον των παιδιών τους; Αυτή είναι η ερώτηση που είχε υποβάλει η βασιλίσσα της Αγγλίας όταν επισκέφτηκε το πολύ γνωστό London School of Economics...

Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εισαχθεί μάθημα επιχειρηματικότητας στα λύκεια; Ναι, στα λύκεια πρέπει να ετοιμάσουμε τους νέους μας να είναι δημιουργικοί πολίτες. Βλέπω την επιχειρηματικότητα ως δημιουργικότητα, να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους...

Οι οικονομολόγοι δεν είδαν την κρίση που ερχόταν



Η οικονομική κρίση είναι μόνο δημοσιονομική; Δημοσιονομική είναι η κύρια έκφραση της κρίσης, αλλά είναι κάτι βαθύτερο που οδήγησε στην κρίση δημοσιονομικών, είναι οι μεγάλες ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο...

Μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο νόμισμα όπως το ευρώ χωρίς να υπάρχει ενιαία πολιτική; Αυτή ακριβώς είναι η κρίση που περνά τώρα η Ευρωζώνη. Έχει έλθει η ώρα να αντιμετωπίσουν κάποιους ελλατωματικούς σχεδιασμούς...

Οι οικονομολόγοι θα έπρεπε να απολογηθούν στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους διότι δεν πρό-

βλεψαν την κατάσταση, δεν πρόνοιαν, δεν προστάτευαν τον μέλλον των παιδιών τους;

Ενώ το χρηματοοικονομικό σύστημα είχε παγκοσμιοποιηθεί δεν υπήρχαν επαρκείς παγκόσμιοι μηχανισμοί εποπτείας; Βλέπουμε την κατάσταση, δεν πρόνοιαν, δεν προστάτευαν τον μέλλον των παιδιών τους; Αυτή είναι η ερώτηση που είχε υποβάλει η βασιλίσσα της Αγγλίας όταν επισκέφτηκε το πολύ γνωστό London School of Economics...

Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εισαχθεί μάθημα επιχειρηματικότητας στα λύκεια; Ναι, στα λύκεια πρέπει να ετοιμάσουμε τους νέους μας να είναι δημιουργικοί πολίτες. Βλέπω την επιχειρηματικότητα ως δημιουργικότητα, να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους...

ΤΟ ΕΥΡΩ

Κινδυνεύει το ευρώ; Αν επιδέχεται αποφασιστικότητα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το ευρώ δεν κινδυνεύει. Πιστεύω ότι θα επιλέξουν την ενδυνάμωση και ενίσχυση του ευρώ από το να βγάλουν μερικές χώρες έξω από την Ευρωζώνη...

Εσείς τι λέτε στους φοιτητές σας; Αυτά που λέω και σε εσάς τώρα. Οι φοιτητές και φοιτήτριες να βλέπουν τον κόσμο πολυδιάστατα, να διεκδικούν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να μην υποτιμούν αυτά που δεν ξέρουν, διότι ο κίνδυνος παραμονεύει σε αυτά που δεν ξέρεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό τα παιδιά του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων που διάδασαν να έχουν κατανόηση για τις κοινωνικές επιπτώσεις και παρενέργειες της οικονομικής οργάνωσης...