



Λόγω φυσικού αερίου η Κύπρος στο Μνημόνιο

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ: Ο νέος Πρόεδρος δεν θα αντέξει ούτε ένα χρόνο εάν εξυφανθούν τα σχέδια μέχρι τέλους

Ολα τα στοιχεία ήταν τέτοια τον Απρίλιο του 2011 που δεν έπρεπε να προτείνουν στην Κύπρο μνημόνιο, επισημαίνει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος. Θεωρεί προφανές ότι κρύβονται από πίσω συμφέροντα για το φυσικό αέριο και η επιβολή λύσης του Κυπριακού και δηλώνει πως όταν μπει στο παιχνίδι θα σε σέρνουν από τη μύτη μέχρι να πετύχουν τον τελικό τους σκοπό. Διερωτάται τι θα σήμαινε πανευρωπαϊκά αν πετύχαινε το πείραμα Χριστόφια και θεωρεί ότι ήταν άτυχη η 5ετία της διακυβέρνησής του, υπό την έννοια ότι συνέβησαν τόσα πράγματα στο παγκόσμιο στερέωμα.

-Ποια Κύπρος συναντάει σήμερα; Βλέπω πιο συκρατημένους τους ανθρώπους, λίγο πιο μοναχικό τοπίο, αλλά καμία σύγκριση με το τοπίο που θα συναντήσατε εσείς στην Αθήνα. Κι ελπίζω να διατηρηθεί σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που εμείς ζούμε εδώ και τρία χρόνια και το οποίο εντείνεται συνεχώς.

-Περιμένετε την Κύπρο να συνομιλεί για μνημόνιο; Για να είμαι ειλικρινής δεν την περιμένα και δεν έπρεπε να συνομιλεί με την εξής έννοια. Όταν οι αγορές γύρισαν την πλάτη στην Κύπρο, το δημόσιο χρέος της ήταν μόλις 65% και το έλλειμμα σας δεν ξεπερνούσε το 5%. Αυτά τα στοιχεία είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτερα και από της Γαλλίας που είναι το δεύτερο ισχυρό κράτος της Ευρώπης. Άρα, κάτι πάιχτηκε εδώ πολύ κοντό, ίσως και πιο κοντό από ό,τι στην Ελλάδα. Διότι δεν σέρνουν οι αγορές ή η ελίτ της Ευρώπης μια χώρα με αυτά

Το διεθνές παιχνίδι στη βρόμικη σκακιέρα ήταν τέτοιο που κόλλησε την Κύπρο με την πλάτη στον τοίχο

τα στοιχεία σε μνημόνιο. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα των τραπεζών διότι εκτέθηκαν στα ελληνικά ομόλογα, υπάρχουν άλλες διαδικασίες όπως είναι αυτή της Ισπανίας. Το ΕFSF δίνει χρήματα για να σώσει τις ισπανικές τράπεζες απευθείας, χωρίς να φορτώνει το χρέος στο ισπανικό δημόσιο. Το ίδιο έπρεπε να γίνει με την Κύπρο.

-Μήπως δεν το ζητήσαμε; Δεν μπορώ να πω ποιος είναι ο ενδεχόμενος παραλείψης της κυπριακής Κυβέρνησης. Εγώ στριζώω το ΑΚΕΛ και τον Πρόεδρο Χριστόφια, όμως μην με φέρνετε σε μια θέση να φαινομαι δόγματικός, διότι δεν είμαι. Σας λέω εκ προοιμίου ότι πιθανότατα να είναι λάθος, αλλά να δούμε ποιο είναι το τοπίο. Οι ξένοι έχουν δει με μαεστρία το θέμα ότι μια μικρή χώρα έκανε τη φροβότερη ανακάλυψη την τελευταία 10ετία, χάρη και στις ενέργειες του Χριστόφια. Μιλώ για την ΑΟΖ και το εθνικό θέμα που κουβαλά εδώ και 38 χρόνια η Κύπρος, από εγκλήματα της ελληνικής κοινότητας και της Τουρκίας. Δεν είμαι καχύποπτος να βλέπω παντού συνωμοσίες, αλλά το σχέδιο το αισθανθήκαμε πρώτα στην Ελλάδα, το αισθάνονται σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Ηλθε και η σειρά της Κύπρου. Όλα τα στοιχεία ήταν τέτοια τον Απρίλιο του 2011 που δεν έπρεπε να προτείνουν στην Κύπρο μνημόνιο.

-Έννοείτε ότι κρύβονται από πίσω συμφέροντα για το φυσικό αέριο και την επιβολή λύσης του Κυπριακού; Είναι προφανές ότι αυτά τα δυο είναι.

-Πώς μπορούμε να θεωρακιστούμε; Όταν η Κυβέρνηση πήγε να ζητήσει χρήματα από τη Ρωσία για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Θα φαινόταν φυσιολογικό αυτό τα 5 δισ. ευρώ που ζήτησε να τα δώσει η Ρωσία.

-Γιατί δεν τα έδωσε; Γιατί έγινε τράμμα με τη Συρία. Αυτό το διεθνές παιχνίδι σε αυτήν τη βρόμικη σκακιέρα ήταν τέτοιο που έβαλε την Κύπρο με την πλάτη στον τοίχο και αν θέλωμε να είμαστε έντιμοι, ανεξαρτήτως των όποιων λαθών της διακυβέρνησης Χριστόφια, πρέπει όλη η πολιτική ηγεσία να είναι ενωμένη σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο επόμενος Πρόεδρος δεν θα αντέξει ούτε ένα χρόνο, αν το σχέδιο αυτό εξελιχθεί. Μνημόνιο για 20 δισ. ευρώ σε μια χώρα που βγί-



Πιστεύω στον Αλέξη Τσίπρα

-Στριζετε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για πρώτη φορά. Εγώ τον Τσίπρα τον πιστεύω. Είναι ένα παιδί χαρισματικό, ο οποίος περνώντας ο χρόνος γίνεται και πιο εμπειρός. Είχε ένα κόμμα που για 30 χρόνια κινείτο μεταξύ του 3% - 4,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εντός τριών μηνών έφτασε το 27%. Πρωτό, παγκοσμίως υπάρχει ποτέ περίπτωση μέσα σε τρεις μήνες να αφομοιώσει αυτήν τη φοβερή πραγματικότητα; Δεν προλαβαίνει να φτιάξει αυτό που πρέπει. Όμως η πραγματικότητα είναι πειστική και υπάρχει λύση για να τα καταφέρει, με μια διακυβέρνηση, με τον κόσμο απευθείας, κάνοντας 4-5 συγκεκριμένα πράγματα.

-Όπως; Πρώτη κίνηση της νέας διακυβέρνησης ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ξανά στα 750 ευρώ. Δεύτερο, δεν πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ τοκοχρεολύσια με ρήτρα ανάπτυξης, μέχρις ότου η ανάπτυξη μας να γίνει 2%. Τρίτο, τα εργασιακά δικαιώματα που τα διαλύσαμε ξανά στη θέση τους. Τέταρτο, στον πρώτο πλεονασματικό προϋπολογισμό, τα μισά χρήματα, αν είναι ένα δισ. τα 500 εκατομμύρια μπαίνουν στην ανάπτυξη και τα άλλα 500 δίνονται στα πολύ χαμηλά στρώματα για να κερδίσουν κάτι από αυτό που έχασαν. Αυτές οι τόσο απλές και καθαρές θέσεις θα δημιουργούσαν μια ασπίδα προστασίας σε όλες τις δυσκολίες και είναι ο μόνος τρόπος η νέα διακυβέρνηση να μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο, έστω με μια δυσκολία 3-4 χρόνων. Αλλιώς αν μπλέξουμε σε συζητήσεις, το σκόιπμα θα χαθεί.

κε από τις αγορές με 65% χρέος; Εμείς έχουμε χρέος 170%, η Ιταλία έχει 120% και δεν μιλά για μνημόνιο, είναι δηλαδή τρέλα. Το διεθνές σύστημα που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη λέγεται Γερμανία, είδε την ΑΟΖ και το εθνικό θέμα, με το οποίο εκβιάζεται συνεχώς η Κύπρος εδώ και 38 χρόνια, χωρίς τα δίκαια της να βρίσκουν απήχηση.

-Ο επόμενος Πρόεδρος γιατί δεν θα αντέξει ούτε ένα χρόνο; Αν δεν συνομιλοποιήσει η πολιτική ηγεσία της Κύπρου ότι αυτό το παιχνίδι παίχτηκε και να μην βγαίνει ο ένας και ο άλλος τώρα λόγω των εκλογών να λένε ότι φταίει ο Χριστόφιας, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο, θα το βρουν μπροστά τους. Στην Ελλάδα όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, ο Σαμαράς ήταν εναντίον και μαζί του είχε συνταχθεί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Τι κάνει ο Σαμαράς εδώ και 7 μήνες; Ξεπουλά τον εθνικό μας πλούτο με τη συμπαράσταση του αναπομπέιναντος ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς της Δημοκρατικής Αριστεράς. Γι' αυτό σας λέω, όταν μπει στο παιχνίδι θα σε σέρνουν από τη μύτη μέχρι να πετύχουν τον τελικό τους σκοπό.

-Για την Ελλάδα ποιος είναι ο τελικός σκοπός; Το 2022 το κατώτατο μεροκάματο να είναι 300 ευρώ. Είναι προφανές ότι θέλουν κινεζοποι-

ηση του νότου. Μην το ανεχθούμε.

-Για να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη; Δεν γίνονται έτοι ανταγωνιστικές οι αγορές. Δεν μιλάμε καν για την ευημερία του λαού, αλλά για την αξιοπρέπεια του. Τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία, Ισπανία αρχίζουν να διαλύονται, αγώνες που έδωσε ο κόσμος για 50 χρόνια χάνονται κυριολεκτικά. Σου μιλά ειλικρινά, δεν ξεκινά από την εκτίμηση που έχω στο ΑΚΕΛ και από τη φιλία μου με τον Χριστόφια, πιστέψέ με. Είναι τόσο πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χτες με συνάντησε ένας λαϊκός άνθρωπος στη Λευκωσία και μου είπε ότι είναι από την απέναντι όχθη, αλλά θαυμάζει πάρα πολύ τη μουσική μου και χάρηκε που την ακούει η 15χρονη κόρη του. Το έπιασα το χέρι και του είπα ότι αυτή την στιγμή είμαστε στην ίδια όχθη. Το εξήγησα ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 που είναι θεσμός του καπιταλισμού, λέει ότι 2 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη ζουν με 2 δολάρια την ημέρα, δηλαδή κοστίζουν τον χρόνο ενάντια τρισεκατομμύρια ευρώ, αν το βάλες αυτό στη μια πλάστιγγα της ζυγαριάς ισορροπεί με τον κ. Αμπρόνιους και άλλους επτά. Το διανοείσαι; Μου είπε ότι έχω δίκαιο, με άρπαξε και με φίλησε.

-Φτάσαμε σε ένα σημείο... που θα πρέπει να

λειτούργησουμε όλοι προς την ίδια πλευρά των πραγμάτων, μακριά από αυτές τις θλιβερές πολιτικές αντιδικίες. Αν ο Σαμαράς παρέμενε αντιμνημονιακός, εγώ που δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου δεξιά, θα μπορούσα να του πω μπράβο. Στην Ελλάδα είχαμε άλλες λύσεις το 2010 και είχαμε το μνημόνιο στα τρία χρόνια να δημιουργεί 30% ανεργία και τη μεσαία τάξη να είναι σε κατάρρευση. Σώθηκε η Ελλάδα καταστρέφοντας τον ελληνικό λαό; Το πρόβλημα της Κύπρου ήταν διαφορετικό. Πιέστηκε για την ΑΟΖ, πιέστηκε για το εθνικό θέμα, όποια και να ήταν η Κυβέρνηση θα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο.

-Γιατί δεν κτύπησε το χέρι του ο Χριστόφιας τότε που γίνονταν το κούρεμα για να διασφαλιστεί τις τράπεζες, όπως τον καταλογίζουν; Έπρεπε ο Χριστόφιας να πει δεν υπογράφω για την Ελλάδα και να το τραβήξει μέχρι τέλους, διότι δεν δίνανε καμία λύση σε αυτό το θέμα, μια που θέλανε να σύρουν την Κύπρο σε αυτό το πρόβλημα; Αν το έκανε θα ήταν η μεγαλύτερη κρίση όλων των αιώνων στη σχέση Κύπρου - Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε να σταθεί Πρόεδρος στην Κύπρο. Αλλά ποί είναι η αλληλεγγύη της Ευρώπης να πει ότι 65% χρέος ως προς το ΑΕΠ είναι πολύ καλό, θα σου δώσω τα 5-7 δισ. ευρώ για να ανακεφαλαιοποιήσεις τις τράπεζες;

λειτούργησουμε όλοι προς την ίδια πλευρά των πραγμάτων, μακριά από αυτές τις θλιβερές πολιτικές αντιδικίες. Αν ο Σαμαράς παρέμενε αντιμνημονιακός, εγώ που δεν έχω ψηφίσει ποτέ μου δεξιά, θα μπορούσα να του πω μπράβο. Στην Ελλάδα είχαμε άλλες λύσεις το 2010 και είχαμε το μνημόνιο στα τρία χρόνια να δημιουργεί 30% ανεργία και τη μεσαία τάξη να είναι σε κατάρρευση. Σώθηκε η Ελλάδα καταστρέφοντας τον ελληνικό λαό; Το πρόβλημα της Κύπρου ήταν διαφορετικό. Πιέστηκε για την ΑΟΖ, πιέστηκε για το εθνικό θέμα, όποια και να ήταν η Κυβέρνηση θα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο.

-Γιατί δεν κτύπησε το χέρι του ο Χριστόφιας τότε που γίνονταν το κούρεμα για να διασφαλιστεί τις τράπεζες, όπως τον καταλογίζουν; Έπρεπε ο Χριστόφιας να πει δεν υπογράφω για την Ελλάδα και να το τραβήξει μέχρι τέλους, διότι δεν δίνανε καμία λύση σε αυτό το θέμα, μια που θέλανε να σύρουν την Κύπρο σε αυτό το πρόβλημα; Αν το έκανε θα ήταν η μεγαλύτερη κρίση όλων των αιώνων στη σχέση Κύπρου - Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε να σταθεί Πρόεδρος στην Κύπρο. Αλλά ποί είναι η αλληλεγγύη της Ευρώπης να πει ότι 65% χρέος ως προς το ΑΕΠ είναι πολύ καλό, θα σου δώσω τα 5-7 δισ. ευρώ για να ανακεφαλαιοποιήσεις τις τράπεζες;

-Μιλούσατε στη διάρκεια της 5ετίας; Ναι, λέγαμε κάποια πράγματα αλλά όχι τον τελευταίο χρόνο. Πάντοτε μιλούμε ελεύθερα και πάντοτε ακούει αυτό που του λες.

-Φεύγει πικραμένος. Ναι, και έχει δίκαιο που

Δεν είχαμε ηγέτες της εμβέλειας Καραμανλή και Α. Παπανδρέου

-Υπήρχαν άλλοι δρόμοι τότε;

Πάρα πολλοί. Ο δρόμος «εκβιασμού» της Γερμανίας. Τότε οι γερμανικές τράπεζες είχαν 70 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα, αυτή τη στιγμή έχουν 5 δισ. ευρώ και τα έπαιρνε ο κ. Βγενόπουλος, για να δεις τα κόλπα. Τότε, έπρεπε να είχαμε έναν Πρωθυπουργό με τα χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή ή του Ανδρέα Παπανδρέου, που το έλεγε η καρδούλα τους και έπαιζαν στη σκακιέρα. Υπήρχαν πολιτικοί στην Ελλάδα, οι οποίοι κτύπησαν το χέρι τους στο τραπέζι. Αν υπήρχε ένας πολιτικός στη θέση του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος θα έλεγε στη Γερμανία: «κυρία Μέρκελ εγώ θα αποκτήσω δημοσιονομική πειθαρχία σε 7 χρόνια. Το 12% θα το πάω στο 3% σιγά-σιγά για να μην πνίξω τον ελληνικό λαό και αν αυτή του έλεγε όχι, αύριο το πρωί θα ανακοίνωνα ότι παύει να πληρώνει τα τοκοχρεολύσια, μένοντας στο ευρώ, με ρήτρα ανάπτυξης. Δηλαδή θα σου κάνω αυτό που έκανες εσύ το 1953 στον κόσμο ολόκληρο, που δεν πλήρωνες τα τοκοχρεολύσια μέχρι που η Γερμανία άρχισε να αναπτύσσεται. Υπήρχαν λύσεις.

-Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου δεν το έκανε αυτό; Έχω απορία.

Ήταν φίλος μου 25 χρόνια. Λίγο πριν τις εκλογές του 2009 είχαμε συναντηθεί και μου επιβεβαίωσε τις απόψεις του που ήταν του Κέιν, ότι σε μια περίοδο κρίσης το μόνο που δεν κάνεις είναι να κόψεις μισθούς, διότι χάνεις τη λειτουργία της αγοράς με αποτέλεσμα να αναπαράγεις την κρίση. Οι δυο σύμβουλοί του ήταν και του Ουμάμα.

-Τι έγινε; Αν δεν είναι θέμα ψυχρότητας και δεν μου αρέσει να μιλά με αυτό τον τρόπο, το μόνο που πιστεύω είναι ότι έβλεπε πολιτικά ότι είναι τόσο σταθερό το σύστημα της νεοφιλελεύθερης ελίτ στη Γερμανία και στη Γαλλία του Σαρκοζί, που για να παίξει ρόλο ο ίδιος, έπρεπε να

ακολουθήσει τις οδηγίες αυτού του συστήματος, σε συνδυασμό με το ότι νόμιζε πως έφερνε στην Ευρώπη το ΔΝΤ που είναι αμερικάνικη διαδικασία, αλλά κι εδώ έκανε λάθος διότι άλλο αμερικάνικη κυβέρνηση και άλλο το ΔΝΤ. Πιθανόν να το έκανε ως καλό παιδί του συστήματος για να συνεχίσει να παίζει ρόλο. Μακάρι να μην ισχύουν τα άλλα που ακούγονται.

-Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας τότε στο ΔΝΤ κ. Ρουμελιώτης δεν έχει καταγγείλει και πάνε στα δικαστήρια. Ναι, ο κ. Ρουμελιώτης ήταν και Υπουργός Οικονομικών του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του '80. Είδαμε και το δεξί χέρι του Γιώργου Παπανδρέου να διαγράφεται αυτές τις μέρες από το ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό Οικονομικών του κ. Παπακωνσταντίνου, λόγω της λίστας Λαγκάρντ.

-Τι θα μπορούσε να γίνει τώρα; Όταν μας έχουν διαλύσει μετά από 3 χρόνια, με ρωτάς τι θα μπορούσε να γίνει τώρα; Κάθε χρόνος που περνά σε μαζάζει όλο και περισσότερο στον γκρεμό. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Ρωτάμε τους Σαμαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη ποια λύση υπάρχει και δεν παίρνουμε απάντηση. Γιατί το σχέδιο είναι το 2022 τα 300 ευρώ ο κατώτερος μισθός. Εγώ είμαι υπέρ του ευρώ, αλλά δεν είναι και φετίχ το νόμισμα. Μην τρελαθούμε. Φετίχ και κόκκινη γραμμή για μένα είναι η επιβίωση του ελληνικού λαού.

-Βέβαια αναβάθμισαν 6 μονάδες την Ελλάδα, έβγαλαν πολιτικό της χρονιάς τον Σαμαρά. Ποιος τον έβγαλε;

-Η γερμανική Handelsblatt. Ευχαριστώ πολύ. Και αύριο το πρωί αν ο επόμενος Πρόεδρος της Κύπρου έδινε την ΑΟΖ στους Γερμανούς, θα γινόταν ο πολιτικός της χρονιάς και θα έχανε η Κύπρος για τα επόμενα 30 χρόνια τους πόρους της. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Το παιχνίδι είναι της Γερμανίας; Το παιχνίδι είναι της ευρωπαϊκής ελίτ με προεξάρχουσα τη Γερμανία.

-Είναι λύση σήμερα να μην υπογράφουμε το μνημόνιο; Για την Κύπρο, από την στιγμή που δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δανεισμού από τη Ρωσία ή κάποια άλλη χώρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια λύση. Θα μπορούσε ίσως να υπάρξει ένα όριο σε όποια Κυβέρνηση υπογράψει το μνημόνιο σε σχέση με τη διαβίωση του κυπριακού λαού. Δηλαδή να βάλει τις κόκκινες γραμμές, πάνω από 10% και να πει: δεν δέχομαι περικοπή.

-Μερικά πράγματα δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Στην Ελλάδα βλέπουμε τα αποτελέσματα, έχουμε τη στιγμή αυτή μόνο ένα 5% και κυρίως ένα 1% να εξακολουθεί να ζει.

-Η λύση είναι η επιστροφή στη δραχμή; Την επιστροφή στη δραχμή κανείς δεν μπορεί να σου την επιβάλει. Σύμφωνα με το Μάστερπλαν για να φύγουμε πρέπει να υπογράψουμε και εμείς, άρα να τελειώσουμε με αυτό. Το κεντρικό κομμάτι των ΜΜΕ ποτέ δεν αναφέρθηκε σε αυτή τη διαδικασία, αναφέρονταν με ένα φοβικό τρόπο στο ζήτημα της δραχμής. Θέλω να σε πάω στον Μάιο του 2010 όταν ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο ανακοίνωσε ότι μπαίνομε στο μνημόνιο.

Το ΑΚΕΛ ξεχωρίζει από όλα τα κομμουνιστικά κόμματα

-Είσατε ο πρώτος που πήγε για συναυλία στο Προεδρικό μετά που είχε εκλεγεί ο Πρόεδρος Χριστόφιας. Σου υπενθυμίζω ότι είχα κάνει μια συναυλία πριν τις προεδρικές εκλογές στο ΓΣΠ και με χιούμορ είπα ότι θέλω να κάνω μια συναυλία στο Προεδρικό. Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή να με ευχαριστήσει ο Δημήτρης, μου απάντησε ότι θα παί-

νήσεις, να βοηθά Πρόεδρους να εκλεγούν. Αυτό το εκτίμησα, το ότι δέχεται τις προκλήσεις κρατώντας σε μεγάλο βαθμό ένα ριζοσαστισμό. Αυτό ήταν το μοναδικό φαινόμενο που ξεχώριζε το ΑΚΕΛ από τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης. Έτυχε αυτό να εξελιχθεί και σε προσωπικό επίπεδο με μια ιδιαίτερη φιλία με τον Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μιλά έξωρα ελληνικά, αλεξαν-

δρινά. Εγώ επηρεάζομαι πολύ από το επίπεδο και την ευγένεια των ανθρώπων.

-Πώς είδατε την προεδρία του; Νομίζω ότι ήταν μια ατυχής ζετία υπό την έννοια ότι συνέβησαν τόσα πράγματα στο παγκόσμιο στερέωμα, που λόγω της ΑΟΖ και του γεγονότος ότι ο ίδιος την έφερε σε αυτό το σημείο, του επιτέθηκαν, εντός και εκτός. Φαντάζεσαι το πείραμα Χριστόφια να πετύχαινε τι θα σή-

μαινε αυτό πανευρωπαϊκά; Μην ξεχνάς ότι στη Γαλλία η λεγόμενη άκρα αριστερά με «σοσιαλιστή» Πρόεδρο έχει ήδη 13%.

-Μιλούσατε στη διάρκεια της 5ετίας; Ναι, λέγαμε κάποια πράγματα αλλά όχι τον τελευταίο χρόνο. Πάντοτε μιλούμε ελεύθερα και πάντοτε ακούει αυτό που του λες.

-Φεύγει πικραμένος. Ναι, και έχει δίκαιο που

φεύγει πικραμένος γιατί ας υποθέσουμε ότι έκανε κάποια λάθη, αυτά διογκώθηκαν σε τέτοιο βαθμό σε σχέση με τις άλλες δυσκολίες, που είναι άδικο. Εύχομαι ο επόμενος Πρόεδρος να έχει το ήθος και τη στάση του Δημήτρη Χριστόφια ώστε να αποक्रύσει κάποια πράγματα για να μην ξεπουληθεί η Κύπρος.

-Από τη δημοσκοπία φαίνεται να είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Εύχομαι να έχει μια πατριωτική χειρονομία, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, διότι δεν θέλω να φανεί ότι προσπαθώ με το όποιο κύρος έχω να επηρεάσω κάτι. Αλλά χρειάζεται έστω τώρα, μια που άλλαξαν τον αδόξαστο του Δημήτρη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, να είναι όλοι μια γροθιά γιατί οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι.

-Τι να περιμένουμε από το 2013; Γενικά δεν είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος της ζωής μου θα δω την αλλαγή που θέλω, μια δίκαιη κοινωνία, όχι του σοβιετικού τύπου. Διότι δεν θέλω την πεισιμνησία εκ των άνω ισότητα, αλλά μια κοινωνία που όταν γεννιούνται τα παιδιά να έχουν την ίδια εκκίνηση, όχι για παράδειγμα το παιδί του Βαρδινογιάννη να ξεκινά πιο μπροστά από το παιδί ενός εργάτη. Θέλω μια κοινωνία δίκαιη. Ξέρω ότι δεν θα τη δω μέχρι να πεθάνω, αλλά τουλάχιστον θέλω να δω τις προοπτικές για ανατροπή αυτής της κατάστασης και ας αρκίσει το 2013.

Φαντάζεστε το πείραμα Χριστόφια να πετύχαινε τι θα σήμαινε αυτό πανευρωπαϊκά;

Εω, εννοώντας ότι θα κέρδιζε τις εκλογές. Τη νύχτα που είχε εκλεγεί μου είπε: την άλλη βδομάδα παίζεις στο Προεδρικό.

-Με τον Δημήτρη Χριστόφια σάς δίνει μια προσωπική φιλία. Η Αριστερά πανευρωπαϊκά ή ενωματούσαν στο σύστημα και γίνονταν τελικά σοσιαλδημοκρατία ή ήταν ριζοσαστική αλλά απομονωμένη, όπως το ΚΚΕ. Το ΑΚΕΛ είχε πετύχει και από την εποχή του Ζεζίκα Παπαϊωάννου, αλλά κυρίως του Χριστόφια, να κρατά τον ριζοσαστικό του χαρακτήρα και ταυτόχρονα να συμμετέχει σε κυβερ-

Ξεφύγετε από τις εμμονές σας

-Βέβαια εκείνος που έχει τα χρήματα είναι πάντα ο ισχυρός. Εντάξει, με τη διαφορά ότι χρειάζεται κάποια στιγμή να ακουστεί και ο κόσμος στην Ευρώπη. -Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, δεν ακούγεται η φωνή του; Θέλει ένα βαθμό συνειδητοποιήσης παραπέρα. Πήγα τον Φεβρουάριο με τον γιο μου που είναι 11,5 χρονών στη Βαρκελώνη να δούμε την αγαπημένη του ομάδα. Ένα πρωί βγήκαμε από το ξενοδοχείο και πέρασε σε διαδήλωση. Μέσα κι εμείς. Είδαμε μια γνωστή δημοσιογράφο που ρωτούσε επιθετικά ένα δοκονομολόγο γιατί διαδήλωνε. Της απάντησε με μια ιστορία. Ήταν από ένα χωριό έξω από τη Βαρκελώνη και αυτή την ιστορία του την είχε πει ο παππούς του κι αυτού ο προπάππος του. Γύρω στο 1810, στο χωριό έρχονταν το πρωί ο επιστάτης του γαιοκτηνίου, μαζεύονταν οι νέοι άντρες του χωριού και αυτός επέλεγε ποιος θα δουλεύει τη μέρα εκείνη, οι υπόλοιποι γύριζαν σπίτι και η οικογένειά τους δεν είχε ψωμί ούτε γάλα. Το Φλεβάρη του 2012 συμβαίνει το ίδιο ακριβώς. Αυτό με καθήλωσε. Τόσο απλό. Τόσο ανθρώπινο. Τόσο αληθινό. Στη Βαρκελώνη, την πρώτη τουριστική πόλη της Ευρώπης. Μας έχουν ένα μέλλον ζωερό. Ξεφύγετε λίγο από τους Λιλιθήκη, Αναστασιάδη, Χριστόφια και πειστείτε ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε. Μου πήρε κι μένα αρκετό καιρό να ξεφύγω από τις εμμονές μου.

