

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΜΑΣ

Είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων, που μπορεί να συμβιβάζεται στα μικρά καθημερινά, αλλά όχι στα θέματα αρχής και αυτό το απέδειξε με την παραίτησή του από γενικός γραμματέας του ΔΗ.ΚΟ. όταν έχασε τις εκλογές για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου. Ο Βασίλης Πάλμας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και διευθυντής του γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, μιλά για τη σχέση του με τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο αλλά και για τη ζωή του.



Εχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε την απόφαση του 76% του λαού

> «Είναι δύσκολο από τη μια μέρα στην άλλη να υπάρξει απόλυτη αξιοκρατία»

ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΑΟΥ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ

ΝΙΩΘΕΤΕ πιο άνετα ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ή ως Διευθυντής Τύπου του Γραφείου του Προέδρου; Παρόμοια καθήκοντα και τα δύο. Προς το παρόν αισθάνομαι άνετα. Εύχομαι αυτό το συναίσθημα να συνεχιστεί.

-Με τους δημοσιογράφους αισθάνεστε άνετα; Η σχέση μου με τους δημοσιογράφους δεν δημιουργήθηκε με τα καθήκοντα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, υπήρχε από την εποχή που υπηρετούσα το κόμμα μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Γνωρίζω με όλους σχεδόν τους δημοσιογράφους σε προσωπικό επίπεδο και θα έλεγα πως υπάρχει μια καλή σχέση.

-Νιώθετε κάποιες στιγμές ότι περνάτε από ανάκριση; Οι δημοσιογράφοι έχουν υποχρέωση εξ επαγγέλματος να ρωτούν κι εγώ εκ καθήκοντος έχω υποχρέωση να απαντώ.

-Τι γίνεται όταν είναι δύσκολο να απαντηθεί δημοσία μια ερώτηση; Λέω προχωρούμε πάρα κάτω...

-Σέβονται την επιθυμία σας; Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση και αυτό δεικνύει τα ψηλά επίπεδα πολιτισμού που υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών και των δημοσιογράφων.

-Συμμερίζετε την άποψη του Προέδρου για τους δημοσιογράφους ότι δεν ενημερώνονται σωστά; Νομίζω πως υπάρχει μια παρεξηγημένη προσέγγιση στις σχέσεις που έχει ο Πρόεδρος με τους δημοσιογράφους. Ενώ εκτιμά και σεβάζεται τους δημοσιογράφους, ορισμένες φορές, αν κρίνει ότι η ερώτηση που του τίθεται είναι εκτός τόπου και χρόνου ή τίθεται υποβολιμαία, μπορεί να αντιδράσει με ένα αυστηρό ύφος. Αυτό ίσως να ενοχλεί.

-Νιώσατε κάποια στιγμή άβολα μπροστά σε κάποια γεγονότα; Μα κατά διαστήματα όλα τα πολιτικά πρόσωπα αισθάνονται κάπως άβολα όταν προκύπτουν κάποια ζητήματα και τίθενται ερωτήματα για τα οποία βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

-Μια τέτοια δύσκολη στιγμή είναι αυτή που περνάτε με τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές; Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρέπει να κρατά ισορροπίες, να είναι προσεκτικός για κάθε λέξη που αρθρώνει και βεβαίως κάποιες φορές πρέπει να είναι και λίγο επιθετικός έναντι των «πολιτικών αντιπάλων». Πρέπει να κρατά και άμυνα, αλλά επειδή τα λάθη είναι ανθρώπινα, μπορεί να επέλθει και το μοιραίο και να βάλει αυτογκόλ.

-Μπορεί να χαθεί ο αγώνας με το δικό σας αυτογκόλ; Ελπίζω πως με μια ατυχή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δεν χάνεται ολόκληρο το παιχνίδι.

-Σας ρωτούν πώς βλέπετε την πιθανή υποψηφιότητα Χριστοφίας; Είναι ερωτήσεις για τις οποίες πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός διότι με μια λανθασμένη τοποθέτησή σου, αναμηνύσεις στα εσω-



κομματικά των κομμάτων και δεν νομιμοποιείσαι να το κάνεις.

-Θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος; Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά τον ίδιο, βεβαίως εξέφρασε τη βούλησή του να είναι υποψήφιος της τριμερούς συνεργασίας. Η πρόθεση και η βούληση κάποια στιγμή θα γίνουν απόφαση, αλλά ο χρόνος δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

-Μπορεί όμως να αποφασίσει το ΑΚΕΛ να είναι ο Δημήτρης Χριστόφιας υποψήφιος της τριμερούς; Είναι γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωκομματική διαδικασία όχι μόνο στο ΑΚΕΛ αλλά και στα άλλα κόμματα της συγχυμένης, γ' αυτό ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος βρίσκεται σε αναμονή.

-Η τριμερής μπορεί να γίνει τετραμερής, πενταμερής; Αν και εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση και η διάθεση να συζητήσουν περισσότερα κόμματα με την τριμερή μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο προγραμματικής σύγκλισης, είναι ευπρόσδεκτα.

-Ο στόχος είναι ο Πρόεδρος να διαφυλάξει την

εμπιστοσύνη του λαού στο δημοψήφισμα, το 76%; Εί- ναι υποχρέωσή μας να διαφυλαχθεί η απόφαση του κυπριακού λαού.

-Είστε παντρεμένος με την αδελφότεχνη του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος βάφτισε και τον αδελφό σας. Αυτό πώς επηρέασε την πολιτική σας σταδιοδρομία; Ένα από τα θέματα που με ενοχλούσαν αλλά τα κρατώ για τον εαυτό μου είναι αυτή η σύνδεση. Η πολιτική μου σταδιοδρομία ξεκίνησε από το φοιτητικό κίνημα με αυτόφωτη παρουσία. Η συγγενική σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε μετά το «καμάρισμα» μου να αγαπηθώ με την ανιψιά του και να παντρευτούμε. Θεωρώ πως είναι πολύ άδικο κάποιοι να θεωρούν πως η πολιτική μου ανέλιξη οφείλεται στη συγγένεια.

-Ακούγεται ότι είναι λίγο οικογενειακή υπόθεση... Πάλμας, Κενεβέζος, Νικόλας Παπαδόπουλος... είναι άδικη αυτή η κατηγορία που καταλογίζεται στον Πρόεδρο. Απλά συνέπεσε κάποια άτομα που βρίσκονται στο κοντινό του περιβάλλον, τα οποία φιλετώνται για χρόνια, να καταλάβουν κάποια αξιώ-

ματα με την αξία τους.

-Χάσατε για μια ψήφο τις εκλογές για αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗ.ΚΟ. Δεν δουλέψατε αρκετά; Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν για ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα. Είναι γεγονός πως εκ πεποιθήσεως δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κάνει ιδιαίτερο αγώνα για τον εαυτό του. Θεωρώ πως από μόνον της διαχρονική μου παρουσία στα κομματικά δρώμενα ήταν αρκετή για να αξιολογηθώ από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φαίνεται πως αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν θα ήθελα να κάνω κριτική για το ποιοι με υποστήριξαν και ποιοι όχι. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου για το ατυχές αποτέλεσμα.

-Δεν μας συνθίζουν οι πολιτικοί όταν χάνουν να αποχωρούν; Έκανα το αυτονόητο. Είναι γεγονός ότι πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές όχι όσο αφορά την απόφασή μου που ήταν δεδομένη, αλλά για τις πιέσεις που μου ασκήθηκαν. Για μένα ήταν θεση αρχής και υλοποίησα τη δέσμευσή μου έναντι της κοινότητας.

Το στοίχημα για το ΔΗΚΟ είναι να κερδίσει σεβασμό

-Το ΔΗ.ΚΟ. είναι ένα κόμμα συντηρητικό κι όμως στην ηγεσία του σήμερα είναι νέοι. Το παλιό με το νέο συγκρούονται; Όχι, θα έλεγα πως μέσα στο ΔΗ.ΚΟ. καταφέραμε να συνδυάσουμε το παλιό με το νέο. Είναι το μόνο κόμμα που κατάφερε να ανανεωθεί σε πολλά επίπεδα και η ηλικία των 40ρδων διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

-Είκατε πει ότι δεν αρκούν τα εύκολα συνθήματα και οι εντυπωσιακές ρητορείες. Για να κτίσουμε το ΔΗ.ΚΟ. της νέας εποχής πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Ποιο είναι το στοίχημα; Το στοίχημα είναι να κερδίσει το ΔΗ.ΚΟ. τον όσο μεγαλύτερο σεβασμό μπορεί μέσα στην κοινωνία των πολιτών. Οι προσωπικές και οι ατομικές πρωτοβουλίες στελεχών του κόμματος δεν προσδίδουν στο κόμμα εκείνο που όλοι έχουμε ως όραμα. Επομένως πρώτιστος στόχος θα πρέπει να είναι η ανιδιοτέλεια και πάντα απ' όλα το κόμμα και μετά οι προσωπικές φιλοδοξίες.

-Μήπως ζούμε στην εποχή της προσωπικής ανέλιξης και όχι της κομματικής; Δυστυχώς μέσα στην εγωιστική κοινωνία του σήμερα, όλοι όσοι εκφράζουν έναν ιδεαλισμό ίσως να θεωρούνται γραφικοί. Αν δεν βλέπουμε πρώτα το συλλογικό καλό και μετά το προσωπικό συμφέρον, δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Μπορεί περιστασιακά να εισπράξουμε κάποια οφέλη, αλλά μακροπρόθεσμα αυτή η πολιτική προσέγγιση δεν θα επιβραβευθεί.

-Όποιοι υποτιμούν την νομισμότητα του εκλογικού σώματος... μπορεί να πετύχει την πρώτη φορά αλλά η δεύτερη θα είναι μοιραία και για τον ίδιο και για το κόμμα που υπηρετεί.

-Το είδατε στην πράξη; Ασφαλώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα πολιτευόμενων που κατάφεραν την πρώτη φορά να έχουν προσωπικές μεγάλες επιδόσεις και στην πορεία ως διάττοντες αστέρες να εξοφανιστούν από την πολιτική ζωή του τόπου.

-Καθημερινά ο πολίτης γίνεται μάρτυρας σκανδαλολογίας, ρουσφετιού και αναξιοκρατίας, είκατε καταγγέλλει. Ως κυβερνώντες ποιο είναι το μερίδιό της ευθύνης σας; Ασφαλώς και η κυβέρνηση έχει ευθύνη σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους ζητήματα. Σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι η δική μας, στην οποία ο ένας γνωρίζει τον άλλο, είναι δύσκολο από τη μια μέρα στην άλλη να υπάρξει απόλυτη αξιοκρατία και απόλυτη χρηστή διοίκηση.

-Οι ψηφοφόροι επιλέγουν τα άτομα στα οποία θα μπορούν να αποταθούν για να ζητήσουν κάρη. Υπάρχει η λεγόμενη πελατειακή σχέση πολιτικών προσώπων και κομμάτων με πολίτες που δημιουργεί τα κακά έχοντα, υπό την έννοια του ότι ο απλός πολίτης προσπαθεί να διασφαλίσει το «μέσο» του.

-Πώς αντιδράτε όταν κάποιος σας ζητήσει μια κάρη; Είναι γεγονός πως καθημερινά επικωκονώνε μαζί μας κόσμος και μας ζητά πράγματα. Αν κρίνω ότι υφίσταται μια αδικία, θα τη διερευνήσω και αν οντως έτσι είναι τα πράγματα, θα προσπαθήσω να τη διορθώσω.

Είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων και στην προσωπική μου ζωή



-Ζήσατε την πολιτική στο σπίτι με τον πατέρα μέλος της Ένωσης Κέντρου; Ο πατέρας μου ως φοιτητής ήταν ενεργό στέλεχος της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου και με την καθόδο του στην Κύπρο στήριξε τον εθνάρχη Μακάριο. Ήταν αναμεμιγμένος στο φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα, στην ΕΦΕΚ σε εποχές δύσκολες, τον καιρό του απελευθερωτικού αγώνα και νομίζω πως από τις συζητήσεις που γίνονταν στο σπίτι σε περιόδους δύσκολες, μου καλλιέργηθηκε η αγάπη για την πολιτική.

-Επιλέξατε τον κλάδο πολιτικών επιστημών και δημοσίας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών; Ναι, μια σπουδή γενικής μόρφωσης που για κάποιους δεν αποτελεί επάγγελμα. Ο πατέρας μου όμως, ως δημοκράτης άφησε εμένα και τους δυο μικρότερους μου αδελφούς να κάνουμε τις επιλογές μας. Ο ίδιος είναι οδοντίατρος, γναθοχειρουργός.

-Γεννηθήκατε στη Λεμεσό αλλά μεγαλώσατε στη Λευκωσία. Ναι, γεννηθήκα στη Λεμεσό το 1964 διότι ήταν επιθυμία της γιαγιάς μου, η οποία ήταν κάτοικος Λεμεσού και ήθελε η κόρη της να γεννηθεί κοντά της. Εκεί περνούσαμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ήταν εξαιρετική η παιδική μας ηλικία, είμαστε από τα τυχερά παιδιά διότι τίποτα δεν στερηθήκαμε.

-Πώς είσατε ως μαθητής; Ήουχος, τεμπέλης και μέτριος μαθητής. Ήμουν όμως αθλητής, καλαθοσφαιριστής της ΕΝΑΔ και πρώτιστο μου ενδιαφέρον ήταν να προπονούμαι, να παίζω μπάσκετ και μετά τα μαθήματα.

-Τελειώνοντας τις σπουδές βρεθήκατε άνεργος; Όχι, όταν πλησίασα να τελειώσω τις σπουδές με φώναξε ο αξιωματικός πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού και μου ζήτησε να αναλάβω υπεύθυνος του γραφείου φοιτητών του κόμματος. Αυτό κάνα.

-Πόσο ελεύθερος είσαι όταν η πολιτική γίνεται βιοπορισμός; Έχεις δυσκολίες γι' αυτό και μετά από ένα σημείο ενώ είχα επαγγελματική πορεία στην πολιτική, αισθάνθηκα την ανάγκη να απεξαρτηθώ. Έφτιαξα μια δική μου δουλειά και εργοδοτήθηκα στον ιδιωτικό τομέα προτού μου γίνει η πρόταση να έλθω στο Προεδρικό.

-Πώς γνωρίσατε την σύζυγό σας Αγγελική Χριστοδούλου; Μέσα από την πολιτική. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Οι γονείς της και οι γονείς μου είχαν πολύ φιλικές σχέσεις. Το 1974 όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί της Λευκωσίας, για λόγους ασφαλείας πήγαμε στο σπίτι της νυν συζύγου μου για κάποιες μέρες. Η νυν πεθερά μου ήταν έγκυος τη σύζυγό μου και εγώ ήμουν δέκα χρονών. Η στενή μας σχέση έγινε με την ανάληψη της κοιμητικής προεδρίας από τον Τάσο Παπαδόπουλο το 2000, οπότε συγγενικά του πρόσωπα αναμίχθηκαν πιο ενεργά στα εσωτερικά του ΔΗΚΟ. Τότε γνωριστήκαμε καλύτερα και οδηγηθήκαμε στο γάμο.

-Τι εκτιμάτε από τον χαρακτήρα της; Την αποφασιστικότητα αλλά και τις ισορροπίες που έχει ως άνθρωπος. Ξέρει τι θέλει και αυτό συμβάλλει στην οικογενειακή ηρεμία.

-Πώς ξεκουράζεστε; Είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων και στην προσωπική μου ζωή. Μου αρέσει το φαγητό σε ένα ήσυχο εστιατόριο με λίγους καλούς φίλους. Απολαμβάνω ιδιαίτερα τις λίγες ώρες που μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι στο σπίτι με τη σύζυγό και κάποιους φίλους.

-Τηλεόραση παρακολουθείτε; Προσπαθώ να βλέπω καθημερινά ειδήσεις, είναι άλλωστε μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, επειδή όμως όλη η μέρα είναι εξουθενωτική δεν έχω το θνήνος να παρακολουθώ μια κινηματογραφική ταινία ή μια τηλεταινία.

-Κοιμάστε στον καναπέ; Όχι, δεν είμαι ο άνθρωπος που κοιμάται εύκολα. Περιορίζομαι να παίζω με το τηλεχειριστήριο διότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.

-Ψώννετε ποτέ τον τόνο της φωνής σας; Πολύ δύσκολα και σπάνια βγαίνω εκτός εαυτού.

-Μέχρι πού φτάνουν οι φιλοδοξίες σας; Σε ό,τι αφορά την πολιτική σταδιοδρομία εντελώς ειλικρινά σας λέω ότι ποτέ δεν έβαλα στόχους. Η μέριμνά μου διαδομένη μου ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη.

-Υπάρχει ένα όνειρο, ένας στόχος; Μόνιμος στόχος είναι να δούμε κάποια μέρα ελεύθερη την πατρίδα μας. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό επίπεδο θέλω να με αγαπούν, να με εκτιμούν και να με σεβούνται όλοι όσοι συναναστρέφονται μαζί μου και κυρίως μετά, που δεν θα κατέχω κανένα αξίωμα.

-Θα ζήσει η δική σας γενιά τη λύση του Κυπριακού; Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στάσιμα. Η Κυβέρνηση από το δημοψήφισμα και μετά έκανε πάρα πολλές προσπάθειες να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.

-Στη φωτογραφία πίσω από το γραφείο σας είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος; Ναι, είναι μια φωτογραφία που μου έκανε δώρο ο πατέρας μου, ο οποίος όταν ήταν φοιτητής στην Ελλάδα είχε συγκάτοικο τον εγγονό του ναυάρχου Κουτουριώτη που διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκείνου τότε έκανε δώρο αυτή τη φωτογραφία που απεικονίζει τον Βενιζέλο στο κέντρο με τους Κουτουριώτη και Διαγκλή.

-Ο Ελευθέριος Βενιζέλος... μια μεγάλη προσωπικότητα της Ελλάδας, με φράματα και φιλοδοξίες για τη μεγάλη Ελλάδα. Ο εθνικός δικαστής, όμως, δεν επέτρεψε τα όραματά να πραγματοποιηθούν.