



# Η κρίση της Ελλάδας είναι κρίση κράτους-κομμάτων

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΗΣ:** Οι δύο ορκισμένοι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ευεργέτες του!

**Τ**ο αποτέλεσμα των γενικών εκλογών στην Ελλάδα την επόμενη Κυριακή δεν θα έχει σοβαρή επίπτωση για την Κύπρο, εκτιμά ο πολιτικός αναλυτής, επικοινωνιολόγος, γνωστός στον τόπο μας από τις εδώ συνεργασίες του, Γιάννης Λούλης. Ο κ. Λούλης, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, εκτιμά ότι στις εκλογές θα επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανοικτό το ερώτημα για τη διαφορά από το δεύτερο, σε δύναμη, πολιτικό κόμμα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι υπό τις περιστάσεις, αν δεν γίνουν συγκλονιστικές ανατροπές, η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη δύναμη προσλαμβάνεται από την πλειοψηφία ως το «μη χείρον». Ο Γ. Λούλης αξιολογεί ως αρνητικό άθλο πως η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου έφεραν ένα περιθωριακό κόμμα της Αριστεράς ένα βήμα πριν την εξουσία και τονίζει πως οι δύο ορκισμένοι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ευεργέτες του! Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, την πιο μεγάλη μάχη, εφόσον κερδίσει, ο Τσίπρας θα κληθεί να τη δώσει με την αριστερή του πτέρυγα και σε αυτήν τη μάχη θα χρειαστεί «εξωτερικούς» συμμάχους, πολιτικούς συνεταιρούς. Χωρίς αυτούς, όπως λέει, θα καταρρεύσει γρήγορα και το τελευταίο που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να μπει σε κύκλο θνησιγενών και αδύναμων κυβερνήσεων. Προειδοποιεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αν οι εταίροι και δανειστές της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρή-



**Μείνετε όσο πιο μακριά γίνεται από το αρνητικό «υπόδειγμα Ελλάδα»**

*- Λέχθηκε πως ο Γιάννης Λούλης ήταν η μεταγραφή του Αλέξη Τσίπρα και δεν ήταν τυχαία η αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κεντρικό χώρο.*

Όταν πρωτοαναφέρθηκα στον «μεσαίο χώρο» στην Ελλάδα, πολλοί ήταν απαξιωτικοί. Τώρα είναι στο λεξιλόγιο όλων μας. Στον μεσαίο χώρο κρίνονται όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις. Παντού και πάντα. Ένας ρεαλιστής πολιτικός, που θέλει να κερδίσει, ανοίγεται στον μεσαίο χώρο. Αυτό πράττει ο Τσίπρας. Διότι αυτήν τη φορά, και αντίθετα με το 2012, μέλει όντως να κερδίσει. Αναφορικά με τον όποιο δικό μου ρόλο, έχω κουραστεί να διαψεύδω ότι έχω οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δείτε και τη συνέντευξή μου στην «Αγορά», που δημοσιεύεται στο site μου, [www.johloulis.gr](http://www.johloulis.gr). Η ιστορία διακινήθηκε από το κυβερνητικό περιβάλλον, διότι έχουν ενοχληθεί από την κριτική που ασκώ -πιστεύω αντικειμενικά- στην κυβέρνηση για λάθη, αδυναμίες και ανεπάρκειες στα άρθρα που στην «Ημερησία του Σαββατοκύριακου» και στο «ΕΘνος». Έχω ξεκαθαρίσει πως στο σημερινό κοιμητικό σκηνικό δεν επιθυμώ καμία συνεργασία με πολιτικούς ή κόμματα στην Ελλάδα. Δραστηριοποιούμαι ως επικοινωνιολόγος μόνο εκτός Ελλάδος. Έχω πλέον την πολυτέλεια να επιλέγω συνεργασίες, που μου είναι ευχάριστες. Είναι άλλωστε γνωστή η εκτεταμένη συμβουλευτική μου παρουσία στην Κύπρο σε θέματα στρατηγικής και επικοινωνίας με τον φίλο και ακώριστο συνεργάτη Γιάννη Δημάκη.

**- Αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα ταρακουνήσει το κυπριακό κράτος και με τι επιπτώσεις;**  
- Δεν θα υπάρξει σοβαρή επίπτωση για την Κύπρο. Μέχρι τώρα, εταίροι και δανειστές ξεχωρίζουν την Κύπρο από την Ελλάδα. Έχουν εκπλαγεί ευχάριστα από τη στάση των Κυπρίων. Συνειδητοποιούν τη δικαιολογημένη πικρία τους για το «κούρεμα». Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Κύπρο είναι οι εταίροι και δανειστές σας να θεωρήσουν ότι μιμείστε σε πρακτικές και νοοτροπίες τους Έλληνες πολιτικούς. Πρέπει να μείνετε όσο πιο μακριά γίνεται από το αρνητικό «υπόδειγμα Ελλάδα». Επαναλαμβάνω: Μακριά!

**Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Κύπρο είναι οι εταίροι και δανειστές σας να θεωρήσουν ότι μιμείστε σε πρακτικές και νοοτροπίες τους Έλληνες πολιτικούς**

**Το πως η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου έφεραν ένα περιθωριακό κόμμα της Αριστεράς ένα βήμα πριν την εξουσία είναι αρνητικός άθλος τους!**

σούν ότι μιμούμαστε σε πρακτικές και νοοτροπίες τους Έλληνες πολιτικούς, γι' αυτό μας προτρέπει να μείνουμε όσο πιο μακριά γίνεται από το αρνητικό «υπόδειγμα Ελλάδα».

**- Η Ελλάδα μπαίνει σε νέες περιπέτειες και με ποιες επιπτώσεις με τη νέα εκλογική αναμέτρηση;**  
- Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαρκή περιπέτεια ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2010. Βεβαίως, αυτή ξεκίνησε πιο πριν, ειδικά τη μοιραία τετραετία 1981-1985 του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το κράτος επεκτάθηκε δραματικά και το χρέος εκτινάχθηκε. Από τότε, διάφοροι πρωθυπουργοί προσπάθησαν να τβασοείσουν το θέμα, που είχε δημιουργηθεί, του Ανδρέα Παπανδρέου συμπεριλαμβανομένων. Όμως, το πελατειακό «αποτυχημένο κράτος» (failed state) συντηρήθηκε. Ειδικά οι κομματικοί μηχανισμοί το προστάτησαν ως φρούδο τους. Πολιτικοί καλών προθέσεων, όπως οι Σημίτης και Καραμανλής, πττήθηκαν από τα κόμμά τους, που ήταν πέρα για πέρα φθαρμένα σε νοοτροπίες και πρακτικές, με στελέχη διαχειριστικά ανίκανα. Όλα αυτά τα αναλύω στο πρώτο μου βιβλίο για την κρίση με τίτλο «Ο δρόμος προς την άβυσσο: οι συνέπειες της κρίσης του κομματικού συστήματος 1981-2011».

## Αρχιτέκτονες του λαϊκισμού οι σύμβουλοι του Σαμαρά

**- Ποια είναι η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργός;**  
- Ο Σαμαράς ευνοήθηκε από τα χρόνια της «πολιτικής του εξορίας» για να αναδειχθεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αναζητείτο κάποιο «φρέσκο πρόσωπο». Όμως, τα χρόνια αυτά δεν τα αξιοποίησε για να ανανεωθεί σε αντιλήψεις και νοοτροπίες. Επανήλθε ως ο «παλιός» Σαμαράς. Το χειρότερο ήταν ότι η κλειστή ομάδα των συμβούλων του ήταν ανεπαρκείς σύντροφοί του στα αποτυχημένα εγχειρήματά του. Λαϊκιστές με υπερδεξιές εμμονές. Ήταν βεβαίως άνθρωποι τυφλά πιστοί, που όμως του καλλιέργησαν αυταπάτες. Ειδικά τον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, και κυρίως μετά από αυτές, τον παρέσυραν σε ολέθρια λάθη. Ήταν αρχιτέκτονες της λαϊκιστικής αντιπολιτευτικής του φράσης. Δεν πίστεψαν ποτέ με μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό δεν απέκτησε

μεταρρυθμιστικό αφήγημα. Έκανε την έξοδο από το μνημόνιο αυτοσκοπό. Όταν αυτό έπεσε στο κενό, βρέθηκε και ο ίδιος στο κενό. Επιπλέον, έπαιξε στο αντιμνημονιακό γήπεδο του Τσίπρα. Ο Σαμαράς, ως πρωθυπουργός, πρέπει πάντως να πιστωθεί με βήματα στη δημοσιονομική σταθεροποίηση. Όμως, αυτό έγινε με βαρύτατο κοινωνικό κόστος, χωρίς πραγματικές αλλαγές και χωρίς όραμα για την κοινωνία. Επίσης, ο Σαμαράς και η ομάδα του δεν ανοίχθηκαν σε ανθρώπους έξω από το κόμμα πέραν του Στουρνάρα. Επέλεξε διακριστικά ανίκανους ως υπουργούς. Παλαιοκομματικούς. Για όλους αυτούς τους λόγους έστρωσαν το χαλί στον ΣΥΡΙΖΑ.

**- Θα αποχωρήσει ο Σαμαράς αν χάσει τις εκλογές;**  
- Αμφιβάλλω. Αν μη τι άλλο, είναι μαχητής. Η εξουσία του είναι αρεστί. Κάτι που δεν ισχύει για τον Καραμανλή.

στα όλα τα κόμματα. Όλα ανεξαιρέτως. Και με κεντρική πλνήη το κράτος. Η κρίση της Ελλάδας είναι κρίση κράτους και κομμάτων.

**- Και οι εκλογές; Χρειαζόταν η χώρα εκλογές;**  
- Ασφαλώς όχι. Το ότι τις προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άλλο ένα δείγμα ανευθυνής αντιπολίτευσης. Όμως, ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ανευθυνότητα των κυβερνήσεων, των Σαμαρά-Βενιζέλου, διότι λαϊκιστικά προκάλεσαν την τιμωρητική θύελλα των αγορών,

όταν δήλωσαν ότι θα απαλλαγούν από κάθε έλεγχο. Αλλά διότι απεμπόλησαν το στοιχειώδες κυβερνητικό καθήκον τους να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τους εταίρους και δανειστές. Επίπευσαν οι ίδιοι την προεδρική εκλογή ως τζογαδόροι, μήπως και την κερδίσουν σε ένα κλίμα μεγάλης ανησυχίας της κοινής γνώμης. Υπολόγισαν πως εάν χάσουν πλέον τις εκλογές, η καυτή πατάτα θα βρίσκεται στα χέρια του Τσίπρα. Η ανευθυνότητά τους υπήρξε ασύλλη-

πτη. Διότι συνειδητά έπαψαν, για μικροκομματικούς λόγους, να κυβερνούν!

**- Οι εκλογές γίνονται για να αλλάξει η οικονομική πολιτική ή ισχύει το ότι όποιος και να εκλεγεί, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και μάλιστα κατοχυρωμένες και ότι έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει την εφαρμοζόμενη πολιτική;**

### ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

**- Ποια είναι η άποψή σας για τον Τσίπρα; Έχετε πει ότι είναι ο πιο επικοινωνιακός πολιτικός σήμερα.**  
- Δάσκαλος της επικοινωνίας στην Ελλάδα ήταν ο χαρισματικός Ανδρέας Παπανδρέου. Δυστυχώς, αυτό το χάρισμα δεν το αξιοποίησε για το καλό της χώρας. Υπήρξε μέγας δημαγωγός και το αρχικό πέρασμά του ήταν τραυματικό, αν και έγινε πιο υπεύθυνος το 1993. Μετά τον Κώστα Καραμανλή, ο Τσίπρας είναι ο πιο επικοινωνιακός πολιτικός. Θα αξιοποιήσει υπεύθυνα το χάρισμά του; Μακάρι. Όμως, τα μέχρι τώρα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Επικοινωνιακά, στην τωρινή εκλογική μάχη έχει κερδίσει κατά κράτος τις εντυπώσεις.

Προφανώς οι συμφωνίες είναι συμφωνίες, αν θέλει κανείς να μείνει στην Ευρωζώνη. Ο δανειζόμενος δεν μπορεί να απειλήσει τον δανειστή επισιόντας την αυτοκτονία του και φαντασιωνόμενος ότι τούτο θα παρασύρει στον όλεθρο τους δανειστές του. Αυτό έλεγε ο Σαμαράς ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό έλεγε και ο Τσίπρας μέχρι προσφάτως. Φυσικά, το μείγμα της οικονομικής πολιτικής καθορίζεται εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου σε τοπικό επίπεδο. Αν δεν κάνει μεταρρυθμίσεις στο κράτος, που θα έπρεπε μόνος σου να είχες κάνει εδώ και χρόνια, αναγκάζεσαι μετά να αυξάνεις δραματικά τη φορολογία, να κόβεις συντάξεις και να κάνεις οριζόντιες περικοπές. Οι κυβερνήσεις Σαμαρά ή έσθρναν τα πόδια τους στις μεταρρυθμίσεις ή τις απέφευγαν. Ο Τσίπρας ισχυρίζεται πως είναι τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία έφτιαξαν το συγκεκριμένο failed state. Έχει δίκιο. Όμως, δεν έχει προτείνει ούτε μία μεταρρύθμιση. Είναι μάλιστα αντίπαλος σε κάθε μεταρρύθμιση!

### ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΠΙΟ ΤΟΞΙΚΟ

**- Πώς βλέπετε την πορεία του ΠΑΣΟΚ και το εγχείρημα του Γιώργου Παπανδρέου;**  
- Το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον τοξικό. Ακόμη κι αν περδίσει το 3%, θα έχει κλείσει τον κύκλο του. Ο αρχηγός του είναι γυρογός στις φραστικές αντιδράσεις του, όμως δεν σκέπτεται στρατηγικά. Η ευφυΐα του δεν συνοδεύεται από βάθος σκέψης και σωστή κρίση. Το εγχείρημα του Παπανδρέου είναι αδιανόητο ως κίνηση. Οδηγεί στην ολοκληρωτική απαξίωσή του.

## Νικητής θα είναι ο Τσίπρας - Ερώτημα είναι η διαφορά

**- Γιατί πιστεύετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές;**  
- Υπό τις περιστάσεις, αν δεν γίνουν συγκλονιστικές ανατροπές, προσλαμβάνεται από την πλειοψηφία ως το «μη χείρον». Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα. Αυτό επισημαίνω και εννοώ κάποιους. Ενοχλώ εκείνους που με τα λάθη και τις αποτυχίες τους έχουν τελικά στρώσει το χαλί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που κυβερνούν.

**- Η προεκλογική εκστρατεία πως νομίζετε ότι επηράσισε το αποτέλεσμα των εκλογών;**  
- Η όποια επήρασή της θα είναι πιθανότατα στην έκταση της διαφοράς υπέρ του Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία διεξάγει μία από τις χειρότερες εκστρατείες της. Είναι ακραία φοβική και θα βοηθήσει, αντί να βλάψει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η καλλιέργεια του φόβου έχει κάποια όρια, αν εκείνος που τη διακινεί θέλει να γίνει πιστευτός. Πέραν του Gxexit, που διαψεύδουν πλέον οι Ευρωπαίοι, έχουν επιστρατεύσει το κούρεμα των καταθέσεων και η ανεξέλεγκτη εισβολή μεταναστών στην Ελλάδα, στην περίπτωση που θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Υπονοήθηκε μάλιστα σαφώς πως η εισ-

βολή μεταναστών θα φέρει μαζί της στη χώρα μέχρι και τζιχαντιστές! Ακόμη και τα γαλλικά ΜΜΕ επέκριναν με δυσφορία την προσπάθεια του Σαμαρά να εκμεταλλευτεί τα τραγικά γεγονότα στις εδώ εκλογές. Είναι λυπηρό, αλλά το επιτελείο Σαμαρά έχει χάσει κάθε μέτρο. Ο ίδιος εμφανίζεται οξύς, σκυθρωπός, νευρικός και εν τέλει εκπέμπει μιζέρια και πτοπάθεια. Αντίθετα, ο Τσίπρας εμφανίζεται ήρεμος, με αυτοπεποίθηση και έχει τον αέρα του νικητή. Η Νέα Δημοκρατία αντί να διαμορφώσει ένα θετικό αφήγημα, ανακυκλώνει μια εξαντλημένη και υπερβολική επένδυση στον φόβο. Ο τρόπος με τον οποίο επενδύει στον φόβο καταλήγει να είναι αποεπένδυση. Η ωμή πραγματικότητα είναι πως τα πολιτικά δώρα της ομάδας Σαμαρά στον Τσίπρα δεν έχουν τελειωμό. Έτσι, το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι απλώς αν θα επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με πόση διαφορά.

**- Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο του ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει σήμερα;**  
- Η απειρία που είναι ένα πρόβλημα. Ένα άλλο είναι κάποιο στελέχη που έχει προσεχίσει



**Ο Τσίπρας εμφανίζεται ήρεμος, με αυτοπεποίθηση και έχει τον αέρα του νικητή**

**ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ**

**- Υπάρχει κάποιο ακραίο θετικό σενάριο για τη χώρα και κάποιο ακραίο αρνητικό αντίστροφο;**  
- Αν το κομματικό σύστημα δεν αυτοκτονήσει μαζικά με τη χώρα οδηγώντας την εκτός ευρώ -κάτι όχι πιθανό- το πιο δυσάρεστο σενάριο είναι η Ελλάδα να σέρνεται σε βάθος χρόνου με παρακμακά φαινόμενα, με ένα αποτυχημένο κράτος χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, με ανίκανους πολιτικούς. Ακραίο θετικό σενάριο δεν βλέπω. Ακόμη και ένα πτώσι θετικό σενάριο είναι όμως ευπρόσδεκτο!

**- Είστε αισιόδοξος για την πορεία της Ελλάδας;**  
- Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Είμαι όμως -πιστεύω- παρατηρώντας το περιβάλλον γύρω μου, ρεαλιστής. Εδώ και χρόνια δούλευα στο εξωτερικό, γιατί θεωρούσα σαθρά τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Εδώ έχουν γίνει ελάχιστα για να ξαναχτιστούν τα θεμέλια αυτά. Το κρότος παραμένει ο failed state. Το χειρότερο όλων είναι το πολιτικό προσωπικό. Ήταν ανεπαρκές και έχει χειροτερεύσει. Το στελεχειακό υλικό των κομμάτων είναι τραγικό. Το φαινόμενο οι ικανοί επαγγελματίες να μην εμπλέκονται στην πολιτική είναι βεβαίως παγκόσμιο. Όμως, στην Ελλάδα ξύνομε τον πάτο του βαρελιού. Πού να βρεθεί λοιπόν μια ρεαλιστική αισιοδοξία;