

ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ Β. ΟΣΑΤΣΙ:
Η ρωσική κοινότητα
συνεχίζει να συμβάλλει
στην οικονομική ανάπτυξη
της Κύπρου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην Αντιγόνη Σολομωνίδου-Δρουσιώτου
antigoni.drousioutou@phileleftheros.com



Παρά την πίεση που ασκείται πάνω στη Λευκωσία με στόχο την απομάκρυνση ρωσικών επιχειρήσεων, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου - Ρωσίας σε έναν ευρύ κύκλο τομέων, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία Στανισλαβ Οσάτσι. Τονίζει πως η ρωσική κοινότητα στο νησί συνεχίζει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Σημειώνει ότι παρακολουθούν τις ενέργειες των ΗΠΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με ανησυχία και ξεκαθαρίζει πως οποιοδήποτε προσπάθειες, με κατεύθυνση την υπονόμευση των συμφερόντων της Ρωσίας δεν πρόκειται να παραμείνουν ανασπάνητες.

Όσον αφορά το Κυπριακό θεωρεί πως είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος και ξεκαθαρίζει πως το καθήκον της Τζέιν Χ. Λουτ έγκειται στην πληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα αποτελέσματα των επαφών της με τους βασικούς παίκτες, με τον κεντρικό ρόλο να εξακολουθεί να παραμένει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα μόνιμα μέλη του. Η άποψη της Μόσχας όσον αφορά



**Οι σχέσεις με Τουρκία
δεν στρέφονται
εναντίον της Κύπρου**

«Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ρωσία όλο και περισσότερο έρχεται πιο κοντά στην Τουρκία, με την πώληση του πυραυλικού συστήματος S-400, την κατασκευή του ατομικού ηλεκτροσταθμού «Ακκουγιού» και του αγωγού φυσικού αερίου «Turkish stream». Τητοιές ενέργειες προκαλούν την ανησυχία των Κυπρίων.»

«Οι Κύπριοι δεν πρέπει να ανησυχούν καθόλου. Οι σχέσεις μας με την Αγκυρα δεν κατευθύνονται εναντίον τρίτων χωρών και δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τον φιλικό χαρακτήρα των σχέσεων μας με τη Λευκωσία. Είμαστε σε επαφή με την ηγεσία του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, συγχρονίζουμε «τα ρολόγια μας» πάνω στα βασικά θέματα της διεθνούς ημερήσιας διάταξης, περιλαμβανομένης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Πάνω σε τακτική βάση επεξηγούμε τη θέση μας στους Τούρκους ομολογούς μας, μεταξύ άλλων θεμάτων και στο Κυπριακό. Εκτός αυτού, θα ήθελα να προσθέσω ότι η Τουρκία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, ήταν και εξακολουθεί να παραμένει στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν προκαλεί στην Κύπρο καμία ανησυχία.»

**Η όποια υπονόμευση των ρωσικών
συμφερόντων δεν θα μείνει αναπάντητη**

**Απροκάλυπτη
πίεση πάνω
στη Λευκωσία
με στόχο την
απομάκρυνση
ρωσικών
επιχειρήσεων
και κεφαλαίων**

έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα. Στην ανοδική της πορεία πάντοτε συνέβαλλε ο ενεργός πολιτικός διάλογος σε υψηλό επίπεδο, η στενή εμπλοκή των εμπορο-οικονομικών επιχειρήσεων, καθώς και οι εντατικές επαφές σε ανθρώπινο επίπεδο. Εάν οι ηγεσίες και οι πληθυσμοί των δύο χωρών μας επιδιώκουν μεγάλη ικανοποίηση για τις επιτευχθείσες αλληλοσυnergείες και σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη τους, από την άλλη, υπάρχουν και εκείνοι στους οποίους δεν αρέσει αυτή η συνεργασία και επιδιώκουν με κάθε τρόπο να θέσουν εμπόδια στις ρωσο - κυπριακές εταιρικές σχέσεις.

«Μειώνεται η ρωσική παρουσία στην Κύπρο εξαιτίας του κλεισίματος των τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων και της εξόδου ρωσικών εταιρειών από το νησί;»

«Παρά την αρνητική επιρροή εξωγενών παραγόντων και ιδιαίτερα των αντιρωσικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, όπως επίσης και της απροκάλυπτης πίεσης που ασκείται πάνω στη Λευκωσία με στόχο την απομάκρυνση των ρωσικών επιχειρήσεων και κεφαλαίων, οι οποίες ήδη έχουν οδηγήσει στην έξοδο από το νησί, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όχι μόνο για τη διατήρηση, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων σε ένα ευρύ κύκλο τομέων των μεταξύ μας σχέσεων και συναλλαγών. Θα μπορούσα να σας παρουσιάσω πάρα πολλά παραδείγματα, το κυριότερο όμως έγκειται στο γεγονός ότι η ρωσική κοινότητα στο νησί συνεχίζει να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.»

«Μήπως η Κύπρος βρίσκεται στο έλεος των αντιπαράθεσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ;»
«Δεν είναι μόνο η Ρωσία, αλλά και αρκετές άλλες χώρες εκφράζουν την ανησυχία τους σε σχέση με την ακολουθούμενη από την παρούσα

αμερικανική διοίκηση, εξωτερική πολιτική γραμμή, η οποία, κάποτε, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διαφορετικά, παρά σαν μια ανεύθυνη και απρόβλεπτη πολιτική. Τις ενέργειες των ΗΠΑ παρακολουθούμε με ανησυχία και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένης και της κυπριακής κοινής γνώμης. Δεν είναι υπέρ των συμφερόντων μας αν οποιαδήποτε περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης σαν αποτέλεσμα των αχαλίνωτων φιλοδοξιών της Ουάσιγκτον. Πόσο μάλλον, που οποιοδήποτε προσπάθειες, με κατεύθυνση την υπονόμευση των συμφερόντων της Ρωσίας δεν πρόκειται να παραμείνουν ανασπάνητες.

«Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις Κύπρου - Ρωσίας σήμερα;»
«Η ρωσο-κυπριακή συνεργασία έχει δημιουργηθεί σε ένα διάστημα δεκαετιών και πάντα ξεχωρίζει από άλλες παρόμοιες σχέσεις. Το καθήκον της Τζέιν Χ. Λουτ έγκειται στην πληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα αποτελέσματα των επαφών της με τους βασικούς παίκτες. Ο κεντρικός ρόλος, παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα μόνιμα μέλη του.»

«Πώς εκτιμάτε την παρούσα κατάσταση γύρω από το θέμα της επανένταξης των συνομιλιών του Κυπριακού, υπό το φως της πρόσφατης επίσκεψης της προσωρινής Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο Τζέιν Λουτ στο νησί;»
«Όσον αφορά την κ. Τζέιν Χ. Λουτ, αυτή διαθέτει μια περιορισμένη συμβουλευτική εντολή. Το καθήκον της έγκειται στην προσφορά βοήθειας προς τις δύο κυπριακές κοινότητες για την επεξεργασία κοινών αρχών για την επανένταξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι κανένας δεν θα κάνει αυτή την εργασία, εκτός από τους ίδιους τους Κύπριους. Είναι σημαντικό όπως ο διάλογος συνεχιστεί. Το καθήκον της Τζέιν Χ. Λουτ έγκειται στην πληροφόρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα αποτελέσματα των επαφών της με τους βασικούς παίκτες. Ο κεντρικός ρόλος, παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παραμένει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα μόνιμα μέλη του.»

«Ποιά είναι η θέση της Μόσχας στο θέμα της παράτασης της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που θα συζητηθεί εντός Ιανουαρίου;»

«Η άποψη της Μόσχας όσον αφορά στο θέμα της παράτασης της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ παραμένει σαφής και αναλλοίωτη. Οι σκέψεις και συλλογισμοί ότι δήθεν η παρουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων αποτελεί μέρος του Κυπριακού είναι λανθασμένες.

«Δεν είναι υπέρ των συμφερόντων μας αν οποιαδήποτε περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης σαν αποτέλεσμα των αχαλίνωτων φιλοδοξιών της Ουάσιγκτον»

Ο ΟΗΕ δημιουργεί τις συνθήκες για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, προσπαθώντας να διατηρήσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ούτως καλούμενης «ουδέτερης ζώνης». Σε κάποια σημεία η ζώνη αυτή δεν ξεπερνά μερικά μέτρα και τα φυλάκια του τουρκικού στρατού και της Εθνικής Φρουράς βρίσκονται εντελώς αντιμέτωπα στο ένα κατά το άλλο. Εκεί ακόμη και η παραμικρή σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει μεγάλη διένεξη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Γι' αυτό τον σκοπό εμείς είμαστε υπέρ της διατήρησης των βασικών παραμέτρων της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μέχρι της τελικής διευθέτησης του Κυπριακού και θεωρούμε ως απαράδεκτες και ανεπιτρεπτες τις προσπάθειες σύνδεσης της παράτασης της με την επανένταξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

«Παραμονές των Χριστουγέννων σήμερα στη Ρωσία, τι φέρνει η ανακήρυξη ως Αυτοκέφαλης της Εκκλησίας της Ουκρανίας;»
«Τίποτε το καλό δεν μπορεί να υπάρξει από αυτό. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήδη είναι η διάσπαση του ορθόδοξου κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και εντός της ίδιας της

Ουκρανίας. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ως μηδανιμή και ανύπαρκτη την κανονιστική σημασία της «συνόδου», που έγινε στο Κίεβο, και στην οποία επικεφαλής της ούτως καλούμενης «νέας αυτοκέφαλης εκκλησίας» εξελέγη ο Επιφάνιος Ντουμένκο. Οι ενέργειες του Κιέβου και της Κωνσταντινούπολης δεν αποτελούν τίποτε άλλο από μια ωμή παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών. Έχουν ήδη αρχίσει οι διώξεις κατά της κανονιστικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας, γίνονται προσπάθειες να της αφαιρεθεί η εκκλησιαστική περιουσία της με αφορμή της ανακαταγραφής της. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ακριβώς αυτός ήταν και ο βασικός σκοπός του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου. Δηλαδή, πρώτα να τεθεί υπό τον έλεγχο του εδαφικά και γεωγραφικά ο χώρος και στη συνέχεια να κερδίσει και χρήματα πάνω σε αυτή τη βάση. Και εδώ, φυσικά, δεν πρέπει να παραγνωριστούν και οι «υποβολιμιαίες οδήγιες» από την Ουάσιγκτον. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, για το τηλεφώνημα επί του θέματος αυτού από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ προς το Κίεβο. Η Μόσχα θεωρεί τις ενέργειες του Φαναριού ως μια πρόκληση με την υποστήριξη των Αμερικανών, η βασική σημασία της οποίας έγκειται στο γεγονός να γίνει ακόμη ένα βήμα για την απομάκρυνση της Ουκρανίας, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και πνευματικά, από τη Ρωσία. Όσον αφορά την υπό ίδρυση «νέας αυτοκέφαλης ουκρανικής Εκκλησίας», αυτή, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, στην πράξη θα αποτελέσει υποτακτική του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Όλες οι αποφάσεις της θα υπόκεινται στην πρωτοδική του έγκριση. Ακόμη και τα μέτρα για τις ανάγκες της νέας Εκκλησίας θα ετοιμάζονται από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, στο Φανάρι, στον χώρο του πρώην αξιωματικού του τουρκικού στρατού Βαρθολομαίου.

«Τι αναμένεται από τον καινούργιο χρόνο, ποια καυτά θέματα θα πρέπει να διευθετηθούν το 2019;»
«Δυστυχώς έχουν συσσωρευτεί αρκετά οξεία

προβλήματα. Και για την επίλυση αρκετών από αυτά παρεμποδίζει η απουσία στρατηγικού οράματος και πρόβλεψης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των εγωιστικών φιλοδοξιών της εξωτερικής τους πολιτικής από μέρους σειράς δυτικών κρατών. Ο λόγος γίνεται, πρώτα απ' όλα, για την καταστροφή με απρόβλεπτες επιπτώσεις του συστήματος παγκόσμιας ασφάλειας, εξαιτίας της κοντόφθαλμης πολιτικής των ΗΠΑ, οι οποίες μετά την έξοδο τους από τη Συμφωνία αντιπυραυλικής άμυνας, ακολουθούν μια νέα πολιτική, που σκοπεύει και στην καταστροφή της Συμφωνίας για την απαγόρευση των πυραύλων μέσου και μικρότερου βεληνικού. Πάμπολλα προβλήματα παρατηρούνται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τα οποία έχουν προκληθεί από την ανεύθυνη πολιτική της ωής και βίαιης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κυρίαρχων κρατών της περιοχής.

«Πώς θα τα αξιολογούσατε;»
Επιβάλλεται ενότητα όλων των διεθνών παιχτών για διευθέτηση της Συριακής κρίσης, στήριξη των προσπαθειών της Ομάδας της Ασσανά, που σκοπεύει στην έναρξη πολιτικών διαδικασιών για επικράτηση της ειρήνης σ' αυτή τη χώρα. Επιβάλλεται η υποστήριξη των προσπαθειών για τερματισμό της αιματοχυσίας στην Υεμένη, καθώς και στις εσωτερικές διενέξεις στην Λιβύη. Στη ημερήσια διάταξη κατέβηκαν σταθερά τη θέση τους τέτοια θέματα όπως είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η μετανάστευση, η εφαρμογή από μέρους του Κιέβου των προνοιών των συμφωνηθέντων στο Μινσκ για τη διευθέτηση της κατάστασης στη Νοτιο-ανατολική Ουκρανία, η κατάσταση στη χερσόνησο της Κορέας, η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός ο κατάλογος δεν είναι καθόλου εξαντλητικός των υφιστάμενων άλλων προβλημάτων. Με την ύπαρξη καλής θέλησης και προβλεπτής πολιτικής η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων για την πλειοψηφία αυτών των προβλημάτων θα ήταν αρκούντως δυνατή. Αυτό όμως θα ήταν εφικτό εάν 2+2 θα κάνουν 4 και δεν θα συμβαίνει αυτή που βλέπουμε πολύ συχνά όταν το αποτέλεσμα θα είναι 5, 6 ακόμη και 7.



**Καταλύτης η εκμετάλλευση του φ.α.
για το καλό και των δύο κοινοτήτων**

«Ποιά είναι η θέση της Μόσχας σε σχέση με την υλοποίηση από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας του ενεργειακού προγράμματος της και τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες;»

«Θεωρούμε ότι όλες οι διαφορές αναφορικά με την κυριότητα των διαφόρων τεμαχίων της περιοχής της Μεσογείου Θαλάσσης πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά με ειρηνικούς τρόπους και στη βάση των προνοιών του Διεθνούς Δικαίου. Μια σύντομη επίτευξη διευθέτησης του Κυπριακού θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση αυτού του ευαίσθητου θέματος και στη δίκαιη κατανομή των εοδών από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μεταξύ όλων των κατοίκων του νησιού. Πιστεύουμε ότι η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου για το καλό και των δύο κοινοτήτων του νησιού θα γίνει καταλύτης για την αύξηση της ευημερίας ολόκληρου του πληθυσμού της Κύπρου.»

«Ποιά σημασία έχουν για τη Ρωσία τα αποθέματα του φυσικού πλούτου της Κύπρου και πόσο θεωρείτε τις ΗΠΑ ως ανταγωνιστή στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου;»

«Η μεγάλη ζήτηση φυσικού υγραερίου στην Ευρώπη, όπως επίσης στο σύνολο της η μακροπρόθεσμη στρατηγική μετατροπής της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής σε αυτό

το είδος πιο οικολογικό και καθαρό καυσίμο, εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθοριστεί το αμοιβαίο συμφέρον της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη της συνεργασίας όσον αφορά τον εφοδιασμό με «το γαλάζιο καύσιμο». Με τη μορφή των βασικών θεωρούνται δύο έργα, το ένα είναι εκείνο που έχει κατασκευαστεί με επιτυχία και προβλέπεται η περαιτέρω επέκταση των δυνατοτήτων του «Nord stream», το άλλο είναι ο αγωγός υγραερίου δια μέσου της Μαύρης Θαλάσσης, ο οποίος αρχικά είχε την ονομασία «South stream», σε αργότερο στάδιο μετατράπηκε, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα συμβάντα σε «Turkish stream». Αυτά τα δύο τερπασία διασυνοριακά έργα δεν είχαν τότε, ούτε και τώρα έχουν οποιοδήποτε πολιτικό υπόβαθρο. Ο βασικός τους στόχος είναι η διαφοροποίηση των διαδρόμων μεταφοράς, τόσο από της πλευράς του εφοδιαστή, όσο και του καταναλωτή, καθώς επίσης και η επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Αρχίζοντας την υλοποίηση αυτών των έργων ούτε καν σκεπτική μας είναι να ανταγωνιστούμε με οποιονδήποτε. Γνωρίζουμε ότι το αέριό μας έχει ζήτηση σε μεγάλες ποσότητες σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος ή σημασία να αντιπαράβληθεί το ρωσικό αέριο με τους υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου.

Μια σύντομη επίτευξη διευθέτησης του Κυπριακού θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση αυτού του ευαίσθητου θέματος

«Ανησυχεί η Ρωσία από τα σχέδια της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού EastMed;»

«Αν μιλήσουμε για τον «EastMed», λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά μέτρα, που υπολογίζονται σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο, θα μπορούσε να διαδραματίσει πρόσθετο ρόλο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από το γεγονός εάν πράγματι αυτό το φυσικό αέριο θα είναι ανταγωνιστικό, αναφορικά με την τιμή πώλησής του, σε σύγκριση με άλλους εφοδιαστές και πωλητές αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ευρώπη χρειάζεται το αέριο και από τον «Turkish stream» και από τον «EastMed». Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραγωγές αερίου πριν ακριβώς 10 χρόνια συνευώθησαν, ιδρύοντας μια διεθνή οργάνωση με την ονομασία «Φόρουμ χωρών - εξαγωγέων αερίου» (ΦΧΕΥ) με έδρα της στην Ντόχα του Κατάρ. Στην εν λόγω οργάνωση είναι ενταγμένοι οι μεγαλύτεροι παίκτες στον τομέα εξαγωγής και πώλησης φυσικού αερίου από κάθε άκρη του κόσμου. Η οργάνωση αυτή με κανένα τρόπο δεν αποτελεί ανάλογη της ΟΡΕΚ. Ο χώρος αυτός αποτελεί μια ενεργό οργάνωση, η οποία είναι ανοικτή για ένταξη οποιασδήποτε ενδιαφερομένης χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλος του ΦΧΕΥ, για παράδειγμα, είναι και η Αίγυπτος. Όπως αντιλαμβανόμαστε, με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων παραγωγής και εξαγωγής αερίου, στην οργάνωση αυτή θα μπορούσαν να ενταχθούν και η Κύπρος και το Ισραήλ.